

Familia Augustiniana
December 2013



Open

Vensters 53

Rondzendbrief van de Familia Augustiniana

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

Verschijnt 4 x per jaar

REDACTIE

Bettineke van der Werf,
Wedesteinbroek 14 06,
6546 RN Nijmegen
e@vdwerf.eu

Antoinette Reijnders
de Geerkamp 15 22
6545 HP Nijmegen
antoinettereijnders@hotmail.com

Verslagen FAN bijeenkomsten:

Julia van Wel

Technische ondersteuning:

Evert Jan van der Werf

Verzending:

Marjette de Rechter

FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND

Bestuur:

Voorzitter: Annemiek Alferink
Secretaris: Ingrid van Neer- Bruggink
Penningmeester: Hans Simis
Leden: Evert Jan van der Werf
Wim Sleddens o.s.a.

Website

www.familiaaugustiniana.nl

Secretariaat:

Elbeplantsoen 41
5704 KX Helmond

Financiën

banknummer 3108366
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66
t.n.v. Vereniging FAN

Lidmaatschap FAN inclusief Open Vensters

€50,= per jaar

Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN

€10,= per jaar

Aanvraag toezending Open Vensters:

Secretariaat FAN

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden teksten in te korten of niet te plaatsen.

VOLGENDE NUMMER: eind maart 2014

SLUITING KOPIJ: 10 maart 2014



H Augustinus, bid voor ons

Bedevaatskerk Mariazell
Oostenrijk;

Foto: Evert Jan vd Werf:

Inleiding:

Voor u ligt het drieënvijftigste nummer van Open Vensters.

De foto's van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de rondzendbrief op de site van de FAN. Bij de rondzendbrief vindt u in een aparte bijlage de lezing van Prof dr. J Wissink.

Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij met een foto hiervan! Wij wensen u mooie inspirerende vieringen tijdens de feestdagen en een voorspoedig 2014.

Wij wensen u veel genoeg bij het lezen van de rondzendbrief.

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf

INHOUD:

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKBESPREKING

UIT DE FAMILIA-GROEPEN
FAMILIA BOSKAPEL

VAN HET FANBESTUUR
Terugkijken FANdag 9 november,
vooruitkijken kapittel

TERUGKIJKEN
Augustinusdag Heverlee

STUDIEDAGEN
FANdag

OSA INTERNATIONAL NEDERLAND

AUGUSTIJNSE AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ..

*Het is Kerstmis,
de dag waarop wij de geboorte vieren
van onze Heer Jezus Christus.
Vandaag is de dag
dat de Waarheid is opgebloeid uit de aarde.
Hem die wij de Dag noemen is op deze dag geboren,
en hij wilde aan de dag treden als een van ons.
Laten we daarom blij zijn en zingen van vreugde!
Had iemand tevoren kunnen zeggen
wat het voor ons betekent
dat de Allerhoogste is afgedaald naar hier?
Alleen wie daar met geloof over nadenkt
kan er iets van aanvoelen.
Als je er helemaal niet voor openstaat,
zul je het niet kunnen aanvoelen.
Deze dingen houdt God verborgen
voor wijzen en verstandigen
en openbaart hij aan mensen die eenvoudig zijn.
Daarom, wees blij, zwakken en zieken,
vandaag wordt voor u een redder geboren.
Wees blij wie gevangen zit:
voor u wordt degene geboren die u vrijkoopt.
Vreugde voor wie in slavernij zijn:
vandaag krijgt u een nieuwe Meester.
Vreugde voor wie vrij is:
hier is degene die u naar de vrijheid leidt
van de kinderen van God.
Vreugde voor alle christenen,
het is kerstmis,
Christus is voor ons geboren!*

(Uit preek 184, 1)

BOEKBESPREKING



Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [*Sermones de scripturis 162C-183*] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, november 2013. 288 p. hardback met stofomslag en leeslint. ISBN: 9789460361494 € 34,90

In november werd in Heeswijk de nieuwe bundel *Geloof is het begin* gepresenteerd. Deze bundel bevat de vertalingen van Augustinus' preken 162C-183. Hiermee is hij het vervolg op de bundel met de vertalingen van de preken 151-162B, die in 2011 onder de titel *Leven in hoop* uitkwam. Samen bevatten de bundels al Augustinus' preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament, waarvan vaststaat, dat ze authentiek zijn. Ging het in *Leven in hoop* vooral om preken over Rom 7 en 8 (maar liefst tien van de zeventien preken), in *Geloof is het begin* is de diversiteit groter. Niet alleen staan er preken over meer brieven van Paulus centraal (Gal, Ef, Fil, 1 Tes en Ti), maar ook preken over brieven van Jakobus en Johannes.

De naam van de bundel is ontleend aan preek 168. Hierin analyseert Augustinus wat er precies gebeurt 'wanneer je doet wat je aan een ander hebt beloofd. We zeggen dan heel gemakkelijk dat je je belofte waarmaakt. Dat is volgens Augustinus nu net de vraag. In plaats daarvan vraagt hij zich af of het niet zinniger is te zeggen dat onze beloften waardeloos zijn, tenzij God die waarmaakt. Achter iedere belofte licht immers enige geloof op tussen twee mensen: van iemand die de belofte doet en van iemand die de belofte ontvangt. Zonder dat onderlinge geloof is het niet mogelijk om elkaar iets te beloven. Het is een blijk van onderling vertrouwen. Zo bezien vormt geloof zelfs het begin van ons samenleven.' (p.7)

'Laat niemand zeggen: "Dat was mijn werk!" Het is niet zo dat God iets belooft en u dat dan doet. Maar je kunt wel met recht zeggen dat

God doet wat ú belooft. U bent een zwak mens, u bent niet almachtig. Dus, als u iets belooft is uw belofte waardeloos, tenzij God het waarmaakt. Maar Gods belofte is niet afhankelijk van u, nee, van Hem. "Jawel", zegt u, "maar ik geloof!"

Dat is zo, u hebt gelijk: u gelooft. Maar dat geloof hebt u niet aan uzelf gegeven. Hoe zou u kunnen geloven zonder geloof? Het geloof is een geschenk van God voor u. (p.112)

Augustinus baseert zich op Paulus die spreekt over 'vrede, liefde en geloof'. Augustinus draait het om: 'geloof, liefde en vrede. ... Geloof is het begin, *het geloof dat zijn kracht ontleent aan de liefde* (Gal.5,6). ...liefde samen met het geloof brengt u naar de vrede. Welke vrede? Ware vrede, volkomen vrede, blijvende vrede, onbedreigde vrede, vrede waar geen bederf is, geen vijand. Die vrede is het doel van al onze goede verlangens. Liefde en geloof – ook als u het omdraait zegt u het goed: geloof en liefde. (p. 114-115).

Ingrid van Neer -Bruggink

Aan de abonnees van Open Vensters:



Wilt u het abonnementsbedrag voor 2014 ad € 10,00 s.v.p. voor 1 maart overmaken. IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66.

t.n.v. FAN, onder vermelding van 'abbonement Open Vensters 2014'

Penningmeester FAN

Aan de FAN-leden:

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2014 ad € 50,00 s.v.p. voor 1 maart overmaken. IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder vermelding van 'lidmaatschap FAN 2014'

Penningmeester FAN

FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

In september zijn we weer met frisse moed begonnen aan "Het werk van monniken" Het gaat over de vraag of verkondigers van het geloof in hun eigen onderhoud moeten voorzien of niet. Kennelijk was deze vraag een heet hangijzer ten tijde van Augustinus, want hij wijdde er een heel boek aan. Het kamp van mensen die zegt: "niet werken"

beroept zich op het evangelie, waar Jezus zegt: "Kijk naar de lelies op het veld, zij zaaien niet en spinnen niet en zijn zij niet mooier gekleed dan Salomo?" En: "De arbeider is zijn loon waard." De andere groep kijkt naar Paulus, die zegt: "Wie niet werkt zal ook niet eten." Over de schijnbare tegenstelling tussen de woorden van Jezus en Paulus, gaat dit werk van Augustinus. Paulus is daarbij nog een complicerende factor omdat hij weliswaar het woord van God predikte maar toch werkte voor de kost. Het boek is een beetje juridisch van opzet, waardoor het voor ons niet zo inspirerend werkt. We proberen dan ook een beetje vaart te maken, maar dat lukt niet altijd.

Vorige maand hebben wij ons als groep over de vraag van de Orde gebogen, we hebben inmiddels een conclusie waar de meesten van ons het mee eens kunnen zijn. Die zal binnenkort opgestuurd worden naar het bestuur.

Afgelopen zondag zijn drie van onze leden aanwezig geweest bij het afscheid van als pastoraal werkster van Julia van Wel wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Eerst was er een mooie eucharistieviering in de Benedictusparochie in Elst OB, daarna werd uitgebreid stilgestaan bij alles wat Julia in de drie jaar die zij daar heeft gewerkt tot stand heeft gebracht en dat was niet mis!

Verder is iedereen weer druk met de voorbereidingen voor Kerstmis, maar dat zal in de anderen groepen niet anders zijn denk ik.

Alvast voor iedereen een gezegend Kerstfeest en een goed begin van het nieuwe jaar!

Annemiek Alferink

VAN HET FAN-BESTUUR



Van het FAN-bestuur

Impressie van de FAN-Ontmoetingsdag 9 november 2013 in Lindenholt

Een hoge opkomst, zaterdag 9 november. Dat had te maken met het onderwerp en zeker met de spreker, prof. Jozef Wissink die reflecteerde op de relatie tussen de religieuze orden en de

lekenorden die ontstaan zijn rondom de religieuze orden. Er ontstond een gesprek op toegankelijke, invoelbare toon, kritisch en met humor. De tekst van deze lezing ontvangen de OV-leden thuis,

hieronder alvast drie elementen uit zijn voordracht om in het achterhoofd te houden bij het ontwikkelen van onze visie op de FAN.

Samenvatting van de lezing van Jozef Wissink:

De verhouding tussen lekgroepen en ordes – congregaties anderzijds behandelde Jozef Wissink aan de hand van de vernieuwing in het theologisch denken die na het Vaticanum II is ontstaan. De oude tegenstelling tussen het geestelijke (het goede) en het materiële (het noodzakelijke) is doorbroken. De nieuwe theologie van het religieuze leven is niet langer gebaseerd op het zich zoveel mogelijk terugtrekken uit de wereld. De basis voor het denken werd de zorg voor de wereld: de zorg voor de wereld verbindt ons met God, leidt niet af van God. Wie voor een ander zorgt, dient God. Wie verzorging ontvangt, ervaart via zijn medemens de liefde van God. Het gewone leven is dus ook geestelijk van betekenis. Een groet of handdruk is ook betekenisvol. We spreken niet voor niets over de menswording van Christus.

Wees van God wanneer wij in de wereld staan – en dat is niet onze eigen kleine besloten wereld waar een ander niet binnenkomt . Wees aards, deze aarde is van God, in de betekenis van *humilis*, eenvoud. De mensen hier op aarde hebben verschillende charisma's, gaven, talenten. Niet iedereen hoeft elk charisma te hebben of in dezelfde mate; charisma's zijn niet hoger of lager t.o.v. elkaar - zie de brief van Paulus (1 Kor. 12-13). In de Kerk zijn vele verschillende charisma's aanwezig en daarmee zijn we op elkaar aangewezen. In het verschil ontstaat de eenheid, de schoonheid. Door het verschil ontstaat er de juiste spanning, draagkracht voor harmonie. Belangrijk is met hoeveel wijsheid, liefde en kunde je met je eigen charisma omgaat. Paulus: alle charisma's zijn in dienst van de gemeenschap. Wie een gave heeft, is van dienst! Hoe ben je van dienst?

In het document over de vernieuwing van het religieus leven *Perfectae caritatis* (1965) kregen de religieuzen twee opdrachten mee die elkaar lijken tegen te spreken: men moest 'veralgemeeniseren' en 'specificeren'. Religieuzen moesten zich meer in het geheel van de Kerk plaatsen, zij zijn een van de vele charisma's in de Kerk. Daarnaast is aan elke orde gevraagd terug te gaan naar de

oorsprong: wat is het eigene? Dan wordt namelijk zichtbaar wat de verschillen zijn en waartoe je je geroepen voelt. Een andere vernieuwing is de groei van bewegingen rondom de ordes, de lekenbewegingen met name. De laatste jaren is in deze bewegingen een duidelijker zelfbewustzijn ontwikkeld: wat van de oude ordes ontvangen is, gaan ze nu zelf verwerken. Dat mag er niet toe leiden dat lekenbewegingen zich zien of gezien worden als voortzetting van de oude orde. Zowel religieuzen als leken leven als een van de vele vormen van navolging van Christus. Beiden zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Het leerproces waarin leken en religieuzen van elkaar willen leren, verloopt beter als je de verschillen erkent en intact laat. De opdracht van de liefde is bij elkaar thuis raken en toch verschillend blijven. Leven als christenen moet een leerproces blijven: wat je al weet moet je blijven herontdekken, herdefiniëren, opnieuw onderbouwen. Lezen van Augustinus' teksten en met elkaar in het geloof leraar én leerling zijn, levert een interpretatie op die zich uit in het verlangen naar een betekenisvol leven. Als je bezigt dit te realiseren, ben je een geleefde interpretatie van Augustinus. Religieuzen en leken kunnen elkaar daarin een spiegel voorhouden. Ruimte is nodig, elkaar vinden vraagt toelief en geduld.

(9 november 2013 Lindenholt)

De groeps gesprekken 's middags

De energie die van deze inspirerende voordracht uitging, leverde geanimeerde groeps gesprekken op en de volgende notities die de aanzet vormen voor onze visie te presenteren op het kapittel NL-OSA in april 2014:

1) Augustinus en augustijnen als BRON

Iedereen kan putten uit de augustijnse inspiratiebron. Het gedachtegoed van Augustinus is vrij compleet, zijn mensbeeld nog altijd actueel. De augustijnen concretiseren op verschillende manieren dit gedachtegoed. Zij zijn behalve 'doorgeefluik' ook vormend aanwezig. De augustijnse bron is levend en divers, verleden en heden, individueel en internationaal. Putten uit deze bron gebeurt persoonlijk of in groepen. Inspiratie haal je uit een ontmoeting (gesprek, een luisterend oor), stilte, muziek, beweging, activiteit of

uit studie, lezen (kennisbevordering). Putten uit deze bron kan je inzicht verrijken waardoor je anders gaat leven.

aanzetten:

1. De FAN kan en wil niet zonder augustijnse input verder. De NL-OSA faciliteert kennis (publicaties, websites, ondersteuning etc via het Augustijns Instituut en Provinciaal); ruimtes om bijeen te komen; bijeenkomsten en (internationale) congressen.
2. De augustijnen en leken treden op als spreker en fungeren als tussenpersoon bij het leggen van (internationale) contacten.

2) KRINGEN

Allerlei kringen putten uit augustijnse bron: religieuzen en leken; organisaties (scholen, bedrijven, dienstverlenende instanties); de wetenschap (geschiedenis, theologie, kunst, psychologie). Kringen hebben langs

allerlei wegen contact met elkaar en verrijken elkaar. De diversiteit aan talenten en tekorten



van een ieder brengt ons bij elkaar. De aantrekkingskracht tussen kringen zit zowel in de overeenkomsten (basis voor gezamenlijkheid, je herkent iets van de ander in jezelf) als in de verschillen (basis voor versterking van eigen vermogen). Het charisma in dienst stellen van de gemeenschap is niet zozeer een vraag aan jou, maar vooral je eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.

aanzetten

1. FAN-leden ervaren deelname aan hun FAN-groep en de FAN-gemeenschap als een verrijking van hun innerlijk leven die zich vertaalt in een augustijns-christelijke levenshouding.
2. Niet alleen gericht zijn op eigen kring en achterban; naar buiten kijken en met anderen contact aangaan. Er is ook augustijnse spirit buiten onze parochies en kloosters; buiten Nederland.
3. Elkaar (religieuzen en leken) verstaan, dialoog aangaan.

4. Meer samen optrekken, 'mede-aanwezigheid' op cognitief en organisatorisch gebied. Bijv. samen Ontmoetingsdagen organiseren
5. FAN-locaties versterken. Wat is hiervoor nog meer nodig behalve vrijwilligers? Aantrekken van kennis, deskundigheid – welk terrein?
6. FAN-dagen van 2x naar 4x per jaar: niet altijd vergaderen, niet altijd een spreker -hoe goed ook, andere activiteiten, evt zelf lunch meenemen.



3) LEVEN

Het voedsel waarmee wij ons voeden bepaalt hoe wij leven. Wij leven vanuit wat we ervaren, wat we willen ervaren.

aanzetten

1. Wat trekt je in de FAN? Verzamel deze 'bekende' antwoorden en ga ermee naar buiten.
2. De praktijk. Concreet ingevulde augustijnse spiritualiteit, hoe klein ook, wordt zichtbaar als grote spiritualiteit als mensen hier regelmatig over vertellen. Een overzicht over langere tijd groeit dan uit van 'een verzameling aan incidenten' tot structurele, sterke waarden.

Kernvraag is hoe we de informatieoverdracht vanuit de bron naar het leven (het individu) in stand kunnen houden. Hoe organiseren we dat? Bemiddeling, waartoe ook het vinden van nieuwe wegen behoort, is hier cruciaal. Zoals je ziet zijn er hier enige aanzetten gegeven voor de kapittelnota.

Data

Eind december levert elke groep haar bijdrage in voor de nota op het kapittel.

21 januari Vergadering bestuur, voorbereiding van de nota
22 februari FAN-ontmoetingsdag, discussieleider Henk Kroon
18 maart Vergadering bestuur FAN
na Pasen Kapittel NL-OSA

Als je de boodschap in de woorden van Augustinus wilt overbrengen, zie *Verlangen bidt altijd, bidden met Augustinus* / T.J. van Bavel, p. 108-109.
Succes allemaal, het bestuur FAN

TERUGKIJKEN: Geloven bij en met Augustinus

Het geloof is vandaag in onze samenleving helemaal niet zo vanzelfsprekend meer als het ooit is geweest. En al zijn ze gedoopt en enigszins christelijk opgevoed, vinden heel wat mensen het moeilijk te blijven geloven en zeker om dat samen in gemeenschap te doen. Het komt zelfs niet meer in hen op. Op zon- en feestdagen laten



ze gewoon het kerkgebouw massaal links liggen. Het geloof lijkt steeds meer een bewuste keuze te worden. Of is het een gave? Op de 28-ste Augustinusdag op zaterdag 21 september in Heverlee-Leuven – een evenement waar jaarlijks een onderwerp uit de augustijnse spiritualiteit wordt uitgediept – stond deze thematiek centraal. Pierre-Paul

Walraet, O.S.C. (foto) stelde in zijn lezing dat Augustinus van Hippo (354-430 n.C.) het in de vroeg-christelijke tijd al bijzonder moeilijk had om tot geloof te komen. We doen hier slechts een handgreep uit zijn rijk betoog. Zijn rusteloze zoektocht naar waarheid en geloof kan nog steeds boeien en inspireren.

Van rationalisme naar geloof

Ondanks alle inspanningen van zijn gelovige moeder, stond Augustinus heel achterdochtig tegenover alle vormen van geloof. Als adolescent plaatste hij – heel herkenbaar – het katholieke geloof op een zijspoor. Hij kon er gewoon de redelijkheid niet van inzien. Dit wil echter niet zeggen dat hij daarmee het bestaan van God in vraag ging stellen. Een weg om de waarheid te doorgronden ligt in de filosofie, zeg maar de liefde voor de wijsheid. De naam (maar ook niet meer) van Christus associeerde hij spontaan met wijsheid. Die verwijzing ontbrak bij de lectuur van Cicero's 'Hortensia' en daarom nam hij maar de Bijbel zelf ter hand. Het werd een teleurstellende ervaring. Als een geschoold classicus vond hij de toen heel povere vertaling van de Schrift naar het Latijn inferieur en het lezen niet waard. Omdat het Manicheïsme, een christelijke sekte, op verstand, kennis en inzicht (gnosis) bouwde, hoopte Augustinus daar een rationele godsdienst-zonder-geloof te vinden. Maar de manier waarop daar de spot werd gedreven met de lichtgelovigheid van de mensen, terwijl ze zelf fantastische, ongerijmde zaken poneerden, deed hem afhaken. Even zocht hij nog aansluiting bij de Sceptici, die meenden dat het voor mensen gewoonweg onmogelijk was om de waarheid te kennen en alles in twijfel gingen trekken. Door toedoen van de welsprekende Milanese bisschop Ambrosius komt Augustinus geleidelijk tot de bevinding dat het katholieke geloof niet zo onredelijk is als hij voorheen had gedacht. Deze eiste weliswaar geloof, maar de oprechte en bescheiden manier waarop het werd aangebracht, kon hij wel smaken, zonder er zich meteen aan over te geven. Zijn hoge mate van zelfingenomenheid belet het hem nog. Je kunt alleen tot geloof komen – en dat is essentieel – als je je ook tot de 'nederigheid' van Christus zelf bekennt. Hij die het mensgeworden Woord van God belichaamt en in eenvoudige tekenen (sacramenten) bemiddelt in Gods goedheid. Dat cruciale inzicht, breekt zijn ego en brengt hem tot echt geloof. Eerst als monnik, later als priester en bisschop probeert hij zijn geloof in gemeenschap in een voortdurend spanningsveld van actie, bezinning en gebed heel concreet te maken.

Eerst zien en dan geloven?

Augustinus komt tot het inzicht dat een leven zonder geloof menselijkerwijs onmogelijk is. Het principe van in alles 'eerst zien en dan geloven' is niet vol te houden. Zowel toen als nu zijn er mensen die vinden dat de christelijke godsdienst pure nonsens is alleen al omdat de grond ervan immaterieel is. Maar als wij niet meer geloven wat we niet kunnen zien, houdt geen enkele vriendschap of relatie nog stand. Zelfs de economische realiteit stoelt grotendeels op het vertrouwen, het geloof dat producenten en consumenten in mekaar hebben.

“De gevoelens van je vriend, die je niet kunt zien noch horen, daarin geloof je ... Er blijft niets anders over dan die gevoelens te geloven zonder ze te zien, te horen of inwendig waar te nemen, als je niet wilt dat je leven in eenzaamheid verloopt zonder enige vriendschap of liefde die je krijgt niet met wederliefde te beantwoorden”

Naar analogie schrijft hij over de eucharistie:

“Maak niet uw mond gereed voor de maaltijd, maar uw hart ... Wanneer wij het brood in geloof ontvangen, belijden wij ons geloof in Christus ... Wij ontvangen een klein stukje, maar ons hart raakt toch verzadigd. Wij worden dus niet gevoed door wat wij zien, maar door wat wij geloven.”

Het is omdat wat we geloven niet zichtbaar is het zichtbaar moet worden in onze levenswandel. Zo kunnen gedoopten nooit alleen door het geloof en het ontvangen van de sacramenten het eeuwig geluk bereiken, maar door een daadwerkelijk geloof dat werkzaam is door de liefde. Het is een kwestie van het geloof en het goede doen te integreren.

In God geloven

Augustinus onderscheidt drie niveau's van godsgeloof. Zo kan iemand geloven dat God bestaat. Ook vandaag geloven de meeste mensen dat er toch 'iets' moet zijn. Wezenlijk gelooft men dat God – Big bang of niet – aan de oorsprong van alles staat en het aan de gang houdt. Het is een primair geloof dat op en neer gaat. Het is een geloof dat ook de demonen delen, een geloof dat van liefde verstoken blijft en derhalve ook niet christelijk is. Hij noemt dat het '*Credere Deum*'. Je

kan ook geloven wat God te zeggen heeft: het '**Credere Deo**'. Hier gaat om het aanvaarden van een goddelijk leergezag van hoe Hij zich openbaart in de Schrift. Ten slotte kun je ook geloven **in** God: het '**Credere in Deum**'. Het is geloven in de volle christelijke zin. Het veronderstelt een liefdevolle overgave door zoals Jezus zelf je gehele leven op Hem af te stemmen. Een God die je verheerlijkt en die je met dankbaarheid verteert. Terugdenkend aan zijn prille geloofsgroei schrijft Augustinus tenslotte daarover:

"... wat ik verlangde was niet, meer zekerheid over u te krijgen, maar vaster in u gevestigd te zijn ... Ik beaamde wel de weg, de Heiland zelf, maar ik zag er nog tegen op, over zijn smalle baan te gaan."

Lode Caes

OSA INTERNATIONAL NEDERLAND



Aan het einde van het jaar willen we graag een "Heel erg hartelijk bedankt" aan alle gulle gevers zeggen. We wensen u fijne, mooie inspirerende kerstdagen en een voorspoedig 2014. We hopen dat we in 2014 weer op uw steun voor de 'onze' projecten mogen rekenen.

Namens OSA International

Wim Sleddens o.s.a. (voorzitter), Jonas van de Wiel (secretaris)

Jan Martijn van der Werf (penningmeester)

bankrekening: 12.66.22.477

IBAN: NL55RABO0126622477, BIC: RABONL2U Rabobank,

t.n.v. Stichting OSA International NL te Eindhoven.

AUGUSTINUS EN GEBED

Op de Nederlandse Augustijnen site (www.augustijnen.nl) staat elke dag een lezing uit het Augustijns Brevier.

AUGUSTIJNSE AGENDA



22 februari 2014

FAN-ontmoetingsdag,