

Familia Augustiniana
Maart 2002



Open Vensters 6

**Rondzendbrief van de Familia
Augustiniana**

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE: Wim Sleddens OSA
Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen
wsleddens@freeler.nl of wsleddens@aug.org

Eric Luijten
Heeskesacker 2102, 6546 JT Nijmegen
eric@luijten.doge.nl

Bettineke van der Werf
Wedesteinbroek 1406, 6546 RN Nijmegen
e.van.der.werf@hccnet.nl

Aanspreekpunten familia i.v.m. Open Vensters:

Andre Witlox	Familia Boskapel
Luc Habets	Familia Eindhoven
Jan van Swam	Familia Lindenholt
Jan van Dril OSA	(Familia Utrecht)

COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING

voorzitter Gerard van Hoof OSA, Martijn Schrama OSA
Dolf van der Linden OSA
Wim Sleddens OSA Pieter Renkens

met als vertegenwoordigers uit de Familiagroepen

Henk Boogers
Karel Peijnenborg
Jan van Swam

Aanvraag toezending Open Vensters:

Bettineke van der Werf

VOLGENDE NUMMER: eind juni 2002

SLUITING KOPIJ: 2 juni 2002

INHOUD:

COLOPHON

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKPRESENTATIE

Aurelius Augustinus. Zoals het hart verlangt

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Boskapel

Familia Eindhoven

Familia Lindenholt

Familia Utrecht

IMPRESSIE AUGUSTIJNSE (FAMILIA) BIJEENKOMSTEN

Familia-dag 2 maart 2002

Vooruitblik naar het kapittel

PERSOONLIJKE BIJDRAGE

Hebt u ook zo'n honger?

Augustinus in de concertzaal

COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING

Verslag vergaderingen

VERDER NIEUWS

Uitnodiging San Gimignano

Studiedag 9 maart

AJT Műnnerstadt

Bezoek uit Rome

Lezing 5 juni

Studiedag 22 juni

Websites Augustijnen

Vieringen

Augustijnse agenda



INLEIDING:

Voor u ligt het zesde nummer van Open Vensters. We zoeken nog een beetje naar de vorm. Wat neem je op? Reacties en suggesties blijven van harte welkom.

We hopen dat het frequenter verschijnen van de Rondzendbrief hem actueler maakt. Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van deze zesde Rondzendbrief.

Wim Sleddens, Eric Luijten, Bettineke van der Werf.

AUGUSTINUS ZEGT ..

Terwijl hij nog verwonderd keek naar de ledematen van de tent werd hij verder geleid naar het huis van God: hij volgde iets dat hem aantrok, een soort innerlijk en verborgen genoegen, alsof uit het huis van God zachte orgeltonen klonken. Terwijl hij in de tent rondliep hoorde hij innerlijk een geluid. Door de lieflijke klanken bekoord ging hij er op af. Hij maakte zich los van alle geluid van vlees en bloed en kwam zo bij het huis van God. Hij vertelt ons over de weg en hoe hij werd voortgeleid, alsof wij tegen hem hadden gezegd: 'Je was over de tent op aarde al verbaasd. Hoe ben je toen bij het verborgen huis van God gekomen?' En dan zegt hij: Met de klanken van blijdschap en lof het geluid van een feest. Als mensen bij ons een feest vieren, met de uitbundigheid die erbij hoort, zetten ze gewoonlijk de muziekinstrumenten vóór hun huis, of zij nodigen muzikanten uit of*

organiseren een of ander muziekgebeuren, dat je overhaalt om mee te doen met het feestgedruis. En als je zoiets hoort, wat zeg je dan als je daar langs komt? 'Wat is hier te doen?' En dan krijg je ten antwoord dat er een feest is. Er wordt een verjaardag gevierd, wordt er gezegd, of er is een trouwerij. Want ze willen niet de indruk wekken dat er zomaar gezongen wordt. Voor de uitgelatenheid wordt een feestelijke gelegenheid aangevoerd.

In het huis van God is het altijd feest. Daar wordt niet iets gevierd dat daarna weer voorbij is. Het koor van engelen ... een feest dat niet ophoudt. De nabijheid van Gods aangezicht ... een vreugde zonder einde. En deze feestdag heeft geen begin en geen einde. En afkomstig van dit eeuwig doorgaande feest weerklinkt een of andere bekoorlijke melodie die de oren van je hart streelt, als de wereld tenminste niet teveel lawaai maakt. Terwijl je in deze tent rondwandelt en je de wonderen overweegt waarmee God de bevrijding van de gelovigen bewerkt, streelt de betoverende klank van het feest je oren. Hij trekt het hert mee naar de waterbronnen.

* het hert

pag. 118/119 commentaar psalm 42 uit: Zoals het hart verlangt.

BOEKPRESENTATIE



Aurelius Augustinus. Zoals het hart verlangt
Augustinus over de psalmen

Met de vertaling van delen uit Augustinus' *Enarrationes in Psalmos* (psalmcommentaren) wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontsluiting van deze teksten voor een Nederlandstalig publiek. Van de *Enarrationes* bestaat tot heden nog geen integrale vertaling. Het zijn psalmcommentaren waarvan veel door Augustinus werkelijk als preek zijn gehouden, wat deze teksten een grote levendigheid geeft. Andere zijn meer verhandelingen of korte notities. In deze uitgave zijn zeven preken over

psalmen opgenomen. De preken vormen binnen het oeuvre van Augustinus een apart genre. Ze laten Augustinus vooral zien als een sprankelende persoonlijkheid, die zorg had voor zijn kudde. Hij vroeg ook wel het een en ander van zijn gelovigen: sommige preken moeten meer dan een uur hebben geduurd. Men was destijds klaarblijkelijk meer onthaast dan in onze tijd, waarin doorgaans na de zevende preekminuut het gehoest allengs sterker wordt. Toch kunnen we in deze preken soms horen hoe Augustinus zich betrokken voelt bij zijn gehoor, bijvoorbeeld wanneer hij zich verontschuldigt voor de lengte van zijn preek.

De samenstellers van deze bundel hebben een heldere en beknopte inleiding geschreven op persoon en werk van Augustinus in het algemeen en op de *Enarrationes* in het bijzonder. Ze wijzen op de traditie van het becommentariëren die al vóór Augustinus bestond bij kerkvaders als Eusebius van Caesarea, Ambrosius, Origenes en Hiëronymus. Veelal werden de psalmen niet zozeer als integrale tekst becommentarieerd, maar vers voor vers van commentaar voorzien. Zo ook hier. Augustinus' uitleg is veelal in eerste instantie een letterlijke, maar vaak ook verbonden met een allegorische uitleg, die verwijst naar een dieper geestelijk betekenisniveau.

Interessant en moedig is dat de vertalers ingaan op de moeilijke kwestie rondom de vaak harde uitspraken van Augustinus in de richting van joden. Op voorzichtige, genuanceerde, maar heldere wijze leggen zij uit dat er bij Augustinus “geen sprake is van jodendiscriminatie in politiek-sociale zin”, maar wel van het verwijt “dat zij - met de Romeinen - Jezus’ dood op hun geweten hebben”. Volgens Augustinus kenden de joden een gebrekkige Schriftinterpretatie, waardoor ze niet in staat waren Hem als Messias te herkennen. Ondanks deze toelichting van de vertalers zal menig lezer, de verschrikkingen van de holocaust indachtig, zich wel eens achter de oren krabben. Met deze bundel is een interessant overzicht gegeven van de *Enarrationes*. Maar hopelijk verschijnt er spoedig een integrale vertaling van dit boeiend document. (Martin Claes)

Aurelius Augustinus. Zoals het hart verlangt. Preken over de Psalmen, vertaald en ingeleid door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo de Lil. Uitg. Meinema, 189 pp. 2001, € 18,50, ISBN 90-21137-93-3.

(Boekbespreking Katholiek Nieuwsblad vrijdag 15 februari 2002)

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Augustiniana Boskapel, terugblik op 2001

 e maandelijkse bijeenkomst van onze familiagroep werd in het afgelopen jaar een beetje aangepast. Deze aanpassing was enerzijds het gevolg van onze gesprekken over groepsinhoud en -vorm, anderzijds van initiatieven uit het convent. Aanvankelijk werden onze maandelijkse vieringen voorbereid door een telkens wisselend tweetal leden van onze Familia. Deze vieringen werden opgebouwd volgens een vast patroon en alleen bijgewoond door de familia. Doordat het convent een wekelijkse avondviering ging invoeren konden wij daarbij aansluiten. Hierdoor ontstond tevens een intensivering van de band met het convent. De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. Na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken.

Ook de inhoud van onze bijeenkomsten veranderde doordat er vaste afspraken over de invulling werden gemaakt. Nadat we de Regel van Augustinus gezamenlijk hebben gelezen en besproken, zijn we begonnen aan "Grondbeginselen voor Augustijnse vorming". Hoofdstuk voor hoofdstuk worden persoonlijk voorbereid en gezamenlijk gelezen en besproken. De tekst inspireert de ene keer meer dan een andere, echter, het is een middel tot geloofscommunicatie en om de eigen levenservaring daarbij mee te laten spelen. Daarbij gaat het er niet om of iemand gelijk heeft in de tekstuitleg, maar wat iemand erin verstaat en als waardevol en inspirerend beleeft.

Na uitgebreide, gestructureerde, interne discussies hebben we afspraken geformuleerd volgens welke onze groep samen verder wil gaan.

In de Veertig Dagentijd hebben we bijgedragen aan wekelijkse vastenmeditaties in de Boskapel. Deze waren opgebouwd aan de hand van veertien kruiswegstaties van de Nijmeegse kunstenaar Ted Felen en de bijbehorende teksten van Bas van Iersel, ondersteund door muziek uit Bach's Mattäus Passion. In september hadden we Brian Lowery van het klooster San Agostino in San Gimignano te gast. Een interessante en inspirerende ontmoeting. Leden van "Gods Werkhof" uit Maarssen kwamen zich oriënteren op hun mogelijkheden om een Familiagroep te beginnen.

We verwelkomden Martien de Turck als nieuw lid en Cora Oord na een non actief periode. In november namen we met enkelen deel aan de 16^e Augustinusdag te Leuven met als thema "De vrouw toen en nu. De vrouw in de visie van Augustinus in de kerk van vandaag". Een boeiende dag.

Aan het einde van 2001 hielden we onze traditionele wandeling. In striemende kou en regen wandelden we door Nijmeegse en Hatertse dreven, bespraken onderling persoonlijke en gemeenschappelijke onderwerpen en bezochten het graf van Lucie Bongers.

In 2001 is onze familiagroep als groep en gemeenschap gegroeid.

André Witlox

Familia Eindhoven Jaaroverzicht 2001



In het afgelopen jaar is er rondom de Eindhovense Familia Augustiniana veel gebeurd.

Het tragische overlijden van Pater P.Smit betekende niet alleen een groot verlies voor het convent Mariënhage; de gehele kerkgemeenschap die de Eindhovense Paterskerk een warm hart toedraagt, was hierdoor diep getroffen.

Gelukkig heeft het Bestuur van de Nederlandse Provincie der Augustijnen kans gezien, in Pater Mulder een opvolger te vinden, zowel als prior van het convent als rector van de Paterskerk.

De gekozen oplossing had voor de Eindhovense Familia de nodige gevolgen, want pater Jan van Dril vertrok als opvolger van Pater Mulder

naar Utrecht, en nam in zijn kielzog enkele Amsterdamse Familialeden mee, om in Utrecht een nieuwe Familiagroep op te richten. Vanzelfsprekend dragen we dit initiatief een warm hart toe, maar toch betekende het voor de Eindhovense Familia een gevoelige aderlating. Bovendien bleken enkele, met name jongere Familialeden hun werk/studie niet meer met de maandelijkse bijeenkomsten te kunnen combineren, en daarom te moeten afhaken.

Gelukkig konden we in het afgelopen jaar ook verschillende nieuwe leden verwelkomen, en bleef de opkomst bij de maandelijkse bijeenkomsten op peil. Gemiddeld bezoeken ongeveer twaalf leden de Familia-avonden op de vrijdag. We beginnen dan om 18:00 uur met een gezamenlijke maaltijd, die door een of twee leden van de groep wordt verzorgd. In het tweede gedeelte van de avond staat Augustinus centraal. We gaan daarbij in twee groepjes uiteen. De ene groep houdt zich met name bezig met de ontleding van teksten van Augustinus. Deze groep behandelt op dit moment het commentaar van Augustinus op de eerste brief van Johannes. De andere groep probeert meer te achterhalen wat Augustinus aan mensen van deze tijd te zeggen heeft. Zij lezen en bespreken op een avond langere tekstpassages, op dit moment uit (Het huis

op de rots), het boek van Augustinus over de bergrede. De avond wordt afgesloten met een gezamenlijk avondgebed, waarna we rond 21:00 uur weer uiteen gaan.

Vanzelfsprekend zijn leden van andere Familia-groepen van harte welkom om een bijeenkomst in Eindhoven bij te wonen. In verband met de maaltijd is het wenselijk, je komst enkele dagen tevoren te melden bij Hans van Reisen (tel. 040-2463014).

In 2002 zijn er nog bijeenkomsten gepland op: 8 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november en 13 december.

Luc Habets

Familia Lindenholt Terugblik 2001



Ijdens onze samenkomsten in 2001 hebben we gelezen uit het boek "Grondbeginselen voor Augustijnse vorming". Het gaf vaak en veel stof tot nadenken, aftasten en groei naar elkaar. Helaas begon het jaar zwaar. Na een opleving rond Kerstmis overleed Martien Poelen op 25 januari. Hij was nog niet lang bij de groep, maar had een warme plek in ieders hart. We missen nog steeds zijn *Ik kan dat zo niet zien, of misschien zie ik het wel verkeerd, maar.....* Bij zijn graf, naast dat van zijn vriend Eric, hebben we witte ballonnen losgelaten.

Dit jaar geen reizen naar Rome, of San Gimignano, maar een ontmoeting met Duitse twens. Connected with Saint Augustine. Dat was een naam die ons erg aansprak. Op zaterdagavond een treffen in de Boskapel, waar we op zondag een gemeenschappelijke viering hielden. Een goede bijeenkomst! Ook in Duitsland zit Familie van Augustinus.

In mei hebben we de ontmoetingsdag voor de familia's verzorgd. Het kwam allemaal wat op het laatste moment, maar de dag is geslaagd. We hadden fijne en goede ontmoetingen in klein verband. Na de vele verschillende richtingen waar iedereen in de vakantie geweest was, begonnen we met het feest van Augustinus. en dan

bedoelen we niet alleen het grote feest met de Provincie, maar ook de viering in onze parochie. Aandacht schenken aan Augustinus, en de teksten die hij ons nagelaten heeft, is ons erg dierbaar, want zo zijn de meesten van ons eigenlijk voor het eerst echt met Augustinus in aanraking gekomen. In september waren we met en voor Wim Sleddens blij dat hij gekozen werd tot assistent van de generaal, maar dat betekende wel dat wij een oplossing moesten zoeken voor de Augustijnse inbreng vanuit de Orde bij ons maandelijks samenkomen. Gelukkig was Gerard van Hoof bereid om dat op zich te nemen. De meesten van ons kenden Gerard al een lange tijd van het ochtendgebed op de donderdagmorgen.

Er zijn mensen bij de groep gekomen. Eerst met voorzichtige voelhorentjes, om te ervaren of ze zich thuis voelden in de Augustijnse familia, later enthousiast mee naar Leuven. Maar niet elke nieuwkomer bleef. We vinden dat we als open groep daar in respect mee om moeten gaan.

Dankzij de zusters in Hilversum konden we nog aan genoeg exemplaren van 'Sint Augustinus verhaalt zijn bekering' van pater Luc Verheijen komen. Ook dit boek geeft veel stof tot reflectie, discussie en groei naar elkaar zodat we met veel plezier uitkijken naar 2002. We besluiten elke bijeenkomst met een gebedsdienst in de kerk. De komende bijeenkomsten zijn 9 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli.

Jan van Swam, Bettineke van der Werf

Familia Utrecht



I enige keren is er bericht over de pas begonnen familia-groep van Utrecht, maar nog nooit vanuit die groep. De reden daarvan is dat wij eigenlijk nog niet weten wat er dan wel aan dit landelijke forum te melden valt. We zijn nog gewoon bezig onze eigen draai te vinden. Als loot van de Eindhovense groep vinden we het gewoon fijn om geregeld bij elkaar te komen. Toen dan ook twee leden naar Utrecht verhuisden was dat dan ook een goede aanleiding om hier te starten, samen met een viertal andere leden van buiten Eindhoven die nu hun familia dichterbij hebben.

Wij komen sinds oktober 2001 bijeen op elke derde vrijdagavond van de maand. Onze tijdsindeling is hetzelfde als in Eindhoven: te beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd, vervolgens gezamenlijke lezing van teksten van Augustinus. In concreto zijn wij gewoon maar begonnen met De Belijdenissen. Rond 21.00 uur sluiten wij af met het bidden van enkele psalmen, een stukje van de zojuist gelezen tekst dat wij opnieuw in overweging nemen en een lied.

Dat wij nog niet helemaal onze identiteit gevonden hebben blijkt o.a. uit een reactie van een van de nieuwe, autochtone Utrechtse leden, toen ik hem lid van de augustijnse familia noemde. Ho, Ho, zei hij, zo zie ik mezelf nog helemaal niet. Ik vind het heel aantrekkelijk om hier in onze parochie gezamenlijk Augustinus te lezen, maar tot iets anders heb ik me nog niet verbonden.

Inderdaad, wat we beogen, wat onze verwachtingen zijn t.o.v. elkaar, hebben we nog niet uitgesproken. We willen eerst als een groepje dat onderdak heeft gekregen in de Binnenstadparochie van Utrecht nu eerst een jaar doen wat we nu doen, gewoon omdat het fijn is om bij elkaar te komen.

De eerste keren waren wij met minder dan tien bij elkaar; de laatste twee keren met twaalf. Dat aantal lijkt groot genoeg. Komen we met meer, dan moeten we de groep splitsen, maar dan moeten we duidelijker weten wat we nog meer willen dan wat we nu doen.

Jan van Dril

IMPRESSIE AUGUSTIJNSE (FAMILIA) BIJeenKOMSTEN

2 maart 2002 Ontmoetingsdag van de familia Augustiniana

Om half negen vertrokken we uit Nijmegen. Dan smaakt koffie en thee om half tien prima. Voor dat we aan het eigenlijke programma begonnen, zijn we nog even naar de nieuwe ziekenkamers en de vernieuwde refter geweest. Er is veel werk verzet. De ziekenkamers maken het mogelijk om ook bij ziekte nog in Mariënhage te blijven.

De refter heeft een veel vriendelijker aanzien met zijn verlaagd plafond en zijn gekleurde deuren.

We begonnen de dag met een lied en een tekst.
“Om de geest in ons leven.”

De dagvoorzitter, Gerard van Hoof, nam het voorstel over om in elke gespreksgroep telkens mensen van alle drie de Familia's te laten plaatsnemen.

Zo gingen we in groepjes uiteen, per groep telkens twee mensen van alle drie de Familia-groepen. Het bleek een goede Geest om op deze manier te werken. Er was er een evenwichtige inbreng van alle groepen in de kleinere gespreksgroepen.

Er bleek veel verschil in hoe elke groep iets op papier zet over de gang van zaken, en in hoe ieder lid wil zijn. Maar ook de overeenkomsten bleken groot: elke maand bijeen komen, gemeenschappelijk gebed, en natuurlijk Augustinus meer leren kennen. Na het in kleine kring ontmoeten kwamen we weer terug plenair.

En na een levendig uitwisselen waren we toe aan de soep en de



broodjes.



Voor de tweede gespreksronde was er gelegenheid om onder leiding van Henk Boogers een kijkje te nemen in de Schatkamer van Mariënhage. Vanuit de diverse plaatsen waar de Augustijnen actief zijn geweest is er (kerkelijk) materiaal naar Eindhoven gekomen. We hebben dan ook onze ogen uitgekeken. Het is fijn dat er aandacht is voor dit materiaal, en dat er met zorg mee omgegaan wordt.

Voor de tweede gespreksronde kregen we een tekst mee voor de presentatie van de groepen op het Provinciaal Kapittel. Eerst is deze tekst in groepjes bekeken, en daarna gezamenlijk. We kregen ook een organogram dat weergeeft hoe de groepen onderling en met de Provincie verbonden zijn. Elke afzonderlijke groep had min of meer dezelfde op- en aanmerkingen of aanvullingen. In de Familia-groepen zelf en in de CVB zal hiermee verder worden gewerkt, met het oog op het kapittel.

De Provinciaal, Bob Bodaar legde aan ons uit waarom door organisatorische redenen eerst voor een andere datum dan 19 april gekozen was om de slotviering van het kapittel te houden.

Gelukkig blijft vrijdag 19 april toch de dag voor de groepen. Uit alle groepen zullen mensen komen, maar niet elke groep zal zich op dezelfde manier presenteren.

We besloten de dag, in de grote vergaderkamer met een viering.

Na 'Zingt voor de Heer', nam Dolf ons mee in een overpeinzing ondersteund door eigen werk.

Het in keervers bidden van “Hoe is uw naam, waar kan ik u vinden,” en een tekst over “in gesprek zijn met elkaar, wat betekent dat”, uit

Charisma, gemeenschap, brachten ons bij Augustinus lied 'O schoonheid van mijn God.' De Gaven van de Geest uit 1 Kor. brachten ons bij het slotlied: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. Ik weet niet of wij een nieuw begin gemaakt hebben. Wat ik wel weet is, dat we mede door alle goede voorbereidingen en alle goede zorgen in *een goede geest* samen geweest zijn.

We zien uit naar het komende kapittel.

Met dank aan Bernard Coemans voor de foto's.



Bettineke van der Werf.

De Familia-groepen op het Provinciaal Kapittel

Een kapittel is het hoogste beleidsorgaan, op elk niveau, dat wil zeggen op het niveau van de plaatselijke gemeenschap, van een Provincie, en van de hele Orde. En elk lid van de gemeenschap heeft een recht van deelname, ofwel persoonlijk, ofwel van deelname aan het kiezen van afgevaardigden. Op plaatselijk niveau doet iedereen mee. Op een Provinciaal of Generaal Kapittel hebben een aantal medebroeders recht op deelname vanwege hun functie. Maar de Constituties bepalen dat daarnaast het aantal door alle medebroeders gekozen deelnemers minstens even groot moet zijn. Verder geven de Constituties de mogelijkheid dat er medebroeders als gasten worden uitgenodigd, én dat er bij de orde betrokken leken aan het Kapittel deelnemen. Maar net als de medebroeders-gasten, hebben ook zij geen actief stemrecht. In 1995 waren er acht leden van Augustijnse Lekengroepen op het Generaal Kapittel in Rome. Een week lang namen zij deel aan de discussies in de groepen, en op een middag hadden ze ook de gelegenheid om de hele vergadering toe te spreken. Maar vorig jaar waren er in Rome geen leken aanwezig op het Generaal Kapittel, omdat de te behandelen onderwerpen alleen van organisatorische aard waren en te weinig inhoudelijk. De Constituties geven de Provincies de mogelijkheid om op eenzelfde manier leken aan hun Kapittel te laten deelnemen.

In Nederland hebben de Augustijnse Lekengroepen nog niet aan een Kapittel deelgenomen. Ook dit keer zal het Kapittel over hen spreken zonder dat zij erbij zijn. Wel voorziet de agenda in een ontmoeting op de laatste dag, vrijdag 19 april.

In 1998 formuleerde het kapittel als aanbeveling aan het Bestuur van de Provincie, “om samen met de bij de Familia Augustiniana betrokken groepen te komen tot afspraken m.b.t. het bepalen van een officiële status t.a.v. de Provincie, daarbij rekening houdend met de vraag die bij de leden van deze groepen leeft én met de vraag die vanuit de augustijnse gemeenschap aan hen gesteld wordt”.

Op het Tussenkapittel (een tussentijdse vergadering, om de stand van zaken op te nemen) van 2000 meldde het Bestuur dat de vroegere Begeleidingscommissie was opgeheven, en dat de Commissie Vorming en Begeleiding (CVB) in het leven was geroepen; dat daarin vier augustijnen waren benoemd en dat daar in een later stadium Pieter Renkens, vanuit de Familia Augustiniana, nog als lid aan was toegevoegd.

In Juli 1998 heeft het Bestuur de opdracht van deze Commissie geformuleerd als volgt: „De Commissie wordt eveneens belast met de structurering van de Familia Augustiniana, met name ook in relatie tot de Nederlandse Provincie én met de vorming en begeleiding van diegenen die zich bij de Familia Augustiniana aansluiten volgens de richtlijnen die hiertoe door de Commissie zijn opgesteld en door het Bestuur zijn goedgekeurd”.

Daar werd in 2000 nog als informatie aan toegevoegd: “De Commissie is momenteel, in overleg met de leden van de Familia Augustiniana, doende deze verder te structureren, met name ook in relatie tot de Provincie.”

De CVB heeft geprobeerd ernst te maken met de aanbeveling van 1998 om te werk te gaan „samen met de bij de Familia Augustiniana betrokken groepen“. Een zwaartepunt was daarbij de ‘ontmoeting’, in



tweeërlei vorm, namelijk de onderlinge ontmoeting van de leden van de verschillende groepen, en de ontmoeting, waar mogelijk, met de augustijnengemeenschap. Elk jaar is er een- of tweemaal een bijeenkomst geweest voor alle leden van de groepen. Eén keer, in Eindhoven, zelfs met een bijeenkomst van twee dagen. En de ontmoeting met de augustijnengemeenschap kreeg vorm in het

samen met het convent eten in de refter, in Eindhoven; bij de jaarlijkse viering van het Augustinusfeest; en op de studiedagen van het Augustijns Instituut. Deze studiedagen waren ook een welkome

bijdrage tot ‘vorming en begeleiding’, volgens de opdracht aan de Commissie.

Verder heeft de CVB vergaderd samen met een ‘orientatiegroep’, die bestond uit afgevaardigden van de drie bestaande groepen van de Familia. De CVB heeft de groepen om deze afvaardiging gevraagd. In deze ‘uitgebreide vorm’ is de CVB in gesprek gegaan met de afzonderlijke groepen over een structuur. Al gauw bleek dat de drie groepen van toen (Mariënhege, Nijmegen-Boskapel en Nijmegen-Lindenholt) daar verschillend over dachten. De eigen accenten van de drie groepen kwamen ook steeds naar voren op de landelijke ontmoetingsdagen. De informatieve gesprekken daarover werden altijd als een vruchtbare ontmoeting ervaren, mede omdat men steeds opnieuw bereid was om te luisteren naar elkaars eigen accenten. Het was steeds opnieuw een herkenning in eigenheid.

Er werd in de verschillende groepen ook iets op papier gezet over de doelstellingen. Ook daarin herkende men elkaar. Maar het bleek ook dat er een voortgaand gesprek van langere duur nodig zou zijn om tot een echte structuur te komen. De aandrang van het Bestuur van de Provincie, meer dan eens geformuleerd door de Provinciaal, werd door de groepen enerzijds ervaren als stimulans, maar anderzijds ook wel als druk op het eigen ritme van de voortgang, of zelfs op het eigen karakter van een groep.

Deze aandrang leidde eind 2001 tot het voorstel van de CVB aan de verschillende groepen om zich op het aanstaande Kapittel te komen presenteren aan het Kapittel en aan de Provincie, en tot de mogelijkheid om daar als groep in een zelfgekozen verwoording en vorm een band aan te gaan met de Provincie. Dit voorstel is in de afgelopen maanden in de groepen besproken en uitgewerkt. Maar ook dit gesprek liep in de verschillende groepen niet parallel. Hoewel de groepen allemaal graag in zullen gaan op de uitnodiging van het Bestuur om op vrijdag 19 april a.s. naar het Kapittel te komen, zijn de groepen er waarschijnlijk niet alle drie aan toe om een band met de Provincie aan te gaan. Op zich is dat niet erg. Binnen de CVB zowel als op de algemene bijeenkomsten is steeds gezegd dat het de eigen



keuze is van een groep, en dat er allerm minst aangedrongen wordt op eenvormigheid of gelijktijdigheid. Het gaat hier om een band van de *groep* met de Provincie, niet over een persoonlijke verbintenis van afzonderlijke leden. Dat geluid is ook

wel te horen, hier en daar, maar zoiets is nu (nog) niet aan de orde.

Het Bestuur heeft, ter voorbereiding op het Kapittel, een gespreksronde gehouden in de Provincie. Daarbij zijn ook opmerkingen gehoord over de Familia Augustiniana. Er werd gevraagd of het mogelijk zou zijn om bij de begeleiding van deze leken-groepen samen te werken over de landsgrenzen heen. In andere vragen kwam vooral de band met de Provincie aan de orde: zijn er statuten, en wat mogen wij augustijnen van deze groepen verwachten voor onszelf? Wat vertegenwoordigen (leden van) de Familia-groepen, als zij zich in het openbaar uitspreken? En of een sterkere CVB duidelijker naar een structuur toe zou moeten werken. Het Bestuur heeft daar, ten dienste van het gesprek op het Kapittel, nog aan toegevoegd dat binnen eigen kring enkele leden op een strakkere formele band met de Provincie zouden willen aandringen.

Vanuit de eigen bezinning op doelstelling en structuur zullen enkele groepen zich op het Kapittel presenteren, en vragen om een band met de Provincie, met de Augustijnengemeenschap aan te gaan. Een aanbod van hun kant, dat tegelijk een vraag is om bevestiging vanuit de Augustijnengemeenschap. Voor alle groepen is dit een moment van bezinning op wat zij zelf nu (willen) zijn. Voor de Augustijnengemeenschap is het een kans om zich in brede zin, als gemeenschap, naar deze groepen toe te openen.

Intussen is er, sinds de verhuizing van Jan van Dril naar Utrecht, daar een groep in opbouw, en is er druk overleg in Werkhoven, of het mogelijk zou zijn om daar tot zo'n groep te komen, en in welke vorm.

En zo zal het gesprek over de Familia-groepen op het Kapittel, en de presentatie van deze groepen op vrijdag 19 April bijdragen tot het bepalen van onze gezamenlijke weg naar de toekomst: Augustijnengemeenschap én Familia-groepen. En het zal goed zijn om dit op die middag ook samen te vieren, in de Eucharistie en in het samenzijn.

Wim Sleddens

PERSOONLIJKE BIJDAGEN

Hebt u ook zo'n honger?

Waar komt die tekst toch vandaan? Waar kan ik dat boek kopen?



En dan constateer je soms dat boeken niet meer te koop zijn, ook niet bij De Slegte, of bij Wever in Franeker. Voor sommige boeken zijn er zelfs wachtlijsten. Voor andere boeken wordt er door zeldzaamheid niet eens aan een wachtlijst begonnen!

Maar als iemand een exemplaar heeft, kom je met scanner en veel tijd toch verder en kun je meer mensen een plezier doen*. Zo is inmiddels het "Augustijns Brevier" en "Verlangen bidt altijd" van Tars van Bavel

weer beperkt te verkrijgen. Evenals een korte verhandeling "Augustinus visie op de vrouw" door Tars van Bavel uit het Tijdschrift Filosofie en Theologie jrg 1987.

Voor informatie kunt u terecht bij: Bettineke van der Werf.

*Voor uitgaven die niet meer verkrijgbaar zijn en ook niet meer uitgegeven worden, mag dit wettelijk.

Augustinus in de concertzaal

Voor Augustinus-liefhebbers is het de moeite waard om eens naar *Golgotha* van de Zwitserse componist Frank Martin (1890-1974) te luisteren. *Golgotha* was enkele weken geleden te horen in het Concertgebouw te Amsterdam. Het werk, geschreven tussen 1945 en 1948, is een oratorium in twee delen voor solisten, gemengd koor, orkest en orgel en is, volgens sommigen, de grootste muzikale bewerking van het Lijdensverhaal sinds het *Mattheüspassion* en het *Johannespassion* van Bach. Wat het stuk in het bijzonder zo aantrekkelijk maakt voor Augustinophilen zijn de meditatieve toevoegingen op de Evangelien die Martin gebruikt heeft. Deze zijn namelijk genomen uit de *Belijdenissen* (boek 10, hoofdstuk 43) en uit enkele *Meditaties* (7, 6, 15, 18 en 41) van Augustinus. Martin, jongste zoon van een Calvinistische dominee, kende zijn Bijbel en zijn Augustinus goed. Veel van zijn werken zijn dan ook religieus geïnspireerd (bijvoorbeeld *Cantate pour le temps de Noël*, *In terra pax*, *Mystère de la Nativité*, *Pilatus*, *Pseaumes de Genève*). Zijn inspiratie voor *Golgotha* was een ets van Rembrandt, *De drie kruisen*. Wat (behalve de prachtige muziek en de Augustinus-connectie) *Golgotha* voor mij nog aantrekkelijker maakt, is het feit dat Martin, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bach, het oratorium niet laat eindigen op Golgotha, maar in de tuin met de Verrijzenis. Dit werpt een expliciet christelijk licht op het voorafgaande en zo wordt het stuk een muzikale verkondiging van de Goede Boodschap. Zoals de gebeurtenissen op Golgotha betekenis krijgen door het lege graf, worden de spanningen in *Golgotha* opgelost door de vreugde van het chorale slot.

Frank Martin woonde vanaf 1946 in Nederland, eerst in Amsterdam en daarna in Naarden. Voor meer informatie over deze man en zijn oeuvre kunt u goed terecht op www.frankmartin.org. Er is zelfs de mogelijkheid om met zijn weduwe te e-mailen!

Maurits Damsté

COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING

Verslag van de Commissie Vorming en Begeleiding.

De afgelopen vergaderingen hebben uiteraard voornamelijk gestaan in het teken van de familiadag op 2 maart. In dit verslag geef ik vooral de overige punten weer. Strikt genomen is dit een verslag van de vergaderingen van de CVB plus de oriëntatiegroep, maar ik schrijf kortweg CVB. Verder is de CVB van mening dat er geen behoefte bestaat aan al te gedetailleerde verslaggeving in Open Vensters. Als die wel bestaat, houden we daar in het vervolg in de verslaggeving natuurlijk rekening mee

Vergadering 12 december

Naar aanleiding van de perikelen van de organisatie van de familiadag in Eindhoven, meent de CVB+oriëntatiegroep dat het de duidelijkheid ten goede komt als de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze dagen bij de CVB komt te liggen. Die organisatie dient natuurlijk wel in goed overleg met de groepen te gebeuren, maar dat spreekt voor zich. Als een groep zich voor voldongen feiten gesteld ziet, is er iets misgegaan.

Vergadering 12 februari

We krijgen bericht van Martijn Schrama dat hij met ingang van deze vergadering niet meer aanwezig kan zijn. Het was al bekend dat hij een half jaar met sabbatsverlof zou gaan. De groep Eindhoven vroeg of hij vervangen kon worden door Hans van Reisen. Dit is geen probleem, al is Martijn officieel geen vertegenwoordiger van de familiagroep (maar lid van de CVB). Hans was deze keer verhinderd.

Omdat Wim Sleddens vanwege zijn bestuurswerkzaamheden in de Orde vaak niet aanwezig kan zijn, heeft de groep Lindenholt Gerard van Hoof gevraagd om de taak van begeleider met Wim te delen. Gerard is nu dus lid van de groep Lindenholt.

Verder heeft Wim contact gehad met de groep in/rond Werkhove, die

aansluiting zoekt bij de familiagroepen. De groep lijkt echter nogal anders van opzet dan de bestaande familiagroepen.

Als we voorbij 2 maart kijken, zouden de getrokken conclusies met betrekking tot de organisatie en de verhouding van de groepen tot de orde op het kapittel aan de orde kunnen komen, en vorm kunnen krijgen in een presentatie in de viering aan het slot van het kapittel, op 19 april (zoals al doorgegeven aan de groepen). Als niet alle groepen even ver zijn, moeten we ervoor zorgen dat dit geen problemen oplevert.

Vergadering 6 februari

We krijgen een brief van Martijn, met de mededeling dat hij 7 februari aan zijn Sabbatsverlof begint. Ook is er een brief binnengekomen van Wim Sleddens (niet aanwezig) over de presentatie van de groepen tijdens (de slotviering van) het kapittel, aangezien die ineens naar mei verschoven lijkt. Volgens ons is het wenselijk dat de slotdag op 19 april gehandhaafd blijft, want die datum was al algemeen bekend. Hierover wordt contact opgenomen met het bestuur.

Vergadering 14 maart

(De notulen van deze vergadering zijn nog niet goedgekeurd, maar dit is dan ook een verslag...) Dit kan de laatste vergadering van de CVB in strikte zin zijn in deze samenstelling, aangezien deze op het kapittel kan veranderen. De vertegenwoordigers uit de familiagroepen (de 'oriëntatiegroep') worden uiteraard door de groepen afgevaardigd, niet door het kapittel.

We kijken met tevredenheid terug op het verloop van 2 maart, al moeten we ook constateren dat er blijkbaar forse communicatiestoringen zijn opgetreden, vooral tussen de CVB en de groep in Eindhoven. Daar moet aan gewerkt worden. Er ligt ook een

brief uit Eindhoven waarin daarom gevraagd wordt, en we proberen als CVB met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn op een komende bijeenkomst van de groep Eindhoven, om een en ander door te praten.

Er is ook een brief van Hans van Reisen die zich afmeldt als lid van de oriëntatiegroep. De groep/hijzelf had zich niet goed gerealiseerd dat Martijn in eerste instantie CVB-lid in strikte zin was. Voornamelijk daarom trekt hij zich dus terug.

Deze vergadering is er een concept van de tekst waarmee de groep Lindenholt zich zou willen presenteren op 19 april. Aan deze tekst wordt veel aandacht besteed. Wat het programma van 19 april betreft, stellen we aan het bestuur voor dat er om 14.00 uur een informele ontmoeting is tussen de deelnemers aan het kapittel en de groepen, en dat de viering om 15.00 zou kunnen plaatsvinden.

We stellen vast dat de CVB (in strikte zin) op het komende kapittel ook namens de oriëntatiegroep spreekt. Dit is belangrijk vanwege de structuur die ondertussen is uitgekristalliseerd, waarbij de CVB samen met de oriëntatiegroep een platform vormt voor uitwisseling tussen de groepen onderling en de orde. Wat dit betreft kunnen er meer puntjes op de i gezet worden. Zo bleek Wim ineens geen contactpersoon meer met de groep Werkhove, omdat die groep nu direct met de prior provinciaal praat. Zonder dat de CVB daarvan afwist. Dat past niet in de structuur (en ook is de noodzaak ervan niet duidelijk).

Karel Peijnenborg

VERDER NIEUWS

CONVENTO S. AGOSTINO SAN GIMIGNANO

“SIT VOBIS ANIMA UNA ET COR UNUM IN DEUM”

Beste medebroeders* in Sint Augustinus,

Nu het Paasfeest van het tweede millennium dichterbij komt, richten wij ons tot u en alle mensen die u dierbaar zijn, met een bede om zegen over u.

Wij willen alle medebroeders van harte uitnodigen om gebruik te maken van het aanbod waar de community van San Gimignano bijna zes jaar geleden mee begonnen is.

Sinds juli 1995 hebben medebroeders van alle Provincies over heel de wereld ons bezocht, voor een korter of langer moment van gebed en bezinning. Wij hebben de gelegenheid gehad, en de eer, om niet alleen medebroeders gastvrijheid te verlenen, maar ook Augustijnen-Recollecten, Ongeschoeide Augustijnen, zusters die met onze Orde verbonden zijn, en groepen jongeren en leken, op hun pelgrimstocht. Hun waardering was voor ons een bemoediging en een teken dat ons



werk gewaardeerd wordt. Als u plannen maakt voor een retraite, voor een vakantie of een sabbatperiode, zouden we u willen vragen om daarbij ook te denken aan onze community. U en groepen waar u mee verbonden bent nodigen wij graag uit voor enkele dagen van gebed, rust en deelname aan het

leven van onze community. wordt. Ons klooster ligt in Toscane,





waar onze Orde in de dertiende eeuw begonnen is. Dat biedt de gelegenheid om de oudste plekken van augustijns leven te bezoeken (Lecceto en andere eremi) en om te genieten van deze mooie omgeving (Florence, Siena, de streek van

Toscane). En niet te vergeten onze kerk met haar fresco's van Benozzo Gozzoli over het leven van Augustinus.

Wij willen u graag van dienst zijn in echte broederschap. Het is hier een augustijnse plek van rust, in een atmosfeer die uitnodigt tot gebed, studie en ontspanning.

Wij vragen u om ons te gedenken in uw gebeden en groeten u vanuit deze stad met haar mooie torens: tot ziens!

Brian Lowery, van de Provincie van Villanova
Salvatore Capraro, van de Provincie van Italië
Mikolaj Drobotowicz, Provincie van Polen

De brief begint met **medebroeders, maar Brian heeft ons verzekerd dat deze uitnodiging, die voor het begin van het derde millennium geschreven is, ook bedoeld is voor alle leden van de familia's en alle mensen die verdieping zoeken bij Augustinus.*

Alleen overnachten: 13 - 18 euro per nacht.

Overnachting en ontbijt: 15 -19 euro

Overnachting, ontbijt en een maaltijd: 23 - 28 euro

Overnachting en 3 maaltijden: 31 - 41 euro.

De prijzen zijn vrijwillige bijdragen ter ondersteuning van het convent.

AJT-Münnerstadt 2002 (de stand van zaken)

De voorbereidingen voor het AJT-2002 zijn in volle gang. Ook in

Nederland is dit merkbaar. Een groepje jongeren (15-25) uit de parochie Lindenholt is bij elkaar geweest en heeft aangegeven graag deel te nemen aan dit evenement en wellicht zullen ook van andere plaatsen in ons land jeugdigen op hemelvaartdag afreizen naar Mürscht. (Zoals het Duitse stadje ook wel genoemd wordt.)

Het is nog wat onwennig, als we ons buigen over de informatie die



we van Broeder Jürgen hebben ontvangen. De aanmeldingsformulieren en de info zijn in het Duits en moeten dus eerst omgezet worden naar voor ons begrijpelijke taal. Als dit probleem verholpen is, gaan we de film Matrix bekijken. Dit zal in het hemelvaartweekend ook wel gebeuren, maar dan in het Duits. Natuurlijk kunnen we de band meenemen en dan apart gaan zitten, maar dan ben je niet meer bij de grote groep. Dus dan maar vooraf. Wat zegt de film? Je kunt je leven laten leiden door regels, wetten, anderen, verzekeringen en er geen verantwoordelijkheid voor nemen. Of je dan echt leeft is maar de vraag. Je kunt ook kiezen. Zelf

verantwoordelijk zijn voor wat je doet. Niet wijzen naar regels of anderen, maar vertrouwen op je verstand, gevoel en geweten. Ook durven erkennen dat je fouten maakt. Dat is lastig, het brengt een zeker risico met zich mee, maar je leeft. Bovendien zal je omgeving het niet zonder meer accepteren dat je verandert. Ze zullen altijd tegen je zeggen hoe het zo moet, omdat het zo hoort. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt er op vertrouwen dat jouw God er altijd voor je zal zijn, als je dat wilt. Wil je dat?? Dan moet Jij daarvoor kiezen, Jij moet beslissen. Du musst Dich entscheiden.

Dit wordt ook in het programma tot uitdrukking gebracht. Op vrijdag kijken we naar de matrix waarin we zelf leven "meine Matrix" en we zien nogmaals de film. Zaterdagochtend een aantal keuze-workshops, waarin het thema wordt uitgewerkt, en zaterdagmiddag een samenwerkingsopdracht voor teams. Want alleen redden we het niet. Zondag sluiten we dan het weekend af, na een themaviering voor jongeren. En wellicht een ervaring en veel vrienden rijker.

Zie je zo'n beleving zitten. Heb je zin om mee te gaan. Of ken je iemand die mee zou willen. Neem dan contact op met Pieter Renkens (024 3784980) of Eric Luijten (024 3790452) Ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Eric Luijten

Augustinus studiedag 9 maart Eindhoven

De vierde zaterdag van de veertigdagentijd wordt in het Augustijns Instituut de jaarlijkse studiedag voor studenten theologie, filosofie & letteren gehouden. Dit jaar stond het filosofisch getinte thema: **“Branden van verlangen”** centraal. Vorig jaar lag de nadruk op tekstenonderzoek/tekstkritiek, en het jaar daarvoor was er een bijbels/moraaltheologische insteek. Deze drie verschillende invalshoeken rouleren steeds met de jaren. Dit keer was de negende opeenvolgende studentendag met zo'n vijftig deelnemers uit heel

Nederland en van allerlei pluimage. Opvallend is telkens dat het merendeel gevormd wordt door studenten van oudere generaties. Ik zat bijvoorbeeld naast een veertigplusser die in de avonduren de tweejarige (propedeuse)opleiding “Wijsbegeerte & Spiritualiteit” aan de Amsterdamse VU volgt. Tijdens soep&broodjes zat ik naast een deeltijdstudente die Klassieke Theologie (duurt totaal 10 jaar!) aan de KUB in Tilburg doorloopt. Wederom waren vele nieuwkomers in Eindhoven te gast.

Hans van Reisen opende de dag met zich meteen te verontschuldigen voor de opslag van slaapkamermeubilair in de entreegang: “wie rust zoekt moet niet in een klooster gaan wonen, want Mariënhage is momenteel met haar achtste verbouwing (binnen ‘n kort aantal jaren) bezig”.

Door Joost van Neer en 2 andere vertalers van het Instituut is ook alweer (het vierde in 12 maanden tijd) een nieuw Augustinuswerk uitgegeven: **“Over de geest en de letter”**, een uitvoerige beschouwing over 2 Kor 3,6. Op het programma stonden drie onderdelen: voorafgaand aan de pauze 2 voordrachten, een gezamenlijke tekstlezing erna.

Ad Vennix is docent Metafysica aan de Filosofische Faculteit van Nijmegen. In zijn voordracht “Verlangen en vervulling” hield hij ons voor dat de mens gezien moet worden als een wezen tussen twee werelden: de lichamelijk aardse en de geestelijk hemelse. De mens is lid van beide, maar zijn bestemming is het de overgang te voltrekken van aardling naar hemeling. Verlangens gericht op wereldse aangelegenheden lopen het risico zich in uitwendigheden te verliezen, kleingeestigheid tot maat te verheffen, dichtgetimmerd te raken. Het is zaak voor het tussenwezen mens deze aardse verlangenscycli te doorbreken en de openheid op te zoeken van de puur geestelijke verlangens. Bijv. door iets niet te begeren “om het te hébben *willen*” maar “om*wille* wat het in zichzelf van nature *is*”. Dit laatste is een onbaatzuchtig verlangen waardoor de mens het mogelijk maakt méér zichzelf te worden. Dit open onthechte verlangen is voorwaarde voor waarachtige kennis, echte vrijheid, waar geluk. Dan is verlangen zijn eigen vervulling. Volgens Descartes lijkt de mens niet door zijn

verstand op God, maar door zijn wil. In zijn wilsverlangen is de mens even onbegrensd als God; althans bij juiste uitrichting van de wil!

Martijn Schrama had zijn lezing “Als het hart verlangt” geconcentreerd rondom het bijzondere verlangen van God *zoeken*. Hét verlangen dat Augustinus bij uitstek kenmerkt. Een Augustinuskenster typeert Augustinus zelfs als ‘jager’; niet in groepsverband, maar in z’n eentje. Ook in de bijbel is de zoektocht naar ons aller bestaansgrond de diepste inspiratie. God is geen exterieur object, wat onbegrensd. Bij Hem is ons vaderland, dat we alleen in ons diepste zelf vinden kunnen. Paradoxaal lijkt echter dat: mocht God gevonden zijn... dan gaat het zoeken toch verder! Hierbij gaat het niet aan om over het ‘beeld’ van God te reflecteren, maar over zijn ‘wezen’ zelf. Daarom zal God niet in het vinden voltooid worden. Je treedt binnen in een verborgen geheimenis en bespeurt daarbij de immensiteit van de onbegrensde geest. Ook al zal het zoeken dus geen eindpunt kennen, het is zeker niet voor niets gebleken. De zoeker wordt omgevormd; het naspeuren van het grootste goed straalt af op de zoeker. Deze wordt steeds ontvankelijker en krijgt steeds diepere zin. Vurig zoeken en zoet vinden liggen op hetzelfde plan en sluiten elkaar niet uit; ze blijven elkaar steeds opvolgen! Bovendien behoedt het besef van onvatbaarheid voor ’t geheim de mens voor “de verveling van de eeuwigheid”.

De gezamenlijke tekstlezing van (het commentaar op de 1^e vijf verzen van) de psalm met “*Zoals het hert verlangt...*” (“Preek over Psalm 42, 1-9” uit het boek “*Zoals het hart verlangt*” dat vorig jaar verschenen is) onder begeleiding van pater Martijn, viel ontzettend in de smaak. Eerst door de vele associaties die Augustinus met het hert heeft en geeft, vervolgens door zijn levendige beschrijving van de opklimming van lichaam naar ziel, naar de “tent van God”, naar uiteindelijk het feestelijke “Huis van God”.

Zoekend geloven:

*Men mag niet ophouden te zoeken
naar wat eigenlijk onbegrijpelijk is,*

*zolang men in het onderzoek van onbegrijpelijke dingen
voortgang maakt, en zolang men zelf steeds beter wordt
van het zoeken naar een grote waarde.*

*Men zoekt immers een waarde om ze te vinden
en men vindt ze om verder te zoeken.*

Augustinus van Hippo,

uit: Veel te laat heb ik jou lief gekregen, vertaald door T.J. van Bavel o.s.a.

Na afloop bekende mijn buurman me: “Voor deze dag heb ik maar één woord: *grandioos*.” “Ja, dat is mij drie jaar geleden óók overkomen!”, zei ik.

Bij zijn uitbundige beschrijving van het Huis van God, waar een feest zónder einde wordt gevierd, valt vooral de aandacht voor de muziek op. Maar wat als je in dit huist vertoeft en je ten enenmale A-muzikaal bent? Vroeg Hans van Reisen zich tijdens zijn afsluitend woord af. Hoe kan je het feest dan toch in al zijn intensiteit beleven? Door lekker dansen, eten of drinken etc? Nee, want daar raak je respectievelijk op den duur moe, vol en beschonken van. Hoe je dan toch Gods Huis optimaal kunt ondergaan, beantwoordt Augustinus in een van zijn paaspreken: door volop te beseffen wat gezondheid voor je betekent!

Bernard Coemans, familia Boskapel & deeltijdstudent Religiestudies

Bezoek uit Rome

Augustijnen uit verschillende landen, die in Rome studeren, komen begin april naar België en Nederland. In het weekend 6/7 april zijn ze in Nijmegen en overnachten in het convent aan de Graafseweg. Vanwege het vroege uur van vertrek, op zondag 7 april, hebben ze er voor gekozen om 's morgens om 10.00 uur naar de viering in Lindenholt te komen.



Tussen het kapittel in België en daarna in Nederland blijft Prior
 Generaal Robert Prevost waarschijnlijk in Nederland, en in
 Lindenholt zijn we erg blij dat hij daar op zondag 14 april mee zal
 voorgaan in de viering van 10.00 uur.

5 juni lezing St Stevenskerk

Prof. dr. J van Oort houdt om 15.45u. in de St Stevenskerk in
 Nijmegen zijn inaugurale rede over Augustinus Confessiones,
 gnostische en christelijke spiritualiteit. De lezing staat open voor
 iedereen die belangstelling heeft.

22 juni Studiedag

Studiedag vanuit het Augustijns Instituut. De dag staat in het teken
 van Johannes de Doper. Er zijn lezingen, workshops en er is een
 boekpresentatie. Verder is er een concert in het teken van Johannes de
 Doper. De dag staat open voor geïnteresseerden.
 Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden bij het
 Augustijns Instituut.

Voor de internet (be)zoekers:



www.augustijnen.nl
 www.augustinus.de
 www.augustinus.it
 www.aug.org
 www.augustinians.ie
 http://home-1.worldonline.nl/~mgrvdosa/

Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:



Woensdag 19.30 u
 Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.30 u
 Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:



4-7 april	bezoek uit Rome
5 april	Lezing St Stevenskerk Nijmegen
7 april	Eucharistieviering bezoek uit Rome Lindenholt 10.00uur
14 april	Eucharistieviering met voorganger Pater Generaal Robert Prevost Lindenholt 10.00uur
16 - 19 april	Kapittel Nederlandse Provincie
19 april	Slotviering van het kapittel
19 - 21 april	Connected with Saint Augustine, Hilversum
9-12 mei	Augustiner Jugend Treffen, Münnerstadt
17 mei	Studiedag Augustijns Instituut te Eindhoven
22 juni	Studiedag Augustijns Instituut in het teken van Johannes de Doper