

Familia Augustiniana
Juni 2001



Deelnemers aan Connected with St. Augustine.



Open vensters 4

*Rondzendbrief van de Familia
Augustiniana*

OPEN VENSTERS

Informatieblad van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

ADRES REDACTIE: Graafseweg 276,
6532 ZV Nijmegen
024 3785852
E- mail: w.sleddens@freeler.nl

REDACTIE: Wim Sleddens OSA
Luc Habets
Andre Witlox
Eric Luijten

COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING

Gerard van Hoof OSA, voorzitter
Dolf van der Linden OSA
Pieter Renkens
Martijn Schrama OSA
Wim Sleddens OSA

met als vertegenwoordigers uit de Familiagroepen

Henk Boogers
Karel Peijnenborg
Jan van Swam

convent werd voor 59 deelnemers een programma gepresenteerd waarbij "ontmoeting" in vele facetten mogelijk was.

Vanuit Nederland hebben Maaïke van Herwaarden, Phap Pham, Pieter Renkens en ik aan dit AJT deelgenomen. Zaterdagavond sloten Wim Sleddens en Jan Martijn van der Werf zich hier bij aan. Het was opnieuw een bijeenkomst waar de spiritualiteit van Augustinus voelbaar was. De wederzijdse bejegening was weldadig, er was ruimte voor elkaar en ik kreeg het gevoel in een gemeenschap te zijn opgenomen.

(Op zaterdag is in de namiddag lang en uitvoerig gesproken over de toekomst van het AJT. Bij dit gesprek waren naast een aantal Duitse Augustijnen ook Pieter Renkens en Ik aanwezig. Er was -na vorig jaar- de verwachting dat het volgende AJT in Nederland zou kunnen plaatsvinden. Helaas lijkt dit voor 2002 welhaast onmogelijk. Omdat ook de Duitse conventen voor dat jaar geen kalis zagen om het AJT te organiseren is het volgende besloten: AJT 2004 Berlijn, AJT 2003 Germishausen en AJT 2002 Munsterstadt. Voorwaarde is dat ieder zich inspant om dit laatste te organiseren, zodat br Jurgen niet alleen voor al het werk hoeft op te draaien. Pieter en Ik verzorgen de muziek. Na een enthousiaste eucharistieviering zijn we op zondag 27 mei weer naar huis gegaan.

Eric Luijten.

Koffie- en theehuis "de verwondering" in de eilbrachtstraat is een plek waar veel daklozen en eenzamen komen, om elkaar op te zoeken. Zaterdagavond was er een ontmoeting met de Familia Augustiniana. Uit zowel de evaluatie als de gesprekken achteraf bleek dat dit grote indruk heeft gemaakt op onze Duitse burens. Het weekend werd afgesloten met deelname aan de eucharistieviering op zondagmorgen in de Boskapel. Er is afgesproken dat volgend jaar (2002) opnieuw zo een ontmoeting zal plaatsvinden. Hopelijk is er dan onder de Nederlandse jongeren wat meer animo om deel te nemen.

Eric Luijten.



AJT' Stuttgart

Het afgelopen Hemelvaart weekend waren jonge mensen te gast in Stuttgart, waar zij het Augustiner Jugend Treffen meemaakten. In het parochiehuis naast het

AUGUSTINUS ZEGT...

De nu volgende tekst is genomen uit Brief 192, geschreven in 418. Augustinus stuurde hem naar een diaken. Deze diaken werd later paus, Celestinus I (422-432). Samen met Augustinus heeft hij zich ingespannen om het pelagianisme in de kerk tegen te gaan.

Altijd ben ik liefde verschuldigd. Bij haar alleen sta ik altijd in het krijt, zelfs wanneer ik iemands liefde heb beantwoord. Ik beantwoord immers iemands liefde wanneer ik liefde schenk, maar zelfs als ik ze beantwoord heb, blijf ik ze schuldig, want nooit is er een tijd dat ik geen liefde meer hoeft te geven. En wanneer ik liefde beantwoord, verlies ik ze niet, maar vermeerderd ze juist door ze te schenken. Door liefde te hebben, beantwoord ik liefde, niet door er geen te hebben. En omdat ze niet beantwoord kan worden als men geen liefde bezit, kan men ze ook niet bezitten als men ze niet beantwoordt. Het is zelfs zo dat ze in de mens groeit, wanneer een mens ze beantwoordt. Men verwerft des te meer liefde naargelang men de liefde van meer personen beantwoordt ... De liefde groeit niet alleen bij hem die om iemands liefde vraagt, ook al krijgt hij die niet, maar ook de persoon van wie ik liefde ontvang, ontvangt liefde op het ogenblik dat hij ze beantwoordt.

Naar Tars van Bavel, Charisma-Gemeenschap. Gemeenschap als plaats voor de Heer. Heverlee-Leuven, 2000, p.171.

BOEKPRESENTATIE:

CHARISMA-GEMEENSCHAP. GEMEENSCHAP ALS
PLAATS VOOR DE HEER,
Tars van Bavel o.s.a.,
gepresenteerd door Martijn Schramt o.s.a.

Wanneer we de rode draad die door Augustinus' werk loopt, willen benoemen, dan komen we uit bij het woord *liefde*. Door liefde wordt hij bewogen, daardoor voelt hij zich aangetrokken, daarop is hij in al zijn doen en denken steeds betrokken.

Nu kun je met het woordje liefde nog alle kanten op. Je kunt het bijvoorbeeld ook zo gebruiken dat het in feite wordt uitgehold. Maar Augustinus weel het woord te vullen. Bijzonder voor zijn benadering, is dat de liefde van God voor de mensen en de liefde van mensen voor elkaar volkomen dezelfde liefde is. En vanuit die visie denkt Augustinus na over wat gemeenschap is: het verschijnsel dat mensen elkaar opzoeken en helpen en in elkaar; gezelschap willen blijven.

Tars van Bavel heeft precies voor dit aspect van Augustinus' denken en beleven, voor diens spiritualiteit, aandacht willen vragen. In het Nederlands taalgebied en binnen de Augustijnenorde heeft hij daarmee iets goeds op gang gebracht,

Nu hij de leeftijd heelt bereikt om terug te kunnen zien op vele jaren omgang met teksten van Augustinus kreeg hij het plan om al zijn ideeën en geschriften over gemeenschap nog eens overzichtelijk samen te brengen en werkbaar te maken. Zo heeft hij een soort hulpschrift geschreven.

Compostella

Op 25 april vertrok Jos Groot van de Familia-groep te Eindhoven voor een bedevaartstocht per fiets naar Santiago de Compostella, met als tussenstop Lourdes. Hij werd uitgeleide gedaan na een Eucharistieviering, met een zegen voor hem en zijn fiets. Jan van Dril is de eerste dag met hem mee gefietst. - Men zegt dat Jos lange trajecten fietst. Hij moet intussen dus wel aangekomen zijn.

Connected with St Augustine

Van vrijdag 9- tot en met
zondag 11 maart 2001
vond in Nijmegen aan de
graafseweg - De Boskapel -
het eerste "connected with
St. Augustine" weekend



plaats. Het was een ontmoeting tussen de al wat oudere Duitse en Nederlandse jongeren. Een ontmoeting in de geest van de al wat langer bekende Duitse AJT's. Jonge mensen (20+) die op de een of andere manier samen op weg willen blijven, maar die langzamerhand wat te oud worden voor de bijeenkomsten die jaarlijks rondom Hemelvaart worden georganiseerd. De ongeveer 20 deelnemers hebben geluisterd naar een uiteenzetting van Martijn Schrama rondom het thema. Op de zaterdag is het centrum van Nijmegen bezocht. Hier zijn we ook een koffieshop binnen gegaan.

Van de vorige editie bestaat een Nederlandse vertaling, en met de Familia-groep Lindenholt hebben we daar in de afgelopen twee jaar met veel vrucht gebruik van gemaakt. We zullen zien wat de nieuwe uitgave brengt. Van 31 augustus tot 7 september is de World Conference Against Racism. Materiaal voor liturgische vieringen is door de Commissie voor Vrede en Gerechtigheid in Rome voorbereid, met veel teksten van Sint Augustinus. Het is te vinden op de websites van de Orde. Daar kun je ook een petitie ondertekenen tegen racisme, die op 28 augustus, de feestdag van Augustinus, in Durban zal worden aangeboden. (Voor een en ander zie: www.aug.org.)

Midden juni is er een Congres van de theologen in de Orde, op allerlei gebied. Er komen 64 mensen. En de Economische Commissie van de Orde heeft in mei vergaderd. Ze heeft drie voorstellen gedaan voor het komende kapittel, die gaan over vorming en opleiding, over het coördineren van de betrokkenheid van leken in het werk op regionaal en internationaal niveau, met name ook bij de UNO, ten derde het vormen van een fonds voor nieuwe plannen.

Het is een mooi boek geworden waarin de *éminence grise* van de Augustinusstudie in de Nederlanden nog eens het charisma van Augustinus uiteenzet en tegelijk laat zien waar ook zijn eigen bewogenheid te vinden is.

Een charisma is een door God geschonken gave, niet in materiële maar in geestelijke zin. Het is een gave aan iemand persoonlijk gegeven. De een heeft het wel, de ander niet. Er is een grote verscheidenheid van dit soort gaven. Een charisma is een kenmerkende wijze van bestaan, een eigen zending en spiritualiteit. En als we spreken over gemeenschap als charisma, dan beseffen we tevens dat diepere interpersoonlijke relaties voor de mensheid onontbeerlijk zijn. Van Bavel heeft met zijn boek vooral hen op het oog die de opbouw van een goede en duurzame gemeenschap als hun bijzondere gave en roeping ervaren en zich willen inzetten om in deze wereld gemeenschapsleven te bewerken.

Het boek van Tars van Bavel heeft zes hoofdstukken:

Het eerste hoofdstuk handelt over de gemeenschap van de eerste christenen van Jeruzalem. De door Lucas in de Handelingen beschreven gemeenschap stond voor Augustinus model: een gemeenschap met gemeenschappelijk bezit, van samen bidden en samen de maaltijd gebruiken.

Dat model werd in de derde eeuw door de woestijnvader Antonius verder uitgedragen. Augustinus laat zich op zijn beurt zowel door het ideaal van Lucas als door de spiritualiteit van Antonius inspireren.

Het tweede hoofdstuk gaat over de vriendschap. Augustinus heeft zijn leven lang de vriendschap gekoesterd zowel met mensen in zijn eigen religieuze gemeenschap als met mensen daarbuiten. Alleen spreekt hij er in zijn latere jaren minder uitdrukkelijk over. Dan is het model van de vriendschap zozeer opgenomen in zijn visie op de liefde dat hij het voor een hechte gemeenschap noodzakelijk vindt dat er niet alleen de naastenliefde, maar ook vriendschappelijkheid wordt nagestreefd. Hij wordt in deze visie sterk geïnspireerd door de Griekse en Latijnse klassieke schrijvers.

In het derde en vierde hoofdstuk werkt Van Bavel Augustinus' idee van gemeenschap verder uit. Gemeenschap is een authentieke verwezenlijking van het tweevoudig gebod van de liefde: God beminnen en de naaste. Het is geen romantische droom, want ze stelt zware eisen. Wij worden pas echt mens als we ons schuren aan elkaar en hierin gelouterd worden als zilver in de oven. Van Bavel wijst er op dat gemeenschap dikwijls zowel overschat als onderschat wordt dal er steeds de bekoring is om de last van het gemeenschapsleven te ontvluchten.

In het vijfde hoofdstuk is Tars van Bavel zelf aan het woord. Hij gaat hier in gesprek met moderne auteurs. Dit hoofdstuk heeft een praktisch karakter, Het wil antwoord geven op vragen als: hoe bouw je relaties op, hoe onderhoud je ze? Van Bavel ziet op dit punt veel gemeenschappelijks tussen het leven van religieuzen en dat van gehuwden. Ieder die betrokken is bij groepsvorming kan zich dezelfde vragen stellen.

Er moet dan een Provincie zijn waarbij zij zullen kunnen aanhaken. Deze zaken worden ter plaatse voorbereid, maar krijgen in Rome hun beslag. Het is moeilijk om tot een soort evaluatie te komen van de afgelopen bestuursperiode van zes jaar. Meer dan een globaal overzicht zal wel niet lukken. Trouwens, in Nederland heb ik ook nog geen echte evaluatie meegemaakt. Er ontbreekt iets aan het open elkaar tegemoet treden, op dit niveau. Helaas. Anderzijds is de 'kapittel-bevolking' natuurlijk ontzettend gevarieerd, ook wat betreft zienswijze op wat goed bestuur is, en zeker in het vrij uitspreken van je eigen kijk op (de handelwijze van) het algemeen bestuur. Een morgen om vrijuit te kunnen spreken over een en ander, positief en negatief, zou best de moeite waard zijn, denk ik. Maar, zoals ik al zei, ook in Nederland doen we dat niet.

Op het vorige Kapittel in 1995 was een groep van acht leken van de Familia Augustiniana. Zonder stemrecht, overigens, maar wel met recht van spreken. Daarin is een generaal kapittel ons dus voor. Er is gewerkt aan een boek 'On the Way with St. Augustine' (A Guide for Augustinian Lay Fraternities). Het is net uitgekomen, maar in Nederland nog niet beschikbaar, en dus ook nog niet vertaald. Een 'Guide for Youth Pastoral Ministry' is klaar en wordt op dit moment vertaald (d.w.z. zodat het beschikbaar komt in het Engels, Spaans, Italiaans). Wij in Nederland horen tot de kleinere taalgroepen, en moeten meestal zelf voor een vertaling zorgen, als we die willen hebben. Het 'Plan voor augustijnse vorming' is vernieuwd en aangepast, al in de drie talen vertaald, en ligt op dit moment bij de drukker.

De bedoeling is dat de stemmen langzamerhand gaan convergeren rond enkele kandidaten, en tenslotte de keuze van de prior generaal mogelijk te laten worden.

Er zijn natuurlijk meer dingen te doen, in de ongeveer drie weken dat men bij elkaar is. Er wordt hard gewerkt, en sommigen moeten in de vrije weekends doorwerken, als er voorstellen geformuleerd en vertaald moeten worden. De goede vorm die men wil bereiken groeit geleidelijk uit geduldige 'samenspraak'. Als het over praktische regelingen gaat, zoals vernieuwing van de Constituties, kan dat veel tijd vragen. Hoe goed de organisatie ook, niet alles is vooraf te voorzien. De financiën van de afgelopen jaren worden bekeken. In commissies wordt gesproken over verschillende onderwerpen, zoals leken, vrede en gerechtigheid, missie en zending, en hoe onze augustijnse uitgangspunten, het charisma van onze gemeenschap, kan doorwerken in de activiteiten alom. Uit deze vergaderingen ontstaat dan op den duur een document, dat tegen het einde wordt gepresenteerd, becommentarieerd en geamendeerd, en waarover men het dan tenslotte toch nog een keer eens wordt.

Nederland vormt samen met België, Duitsland en Wenen een Federatie. Maar dat er federaties in de Orde kunnen bestaan, moet nog op het Kapittel worden besproken en goedgekeurd. Nigeria zal een zelfstandige Provincie gaan worden, maar er zullen veel kleinere provincies zijn die niet meer voldoende leden hebben om zelfstandig te blijven.

Hier vindt men ook een aantal overwegingen bij de opbouw van een gemeenschap. Bijvoorbeeld: wat is beter, een grote of een kleine groep, hoe overwin je de hindernissen in de communicatie en in het gesprek? In het zesde hoofdstuk legt Van Bavel de lezer een aantal concrete vragen voor. Zo'n benadering is erg effectief omdat vragen je veel directer doen realiseren waarmee je bezig bent en of je al iets bereikt hebt. Zo kan men zich afvragen als het om een gemeenschap gaat: Delen wij in elkaars geloof? Zijn wij in staat een dieper gesprek met elkaar aan te gaan? Is er een goede balans tussen ons persoonlijk leven en het leven in gemeenschap? Verdragen wij het om lid te zijn van een onvolmaakte gemeenschap? Hebben wij een gemeenschappelijke benadering in ons naar buiten treden als gelovige mensen? Waar staan wij in de worsteling tussen traditie en nood aan vernieuwing? Hebben wij angst voor de toekomst? Spannen wij ons in om onze stemmingen te beheersen? Vertrouwen wij een ander voldoende zodat wij het risico durven nemen om onszelf mee te delen? Hebben wij duidelijke verwachtingen van elkaar? Geloven wij in de waarde van de gemeenschap? Is onze gemeenschap open genoeg? Laat zij genoeg vrijheid aan de persoon? In welke mate bevestigen wij anderen en willen wij van anderen iets ontvangen? In hoever draag ik de lasten van een ander?

Het boek geeft tot slot een register op de aangehaalde schriftplaatsen (p.172-3), een op de geciteerde werken van Augustinus (p.174-180) en een op de ter sprake gebrachte auteurs (181-3).

Het is verkrijgbaar bij het Augustins Instituut, t.a.v. Hans van Reisen, Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven, voor F 40,-- (inclusief verzendkosten I: 47,50). Het ISBN-nummer is 9074829082.

FAMILIA GROEPEN

GROEP BOSKAPEL NIJMEGEN

In november 2000 namen enkele familialeden deel aan het leerhuis „Orde scheppen" door Paul van (leest en Piet Veldhuizen. De Regel blijkt zich wonderlijk goed te lenen tot eigentijdse invullingen en een waardevol hulpmiddel om orde op zaken te stellen in een druk bestaan. In orde waaruit rust kan groeien en die ruimte maakt aan jezelf toe te komen, je bewust te zijn van het hier-en-nu. Uiterst leerzaam voor familialeden en wellicht nog voor Ordeleden.

Het wekelijkse avondgebed, dat in afwisseling door familialeden wordt voorbereid en uitgevoerd heeft een vaste deelnemerskern van zo'n acht tot 12 personen. De viering is opgebouwd volgens een vast patroon; gezangen, lezingen en psalmen zijn opgenomen in mappen.

In the case of the Augustinian family you are with much of the Order and ahead of much of it. God's ways are not our ways. The best thing we can do at this time is to watch and see what's happening. What's happening is rather clear. It is the life of the Augustinian family. I think God is showing the direction we are to take. Please give my fondest regards to everyone I know there. I hope to see many of you here in san Gimignano.

Fraternally, Brian

Bericht vanuit Rome / Wim Sleddens

Voor wat hier volgt, put ik uit een brief van Tom Cooney, Nieuws uit Rome, mei - juni 2001'.

In September van dit jaar wordt er een Generaal Kapittel gehouden in Rome. Dat is om de zes jaar.

Vertegenwoordigers uit de hele orde kiezen daar een nieuwe prior generaal en een nieuw bestuur. Van de Nederlandse Provincie gaan er drie afgevaardigden naar Rome. Elke afgevaardigde behoort rond deze tijd een lijstje in te dienen met drie namen van mensen die hij geschikt acht om prior generaal te worden. In Rome is vrijdag 6 juli gereserveerd om de stemmen te tellen en een lijst van kandidaten op te maken, met het aantal stemmen dat zij hebben gekregen. Op het Kapittel in september zal zeker nog een of twee keer een peiling worden gehouden.

Breng alstublieft mijn hartelijke groeten aan iedereen die ik daarginds ken. Ik hoop dat ik velen van jullie hier in San Gimignano mag zien.
Broederlijke groet, Brian.

(Hier volgt de tekst zoals Brian die schreef)

Now for a few thoughts about my visit with the Augustinian Family:

My first thought is how much I enjoyed getting to know some of the laity from The Netherlands here in San Gimignano. They seemed very much at home in our convento and community, and I felt very much at home with them in The Netherlands. There is that certain something that unites us and is evident immediately. It is the spirit of Augustine and the spirit of the Order. That spirit is both quite serious in that it reflects a deep Christian commitment, and at the same time it is light, joyful and fraternal.

I noted a great admiration in the Augustinian Family for the friars of the Netherlands Province. They look up to you and together with you they look at the world with faith and love, wishing to bring Christ to those who secretly seek him.

This should be a source of hope to the Province, who, like the rest of us in the Order, are suffering great discouragement in a time of trial as we "care for the embers of the fire". The fact that they admire you and seek to be part of you means that there is something there that is still important and worth taking care of.

The Netherlands has always been ahead of the rest of the Order.

Op elke woensdagavond in de 40-dagentijd zullen speciale boetevieringen in de Boskapel plaatsvinden die door familialeden worden verzorgd.

De vieringen worden opgebouwd rond de kruiswegstaties uit de, in onbruik geraakte, kerk van Maria ten Hemelopneming in Nijmegen, welke zich inmiddels in de Dominicuskerk in Nijmegen-Oost bevindt.

Het is een indrukwekkende kruisweg die in '92-'93 is geschilderd door de monumentaal kunstenaar Ted Feelen. De kunstenaar schilderde geen 14 maar 16 staties. Hij laat aan de eerste statie „De nacht in de hof van Olijven vooraf gaan en de graflegging wordt gevolgd door Jezus Verrijzenis „Uitgebroken.

Het zijn vooral de indringende beelden met een markant kleur- en lijnenspel waarin alle bijzaken zijn weggelaten, die indruk maken en het idee van de eenzaamheid en verlatenheid van Jezus versterken.

Over de kruisweg is een boek uitgegeven waarin de bijbelwetenschapper prof Bas van Iersel indringende teksten bij elke statie heeft geschreven. Van de staties zijn dia's gemaakt die geprojecteerd worden, de gelezen teksten zullen het beeld ondersteunen. Muziek van J.S. Bach, meditatie, evangeliepassages en persoonlijke teksten zullen de meditatieve vieringen compleet maken.

In de bijeenkomst van februari is uitgebreid gesproken over een heroriëntatie; de wenselijkheid en mogelijkheid tot het aanbrengen van structuur, vorm en inhoud in onze familiagroep. De familiagroep wil samen onderweg gaan naar gemeenschappelijkheid.

Daartoe is een praatpapier opgesteld waarin de individuele leden gevraagd wordt schriftelijk te reageren op een aantal items die aspecten van structuur, vorm en inhoud behandelen. Aan de hand van de individuele reacties zal een algemeen gemeenschappelijk kader worden samengesteld waarover de familialeden zich zullen uitspreken. Het geheel zal bijdrage aan een duidelijk doel en uitgangspunten die een broederlijke gemeenschap, het functioneren van de familiegroep en de inhoud van bijeenkomsten positief zullen stimuleren.

André Witlox

GROEP LINDENHOLT NIJMEGEN

Ik leerde Martien kennen, ik denk een jaar of drie geleden. Hij kwam regelmatig met zijn levensgezel Eric naar de kerk. We maakten wel eens een praatje en ik had ze al eens gevraagd of ze zin hadden om bij het koor Sub Tilia te komen zingen, maar, zeiden ze dan: "misschien nog wel eens, maar nu nog niet". Ik wist toen niet dat Eric ziek was. Met Eric ging het niet goed en hij stierf 25 februari 1999. Zijn uitvaart zal ik nooit vergeten, er heerste een goede sfeer, er waren veel mensen die hem uitgeleide deden. Dit



Nederland hier in San Gimignano te ontmoeten. Ze leken zich heel erg thuis te voelen in ons convent en bij onze gemeenschap, en ik voelde me ook heel erg thuis bij hen in Nederland. Daar is ogenblikkelijk en vanzelfsprekend dat bepaalde "iets" aanwezig wat ons verbindt. Het is de spiritualiteit van Augustinus en van de orde. Deze spiritualiteit is tegelijkertijd heel serieus en weerspiegelt een diep christelijk engagement en is licht, plezierig en broederlijk. Ik bemerkte in de Familia Augustiniana een diepe bewondering voor de broeders van de Nederlandse provincie. Ze kijken naar jullie op en tegelijkertijd kijken zij samen met jullie liefdevol en vol vertrouwen naar de wereld, hopende Christus te brengen bij hen die hem zoeken zonder het misschien te weten.

Dit zal voor de provincie - die net als wij allemaal te lijden heeft van teleurstelling in deze tijd van pogen "te zorgen voor de kolen voor het vuur"- een bron van hoop moeten zijn. Het feit dat ze jullie bewonderen en een deel van jullie willen zijn, betekent dat er iets is wat nog steeds belangrijk is en wat de moeite waard is om zorg voor te hebben.

Nederland heeft altijd voorgelopen op de rest van de Orde. In het geval van de Familia Augustiniana zijn jullie samen met velen van de orde, en ook vóór op velen van de orde. God's wegen zijn niet onze wegen.

Het beste wat wij op dit moment kunnen doen is kijken en zien wat er gebeurt. Wat er gaande is, is best wel duidelijk. Het is het leven van de augustijnse familie. Ik denk dat God wel laat zien welke kant het uit moet.

VERDER NIEUWS

Feest van St. Augustinus

De viering van het feest van Sint Augustinus, op dinsdag 28 augustus as. Wordt in Nijmegen georganiseerd. Naast alle medebroeders en -zusters, worden ook o.a. de leden van de Familia-groepen uitgenodigd.

Het plan voor die dag ziet er als volgt uit:

Vanaf 11.00 aankomst met koffie
12.00 viering
's Middags een boottocht
18.30 diner waarna afsluiting.

We hopen dat het een fijne dag zal worden.

Brian Lowery uit San Gimignano

In de tweede week na Pasen is Brian Lowery in Nederland geweest. Verschillende Familia-leden kenden hem al van een stop onderweg naar of van Rome. In de vorige periode van het Algemeen Bestuur in Rome (1989-1995) was hij voorzitter van het "Secretariaat voor de leken". Hij kent over de hele wereld allerlei groepen.

Over zijn bezoek aan Nederland schreef hij:

Hier enkele gedachten over mijn bezoek aan de Familia Augustiniana:

Wat het eerste in me op komt is hoe enorm plezierig ik het vond enkele leden van de lekengemeenschap uit

heeft Martien erg goed gedaan en door al zijn verdriet klonk ook het geluk dat het zo heeft mogen gebeuren. Zo veel mensen die met hen begaan waren. In mijn gesprekken met Martien na Eric's dood, waar hij met een ontroerend gemak over sprak, zei hij o.a. hoe dankbaar hij was dat ze zoveel jaren samen hebben mogen zijn. Het verdriet en het gemis om zijn vriend bleef en hij heeft nooit meer echt zijn draai kunnen vinden in hun huis.

Toch begon Martien aan nieuwe dingen. Hij werd gevraagd voor Sub Tilia en hij kwam. Hij werd gevraagd om gastheer te worden, één ochtend in de week, en hij kwam. Zo werd hij voor verschillende groepen gevraagd, dat vond hij fijn. Het gevoel hebben ergens nodig te zijn. Hij deed het allemaal met veel plezier en op zijn manier. Zo kwam hij ook bij onze groep, de familia.

Hij vond het fijn om erbij te zijn en van gedachten te wisselen, naar aanleiding van een tekst. Toch had hij wel eens het gevoel dat hij niet veel aandroeg in de groep. Ik zei eens tegen hem dat ik hier heel anders tegenaan keek. Ik vertelde hem, dat het niet gaat om hoeveel je zegt, maar wat je zegt. Er zijn mensen die veel vertellen, maar weinig of niets zeggen. Er zijn ook mensen die weinig vertellen, maar juist heel veel zeggen. Hij was verbaasd en zei hier nog nooit zo over nagedacht te hebben, maar hij begreep wat ik bedoelde.

Een man van weinig woorden dus, maar er was ook een heel andere Martien, namelijk één die volledig uit zijn bol kon gaan. Ook die kant van Martien hebben we gezien tijdens een bruiloftsfeest.

Hij was niet van de dansvloer af te slaan en nam ieder die maar wilde daar in mee. Een echte gangmaker. Martien was iemand die graag contact had met mensen en ook gemakkelijk contact maakte. Dat hij veel contacten had bleek wel uit de bezoeken die hij kreeg, toen hij in het ziekenhuis lag. Regelmatig kwamen er mensen aan zijn bed. Ik vergeet nooit meer dat ik bij hem kwam en hij tegen mij zei; "goh, dat je toch zomaar komt en tijd maakt voor mij, je hebt toch wel andere dingen te doen?". Het deed hem erg goed, de aandacht, even praten over zijn situatie, even elkaars hand vasthouden en even een knuffel. Heerlijk vond hij dat. Wat ik zo in hem bewonderde was, dat hij, ondanks dat hij wist wat hem te wachten kon staan, hij zo open en bijna nuchter praatte over zijn situatie.

Na even thuis te zijn geweest, werd hij wéér opgenomen in het ziekenhuis en hij vermoedde dat hij niet meer thuis zou komen. Maar hij legde zich, hoe moeilijk het ook geweest moet zijn, erbij neer. Hij hoopte dat het niet lang meer zou duren voordat hij weer bij Eric zou zijn.

Die hoop is verwezenlijkt. Martien is op 25 Januari 2001 rustig ingeslapen temidden van familie en vrienden. Bij zijn uitvaart zijn er mooie woorden gesproken, woorden die Martien typeerden. Zoals Martien was, zo was ook zijn uitvaart, soms ingetogen, soms wat uitbundig. Ik ben er van overtuigd dat hij het zo gewild zou hebben. Ik vind het een voorrecht Martien gekend te hebben. Dat hij mag rusten in vrede.

Hetty Wissink

2 Ontmoetingsdag 12 mei

Het oorspronkelijke plan voor een bijeenkomst van 11/12 mei in Eindhoven kon niet doorgaan, en het plan verhuisde naar de Boskapel in Nijmegen. Het lukte niet om de organisatie en de uitnodigingen op tijd rond te krijgen. Het plan verhuisde toen naar Lindenholt, met een ingrijpende wijziging: het zou een ontmoeting worden van alleen zaterdag 12 mei.

Het werd door alle deelnemers (18) ervaren als een heel goede bijeenkomst. Vanuit het thema 'Vanuit welk verlangen leef je, en wat de Familia Augustiniana daarbij voor je?' zijn er interessante gesprekken gehouden: eerst in wisselende groepjes van drie, daarna in groepen van zes, en tenslotte allemaal samen. Daarna een inspirerende viering, en nog een gezellig samenzijn.

Bij de evaluatie in de CVB werd geopperd dat een bijeenkomst van een dag wellicht de optimale formule is. Anderzijds biedt het gastenkwartier in Mariënhage, Eindhoven, gelegenheid om onderlinge ontmoeting te intensiveren. Deze gelegenheid wil de Familia niet onbenut laten. Wellicht is er daarbij hulp mogelijk vanuit alle drie de groepen.

Bijtijds zal een datum moeten worden vastgelegd voor een algemene bijeenkomst in 2002.

4 De volgende vergadering is op 12 juni a.s. in Nijmegen, Boskapel. Dan zal als thema aan de orde zijn "Doelstellingen", mede ter voorbereiding van een gesprek met de Provinciaal.

VERSLAG van de vergadering van 15 mei 2001 te Nijmegen

1

a Open Vensters

Er is een vergadering geweest op 23 maart 2001 te Nijmegen, om te overleggen over een nieuwe opzet voor de Nederlandse Analecta, en of Open Vensters daarin zou kunnen worden opgenomen. Voor een volgend gesprek daarover, op 22 mei, heeft Lambert van Gelder een praatpapier opgesteld.

De CVB meent dat Open Vensters moet blijven voortbestaan, omdat de Familia-groepen duidelijk een eigen informatieblad willen, tot opbouw van het onderling contact. Open Vensters wil daarmee eerder een rondzendbrief zijn, zoals de Provinciaal zijn rondzendbrief schrijft aan de leden van de Nederlandse Augustijnenprovincie. Er is overigens geen enkel bezwaar als de NA iets uit Open Vensters wil overnemen, en er is alle bereidheid tot samenwerking.

b Redactie Open Vensters

Het redactiewerk komt zo goed als helemaal neer op Wim Sleddens. Daarom kan het langer duren dan gewenst voor er een nieuw nummer uitkomt. Eric Luijten zal gevraagd worden om bij de uitgave behulpzaam te zijn.

UIT DE VOORBEDE IN DE UITVAARTDIENST VOOR MARTIEN

op 30 januari in de Parochie Lindenholt:

Vanuit de betrokkenheid die Martien hier heeft ervaren, heeft hij zich ook willen inzetten om onze parochie mee gestalte te geven. Zo heeft hij deelgenomen aan de parochievergadering. Bidden wij dat wij als parochie Lindenholt steeds anderen tot steun zijn en mensen in ons midden een plaats geven waar zij vanuit hun inspiratie kunnen werken.

Laat ons bidden.

Na geruime tijd vanuit de kerk naar ons geluisterd te hebben, is Martien mee gaan zingen met Sub Tilia. We ontmoetten in hem een gezellig koorlid, met aandacht voor ieder en met een aanstekelijk enthousiasme bij gezamenlijke activiteiten. Bidden wij om de levenskunst, om net als Martien te kunnen genieten, door alle moeilijkheden heen.

Laat ons bidden.

Martien

Vandaag moeten we met pijn afscheid nemen van jou. Je was onze enige gastheer. Jammer dat je dat zo kort kon en mocht zijn. We zijn dankbaar, dat we je gekend hebben om wie je was. We zullen je missen Martien. We bidden om vrede voor jou.

Laat ons bidden.

Wat begon als een kennis op afstand werd een lieve vriend dichtbij, soms uitbundig, soms zonder woorden, maar ook dan verstonden we elkaar. Ik wens en bid, dat alle mensen, hoe ook gekleurd, hoe ook geaard, elkaar zullen verstaan, ook zonder woorden.

Laat ons bidden.

En wij hebben nog wat stille woorden, die we jou nog niet hebben gezegd en waar je misschien onderweg nog iets aan hebt. We hebben ze bewaard, zorgvuldig, voor dit moment. Voor als je niet meer bij ons bent. Wij willen als werkgroep Diaconie bidden voor Martien. En jou bedanken omdat je ondanks je eigen zorgen en verdriet toch altijd nog tijd en aandacht voor anderen vond. Voor je lach, je warme persoonlijkheid en het altijd toegewijd zijn. Voor jou geen schone schijn, echte doden, die stralen. Wij vinden het een voorrecht dat we jou hebben gekend. Je bent nu niet meer bij ons, vreemd zal dat zijn. Wij wensen jou rust en vrede toe en bidden tot de engelen, dat ze goed op je zullen passen. Moge de aarde zacht voor je zijn.

Laat ons bidden.

Dank je wel Martien,
dat we je mochten leren kennen, eerst samen met Eric, na zijn dood alleen. Je voelde je thuis bij ons in parochie, in de Augustijnse Familia.

Bedankt Martien voor je inbreng in de gesprekken. "Ik kan dat zo niet zien", zei je vaak, of: "misschien zie ik het wel verkeerd, maar..." En dan gaf je een nieuwe impuls aan het gesprek... Martien, je wordt gemist bij ons, maar we gunnen je van harte dat je nu bij God en bij Eric bent.

- 4 Algemene Bijeenkomst 11/12 mei 2001.
Vertegenwoordigers uit Eindhoven vragen of deze bijeenkomst verplaatst kan worden naar Nijmegen. De Familia van de Boskapel zal de vergadering voorbereiden, en zoeken naar slaapplekken voor deelnemers uit Eindhoven.
Het thema wordt: In welk verlangen leef je? Hoe zie je in dit verlangen de plaats van de Familia?
Programma:
Vrijdag 11 mei:
17.30 aankomst
18.30 avondeten
20.00 eerste bijeenkomst rond het thema
Na een korte inleiding gaat men uiteen in groepjes van drie.
Er wordt drie keer gewisseld.
20.35 pauze
20.50 vervolg van de gesprekken, nu in groepen van zes
Afsluiting met een avondgebed
Gezellig samenzijn
Zaterdag 12 mei:
In de morgen verzameling van wat in de avond besproken is, Met het oog op de algemene uitwisseling.
Koffiepauze
Lezen van een tekst van Augustinus
Middagmaal
14.00 plenaire vergadering: informatie, uitwisseling
15.00 Eucharistie en afsluiting
- 5 Volgende vergaderingen: 15 mei, 20.00 uur, Nijmegen, en 12 juni, samen met de Provinciaal.

VERSLAG van de Vergadering van de CVB, Eindhoven, 14 maart 2001.

1 Mededelingen

- Enkele dagen nadat Martien Poelen het Sacrament van de Ziekenzalving had ontvangen is hij overleden, op 25 januari jl.
- De bijeenkomst voor jongeren uit Duitsland en Nederland (Nijmegen) is heel goed geweest.
- Brian Lowery OSA uit San Gimignano komt in april naar Nederland.
- Op 23 maart is er een gesprek tussen mensen die betrokken zijn bij een van de communicatieorganen van de Provincie. De CVB herhaalt het eerder, in de vorige vergadering opnieuw geformuleerde standpunt m.b.t. Open Vensters.

2 Open Vensters

Aanvulling op / wijziging in de verzendlijst gebeurt het beste via het Bureau van het Provinciaal in Utrecht.

3 Doelstelling van de Familia Augustiniana

De Familia van de Boskapel is een gesprek begonnen over de doelstelling, aan de hand van een paper, opgesteld door Andre Witlox. Dit gesprek zal worden voortgezet. De CVB verwacht het resultaat van deze gesprekken te ontvangen voor de volgende vergadering van 15 mei a.s. Voor de daarna volgende vergadering van de CVB, 12 juni, zal de Provinciaal worden uitgenodigd.

Bidden we dat we al het goede dat Martien ons gebracht heeft in ons hart bewaren. Met een tekst van Augustinus die zo helemaal in Martien's lijn ligt, zeg ik:

"De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach om wat ons samen heeft doen lachen.

Denk aan mij, bid met mij."

We denken aan je, Martien.

Laat ons bidden.

COMMISSIE VORMINGEN BEGELEIDING

VERSLAG van de Vergadering van de CVB, Nijmegen, 24 januari 2001.

1 Mededelingen

1.1 Martien Poelen, van de Familia Lindenholt, is ziek en heeft het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen.

1.2 Het weekend voor jongeren, 9-11 maart a.s., wordt gehouden in Nijmegen. Martijn Schrama zal daar op zaterdagmorgen een inleiding houden.

1.3 Brian Lowery uit San Gimignano is van 21 tot 28 april in Nederland. Op zondag 22 april gaat hij mee voor in de Parochie Lindenholt in Nijmegen.

Op woensdag 25 april is er een bijeenkomst in Eindhoven, Mariënhage, om 17.00 uur, voor wie hem kennen. Hij zal daar een inleiding houden over de Belijdenissen (in het engels).

- 1.4 Van een brief van Lambert van Gelder, van de Analecta, heeft Wim Sleddens een kopie ontvangen. Hij vraagt erover te denken of we niet toe zijn aan een integratie van Provinciaal Bulletin, Analecta en Open Vensters. Dit mede naar aanleiding van de voorbereidingen van de homepage van de Nederlandse Augustijnenprovincie. De CVB adviseert het Bestuur van de Provincie om voor deze website een aparte commissie te benoemen, waarin ook leken.
- 2 Open Vensters
Men was zeer tevreden over Open Vensters 3. Er werden ook enkele opmerkingen gemaakt: Graag een duidelijker inhoudsopgave en duidelijk colofon.
Groter lettertype.
Kan er een eigen huisstijl ontwikkeld worden?
Wie willen daaraan meehelpen?
Kunnen we een prijsvraag uitschrijven voor een nieuw titelblad?
Graag de adressen van de afzonderlijke groepen.
Voor elke aflevering iemand uitnodigen iets over/vanuit zichzelf te schrijven.
- 3 De doelstelling van de Familia Augustiniana
Het gesprek dat in de vorige vergadering begonnen was, werd voortgezet. De groepen van Lindenholt en

Mariënhage dat er op de eerste plaats gezocht en gezorgd wordt voor een innerlijke samenhang binnen de groepen. Deze samenhang moet groeien, en dat vraagt tijd. De Regel van Augustinus geeft dit aan met *Een van hart en een van ziel op zeeg naar God*. Innerlijke samenhang geeft de groep iets uitnodigends. Mensen moeten niet rationeel overtuigd worden met argumenten, ze moeten zich aan de gemeenschap willen toevertrouwen: iets onderkennen dat je zelf wilt meemaken. Hiermee sluit de Familia Augustiniana naadloos aan bij de Augustijnenorde, die gemeenschap behartigt omwille van het goede van gemeenschap. Gaat het dan niet om *doelgericht handelen*? Het doel van de Familia, als gemeenschap, houdt je voortdurend bezig en verandert je eigen houding tussen mensen, je visie op je omgeving en op je eigen bestaan. Augustinus zegt: *Jouw liefde bepaalt jouw plaats. (Amor mens pondus meum.)* Uit levende en groeiende gemeenschap zal vanzelf de inzet naar buiten voortkomen. Ervaren gemeenschap wil ook gemeenschap stichten. De Familiagroep zal aandacht hebben voor noden om zich heen, en voor vragen die aan haar gesteld worden. Als de Nederlandse Provincie zulke concrete vragen heeft aan de Familia, zal zij die moeten stellen, om in een gezamenlijk gesprek tot een antwoord te komen. Uit het gesprek bleek verder dat de tijd voor het aangaan van een verbintenis of het uitspreken van een gelofte nog niet gekomen is.

- 4 De volgende vergadering is op woensdag 14 maart a.s., om 20.00 uur, te Eindhoven.