



# Open Vensters 26

Rondzendbrief van de Familia Augustiniana

## OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE: Bettineke van der Werf  
Wedesteinbroek 1406,  
6546 RN Nijmegen  
e@vdwerf.eu *(let op; nieuw adres!)*

Joep Beliën  
Wichard van Pontlaan 19  
5302 XA Zaltbommel  
joepbelien@chello.nl

Aanspreekpunten familia i.v.m. Open Vensters:

Karel Peijnenborg	Familia Boskapel
Luc Habets	Familia Eindhoven
Jan van Swam	Familia Lindenholt
Jan van Dril OSA	Augustinusleesgroep Utrecht
Hedy de Groot	Werkhofgemeenschap

Aanvraag toezending Open Vensters:

Bettineke van der Werf

VOLGENDE NUMMER: eind juni 2007  
SLUITING KOPIJ: 10 juni 2007



Utrecht

#### Inleiding:

Voor u ligt het zesentwintigste nummer van Open Vensters. We willen u graag attent maken op de komende ontmoetingsdag en ledenvergadering van de Familia op 12 mei aanstaande. Wij wensen u veel inspiratie en veel genoegen bij het lezen van de 26<sup>e</sup> Rondzendbrief.

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.

#### **INHOUD:**

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKPRESENTATIE: GESPREK MET TARS VAN BAVEL

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Lindenholt

Familia Boskapel

Werkhoven

ONTMOETINGS DAG FAMILIA

BESTUUR FAN

TERUGKIJKEN

VERDER NIEUWS

Boekbespreking Mystiek Duet

Bijeenkomen in Malta

Augustinus kaarten

Augustinus en gebed

LEZINGEN - STUDIEDAGEN

Augustijns Centrum Boskapel

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

## AUGUSTINUS ZEGT ..

*U, God, geeft altijd een duidelijk antwoord. Maar niet allen horen U duidelijk. Allen raadplegen U over hetgeen ze willen, maar ze krijgen niet altijd te horen wat ze willen. Uw beste dienaar of dienaress is degene die er niet zozeer op uit is van U te horen wat hij of zij wil, maar veeleer dat te willen wat men van U hoort.*

Deze tekst, Belijdenissen X, 26, 37, is te vinden in T. van Bavel, *Als je hart bidt. Augustinus' leer over het gebed*. Leuven, Augustijns Historisch Instituut, 1996, p.19.

Tekstkeuze: Martijn Schrama o.s.a.

## IN GESPREK MET TARS VAN BAVEL O.S.A.

OVER ZIJN BOEK *Als je hart bidt*

*Hoe kwam U op het idee van dit boek?*

Het onderwerp *bidden* is belangrijk. Augustinus komt als mens in zijn gebed bovendien heel goed naar voren. In zijn gebed is hij, in eigen woorden, als een woelige zee. Pater Wilderbeek o.s.a., Pater Hendrikx o.s.a. en Frits van der Meer hebben Tars van Bavel op het spoor van Augustinus gezet en hem er ook in gesteund. Vanaf 1943 heeft Van Bavel fiches verzameld met teksten van Augustinus, onder meer over het gebed: "En als je eenmaal 100 á 200 fiches hebt, heb je een boek," aldus Tars van Bavel.

*Welke gedeelten van het boek vindt U belangrijk?*

Het laatste hoofdstuk. Dat handelt over mystiek. En ook de twee hoofdstukken die zijn gewijd aan de Zoon die in ons bidt, en aan de Heilige Geest die in ons bidt.



*Is Augustinus een mysticus?*

Dat hangt af van de definitie van *mystiek*. Maar als je mystiek een bijzondere vereniging met God mag noemen, dan is Augustinus mysticus. In ieder geval hebben veel mystici op hem gesteund. Hadewych heeft een visioen aan hem gewijd. Augustinus stond wel met twee benen op de grond en had een afkeer van het buitengewone. En een gevoel voor de nabijheid van God hoeft niet meteen *mystiek* genoemd te worden: "Toen ik enige tijd geleden ernstig ziek was, en bijna dood, voelde ik heel sterk Gods nabijheid. Als je dicht bij de dood bent, sta je dicht bij God. Maar misschien hield ik mezelf toen wel voor de gek."

*Wat is Augustinus' spiritualiteit?*

In de 18e en 19e eeuw was de spiritualiteit van Augustinus in de Augustijnenorde verloren gegaan en vervangen door die van Ignatius van Loyola. Tijdens de maaltijden bijvoorbeeld zweeg men, terwijl Augustinus zou zeggen: "zwijgen is zilver maar spreken is goud." In de spiritualiteit van Ignatius moet men zich bij een bepaald verhaal of beeld iets voorstellen, iets fantaseren, en dat indelen in verschillende punten, en dit vervolgens toepassen, ook weer ingedeeld in verschillende punten. "Het is een goede spiritualiteit maar mij stuitte die tegen de borst, aldus Van Bavel, daarom heb ik als jonge frater gevraagd of ik niet op zoek kon gaan naar de spiritualiteit van Augustinus. Niet alleen mócht ik dat, maar de provinciaal (Emmanuel van Berkel) was zelfs blij dat ik dat op mij wilde nemen." Erg belangrijk is de eigen keuze, de eigen vrijheid. "Als er vrijheid is en verlangen, bidt men," aldus Augustinus. Maar de aandacht moet niet geforceerd worden, want dan ontstaat verveling.

Verder wordt de spiritualiteit van Augustinus gekenmerkt door het *ruminare*, het herkauwen. En heel belangrijk is het samenzijn. Eén van zijn preken beëindigt Augustinus met de uitroep: "Ik wil niet gered worden zonder jullie."

*Is Augustinus geschikt om bij de moderne mens iets van een religieus bewustzijn te wekken?*

Het grote nadeel van Augustinus is dat hij geen volksheilige is. Hij is een intellectueel, wiens werken neergelegd zijn in dikke folianten. Dat maakt hem voor de moderne tijd minder geschikt. Maar hij heeft natuurlijk ook andere kenmerken. Uit het boek "*Augustinus de zielzorger*" van Frits van der Meer komen heel goed Augustinus' pastorale kwaliteiten naar voren. In 1981 heeft een zekere Divjak een aantal tot die tijd onbekende brieven van Augustinus ontdekt, waarin Augustinus' monniken 120 slaven bevrijden van een schip in de haven van Hippo. Maar Augustinus is niet gemakkelijk: "Toen ik als novice met de Belijdenissen begon, ben ik er weer mee gestopt en heb het boek aan de novicenmeester teruggegeven. Het zei me niets," aldus Van Bavel. Augustinus is erg associatief: "Augustinus is als een oude sloot. Als je er een fiets uithaalt, neem je van alles mee." Om in zijn boeken binnen te komen, moet je doorbijten.

*Was Augustinus van mening dat je altijd via Christus moest bidden of kon je ook in de Geest tot God bidden?*

Augustinus maakte een dergelijk onderscheid niet. De Drie-eenheid zag hij vooral als eenheid, zodat je niet ofwel door de één ofwel door de andere persoon bidt.

*Wat betekent het dat God ons bezit en wij God?*

De term *bezit* drukt geen relatie uit met voorwerpen maar met personen; het gaat om een liefdesrelatie. "Posside nos" bidt men tot God in het Oude Testament. "Bezit ons". Augustinus kent de genietende en de helpende (of gebruikende) liefde. Het onderscheid tussen genieten en gebruiken is niet altijd gemakkelijk. Middeleeuwse mystici spraken van "gebrucken" en bedoelden daar genieten mee. Zo hangt het werkwoord *gebruiken* samen met het Latijnse *frui* (genieten). In ieder geval gaat het erom dat men geniet van het bezit van de geliefde. En dat moet wederzijds zijn. Dan participeert men aan God. Zo gaat het ook in de hemel. Daar

houden geloof en hoop op, maar de liefde gaat door want die is, met Paulus' woorden, de grootste.

*Gesprek van Bert Blans met Tars van Bavel, opgetekend in december 2006 door Peter Commandeur..*

## **FAMILIA GROEPEN**

### **FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT**

Augustinus en de jongeren uit Lindenholt,

Afgelopen zomer zijn de jongeren uit de parochie Lindenholt voor de derde keer afgereisd naar San Gimignano, voor een groepsactiviteit. Samen reizen, klussen, zwemmen, shoppen, kunst kijken, praten, eten, stil zijn, zingen, lachen, puberen en af en toe een traan. En dat alles onder het mom van Pater Brain en Ian helpen met het opknappen van het klooster. Wat geboden wordt is even geen ouders, geen school, geen werk, geen sport, geen gedoe, alleen een redelijk strakke dagindeling met eten, werken, eten, rusten, werken, wassen, eten en gezellig zingen bij de put in het dorp. Dit soort activiteiten worden veelvuldig georganiseerd om mensen zelfstandig te leren functioneren in een groep. Wat is de meerwaarde van San Gimignano, waarom gaan we niet een keer naar een ander klooster, kasteel, boerderij of boot? Zoals pater Ian opmerkte is het een aantal zeer verschillende, bijzondere mensen. Hoe kan het dat zij als groep zo goed functioneren? Waarom blijven ze bij de groep als ze 'ver' over de twintig zijn, getrouwd zijn en al kinderen krijgen?

Twee jaar geleden bood pater Brain de groep een tekst van Augustinus aan met als onderwerp God is liefde en liefde is God. Augustinus verklaart dat de liefde die in ons is, ons deel maakt van de liefde tussen de mensen.

In dat zelfde jaar ontmoeten wij pater Ray Ryan (een soort super pater) in San Gimignano. Wij vertelden hem over de groep en dat

ze zo leuk samen reizen, klussen, zwemmen, shoppen, kunst kijken, praten, eten, stil zijn, zingen, lachen, puberen en af en toe een traan laten. Waarop hij opmerkte dat ze een religieuze ervaring hadden gehad en hij bedoelde niet het zingen in de kerk of het bidden voor en na het eten. Hij bedoelde het ervaren van de liefde die wij als mensen voor elkaar hebben, die ons gelukkig maakt. Misschien is dat de reden dat ze iedere keer weer terug willen. Want iedere keer als ze terug komen in Nederland, missen ze het Gimignano gevoel. En misschien, omdat ze zich steeds bewuster worden van het gevoel door de herhaling, is dat de reden dat ze iedere keer steeds langer proberen het gevoel als groep vast te houden. Ze regelden ontmoetingen in het Kronenburger-park en bij elkaar thuis. Na een periode weer volop in Nederland aan de gang te zijn, zwakte het voor de meeste weer af, het dagelijks leven slokt ze weer op. Een aantal van de wat ouder jongeren had al eerder aangegeven behoefte te hebben aan meer diepgang. Voor hen organiseren we gespreksavonden met als leidraad; Augustinus.

Ook voor de paters in San Gimignano is de groep uit Lindenholt een positieve ervaring. De groep is inmiddels drie keer geweest en de paters hebben het idee iets op te bouwen met ze en niet alleen het klooster. Vier jaar geleden is pater Brian hier geweest en dit jaar nam pater Ian in januari de moeite om de groep in Nijmegen op te zoeken, om zo de band nog te versterken en te praten over een vervolg. Er werd een ontmoeting geregeld met heel de San Gimignano-groep. Tijdens deze ontmoeting kwamen vragen naar voren zoals: hoe ben je met de ervaring van San Gimignano thuis gekomen, wat heb je verteld, hoe sta je nu in het leven en denk je dat het leven van jou anders is als dat van Augustinus in zijn tijd. Inmiddels zijn we met de jongeren verder gegaan met de gesprekken, met als onderwerp: vriendschap. Vriendschap was voor Augustinus erg belangrijk, zijn teksten vormen een goed uitgangspunt voor een gesprek. Wij denken dat San Gimignano belangrijk is in hun leven en een meerwaarde heeft ten opzichte van een gezellige boerderij of boot.

Deze zomer gaan enkele van de jongeren terug. Niet om te werken, maar om wederom de sfeer te proeven. Het is uit onze handen.

Kees Duijs en Lysan van den Broek

*Bijeenkomsten Lindenholt: eerste dinsdag van de maand*

## **FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL**

Ook de familiagroep van de Boskapel te Nijmegen is begonnen aan een nieuw seizoen. Twee nieuwe leden zijn begonnen: Marjette de Rechter en ondergetekende. De groep kent nu zo'n twaalf actieve leden. Wij verdiepen ons een jaar lang in het boek: *Charisma – Gemeenschap* van Tarsicius van Bavel osa, emeritus hoogleraar aan de KU te Leuven.

Vriendschap en gemeenschap zijn kernbegrippen in het werk van Aurelius Augustinus. Van Bavel leidt ons op eigentijdse wijze langs deze thema's en biedt handvaten voor discussie en dialoog. Zo bekijken we wat het ons kan bieden als Familiagroep en Boskapelgemeenschap.

Elke maand komen we samen in het convent van de Augustijnen. We eten samen met de paters en open dan gezamenlijk de bijeenkomst. Daarna splitsen we ons op in twee kleine groepen. Twee familialeden hebben aan de hand van de te behandelen pagina's enkele vragen geformuleerd, waar we met elkaar bij stil staan. De groepjes leggen dan weer in groot verband de opgedane ervaringen aan elkaar voor en zo sluiten we samen de avond af. Met een drankje kletsen we vaak nog even na.

Zelf heb ik de familiagroep de afgelopen maanden als heel bijzonder ervaren. Ik ben met grote afstand de Benjamin van het gezelschap, maar dit vind ik juist heel leuk – want we kunnen van elkaar leren. Iedereen in de groep is uniek, heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Als je dit weet te gebruiken als aanvulling en daar zo als geheel beter van wordt, zijn we de idealen van de Augustinus-gemeenschap aan het nastreven. Het boek *Charisma – Gemeenschap* spreekt ook tot de verbeelding omdat de relatie

tussen de theorie van Augustinus en de dagelijkse onderlinge praktijk makkelijk te leggen is. Dit komt zeker niet in de laatste plaats omdat van Bavel verheldering en openheid van zaken biedt, wat in ieder geval mijn blik kan verruimen. De sfeer zit er goed in, het is gezellig bij ons. En misschien is dat ook wel des Augustijns.  
Louis de Mast

*Bijeenkomsten 17 apr, 8 mei, 12 juni, 7 juli*

#### **WERKHOFGEMEENSCHAP**

Augustinusleesgroep Werkhofgemeenschap

Acht tot tien leden van de Werkhofgemeenschap komen eens in de vier weken bij elkaar, om onder leiding van Charles Steur passages uit het werk van Augustinus te lezen; dit jaar Over de Drieenheid I t/m XV en de laatste tijd boek VIII. Er wordt door de leden van de leesgroep vanuit heel verschillende invalshoeken naar de teksten gekeken. Er wordt verwezen naar Plato en het Neo-Platonisme. Concepten uit de Joodse traditie en voorbeelden uit de Joodse mystiek worden aangehaald. Iemand die door Eckhart wordt geraakt, brengt Eckhart in. Levinas wordt aangehaald. Voorbeelden uit de kunstgeschiedenis worden genoemd. Artikelen uit de Verdieping van het dagblad Trouw worden geciteerd. De één leest in de woorden van Augustinus iets heel anders dan de ander. Wat wij gemeenschappelijk hebben is een pogen vanuit onze eigen leefwereld de teksten van Augustinus te verstaan en elkaar hierin te verstaan. Bij het intensief bezig zijn, wordt er veel gelachen. Wat ons bindt is een op zoek zijn naar wat het gedachtengoed van Augustinus ons, in onze tijd en onze context, te zeggen heeft.

Lineke de Ruiter-Scherling

**Geheugensteuntje voor de agenda:**

Ontmoetingsdag  
12 mei 2007  
Familia Augustiniana

**UTRECHT TIJD: 10.00 - 16.30 uur  
Ontmoetingsdag en Ledenvergadering  
van de Familia Augustiniana.**

## VAN HET BESTUUR FAN

### Mededelingen van het bestuur:

Binnenkort ontvangen allen die betrokken zijn bij de Familia Augustiniana Nederland een brief met een uitnodiging en een formulier om zich te kunnen laten inschrijven als lid van de Vereniging F.A.N.



De Vereniging heeft inmiddels een eigen girorekening :  
**3108366** t.n.v **Vereniging F.A.N.** te: **Helmond**  
( als iemand het graag wil weten:  
giften van weldoeners kunnen al gestort worden...)

Zaterdag 12 mei a.s. is er in Utrecht in het Augustinusparochiecentrum een ontmoetingsdag en ledenvergadering van de Familia.

Tijd: 10.00 - 16.30 uur

In de voormiddag zal p. Martijn Schrama een inleiding houden over Augustinus' visie op religieuze gemeenschap in het licht van vriendschap en liefde. Om vervolgens hierop samen verder in te gaan zal er tijd voor gesprek en uitwisseling zijn. Op het programma staan ook nog een (korte) ledenvergadering en een gebedsdienst.

Meer informatie over de dagindeling en aanmelding van deelname wordt nog toegestuurd.

Op internet :

[www.kuleuven.be/thomas/hoger\\_onderwijs/in\\_de\\_kijker/1\\_augustinus.php](http://www.kuleuven.be/thomas/hoger_onderwijs/in_de_kijker/1_augustinus.php)

is van de Faculteit Godgeleerdheid van de katholieke universiteit Leuven een godsdienstdidactisch pakket verschenen over Augustinus met de bedoeling om jonge mensen met de persoon en de gedachten van Augustinus vertrouwd te maken. Voor reacties op genoemde website houdt het bestuur zich aanbevolen!

Gerard van Hoof o.s.a.

## TERUG KIJKEN

### boekpresentatie zaterdagmiddag 17 maart

Studiedag Augustijns Instituut Eindhoven

De jaarlijkse werkdag voor studenten theologie, filosofie en (klassieke) letteren had dit jaar als thema : het evangelieverhaal over Jezus' genezing van de blindgeborene (Joh 9).

Op zaterdag 17 maart was er in Eindhoven een boekpresentatie. Deze keer waren het, voor zover ze bewaard zijn gebleven, de preken van Augustinus over het Johannes evangelie. De titel van dit boek is: "De weg komt naar u toe".

Hans van Reisen had het evangelie van de blindgeborene uitgekozen om zijn boek te presenteren. Augustinus heeft 5 sermones en 1 traktaat aan dit evangelie gewijd.



Door de uitleg van Augustinus en Hans, werden ook onze ogen weer geopend. Het was een boeiend verhaal. Na Hans sprak Joop Smits, die de schrijvers/vertalers feliciteerde met hun boek. Hij noemde het, over de eeuwen heen, een "Pinksterwonder". De preken van Augustinus in onze eigen taal, heel dichtbij en inspirerend. Dank voor dit mooie werk, waar veel tijd en moeite in is gestoken.. Een prachtig resultaat.



Het boek werd overhandigd aan Paul Clement als Provinciaal, en aan Bob Bodaar omdat de langste werktijd aan dit boek in zijn ambtsperiode tot stand is gekomen. Dit met financiële en geestelijke steun van de Augustijnse Provincie.

Vincent Hunink (één van de vier vertalers) vertelde over de totstandkoming van het boek. Ze hadden niet allemaal "iets" met Augustinus, maar wel veel plezier in het ambacht om de tekst theologisch verantwoord en in mooi natuurlijk Nederlands weer te geven. Hij dankt ook de uitgeverij en alle kopers en lezers. Daarna werd het glas geheven en werden de boeken verkocht. Het was een gezellige en leerzame middag.

Truus Bartels

*Kijk naar de bomen: die beginnen beneden  
En groeien naar boven.  
Ze hechten zich met hun wortels in de grond  
Om met hun kruinen naar de hemel te reiken.  
Ze kunnen toch niet anders dan zó beginnen?  
Maar u wilt zonder liefde naar het hoogste reiken?  
U wilt zonder wortels stormen trotseren?  
Dat wordt vallen in plaats van groeien.  
Laat Christus in uw hart wonen door geloof;  
Zoek uw wortels en fundament in de liefde.  
Dan raakt u helemaal vervuld van Gods volheid.*

(uit: "De weg komt naar u toe" p. 56 onderaan; Aurelius Augustinus)

## VERDER NIEUWS

### Mystiek Duet

Een nieuwe beschrijving van de verhouding Augustinus / Monnica

Bij Valkhof pers is een nieuw boekje verschenen over tweestemmigheid binnen Christelijke spiritualiteit .

Thema van het boek is het gegeven dat grote spirituele meesters in de Christelijke geloofstraditie vaak in een nauwe relatie hebben gestaan met een belangrijke leidsman of - vrouw .

In dit boek (onder redactie van Bert Blans , geen onbekende in kringen van de Familia) komen met name Augustinus en Monnica (in het boek consequent als Monnica geschreven door Kitty Bouwman) Franciscus en Clara ( door zr claris Edith van de Goorberg ) Theresa van Avila en Johannes van het Kruis, Fénelon en Madama Guyon (door dr. Frans Vosman) aan bod.

In haar bijdrage over Augustinus en Monnica probeert drs Kitty Bouwman mn de stereotypen over de onderdrukking van Augustinus door Monnica en de te grote moederbinding te ontzenuwen - Zij toont aan dat het in de innige verhouding wel degelijk om een gezamenlijke band met God gaat - Een band waaraan de onderlinge verstandhouding ondergeschikt is -

In deze verhouding staat Augustinus op eigen benen!

Bouwman geeft een preciese analyse van het visioen zoals Augustinus dat beschrijft in de Confessiones en dat hij beleeft samen met zijn moeder in Ostia.

Het boek heeft 150 pagina's, en kost ongeveer € 18,- in de boekhandel.

Joep Beliën





## Vergadering van de tijdens het “2e lay augustinian congres” te Rome 2006 gekozen vertegenwoordigers.

Op 23 en 24 maart a.s. zijn de tijdens het 2° Augustijnse congres voor de leken gekozen afgevaardigden te gast bij de Maltese Augustijnse Provincie.

Het is de bedoeling dat we tijdens deze bijeenkomst een eerste aanzet geven voor een aantal voor een organisatie wezenlijke voorwaarden.

Op de agenda staan onder andere de volgende zaken die nog ontwikkeld dienen te worden; De structuur, de vertegenwoordiging, de relatie met de Orde, de wijze van met elkaar communiceren (E-Based?). Van groot belang is ook dat we helder krijgen, wie wij (de leken augustijnen in de wereld) eigenlijk zijn. En waar we zijn, en waar we ons reeds mee bezig houden.

Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen gaan we een presentatie maken die op het Generaal Kapittel in September 2007 kan worden aangeboden

Voor ons in Nederland klinkt dit allemaal zeer voor de hand liggend, omdat hier net onze statuten zijn bekrachtigd, statuten waar we behoorlijk intensief ongeveer 3,5 jaar aan hebben gewerkt. Met deze ervaring in mijn bagage vertrek ik dan ook na Malta, optimistisch maar met de wetenschap dat we nog een lange weg hebben te gaan.

Jan van Swam



### Op weg met Sint Augustinus

Augustijnse leken gemeenschappen  
spiritualiteit en organisatie

verkrijgbaar in het Engels, Italiaans, Spaans,  
Frans, Nederlands.....

Aan te schaffen via provinciaal of  
generaal, prijs ongeveer € 5,=

## Kaarten

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit Eindhoven zijn te koop bij het Augustijns Instituut in Eindhoven. Er zijn 6 verschillende afbeeldingen. Per set van 6 kosten ze € 5,=



Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini o.s.a. zijn te koop bij de Familia

Augustiniana Lindenholt. Er zijn momenteel 4 serie's. De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de

D serie dragen algemene teksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij:

Jan van Swam en Bettineke van der Werf

## E-mailkaart

Dat je een kaart kunt sturen met de post is algemeen bekend. Maar met behulp van het internet kunnen ook kaarten verzonden worden. Daar zijn verschillende aanbieders u graag behulpzaam mee.

Kaarten met afbeeldingen van de fresco's uit San Gimignano vindt u als e-mail kaart op

<http://gallery.euroweb.hu/html/g/gozzoli/4gimigna/>

Volg de instructie voor het versturen!

Bettineke van der Werf

## Augustinus en gebed

Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag het gebed uit het Augustijns Brevier. Voor een korte (Engelse) tekst kunt u dagelijks terecht bij

**Augustine Day by Day** - For each day of the year, a one-page reflective excerpt from Augustine's writings. Originally edited by the late Fr John Rotelle O.S.A. of Villanova University, United States of America.

<http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/>

## LEZINGEN

### Augustijns Centrum de Boskapel

lezing op 24 april om 20.00 uur

door Mieke Ankersmit, m.m.v. Rikie Willems, zang  
Verlangen naar vriendschap .

met een knipoog naar Augustinus

*'We kunnen een andere persoon pas een vriend noemen, als wij hem onze innerlijkste gedachten durven toe te vertrouwen; als de ander alles van je weet en je nog lief heeft'. De maat van waarachtige vriendschap is niet tijdelijk voordeel, maar onbaatzuchtige liefde, steunend op een zekere gelijkheid van karakter, ideeën, belangstelling en inzet'. Dit zijn woorden van Augustinus, die veel waarde hechtte aan vriendschap en zelf ook nooit zonder vrienden of verwanten wilde zijn. Hij leerde zijn jonge monniken dat ze niet verplicht waren onmiddellijk iedereen zomaar in hun vriendschap op te nemen, maar wel dat het hun wens moest zijn met iedereen in vriendschap te leven. Maar ook dat is niet altijd even gemakkelijk en vaak staan blokkades in de weg. Aan de hand van teksten, muziek en door het uitwisselen van eigen ervaringen zullen we deze avond aan verschillende aspecten van vriendschap aandacht besteden.*

Nadere informatie en aanmelding zie de homepage van de Boskapel [www.boskapel.nl](http://www.boskapel.nl)

Annemieke Pacilly

## VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:



augustijnen algemeen : [www.osanet.org](http://www.osanet.org)  
augustijnen Nederland : [www.augustijnen.nl](http://www.augustijnen.nl)  
Augustijns Instituut nl : [www.augustijnsinstituut.nl](http://www.augustijnsinstituut.nl)  
Www.augustinus.nl

Augustijns Instituut be : [www.augustiniana.net](http://www.augustiniana.net)  
Austalië Augustijnen : [www.augnet.org](http://www.augnet.org)  
St Augustine Day by day : [www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/](http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/)

## VIERINGEN:



Zondag 10.00 u  
oecumenische viering  
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.30 uur  
Boskapel

Donderdag 7.45 u  
Morgengebed Lindenholt

## AUGUSTIJNSE AGENDA:



24 april	lezing Boskapel
12 mei	Ontmoetingsdag Familia in Utrecht
28 augustus	Feest van Augustinus