



Open Vensters 20

**Rondzendbrief van de Familia
Augustiniana**

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE: Bettineke van der Werf
Wedesteinbroek 1406,
6546 RN Nijmegen
e.van.der.werf@hccnet.nl

Joep Beliën
Wichard van Pontlaan 19
5302 XA Zaltbommel
joepbelien@chello.nl

Aanspreekpunten familia i.v.m. Open Vensters:

Karel Peijnenborg	Familia Boskapel
Luc Habets	Familia Eindhoven
Jan van Swam	Familia Lindenholt
Jan van Dril OSA	Augustinusleesgroep Utrecht
Hedy de Groot	Werkhofgemeenschap

Aanvraag toezending Open Vensters:

Bettineke van der Werf

VOLGENDE NUMMER:

kerstmis 2005

SLUITING KOPIJ:

10 december 2005



Augustinus en Monnica, houtsnijwerk

Inleiding:

Voor u ligt het twintigste nummer van Open Vensters. Er is van alles te doen in het najaar en komende voorjaar! Dit najaar gaan we voor de eerste keer erop uit als familia. U leest er natuurlijk meer over, in deze rondzendbrief! De foto's kunt u in kleur kijken via ov.vdwerf-online.nl bij open vensters 20 Wij wensen u veel genoeg bij het lezen van de twintigste Rondzendbrief.

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.

INHOUD:

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

DE PAUS EN AUGUSTINUS

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Werkhofgemeenschap

Familia Lindenholt

Familia Boskapel

CONGRES ROME

AUGUSTINUSFEEST

een fotoimpressie

BESTUUR FAN

VERDER NIEUWS

Augustinus kaarten

E-mailkaart sturen

AUGUSTINUS EN VAKANTIE

in India

in Toscane

STUDIEDAGEN- RETRAITE

Boskapel

Leuven

Gent

JONGEREN EN O.S.A.

Bijeenkomst in Pavia

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ..

Er zijn nu eenmaal dingen in de wereld waarvan je beter niet kunt houden. Doe je dat toch dan maken ze je onrein. Als je ergens van houdt terwijl dat niet mag, maak je je schuldig aan zielsvervuiling. Je belast je ziel te zwaar, waardoor zij haar vlucht niet kan nemen. Want de rechtvaardige en heilige liefde voert de ziel mee omhoog, onrechtvaardige en onreine liefde duwt de ziel de diepte in, allebei met evenveel kracht. Om je plaats van bestemming te kunnen bereiken heb je een eigen gewicht: je liefde. Dat gewicht brengt je immers niet waar je niet moet zijn, wel waar je wel moet zijn. Ja, als je het goed doet, op de goede manier van iets houdt, dan word je



ernaartoe gevoerd. En dat is nergens anders dan daar waar het goede zich bevindt. Want daar houdt u natuurlijk van! ...

Wilt u daar zijn waar Christus is? Houd van Hem, dan wordt u door het gewicht van de liefde meegevoerd naar de plaats waar Christus is. De kracht die u omhoogtrekt of meevoert, laat u niet in de diepte zakken. U hoeft geen trucjes te verzinnen om omhoog te kunnen vliegen. Door de liefde zet u zich af, door de liefde wordt u meegevoerd, en door de liefde bereikt u uw bestemming. U zet zich af bij de worsteling met een onreine liefde, meegevoerd wordt u

bij het behalen van de overwinning, en uw bestemming bereikt u als u de overwinningskrans ontvangt. 'Wie geeft mij vleugels als die van een duif, verzucht je in je liefde, 'dan zal ik vliegen en rust vinden' (Ps 55/54,7). Je bent nog op zoek naar vleugels, maar je hebt ze nog niet, vandaar die verzuchting. De vreugde van de overwinning ken je nog niet, je worstelt nog en je wordt nog niet meegevoerd.

Preek 65A,1 uit: Aurelius Augustinus. Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteus.

Vert. J.van Neer, M.Schrama en A.Tigchelaar. Amsterdam, Ambo, 2004, p.248-249.

AUGUSTINUS EN PAUS BENEDICTUS

LIEVER LICHTGEWICHT DAN ZWAARGEWICHT

In een interview, voorafgaand aan de WereldJongerenDagen in Keulen, spreekt Paus Benedictus de veronderstelling uit dat het geloof in de ogen van veel mensen aan elkaar hangt van geboden en verboden en daardoor een te zware belasting vormt. Dit brengt hem tot de kern van zijn boodschap aan de jongeren: "So zu sagen von einer grossen Liebe und Erkenntnis getragen zu sein, ist nicht etwa ein Gepäck, sondern sind Flügel."

Waar hebben we dat eerder gehoord? Inderdaad, bij Augustinus. Jezus' verzekering dat zijn last licht is (Mt 11,30) spreekt zeer tot de verbeelding van de bisschop, en dat geldt ook voor de woorden uit de psalm waarin de spreker verzucht: "Had ik maar vleugels als een duif!" (Ps 55/54,7). Op verschillende plaatsen in zijn werk behandelt Augustinus dan ook een van beide of beide passages. Zijn doel is telkens ons ervan te doordringen dat de last van Christus boven de wetten van de zwaartekracht staat. "Een gewone last houdt je aan de grond," zegt hij, "maar de last van Christus maakt dat je omhoog kunt. Een gewone last heeft een bepaald gewicht, maar de last van Christus heeft vleugels" (En.Ps. 59,8). Hij vergelijkt die last ook wel met die van een klein koffertje. "Wanneer je een klein koffertje draagt, zeg je: 'Dat is lekker licht.'" (S. 68,12). Verder illustreert hij zijn stelling door ons te wijzen op de vleugels van een vogel. "De vogel draagt vleugels, maar de vleugels dragen de vogel" (S. 164,5). Die vleugels wegen wel iets, maar hun gewicht is verwaarloosbaar. En wat het belangrijkste is: zonder dat gewicht kan de vogel zich niet in de lucht verheffen. Wat hebben die twee vleugels te betekenen volgens Augustinus? Ze staan voor de zuivere liefde, die alle onzuivere liefdes of begeerten overwint. "Al die mooie dingen waarvoor de ongeoorloofde liefde elke dag weer onze aandacht vraagt, ze zijn niet te tellen. Met wat voor een éenvoudige liefde kan die veelvoudige worden bedwongen!" (S. 65A,2). De éenvoudige liefde heeft twee objecten: God en onze naaste. "U zult de Heer uw

God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand," zegt Jezus tegen een Farizeeër die Hem op de proef wil stellen (Mt 22,37). Dat is de eerste vleugel. "Maar," zegt Augustinus, "met één vleugel kun je niet vliegen." (S. 68,13). Om te kunnen vliegen heb je twee vleugels nodig. De tweede vleugel volgt dan ook meteen in Mt 22,39: "U zult uw naaste beminnen als uzelf." Die twee geboden hebben we nodig om te kunnen vliegen, aldus Augustinus, om onze begeerte naar het aardse los te kunnen laten en onze liefde op het hemelse te richten. "Als je God en je naaste liefhebt, heb je een ziel met vleugels, die in alle vrijheid en vol liefde naar de Heer toe vliegt." (En.Ps. 103,1,13). Het is dus de liefde die uiteindelijk alles overwint. In S. 68,12 illustreert Augustinus dat aan de hand van de ontberingen die een hartstochtelijk jager moet lijden. Noch koude, noch hitte, slechte paden, steile hellingen, niets zal hem van zijn geliefde bezigheid kunnen afhouden. Zijn liefde voor het jagersbestaan maakt zijn last licht. Inderdaad, er is een last, maar wanneer de liefde er is, wanneer we er plezier in hebben, ervaren we onze last niet als een last, maar voelen we ons opgetogen en vol energie om aan de slag te gaan.

In die richting moet Paus Benedictus hebben gedacht, toen hij het beeld van de last en de vleugels gebruikte. Per slot van rekening is hij van oudsher zeer vertrouwd met Augustinus' werk. Volgens de kerkvader dienen we te beseffen dat de geboden en verboden van het geloof, hoezeer de tijden ook veranderen, slechts een last vormen wanneer de liefde ontbreekt. Is de liefde er wel, dan valt het hele vermeende conglomeraat van regels in feite te herleiden tot de twee geboden waarin Jezus voor de Farizeeër het geloof samenvatte. Zo geformuleerd kunnen ze nauwelijks weerstand oproepen. Ze betekenen wel een last, maar slechts een lichte. En die lichte last maakt dat we ons als op vleugels kunnen verheffen naar daar waar Christus is (S. 65A,1; Joh 17,24).

Joost van Neer, Augustijns Instituut Eindhoven

FAMILIA-GROEPEN

DE WERKHOFGEMEENSCHAP

oed dat ik dit al een half jaar eerder had afgesproken - als ze me vorige week hadden gevraagd, zou ik gezegd hebben dat ik het te druk had'. Dat zegt Jurianna Kemmink, één van de leden van onze Augustinus leeskring van de Werkhofgemeenschap. We zijn met de hele groep een weekend te gast bij de Norbertijnen in Tongerlo (België). Een gewaagd avontuur - want we waren nog nooit met elkaar op stap. Zou het bevallen, dit resultaat van een gedachte die opkwam tijdens onze laatste ontmoeting in maart van dit jaar?



Het kost inderdaad even moeite om je los te maken van alles wat je thuis op je agenda hebt gezet. Je een vakantie te gunnen van jezelf. Maar als je eenmaal de drempel van het klooster over bent - ik spreek natuurlijk voor mijzelf - dan weet je dat het een verstandige beslissing was. Dat het je veel meer oplevert dan kost. Ik ben dankbaar dat deze unieke plekken van cultuur, natuur en spiritualiteit er nog zijn. Dat de mensen die er wonen ons, wereldse gasten, op onbaatzuchtige wijze in hun unieke omgeving toelaten. Ach wat jammer nou voor die andere 103 leden van de Werkhofgemeenschap, die niet deelnemen aan de Augustijnse leeskring. De meesten wéten niet eens wat ze missen.

Alsof het vanzelfsprekend is, wijst Bert, de gastenpater, ons de weg naar de gastenrefter, naar onze eenvoudige maar zeer ruime kamer én naar de speciale vergaderkamer voor ons groepje. We zijn met zeven, we passen daar precies in. Aan het einde van de gang, aan de voet van de Vlaamse, ook wel Spaanse toren uit 1479. Pas als ik de folder van het klooster bestudeer, lees ik dat men hier leeft volgens de leefregel van Augustinus. Al 875 jaar lang. Wat een tijd! En wat een geschiedenis lees je af aan het cultuurgoed hier.

Wat me in het klooster zo aanspreekt is de combinatie van ruimte - echt fysieke ruimte - en stilte. Een stilte die eigenlijk alleen wordt

doorbroken door korter en langer klokgelui. Of het moet het tikken van de verwarmingsbuizen zijn, als een bewoner op een andere etage een kraan open draait. Het hoort allemaal bij deze omgeving. Het weinige geluid is een wereld op zich. Daarnaast overweldigt mij de regelmaat en timing van diensten en maaltijden. De eenvoud, maar tegelijk overdadigheid. Waarom weet ik niet, maar er wordt in het klooster gegeten alsof het leven er van afhangt!

Net als in Werkhoven deelt Charles Steur, onze geestelijk leidsman in het Augustijnse, de passages uit van een tekst van Augustinus. We zitten heerlijk knus in ons kamertje, met de wat bedompte geur die bij kloosterkamers lijkt te horen, gemêleerd gemeubileerd, ook zoals gebruikelijk. We lezen met redelijk vaste samenstelling inmiddels al een jaar of drie, eens per maand. Nu eens is het tekstgedeelte onverteerbaar, dan weer breekt ineens AHAA! helder het licht door en verwonderen we ons over de begrijpelijke en eigentijdse insteek van onze kerkvader. Steevast geven we na het lezen van een gedeelte onszelf ruimschoots de tijd voor contemporaine beschouwingen - ofwel: wat doet het óns.

Ik wil niet zeggen dat we de teksten al te dogmatisch benaderen - we kiezen dan eens een filosofische - dan weer een psychologische en natuurlijk ook een spirituele insteek. Soms moet Charles ons voorzichtig maar beslist een halt toeroepen omdat de associaties ons te ver weg voeren van het onderwerp van de tekst. Alhoewel - ik moet zeggen dat we na een paar jaar beter op elkaar ingespeeld raken. We dwalen minder af. En tegelijk kunnen we ook veel van elkaar hebben. We zijn als groep gegroeid kun je wel zeggen. Het bijzondere is dat ieder in onze groep het gevoel heeft zijn eigen idee kwijt te kunnen bij de anderen. Niets moet, alles mag - het denken en uiten daarvan is vrij. Zonder dat zouden we het ook niet kunnen doen, vinden we als rechtgeaarde WHG'ers. Bij ons is geen allergie zo groot als die tegen 'je moet het zo zien'. Als ik ooit een dogma lijk te ontdekken bij Augustinus, is Charles er meestal snel bij om te laten zien hoe verruimend de tekst op dat punt eigenlijk is... 'Ja', zegt Charles, 'de Augustinuskenner zou zeggen: de geest van Augustinus is bij ons aanwezig'. Een mooie gedachte, die Neeltje

direct aanvult met: 'het is net of die geest bij ons binnenkomt door hem te lezen'.

Een mooiere gedachte kon eigenlijk niet ontstaan in dit geslaagde weekend. Om de geest van Augustinus nog een handje te helpen, heeft Hedy 2 flessen wijn en heerlijke borrelnootjes meegebracht. Die worden in dat verre kamertje bij kaarslicht genoten, met open raam waar het onweer de historische profielen van de abdij van tijd tot tijd verlicht. Zo verglijdt de zaterdagavond in een goede stemming de nacht in, de zondag brengt ons de hoogmis, de noon - en te snel is er het afscheid op de kasseien.

De Augustinus leeskring van de WHG bestaat uit Freek Boersma, Hedy de Groot, Jurianne Kemmink, Neeltje Smit, Charles Steur, Hester van den Top en Lot Weiland.

Verslag van Freek Boersma.

Elke zondag is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de Werkhofgemeenschap. U bent van harte welkom! Het adres is Hollendewagenweg 20, 3985 SC Werkhoven.

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT



In de vakantie komen we gewoon de eerste dinsdag van de maand bij elkaar. Het wordt dan meestal wat minder druk in de groep, maar het blijven intense gesprekken. Natuurlijk wordt er in augustus de viering van het Augustinusfeest in de parochie voorbereid. Het is traditie geworden dat we dan als augustijnse groep de zang van de viering verzorgen. We worden dan vakkundig muzikaal ondersteund door Mark Kuipers, die het orgel en de piano bespeelt. Gelukkig zingen er ieder jaar ook wat sterke koorleden mee van de diverse koren die onze parochie kent. En we hebben dan ook een augustijnse voorganger. Na het vertrek van Wim Sleddens uit onze parochie heeft Gerard van Hoof dit op zich genomen. Het was ook dit jaar weer een mooie viering. De sfeer van vertrouwen in de groep is nog steeds erg groot. We delen lief en leed en ondersteunen elkaar. Ieder op zijn eigen manier.

Een klein voorbeeld: de moeder van Joop heeft Nellie heel sterk aangeraden toch maar weer achter de scootmobiel aan te gaan (die al bij 2 aanvragen eerder was afgewezen) Want de vader van Joop had er zo veel plezier van gehad! En ... ja, het is deze keer wél gelukt, nu kan Nellie eindelijk, ondanks haar hartproblemen, toch weer erop uit!

Bettineke van der Werf

Bijeenkomsten Lindenholt: eerste dinsdag van de maand

FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN

Bijeenkomsten Eindhoven: wisselend op vrijdag

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

p de jaarlijkse Augustinusviering in de Boskapel waren de leden van de Familia gevraagd een bijdrage te leveren aan de viering. Vier van ons hebben ieder op eigen wijze vertelt wat Augustinus voor hem of haar betekent in het dagelijks leven. Tijdens deze viering op 28 augustus heb ik in het kort vertelt wat Augustinus voor mij betekent. Via de kamers van mijn huis gaf ik u een kijkje in mijn augustinusbeleving. Ik vertelde onder andere iets over het briefje op mijn keuken prikbord "De mensen zeggen: de tijden zijn slecht, de tijden zijn zwaar. Laten wij goed leven en de tijden zullen goed zijn. Want de tijd dat zijn wij, en zoals wij zijn, zo zullen de tijden zijn". Na de viering bij de koffie zei een dame me dat zij dat stukje "over de tijden" zo mooi vond. Nu, ik ook! Telkens als ik het lees realiseer ik me dat veel van wat er gebeurt in mijn leven ik daar zelf invloed op kan hebben, misschien niet op de gebeurtenis zelf maar wel hoe ik mij ertoe verhoud. Hoe vergaat het u? Bent u geïnteresseerd om eens u nader te verdiepen in Augustinus zijn gedachtegoed en in de activiteiten die wij ondernemen? Lees verder!

Als Familialeden leven wij soms ook een goed leven. Op 16 juli zijn wij een dagje uit geweest. Het weer was bijzonder mooi. Wij zijn naar Marienthal geweest, tegenwoordig een onderkomen voor leden van de karmelgroep, in vroeger tijden woonden er Augustijnen. Er is een begraafplaats met zeer fraaie beeldhouwwerken, en een klein kerkje. Enkele van ons hebben nog een rondleiding gehad en gesproken met een broeder van Karmel. 's Morgens in Xanten heeft Martien ons rondgeleid. Xanten heeft een aardige binnenstad en een grote kerk met veel bezienswaardigheden. We hebben gepicknickt aan de Rijn, ijs gegeten op een fraai terras. Een slot bezocht met een fraaie kerk, heerlijk buiten gegeten. Kortom goede tijden. Het was wel een lange dag, soms kunnen ook leuke dingen vermoeiend zijn en dan zijn de tijden vermoeiend. Volgende keer, ik geloof in november al weer, gaan we een dagje naar Gent. U ziet het goede tijden. En voor wie de hele tekst van "De tijden" wil lezen: het staat in preek 80.8



Margrit Dethmers

De bijeenkomsten van de groep vinden voortaan in de 3de week van de maand afwisselend op de woensdag- en donderdagavond plaats; jaarplanning is gemaakt. do 18/8, wo 21/9, wo 19/10, do 17/11 en wo 21/12

**VOORBEREIDING INTERNATIONALE LEKENCONGRES
IN ROME 12 - 18 JULI 2006 ROME**

Op 14,15 en 16 oktober a.s. komen we weer bij elkaar voor de voorbereiding van het congres voor Augustijnse leken in 2006! We hopen dat er veel mensen zullen komen. De mensen uit Malta, Australië, Engeland, Italië en Nederland werken er onder voorzitterschap van Wim Sleddens o.s.a. hard aan om een goed congres gerealiseerd te krijgen!



Het thema is al bekend *Together, for a better world*

Bettineke van der Werf.

AUGUSTINUSFEEST een foto-impressie



verbouwing,
toekomst,
ontmoeting,
bidden,
gezelligheid



VAN HET BESTUUR FAN



Afgelopen periode heeft het bestuur o.a. gesproken op welke wijze de FAN zich wilt presenteren op het aanstaande kapittel (mei 2006), waar ook de prior-generaal aanwezig zal zijn. Hiervoor is allereerst de meningen bij de groepen geïnventariseerd. Sowieso is al duidelijk dat de FAN op de agenda van het kapittel zal komen te staan. We willen ons komende maanden verder verdiepen op welke wijze we ons als geheel én de diverse groepen afzonderlijk zich willen gaan presenteren; het presenteren van de statuten is hiervan een onderdeel.

De conceptstatuten worden op dit moment ook juridisch bekeken en er zal advies worden gevraagd welke juridische vorm voor ons het meest geschikt is.

Het bestuur heeft verder het plan om de algemene ledenvergadering van dit najaar te koppelen aan een uitstapje naar Gent, en wel op zaterdag 12 november. Op de agenda staat:

- de verbondenheid Familia en Orde
- voortgang statuten
- kapittel 2006
- financiën

Om de kosten te drukken is het voorstel dat we met auto's gaan. In Gilze Rijen ontmoeten we elkaar en vindt er per auto een mix van de groepen plaats.

De dag zal € 30 tot € 35,-pp gaan bedragen en je kunt dit bedrag op de dag zelf afrekenen.

Het volledige programma vind je in het aparte kader. Het verzoek is om je **vóór 5 november 2005** op te geven bij de contactpersoon van je groep of bij Annemieke Pacilly (a.pacilly@wanadoo.nl)

Familia-dag najaar 2005

voor de gehele Fan

Datum: 12 november 2005



Programma:

- 9.15 Verzamelen op parkeerplaats bij (Valk) motel Gilze Rijen (hier per auto match van FAN-leden)
- 11.00 Ontvangst bij de Augustijnen in Gent
- 11.30 Rondleiding door het klooster en de kerk
- 12.30 Lunch
- 13.30 Algemene Ledenvergadering :
de agenda ziet er voorlopig als volgt uit:
 - voortgang statuten
 - kapittel 2006
 - de verbondenheid Familia en Orde
 - financiën
- 14.30 Thee drinken
- 15.00 Bezichtiging van de stad
- 17.00 Belgische warme maaltijd
- 19.00 Terugreis



VERDER NIEUWS

KAARTEN

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit Eindhoven zijn onder andere te koop bij het Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6 verschillende afbeeldingen. Per set van 6 kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)



Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt. Er zijn momenteel 4 serie's. De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de D serie dragen algemene teksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij: Jan van Swam en en Bettineke van der Werf

E-mailkaart

Dat je een kaart kunt sturen met de post is algemeen bekend. Maar met behulp van het internet kunnen ook kaarten verzonden worden. Daar zijn verschillende aanbieders u graag behulpzaam mee. Kaarten met afbeeldingen van de fresco's uit San Gimignano vindt u als e-mail kaart op <http://gallery.euroweb.hu/html/g/gozzoli/4gimigna/> Volg de instructie voor het versturen!

Bettineke van der Werf

AUGUSTINUS EN VAKANTIE

Augustijnse Sporen in India

Deze zomer was ik, tot mijn eigen verbazing, van 10 juli t/m 14 augustus op rondreis door India -- Het was een oud plan , om samen met vrouw Joke (met wie ik al in 1982 door India trok , toen nog meer in de sfeer van back-packing en jongeren-reis - We hadden toen vooral kontaktpunten van Norbertijnen in India, die we kenden vanuit de abdij in Heeswijk) Nu gingen we om onze zoon, van 18 die zojuist zijn eindexamen middelbare school met goed gevolg had afgelegd - in te wijden in Indiase cultuur en sferen..

Laat ik nu, aangekomen in de stad Panjim in de staat Goa, waar vroeger tot 1961 Portugezen het voor het zeggen hadden, een indrukwekkende Augustijnse Ruine ontdekken in het gebied 'Old Goa'; een plek met indrukwekkende Rooms Katholieke resten uit de zestiende en zeventiende eeuw. Naast een nog intacte JezuitenKerk ,met beeld van de missionaris Franciscus Xaverius, Een Franciscaans klooster, en een copie van de Sint Pieter (zo ongeveer als die in Oudenbosch) gewijd aan St Cajetan (ooit van gehoord?) ook een indrukwekkende halve toren van een Augustijns convent ontdekken - dat nu pas de laatste jaren aan de klauwen van verval, mosbegroeiing en degeneratie wordt onttrokken...



In de zestiende en zeventiende eeuw is er een bloeiend Augustijns leven geweest, opgezet vanuit Portugal --- Het verhaal luidt dat de diverse religieuze ordes te zeer tegen de belangen van het Portugese regiem in gingen en zodoende allen rigoureuus verboden werden - en de kolonie uitgezet -- (ik hoop dit nog eens in een volgende bijdrage verder uit te zoeken!) Zodoende verviel dit klooster langzaam maar zeker tot puin en lieten de Indiërs rustig dit katholieke gebouw instorten--men kon de stenen goed gebruiken voor huizenbouw..

Gelukkig ontdekten we achter deze overigens schitterende ruine een groot Klooster , religieus vormingscentrum voor zusters - cq nonnen - genaamd 'the convent of Santa Monica" Daar zagen we, juist bezig met een middagwandeling, tientallen Indiase zusters , van allerlei congregaties (er waren er wel meer dan zestig in India : inclusief een congregatie met prachtige licht oranje sari's ,speciaal om het al te westers Romeinse imago van deze orde zo veel mogelijk te vermijden; ook de zusters van Moeder Theresa kennen deze filosofie; Er waren zo te zien talrijke roepingen in India, Sri Lanka en Bangla Desh...)

Overigens een fascinerende reis, door een fascinerend continent; vol op in ontwikkeling, volop profiterend van de mondialisering van m.n. de IT -economie -- Een 'ontdekkings'- reis die mij hoopvol stemde over de toekomst kansen van pluriform /multicultureel Nederland - Kansen waarbij we Augustinus hartstocht voor eenheid , vriendschap, en 'samen op weg naar' ... als een geweldige motor kunnen gebruiken! Maar daarover later meer.

Joep Beliën, FA Boskapel

Vakantie in Toscane

In de zomer van 2002 en van 2004 is vanuit de parochie Lindenholt een groep jongeren naar San Gimignano geweest om daar het klooster mee op te knappen. Beide keren zijn zo'n twintig jongeren met enkele begeleiders twee weken aan de slag geweest en hebben veel, heel veel werk verricht. Afgelopen jaar is er ook door een aannemer nog een aantal kamers vernieuwd en werd er door de bewoners nog ijverig geschilderd, schoon gemaakt en werden kamers



opnieuw ingericht. Er is dus veel gebeurd sinds ons laatste bezoek van een nacht in 1999. Onze jongens zijn beide keren met de jongerenreis mee geweest. Dat was voor ons aanleiding Toscane en natuurlijk het klooster te bezoeken. We waren op zaterdag

redelijk vroeg bij ons appartement in de buurt en Jan Martijn en Ferdi wilden meteen door naar San Gimignano. Daar hebben we de viering meegemaakt waarbij de jongens ons wezen op alle schoongemaakte en opnieuw gelakte kerkbanken. Zo waren ook de banken in de kapel opgeknapt. (ze keken met kennersogen naar alle kerkbanken in de kerken die we bezochten...)

Het klooster is een ontmoetingsplek voor velen. Dolf van der Linden was net weer terug naar Eindhoven, van hem hebben we alleen de kaarten van zijn hand gezien. Yan Peter, een van de Papoea-studenten in Rome, was er, net als Felix, die ook in Rome studeert en die de jongens kenden van het jongerentreffen in Guadarrama van vorig jaar. Kortom we werden hartelijk ontvangen door alle bekenden waaronder ook Ian, die de viering deed. Even later kwamen ook Lucca en Loretta. Al pratend in de sacristie zagen de jongens haar langskomen en zij liepen haar meteen achterna. De ontmoeting was hartverwarmend. Het was duidelijk de jongens waren hier thuis. Wederzijds lag dat zichtbaar in de contacten. Loretta was goed en wel naar de keuken vertrokken toen Brian ons kwam begroeten, al op de hoogte van onze aanwezigheid. Na dit hartelijk welkom zijn wee teruggekeerd naar ons onderkomen.

We hebben genoten van de bekende plaatsen in de buurt. De jongens hebben er ons rondgeleid. Dank zij bemiddeling van Brian Lowery konden we in het klooster van Leceto zuster Mariarosa Guerrini ontmoeten. De zuster die al die schitterende illustraties maakt waar wij weer gebruik van mogen maken. (Er zijn boekjes in het Italiaans, Spaans en Engels van haar hand. Ook de initialen op de kaarten zijn van haar). We genoten eerst van de gebedsviering waarin schitterend door de zusters gezongen werd. We mochten de kloostertuin bezoeken met de oude fresco's en de kapel met het schilderij van de boom met alle heiligen van de orde. We hebben uitgebreid gesproken met zr. Mariarosa en de winkel bezocht. Ook hier hebben we goede herinneringen aan het bezoek



overgehouden. Naast het klooster hebben we nog twee grotten bezocht waar eens kluizenaars leefden. Dicht bij het begin van het ontstaan van de orde waren we.

De laatste dag van onze vakantie in Toscane hebben we geschilderd. Op de eerste verdieping was Ian bezig en had alles al een eerste laag gekregen. Wij hebben gevierd meegeholpen de kamers en de gang een tweede verfbeurt te geven. Voor mij voelde dit werken als een stukje eenwording met het klooster. Het is een van de redenen waarom de jongens zich hier thuis voelen. Na het werken, samen met alle aanwezigen, hebben we genoten van een diner. Loretta had een uitgebreid diner voor zo'n twintig personen klaargemaakt. Dat en de gezelligheid van zo velen was het onvergetelijke slot van onze Toscaanse vakantie.

Evert Jan van der Werf

LEZINGEN / RETRAITE

Augustijns Centrum de Boskapel

Op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur vindt in het Augustijns Centrum de Boskapel een lezing plaats over DE JOODSE WORTELS VAN AUGUSTINUS, door Cil Wigmans, theoloog; hij publiceerde vorig jaar o.a. het boek "De oude wortels van het nieuwe leren".

Centraal staat op deze avond hoe Augustinus omging met het begrip van het uitverkoren volk. Die term was vóór de komst van Christus door de Joden enkel en alleen voor hen zelf gereserveerd. De Verlosser naar wie Israël zo lang had uitgezien, heeft zijn volk als het ware dat alleenrecht ontnomen. Hoe ging Augustinus in zijn visie op het vormen van gemeenschap, samen op weg naar God, om met die uitbreiding van de term 'uitverkoren volk'?

Informatie en aanmelding voor deze avond bij Annemieke Pacilly a.c.boskapel@wanadoo.nl of telefonisch 024 3561809 (tussen 18.15 en 19.15u).

Studiedag in Leuven

De jaarlijkse ontmoetings- en studiedag rond Augustinus zal plaatsvinden op **zaterdag 5 november 2005**, zoals vanouds te Leuven. Deze keer zullen wij weer gebruik kunnen maken van de Grote Aula van het Maria-Theresiacollege in de Sint-Michielsstraat. Het thema van deze dag is:

Oorlog en vrede, Augustinus in dialoog met het heden

Hierover zullen pater Bernard Bruning en dhr. Reginold Moreels hun licht laten schijnen. Ook zal de vertaling van De Trinite van de hand van pater T.J. van Bavel voorgesteld worden. Nadere bijzonderheden omtrent de indeling van deze dag zullen later meegedeeld worden. Noteer alvast dat als beginuur 9u45 voorzien is en dat er een afsluitende eucharistieviering gepland is om 15u15 in de Sint Michielskerk te Leuven. Einde: rond 16.00u., zoals gewoonlijk.

Deze dag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op latere tijden, augustijns en niet-augustijns, religieus en niet religieus. Aarzel dus niet uw geïnteresseerde vrienden op de hoogte te brengen.

Uiterste inschrijvingsdatum 21 oktober 2005.

Gebruik voor uw inschrijving een strook met naam adres, telefoon en email en stuur het naar Pakenstraat 65 , 3001 Leuven t.a.v. Anneke Goovaerts met storting van € 25,= op 000-0087917-35 tnv Augustiniana, Pakenstraat 65 , 3001 Leuven studiedag 5/11/05 U kan ons telefonisch bereiken op nummer 016/404440(vraag naar Anneke Goovoerts of p. Bernard Bruning) of via email bibliotheek.heverlee@augustijnen.be

De deelnemingsprijs: € 25 (lezingen, koffie en middagmaal). Dit jaar werd als middagmaal gekozen voor een koude schotel met wijn of water en als dessert een stuk taart met koffie.

Op 5 november zullen de lezingen van de Augustinusdag 2004 gebundeld in het traditionele boekje worden aangeboden. Omvang en prijs van deze publicatie staan nog niet vast.

U hoort nog van ons na 20 oktober.

Wij hopen van harte U op 5 november te mogen begroeten. Vergeet vooral niet tijdig in te schrijven.

Een augustijnse groet namens de werkgroep Augustinusdag!
Emmy Vermeulen, ursuline, Kristina Van Wouterghem, konunnikes van het H. Graf, Tars J. van Bavel, augustijn, Bernard Bruning, augustijn, Jozef Van Houtem, augustijn, Pierre-Poul Wolroet, kruisheer, Anneke Goovaerts, medewerkster AHI

Bezinning weekend te Gent 2 -4 december 2005

Thema: Tekstlezing Over oorlog en vrede bij Augustinus

o.l.v. pater Bernard Bruning

Aankomst: Vrijdag 2 december om 15u in het klooster van de Augustijnen in de Akademiestraat 1 te Gent

Vertrek: Zondag 4 december om 14.00u

Kosten:€ 90,- voor het hele weekend, inclusief maaltijden en logies (Er is slechts plaats voor 15 mensen)

Naam, voornaam:

Straat: nr Postcode: . Plaats: .

Telefoon: / E-mail:

schrijft zich in voor het bezinningsweekend te Gent op 2 -4 december 2005. Er werd x € 90,- gestort op rekeningnr. 000-0087917-35 van: AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, 3001 Leuven, met de vermelding: Bezinningsweekend 2

Retraite te Gent 13-17 maart 2006

Thema: Augustinusretraite over het gebed

Aankomst: Maandag 13 maart 9u30

Vertrek: Vrijdag 17 maart 17u

Kosten:€ 220,- voor de hele midweek, inclusief maaltijden en logies (Er is slechts plaats voor 15 mensen)

Naam, Voornaam:

Straat: nr Postcode: Plaats:

Telefoon: / E-mail:

schrijft zich in voor de retraite te Gent van 13 tot 17 maart 2006. Er werd x € 220,- gestort op rekeningnr. 000-0087917-35 van: AUGUSTINIANA, Pakenstraat 65, 3001 Leuven, met de vermelding: Retraite 13-17/03/06

JONGEREN EN OSA:

Internationale Ontmoeting Augustijnse Jongeren

De Commissie voor Internationale Ontmoetingen van Augustijnse Jongeren heeft besloten om de volgende internationale ontmoeting te houden in Pavia, Italië, van 1-7 augustus 2006. In Pavia worden in de Basiliek van Sint Pietro in Ciel d'Oro de stoffelijke resten van Sint Augustinus bewaard. In de directe omgeving ligt Cassiciacum, de plaats waar Augustinus zich voorbereidde op zijn doop. Vanuit de dom in Milaan heb je toegang tot de oude doopkapel, waar Augustinus gedoopt is. Het thema van de Ontmoeting is: *Blessed are the Ones who build the City of God*. De ontmoeting is bedoeld voor jongeren van 18-26 jaar. Het programma omvat ontmoeting, gesprek en bezinning. Natuurlijk wordt er ook gebeden, en is er tijd om het gezellig te hebben met elkaar. Schrijf deze data vast op!

Meer informatie volgt nog.

Je kunt altijd contact opnemen met pater Wim Sleddens osa
Hij is te bereiken via wsleddens@aug.org

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:



augustijnen algemeen : www.aug.org
augustijnen Nederland : www.augustijnen.nl
Augustijns Instituut nl : www.augustijnsinstituut.nl
Augustijns Instituut be : www.augustiniana.net

VIERINGEN:



Zondag 10.00 u
oecumenische viering
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

11-10 2005	Boskapel: lezing de Joodse wortels van Augustinus
05-11-2005	Studiedag Leuven
12-11-2005	Familiadag in Gent
2- 4 dec. 2005	Bezinningsweekend in Gent
13-17 maart 2006	Retraite in Gent
08-04-2006	FAN dag
12-18 juli 2006	Internationaal Lekencongres in Rome <i>Together, for a better world</i>
1-7 aug 2006	Internationale Jongeren-bijeenkomst in Pavia <i>Blessed are the Ones who build the City of God</i>

