



Open Vensters 19

**Rondzendbrief van de Familia
Augustiniana**

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE: Bettineke van der Werf
Wedesteinbroek 1406,
6546 RN Nijmegen
e.van.der.werf@hccnet.nl

Joep Beliën
Wichard van Pontlaan 19
5302 XA Zaltbommel
joepbelien@chello.nl

Aanspreekpunten familia i.v.m. Open Vensters:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Karel Peijnenborg | Familia Boskapel |
| Luc Habets | Familia Eindhoven |
| Jan van Swam | Familia Lindenholt |
| Jan van Dril OSA | Augustinusleesgroep Utrecht |
| Hedy de Groot | Werkhofgemeenschap |

Aanvraag toezending Open Vensters:

Bettineke van der Werf

VOLGENDE NUMMER: eind september 2005

SLUITING KOPIJ: 10 september 2005



Kazuifel uit de tentoonstelling 100 jaar Paterskerk

Inleiding:

Voor u ligt het negentiende nummer van Open Vensters. Gelukkig is de redactie versterkt in de persoon van Joep Beliën. Het blijven erg weinig mensen, maar het is in ieder geval beter dan één persoon. In dit nummer ook aandacht de heilige Nicolaas van Tolentino. Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de negentiende Rondzendbrief.

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.

INHOUD:

INLEIDING REDACTIE

COLOPHON

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKPRESENTATIE

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Werkhofgemeenschap

Familia Lindenholt

Familia Eindhoven

Familia Boskapel

Leesgroep Heemstede

KATERN NICOLAAS VAN TOLENTINO

CONGRES ROME

BESTUUR FAN

AUGUSTINUSFEEST

VERDER NIEUWS

San Gimignano Dolf van der Linden

Augustinus kaarten

E-mailkaart sturen

Augustinus en vakantie

Diakenwijding

Augustinuslezing 13 september

een palen van kleuren Annemieke Pacilly

JONGEREN EN O.S.A.

Wereldjongerendagen Keulen

TWEE KAARTEN

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ..

De tijdsgewrichten worden gevonden en begrepen door hen die met aandacht weten te lezen. Onkruid noch kaf doen hen vrezen, want de goddeloze leeft ten bate van de godvruchtige, en de zondaar ten bate van de rechtvaardige. Als de rechtvaardige zich zo nodig met goddelozen en zondaars wil vergelijken, dan zal hij zijn opgang naar de volmaaktheid in ieder geval volbrengen met een blij hart.

Wie in de tijd van het oude volk (Oude Testament) tot innerlijke verlichting raakte, is volgens de behoeften van

zijn eigen tijd het menselijk geslacht van dienst geweest. Hij heeft de mensheid gegeven waar haar eigen tijd om vroeg. Dat deed hij door de dingen aan te duiden in profetieën. Het ogenblik van vervulling was immers nog niet aangebroken. De aartsvaders en de profeten waren zulke mensen. Iedereen die niet als een kwajongen de gek met hen scheert (zoals de manicheeërs doen), kan dat zien. In plaats van te schamperen verdiepte men zich aandachtig en vroom in de geweldige rijkdom der geheimen waar de goddelijke en menselijke wereld vol van is.

Ik zie, dat ook in de tijden van het nieuwe volk (Nieuwe Testament) geestelijke reuzen, kinderen van de katholieke kerk, voorzichtigheid betrachten om niet, ten aanhoren van de menigte, te spreken over dingen waarvan zij het ogenblik van behandeling nog niet gekomen weten. Voortdurend en overvloedig voeden zij de meerderheid der gelovigen met melkspijzen, omdat de meesten zwak zijn en naar dit soort kost verlangen. Maar zelf proeven zij, samen met de weinigen die beter onderricht zijn, van de pittiger spijzen.

Onder de volmaakten spreken zij de taal der wijsheid. Maar voor hen die nog onvolmaakt zijn – wel zijn ze nieuwe mensen maar toch nog kinderen - laten zij sommige dingen verhuld, zonder overigens ooit te liegen. Zij zijn daarbij niet uit op ijdele roem en lof maar op



het nut van hen die hun als gezelschap in dit leven zijn gegeven. Het is namelijk een wet van de goddelijke voorzienigheid dat, als je niet met ongeveinsde liefde degenen die onder je staan, helpt om Gods genade te kennen en te ontvangen, jij zelf ook niet geholpen wordt door anderen die boven je staan, in het ontvangen van diezelfde genade. Vanwege de zonde die onze natuur in de eerste Adam heeft begaan, is het menselijk geslacht juist door deze goddelijke wet toch een sieraad en een toosel der aarde geworden. Want de goddelijke voorzienigheid heeft het gelukkig zo bestierd dat haar wonderlijk weldadige geneeskunst de lelijkheid van onze tekortkomingen doet verkeren in een eigenaardig soort schoonheid.

Over de ware godsdienst, 27(50) en 28(51)

BOEKPRESENTATIE

Al sinds twee jaar koester ik het voornemen om voor Open Vensters een boek te presenteren dat een belangrijke periode behandelt van de geschiedenis van de Augustijnenorde. Omdat de stroom van Augustinus-vertalingen en -monografieën van geen ophouden weet, viel er echter telkens wel weer een nieuw 'Augustinus'-boek aan te kondigen. Toch wordt die reeks nu onderbroken om aandacht te geven aan het werk van

ERIC SAAK, *High Way to Heaven. The Augustinian Platform between Reform and Reformation (1292-1524)*.
Leiden, Brill, 2022, XVII-880 pp.

Deze inbreuk is zo zeer niet te wijten aan de komkommertijd die 's zomers de mediawereld teistert, maar veeleer aan de simpele skrupel dat ik het niet verantwoord vind de Familia langer onwetend te laten van het bestaan van dit lezenswaardige boek. Saak, die ik persoonlijk mocht leren kennen en die thans Middeleeuwse Cultuurgeschiedenis doceert aan de University of Tennessee, heeft Augustijnenorde een grote dienst bewezen met zijn lijvige studie zowel de geschiedeniswetenschap als de Augustijnenorde een grote dienst bewezen. Hij verbindt de belangrijkste items van de eerste eeuwen van de Augustijnenorde met de pogingen die de Orde ondernam om

zichzelf een identificatie-figuur te verschaffen, en wel in de voor de hand liggende persoon van Augustinus. De Orde heeft in die eeuwen hetzelfde gedaan als in de 20^{ste} eeuw Heidegger, Arendt, Lyotard of Nussbaum deden. Zij interpreteerde het vermaarde denken van de grote kerkvader en trok het naar

zich toe. Aldus hebben de Augustijnen zich op een heel eigen manier met Augustinus verstaan, namelijk binnen de actuele behoeften van hun historisch bestaan. Zo betwistten zij de Augustijnse Koorheren hun eerbiedwaardigheid en hun beroep op Augustinus als hun ordestichter, een dispuut dat enkele eeuwen zou duren en waarin beide partijen de geschiedfeiten volgens het recept van de *pia fraus* onbekommerd naar hun hand zetten.



Uit het boek van Saak blijkt dat de Orde het opneemt voor een kerkvisie waarin kerk en staat niet samenvallen en waarin de kerk absoluut niet door de staat mag worden geringelood.

Na de Gregoriaanse Hervorming van de 12^e eeuw, was deze kwestie tegen het eind van de 13e opnieuw actueel geworden, en wel waar het ging om het statuut van het pausschap. De Augustijnen namen het, middels hun knapste koppen zoals Aegidius Romanus, op voor 'spausen geestelijk gezag: Jacobus van Viterbo schreef het eerste theologische tractaat over de kerk dat ooit werd geschreven.

Saak heeft de verdienste dit genre geschriften die, opgestapeld, wel wat op een rijstebrijberg lijken gelezen te hebben en de interne verhoudingen en consequenties ervan klaar en helder uit de doeken te doen. Hij doet dat heel spannend, niet alleen door op de bekende wijze de historische bronnen te benutten maar bovendien door gebruik te maken van moderne wetenschappen als sociologie en reclamewetenschap. Die zullen immers via hun eigen methodes naar zulke bronnen kijken. Want de Augustijnen palmden Augustinus

allereerst in omwille van hun reclamevoering. Ze vonden daarin een middel om zichzelf in het bedreigde bestaan van jonge Orde te kunnen handhaven. Zij wilden hun Orde uitbouwen en een plaats geven naast oudere of grotere religieuze Orden zoals Benedictijnen, Koorheren, Dominicanen en Franciscanen. Daarom voerden zij het Augustinus-logo steeds bewuster en agressiever in hun schild, zonder terug te schrikken voor mythevorming; en wel zo langdurig en stelselmatig dat op den duur buitenstaanders niet beter wisten of Augustinus had tijdens zijn leven deze Orde het eerst gesticht en toonde zich haar machtige beschermheer. Het spreekt vanzelf dat de Koorheren volledig buiten gevecht werden gesteld

In de 14^e eeuw blijken de Augustijnen inmiddels over een eigen ideologie te beschikken, grotendeels opnieuw ontleend aan Augustinus wiens werken ze steeds, bijna volledig, in huis hadden en waaruit ze vrolijk citeerden. Aan de hand van de figuur van Jordanus van Saksen laat Saak zien hoe men te werk ging en hoe diens preken grote invloed uitoefenden in West- en Midden-Europa. Ze werden zelfs in het Middelnederlands vertaald. In de 60er jaren van de vorige eeuw besteedde iemand daar een studie aan: 'Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden'. In zijn 'Vitasfratrum' slaagde Jordanus erin de spiritualiteiten van de uiteenlopende bewegingen die de Orde telde - gezien haar geunieerd karakter - te bundelen. Het werd een soort handboek waardoor de jonge augustijn niet alleen wist hoe zijn voorvaders hadden geleefd en wie ze waren, maar tevens werd geïnspireerd om zich ook ideologisch als augustijn te gedragen: een bijbel dus voor de middeleeuwse monnik. Achter wolven van tijdgebonden frasen, middeleeuwse ideeën en denkstructuren komt in Jordanus' werk telkens de zon van Augustinus' levenwekkende wijsheid te voorschijn.

Behalve de preken van Jordanus, bleek ook de opleiding der Augustijnen, verdeeld in generale en provinciale studiehuisen, een machtig middel om de (open) ideologie van de Orde te verspreiden. Eelco Ypma had reeds in de 50er jaren aan de structuur van de studie-opzet een boek gewijd (dat nog steeds met instemming wordt geciteerd), maar Saak laat nu de volle impact van die opzet zien. De

studia vormden een netwerk om de boodschap invloedrijk om zich heen te laten grijpen. Door hun aandacht, niet zozeer voor de scholastieke redeneerkunst met behulp van de kille logica, maar voor wat een simpel mens van God kan kennen, en door ervoor beducht te zijn zich als theologen het standpunt van God toe te eigenen, wisten de Augustijnen een zekere nuchterheid in hun theologie te bewaren. Hun theologie werd niet uitgeleverd aan metafysische constructies, want zij hielden voeling met wat de leek in zijn dagelijkse opdracht bewoog en waar hij naar toe moest. Jordanus is daar een voorbeeld van, maar ook Simon van Cascia met zijn populaire 'Geschiedenis van het leven van onze heiland Jezus Christus'.

Zo ontstonden in de studiehuzen katechetische methoden en, op universitair niveau, de eerste pastoraal-theologie. Door deze gerichte belangstelling kwamen universiteit en dagelijks leven meer bij elkaar. Aan hun samengaan ontleenden bijvoorbeeld de spiritualiteit en de studiezin in het augustijnenconvent van Erfurt hun kracht. Maarten Luther had de keuze uit verschillende mendicantenkloosters, maar trad bij de augustijnen van Erfurt in, niet zonder reden.

Vanaf de 19^e eeuw zijn er heel wat medebroeders geweest die zich met de geschiedenis van de Orde hebben beziggehouden, uitgerust met de moderne hulpmiddelen en visies betreffende de geschiedbeoefening. Ik noem voor de 20^{ste} eeuw de Duitse augustijnen met hun aandacht voor de middeleeuwse ordestheologie; de Spaanse, bijvoorbeeld de onlangs gestorven Balbino Rano met zijn studie van de prehistorie van de Orde; de Nederlandse en Belgische zoals Norbert Teeuwen en onze eigen Eelcko Ypma en Alberic de Meijer die veel aan tekstuutgaven hebben gedaan. Alberic maakte tevens naam in het opdiepen van de 'histoire locale'. In de 20^{ste} eeuw kregen ook niet-augustijnen belangstelling voor de bestudering van items uit de geschiedenis van de Augustijnenorde: Mgr. Hubert Jedin bijvoorbeeld (over Seripando en het Concilie van Trente) en de reformatorische geleerde Heiko Augustinus Oberman (Luther en zijn augustijnse zegslieden). Saak is een leerling van Oberman. Hij wijst er als niet-augustijn op hoe rijk de

ordesgeschiedenis kan zijn, als ze maar degelijk onderzocht wordt; en hoeveel zinnigs in hun tijd middeleeuwse augustijnen te vertellen hadden. Gebrek aan mankracht na de commoties rond Luther en de Reformatie, geïntensiveerd door de troebelen van de Franse Revolutie, hebben ervoor gezorgd dat eigen ordesleden haar geschiedenis niet uit de schaduw konden halen. Dat is in de 20^{ste} gebeurd mede door bekende onderzoekers wel kunnen gebeuren, historici die niet tot de Orde behoorden maar haar geschiedenis een warm hart toedroegen. Saak behoort inmiddels tot dezulken. Wie in het Nederlands iets meer wil lezen over de spiritualiteit van de Augustijnenorde neme ter hand: Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven. Kampen-Tielt, uitg. Kok-Lannoo, 2003, p.603-622.

Martijn Schrama o.s.a.

FAMILIA-GROEPEN

DE WERKHOFGEMEENSCHAP



In het voorjaar vonden diverse bestuurswisselingen plaats, zowel in de kerngroep als in de liturgie commissie. Gelukkig zijn er altijd weer mensen bereid de opengevallen plaatsen in te nemen en hun tijd en energie in het bestuurs, c.q. commissiewerk te steken. Zonder hen zou de WHG niet kunnen bestaan. In de Algemene Ledenvergadering van 16 maart kwam behalve de reguliere zaken en de jaarrekening 2004 ook de toekomst van de WHG tersprake. In groepjes werd gediscussieerd over diverse thema's zoals: vieringen, bezinning, gemeenschap, werkgroepen, samenleving, contacten met derden en het instituut kerk. Allemaal onderwerpen die belangrijk zijn voor het functioneren van de WHG. Het leverde een rijke oogst aan ideeën op. Zoals te verwachten, bleek de tijd te kort. Maar er volgen verdere gespreksrondes; over deze essentiële onderwerpen blijven wij met elkaar in gesprek...

Hedy de Groot

Elke zondag is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de Werkhofgemeenschap. U bent van harte welkom! Het adres is Hollendewagenweg 20, 3985 SC Werkhoven.

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT



en kort drieluik van persoonlijke indrukken.

Het Augustijns Forum zet me periodiek aan het denken. De uitgave is niet alleen mooi qua vormgeving, maar ook lezenswaard - zeker ook steeds weer de tekst van Augustinus zelf. Vorig jaar vormden de artikelenreeks van Cees Diekstra over Augustinus een hoogtepunt. De huidige discussie over de gedachtenisvieringen in de boskapel spreekt mij minder aan; misschien ben ik allergisch geworden voor allerlei theologische leerstellingen, waarbij ik me vreemdeling in Jeruzalem voel. Eucharistie of gewoon gedachtenisviering, eerlijk gezegd zal het me worst wezen; de enige maat die de moeite van het nemen waard is, is of de viering mensen bij elkaar en nader tot God brengt. Als kerkelijke gezagsdragers daaraan afdoen, dan is dat een probleem van een andere orde. Hoe pijnlijk dat probleem overigens kan zijn, trof me bijzonder toen we afgelopen winter afscheid namen van onze goede medebroeder Josaphat. Deze augustijn in hart en nieren koos uitdrukkelijk voor een dienst die mensen niet zou scheiden maar zou binden, een gebedsdienst zonder eucharistie. Een duidelijke illustratie van de deerniswekkende toestand waarin de huidige kerk verkeert. Kerk blijft mensenwerk vol feilen; alle reden voor wat meer bescheidenheid. Dat geldt niet alleen voor het terrein van dogma en geloven, maar ook voor rituelen en vieren. Sacramenten zijn maar middelen die we moeten doseren met het oog op het doel: de gemeenschap die we met elkaar en met God opbouwen. Dat doel heiligt de middelen, niet het kerkelijk gezag.

Een andere uitgave die me dezer dagen bezig hield was OSA INTeraktief, het internationale contactorgaan van de Orde; meer in het bijzonder viel mijn oog op het artikel daarin over de dimensies

van affectiviteit en seksualiteit in de vorming van medebroeders. Op zich een goede zaak dat het thema überhaupt aan de orde komt; en evenzeer een uitstekende richtsnoer "dat elke mens in al zijn dimensies, dus ook in zijn seksualiteit, tot rijping moet komen". Maar daarmee is al het goede wel gezegd, want verder blonk het artikel uit door gratuite algemeenheden en vage abstracties. Het zal nog een lange weg zijn om te concretiseren, om fouten toe te durven geven en om de moed op te brengen nieuwe wegen te verkennen. Zal er ruimte komen voor gehuwden en ongehuwden samen in nieuwe vormen van gemeenschap? Ik vrees met grote vreeze dat dat thema voorlopig nog een brug te ver is.

Onze lokale familia in Lindenholt leest inmiddels maandelijks verder in "Charisma gemeenschap"; het gaat zijn gangetje. Niet spectaculair, maar wel goed. Of het beter kan, of er meer in zit, de tijd zal het leren. Evenzeer gaat ons wekelijks bidclubje zijn rustige gang. Geen moeilijke discussies of organisatie, geen verdeeldheid maar wel verbondenheid. Simpelweg het vertrouwde stramien van psalmen en stilte, mediteren en bidden, met eerbied voor elkaar en toch samen. Dat blijft opperbest smaken.

Jeroen Gooskens

Bijeenkomsten Lindenholt: eerste dinsdag van de maand

FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN

Bijeenkomsten Eindhoven: wisselend op vrijdag



Als middenkatern vindt u een stuk over H. Nicolaas van Tolentijn. Gezien het feit dat we in het midden van de 3 jubeljaren gekomen zijn, en dit jaar het feest van de heilige Nicolaas op 10 september meer dan anders gevierd gaat worden, dacht de redactie er goed aan te doen H. Nicolaas uitgebreid onder uw aandacht te brengen.

De redactie

De samenstelling van onze groep is enigszins veranderd. Jan Frank is weer teruggekeerd naar Papua en als lid konden we Hetty Wissink en als aspirantlid ondergetekende begroeten. Hetty is afkomstig van de familia Lindenholt. Ik ben getrouwd met Karel en ben werkzaam als pastoraal werkster bij de Congregatie van de Zusters van Liefde van Tilburg. Ik ben lid geworden van de groep omdat ik op zoek was naar wat verdieping en zocht het juist hier, omdat ik bij de augustijnen zeer gastvrij ben ontvangen toen ik een half jaar in de ziektewet was en met mezelf niet zo goed raad wist. We lezen nog steeds uit het commentaar van Augustinus op de eerste Johannesbrief. Dit commentaar zorgt er ook voor dat we de brief zelf er steeds bij bekijken, zodat Augustinus ervoor zorgt dat we de bijbel beter gaan lezen. Een aantal mensen van de familiagroep Boskapel verleende assistentie bij de dag van 23 april van het kloosterberaad over “Verlangen beweegt jou” een augustijnse uitspraak... Donderdag 16 juni hebben we onze afsluitende en dus ook evaluatieve bijeenkomst en we zijn bezig met de voorbereidingen van een uitstapje. Er wordt nog gezocht naar een doel met een augustijnse insteek, maar het grootste probleem is zoals gebruikelijk het vinden van een datum. In de volgende Open Vensters hoort u er meer van.

Annemiek Alferink

De bijeenkomsten van de groep vinden voortaan in de 3de week van de maand afwisselend op de woensdag- en donderdagavond plaats; jaarplanning is gemaakt. do 18/8, wo 21/9, wo 19/10, do 17/11 en wo 21/12

LEESGROEP HEEMSTEDE



oortgang!

We hebben we met ons bestuur (zusters Augustinessen in Heemstede) de leesgroep besproken en hebben toestemming gekregen voor voortzetting in 2005-2006.

Zr Marie-Anne Kras o.s.a

Op 14,15 en 16 oktober a.s. komen we weer bij elkaar voor de voorbereiding van het congres voor Augustijnse leken in 2006! We hopen dat er veel mensen zullen komen. De mensen uit Malta, Australië, Engeland, Italië en Nederland werken er onder voorzitterschap van Wim Sleddens o.s.a. hard aan om een goed congres gerealiseerd te krijgen!



Bettineke van der Werf.

VAN HET BESTUUR FAN

Op de vergadering van 19 mei jl. kon meegedeeld worden dat Joep Beliën, lid van de Familia Boskapel, bereid is om redactielid van Open Vensters te worden. Welkom Joep! Bettineke van der Werf behartigt al enige tijd alléén de redactie van de rondzendbrief. Dankzij haar inzet en vaardigheid is Open Vensters gewoon blijven verschijnen. Bedankt Bettineke!



Op de agenda van het bestuur staat o.a. ook de betekenis die het provinciaal Kapittel van de Augustijnen in 2006 voor de Familia kan hebben. Bij het vorige Kapittel,(2004, in Maarssen) waren de Familialeden uitgenodigd om aan de afsluiting ervan deel te nemen. Er was die laatste middag de tijd voor augustijnen en Familialeden om elkaar te ontmoeten en met een Liturgische Viering de Kapitteldagen te besluiten. Tijdens die Viering hebben de Familiagroepen Boskapel en Lindenholt ten overstaan van de prior generaal van de Augustijnenorde en de Nederlandse provinciaal uitgesproken om verbonden te willen zijn met de Nederlandse Provincie en de internationale Orde van de Augustijnen. In zijn antwoord daarop benadrukte pater Robert Prevost o.s.a, prior generaal, dat hij niet alleen namens de orde graag instemde met de uitgesproken verklaring maar ook dat de Orde nieuwe vormen van

augustijns religieus leven belangrijk vindt. “Wij hebben jullie nodig”, zei hij. In 2006 zal er (in de tijd na Pasen) weer een provinciaal Kapittel gehouden worden. Aanleiding voor het Familiabestuur om stil te staan bij de toekomst van de betrekkingen tussen de Familia en de augustijnenorde.

Op de vergadering van 19 mei is afgesproken dat bestuursleden met hun Familia-‘achterban’ dit zullen bespreken en peilen wat er hierover leeft. Van p. J. Bodaar o.s.a., provinciaal, zal in de volgende aflevering van Open Vensters een ingezonden brief opgenomen worden, eveneens met het oog op het Kapittel 2006.

Gerard van Hoof o.s.a.

AUGUSTINUSFEEST



Het Augustinusfeest van 28 augustus valt dit jaar op zondag. Het feest wordt gevierd in Eindhoven en begint om 14.30 uur. Het duurt tot ongeveer 19.00 uur. De aanmelding gaat via het Provinciaal van de Augustijnen, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht. (of via email: pvl@ision.nl)

Denkt u eraan om voor half augustus

aan te melden.!

VERDER NIEUWS

Bericht uit San Gimignano.

Beste lezers,

Nadat de aanwezigen hadden genoten van de voordracht van de Heer Ger Jacobs op onze jaarlijkse familiedag over de Storie Sant Agostino in San Gimignano, begon voor mij het aftellen om die prachtige fresco's weer opnieuw te zien. Maar nauwelijks was ik op 7 april aangekomen of Brian vroeg me om mee te gaan kijken

naar iets belangrijks. Wat is er gebeurd? Hij deed een deur van een grote afdeling open en daar waren stoere mannen bezig met boren, muren slopen en puin ruimen. Er was een behoorlijke som geld binnengekomen van een culturele instelling om de



twee gasten-vleugels te renoveren. Nieuwe verwarmingen, nieuwe watervoorzieningen en elektriciteit, grotere kamers en meer badgelegenheden. Zo'n verrassing laat je mensen uit Nederland het eerste zien, want dat belooft veel goeds voor de toekomst. Dat het oude klooster deze inwendige verbouwing kan dragen en niet instort, bewijst wel hoe stevig het gebouwd is vele eeuwen geleden.

In deze drie maanden is het aantal gasten wat beperkt, maar Familia-mensen en pelgrims blijven welkom. Brian en Ian blijven met een ongelooflijke energie hun werk doen. De kerk wordt druk bezocht. Vele honderden toeristen komen dagelijks hier binnen. De kerk is een rustpunt geworden voor de toeristen om even tot bezinning te komen en stil te worden bij al het moois dat ze bewonderen.

Trouwens de kerk is geen museum, want er branden altijd kaarsen, er staan bloemen en liturgische benodigdheden. Zo merkt men dat de kerk ook functioneert. De gemeenschap hier heeft de beste herinneringen aan de vele Nederlandse vrienden en de activiteiten van de jonge mensen uit Lindenholt zijn van blijvende waarde in huis en tuin. Men hoopt stiekem dat ze vaker komen, want er blijft veel te doen. De werkfoto's sieren de eerste etage. De ontspannen sfeer van blijmoedigheid en gastvrijheid zijn belangrijke waarden in dit huis. Er moet wel elke dag geïmproviseerd worden, maar toch komt altijd alles goed terecht.

De hartelijke groeten van allen uit San Gimignano

Dolf van der Linden osa

KAARTEN

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit Eindhoven zijn onder andere te koop bij het Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6 verschillende afbeeldingen. Per set van 6 kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)



Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt. Er zijn momenteel 4 serie's. De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de D serie dragen algemene teksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)

Bettineke van der Werf

E-mailkaart

Dat je een kaart kunt sturen met de post is algemeen bekend. Maar met behulp van het internet kunnen ook kaarten verzonden worden. Daar zijn verschillende aanbieders u graag behulpzaam mee. Kaarten met afbeeldingen van de fresco's uit San Gimignano vindt u als e-mail kaart op <http://gallery.euroweb.hu/html/g/gozzoli/4gimigna/> Volg de instructie voor het versturen!

Bettineke van der Werf

Augustinus en vakantie

Een aardige suggestie voor een vakantie of weekend trip is de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, die op dit moment /dit jaar 700 jaar bestaat . Er is een alleraardigste historische prenten en documenten tentoonstelling te zien, met onder meer de bloedige toestanden bij de reformatie in de 16e eeuw waarbij ook protestante martelaren te betreuren waren, in dichtvorm vereeuwigd. Verder is leuk om te zien de kluis die tegen de kerk aan is gebouwd waarin een soort Suster Bertken haar leven lang in contemplatie opgesloten heeft gezeten, alsmede afbeeldingen van de kanunniken, die een zeer Augustijns uitziende pij aan hebben. Zij leefden ook -meen ik- volgens de regel van Augustinus... Op een pilaar vooraan links in de Kerk valt nog een slecht bewaard fresco-achtige afbeelding van de Bisschop van Hippo, met het rode brandende hart nog het meest zichtbaar -waar te nemen. De kerk is open in de weekenden van 13.30 tot 1700u. Voor inlichtingen tel 0418 513125 of 0418 518226. Vooraan rechts heeft men sinds kort, zeer oecumenisch, een stiltekapel ingericht met de mogelijkheid voor het opsteken van een kaars/waxine-lichtje.



Joep Beliën

Rome

San Agostino, Maria del Popolo, Agnes buiten de muren

San Gimignano

Fresco's met taferelen uit de Belijdenissen

Tolentino

Kapel van H. Nicolaas

en nog heel veel meer.....

Diakenwijding



La comunità del Collegio Internazionale Santa Monica dell'Ordine Agostino annuncia con gioia l'ordinazione Diaconale di

*Fr. John Jehuru, OSA
Fr. Floridus A. Nadja, OSA
(delegazine Indonesia, Provincia Olanda)*

*per l'imposizione delle mani e la preghiera
consacratrice di
S.ECC.REV. MA.MONS.LUIGI MORETTI
La celebrazione avverrà Sabato 25 Giugno 2005
alle ore 11*

*nella Basilica di Sant'Agostino in Campo
Marzio—Roma
Contiamo sulla Vostra presenza e preghiera*

*Ofwel: ons gebed wordt gevraagd voor
Fr. John Jehuru, OSA en Fr. Floridus A. Nadja,
OSA uit Indonesië, lid van de Nederlandse Provincie
der Augustijnen, die op zaterdag 25 juni om 11 uur
in Rome in de Sant Agostino kerk tot diaken gewijd
zijn.*

Lc 5,10 : Wees niet bang. voortaan zul je vissers van mensen zijn.

Augustinislezing Boskapel:

augustinuslezing

AUGUSTIJS CENTRUM DE BOSKAPEL



'ZOALS HET HART VERLANGT'

'ZOALS EEN HERT VERLANGT NAAR DE WATERBRONNEN.....
(woorden uit de preek van Augustinus over psalm 42)

door Martijn Schrama osa

Dinsdag 13 september om 20.00 uur.

De toegang is *gratis*

Iedereen is welkom, maar het is wel prettig om je van te voren aan te melden
via email: a.c.boskapel@wanadoo.nl of een bericht te sturen naar Augustijns
Centrum de Boskapel, Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen.

Een palet van vele kleuren *een ontwikkeling in de tijd*

Anno 2005 zijn er veel mensen op zoek naar verbondenheid om met gelijkgestemden samen op weg te gaan en invulling te geven aan hun zoektocht in hun bestaan. Vele (leken)gemeenschappen hebben een religieuze oorsprong en zijn op zoek wie God voor hen is en hoe zij, samen met anderen, invulling kunnen geven het verhaal van Jezus Christus. Er is een bonte verscheidenheid ontstaan van leefwijzen en modellen waarin menselijke bewogenheid door God gestalte krijgt. Sommige vormen bestaan al vele tientallen jaren, anderen zijn van veel recentere datum. De geschiedenis is zich duidelijk aan het herhalen: om de paar honderd jaar, op het moment dat religieuzen, om welke reden dan ook, in aantal verminderden, zie je een opmars van lekenspiritualiteit en ontstaan nieuwe vormen van religieus leven. Ook wij bevinden ons op zo'n scharniermoment in de geschiedenis en kan als een nieuwe uitdaging worden gezien. De KNR heeft een mooi overzicht gemaakt van dit 'bonte landschap' van nieuwe vormen van lekenspiritualiteit. Zij maakt een onderscheid van een viertal categorieën van nieuwe vormen van religieus leven:

- a.** Geassocieerden en groepen van leken die min of meer rechtstreeks met religieuze instituten verbonden zijn. Tot deze categorie worden gerekend kringen zoals Familia Augustiniana Nederland, de Maristengroep, de Chevalierverbonden en de Franciscaanse Leken Orde Nederland. De geassocieerden van de Broeders van Maastricht, de Congregatie van het Heilig Sacrament en de Karmelieten, maar ook lekenmissionarissen van o.a. SMA en Mill Hill. In totaal zijn bij de KNR ruim twintig kringen en bewegingen van verbonden bekend.
- b.** Gemeenschappen van religieuze instituten waar (geassocieerde) leken meelevend zijn. We kennen binnen deze categorie ongeveer tien gemeenschappen; onder meer Priorij Emmaus en de Eleousagemeenschap van de Fraters van Tilburg.

c. Min of meer zelfstandige groepen of bewegingen en 'andere vormen van erfgoed doorgeven'. De inventarisatie van de KNR omvat ongeveer tien bewegingen, waaronder de Stichting Don Bosco Groep Nederland, de Catholic Worker Beweging, de Franciscaanse Beweging, Vereniging Scala, de Missionaire Beweging van Afrika, de Karmelbeweging.

d. Min of meer zelfstandige (groepen van) Leefgemeenschappen op religieuze basis van (vooral) leken die vaak een band hebben met religieuzen. De KNR komt hier tot minstens tien min of meer zelfstandige leefgemeenschappen, waartoe o.a. de Wonne, Gemeenschap Broederenstraat Deventer, Gemeenschap de Hooge Berkt.

(zie voor het overzicht www.knr.nl/religieus leven/leken-groeperingen. In dit overzicht zijn ook hyperlinks naar de diverse sites gemaakt.)

Met zo'n palet van mogelijkheden kan de FAN vast en zeker iets leren om haar eigen koers verder te ontwikkelen en staan we niet alleen de uitdaging aan te gaan om de Augustijnse spiritualiteit voort te laten leven onder de nieuwe generatie.

Annemieke Pacilly

JONGEREN EN OSA:

Wereldjongerendagen in Keulen (2005)

Er komt weer een mondiale internationale bijeenkomst. De periode vóór de wereldjongerendagen in Keulen (2005) willen de OSA een gezamenlijke voorbereiding houden in het Duitse Weiden. Weiden ligt aan de Tjechische grens, en is ongeveer 750 km van de Nederlandse grens verwijderd. Er is voor de Nederlandse Jongeren ruimte voor een groep van 10 - 15 deelnemers. De bijeenkomst is van 11 tot en met 21 augustus, waarvan 16 tot en met 21 augustus in Keulen.

Meer informatie bij

Eric Luijten, Heeskesacker 2102, 6546 JT Nijmegen, 024-3790452



Laat heb ik u lief gekregen;
o schoonheid,
zo oud en zo nieuw,
Laat heb ik u lief gekregen!
Gij waart bij mij en ik niet bij u.

Augustinus



Onrustig is ons hart
tot het rust vindt in U

Augustinus

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:



augustijnen algemeen : www.aug.org
augustijnen Nederland : www.augustijnen.nl
Augustijns Instituut nl : www.augustijnsinstituut.nl
Augustijns Instituut be : www.augustiniana.net

Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:



Zondag 10.00 u
oecumenische viering
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.30 u
Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

| | |
|--------------------|---|
| 28-08-2005 | feest van Augustinus |
| 13-09-2005 | Augustinuslezing Boskapel |
| 05-11-2005 | Studiedag Leuven |
| 08-04-2006 | FAN dag |
| 12-18 juli 2006 | Lekencongres Rome Together, for a better world |

