



Open Vensters 11

Rondzendbrief van de Familia
Augustiniana

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE: Wim Sleddens OSA
Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen
wsleddens@freeler.nl of wsleddens@aug.org

Eric Luijten
Heeskesacker 2102, 6546 JT Nijmegen
eric@luijten.doge.nl

Bettineke van der Werf
Wedesteinbroek 1406, 6546 RN Nijmegen
e.van.der.werf@hccnet.nl

Aanspreekpunten familia i.v.m. Open Vensters:

Karel Peijnenborg	Familia Boskapel
Luc Habets	Familia Eindhoven
Jan van Swam	Familia Lindenholt
Jan van Dril OSA	Augustinusleesgroep Utrecht
Hedy de Groot	Werkhoven

Aanvraag toezending Open Vensters:

Bettineke van der Werf

VOLGENDE NUMMER: eind september 2003

SLUITING KOPIJ: 10 september 2003

INHOUD:

COLOPHON

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKPRESENTATIE

Brief 130, brief 131, de Maagdelijkheid

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Eindhoven

Familia Boskapel

Familia Lindenholt

Werkhoven

PERSOONLIJKE BIJDRAGE

Studiedag 21 april 2003

150 jaar Kromstaf

NIEUWS UIT ROME

Op weg met Sint Augustinus

BESTUUR FAN

vergadering 24 mei 2003

een foto-impressie van 24 mei

VERDER NIEUWS

Jongeren en Augustinus

Feest van st Augustinus

Lezingen Boskapel

Studiedagen

Websites Augustijnen

Vieringen

Augustijnse agenda



Inleiding:

Voor u ligt het elfde nummer van Open Vensters. Met de zomermaanden in het hoofd, momenten van rust, misschien tijd om eens rustig een boek te lezen, dachten we aan 'Neem en lees'. Vandaar dat u op deze pagina een afbeelding vindt van dit fresco uit San Gimignano. Wanneer u een mooi schilderij of beeld van Augustinus tegenkomt, zouden wij het erg fijn vinden wanneer u dat met de lezers van Open Vensters zou willen delen. Digitaal, of gewoon een foto. Wij wensen u een fijne vakantie, thuis of elders en veel genoegen bij het lezen van de elfde Rondzendbrief.

Wim Sleddens, Eric Luijten, Bettineke van der Werf.

AUGUSTINUS ZEGT ..

*Laat iedereen doen wat zij of hij kan.
Als je iets niet kunt, doe je dat toch
in degene die het wel kan,
als je blij en dankbaar bent
dat die ander wel kan wat jij niet kunt.
Wie minder kan
moet een ander die meer kan
niet afremmen.
En wie meer kan
moet een ander die niet zoveel kan
niet opdrijven.*

*In ons geweten staan wij voor God,
en aan elkaar zijn we onderlinge liefde schuldig.
Door zijn kracht die in ons werkt
is de Heer in staat om in ons veel meer tot stand te brengen
dan wij zouden willen vragen of zelfs maar kunnen bedenken. (Ef 3,20)*

Augustinus in zijn brief aan Proba (brief 130)

BOEKPRESENTATIE

*U bent gewend hier een boekpresentatie aan te treffen van een pas
verschenen boek. Daar maken we deze keer een uitzondering op.
Vanwege de opheffing van Tabor zijn 'Staat van ontlediging, staat
van gebed' ofwel de brief aan Proba en 'het goede van de
weduwenstaat' en 'De maagdelijkheid', de totale toewijding aan God,
beiden vertaald en ingeleid door Anne Marijke Silvijs-Janssen voor
de prijs van €2,- te koop bij het Augustijns Instituut. Hierna volgt een
klein deel van de inleiding op de brief aan Proba. (De redactie)*

In de brief aan Proba schrijft Augustinus over het gebed. Maar daartoe wil hij ons allereerst doordringen van de enig juiste gesteltnis voor het gebed, de gesteltnis van de weduwe. Slechts als wij beseffen dat

al het aardse onzeker is, mensen zowel als dingen, en dat het in ieder geval niets te betekenen heeft in vergelijking met het hemelse, zullen wij al onze hoop stellen op God en naar hem hunkeren. Maar het is inderdaad hunkeren, we aanschouwen hem nog niet, we zijn nog niet thuis bij hem, ook ten opzichte van hem ervaren we intens ons beroofd-zijn, ons weduwe-zijn.

Voor wie is de brief aan Proba bedoeld? Het is een brief, aan één persoon gericht, en houdt ook het karakter van een brief. Maar Augustinus wist dat ook zijn aan één persoon gerichte brieven door anderen gelezen konden en zouden worden. Sterker nog: Augustinus heeft als schrijver een gedrevenheid. Hij weet dat hij schrijven moet, niet alleen voor zijn tijdgenoten, maar ook voor de tijden na hem. Vandaar dat hij zijn litterair werk bij nacht en ontij doet, in beslag genomen als hij overdag is door zijn bisschoppelijke verplichtingen. Als er ooit een brief van hem veel gelezen is en gelezen wordt, dan deze wel vanwege zijn algemene karakter, een brief waarin hij via Proba iedere christen aanspreekt die op zoek is naar de juiste gesteltnis voor het gebed



In het volgende nummer vindt u een boekverslag van de hand van Diederik Wienen. (De redactie)

FAMILIA-GROEPEN

Familia Augustiniana Eindhoven



en bericht van de Eindhovense Familia groep

Zoals in het vorige nummer van "Open Vensters" al is gemeld, is bij het begin van het nieuwe jaar de opzet van de maandelijkse bijeenkomsten van de Eindhovense Familia groep enigszins gewijzigd. We zijn nog steeds op zoek naar de beste vorm, en daarom volgt hieronder slechts een persoonlijk verslag van de eerste ervaringen. Binnenkort zullen we ook als groep de gewijzigde opzet evalueren, zodat dan een representatiever beeld kan ontstaan. Eigenlijk zijn de maandelijkse Familia-avonden slechts op twee punten gewijzigd. In plaats van een gezamenlijke maaltijd, beurtelings verzorgd door één van de leden van de groep, brengt iedereen nu zijn eigen lunchpakketje mee. Hoewel een stuk soberder en wellicht killer dan voorheen, heeft dit toch ook verschillende voordelen; behalve minder werk en organisatorische rompslomp, blijkt er aan tafel meer tijd te zijn voor onderling contact. De tweede, en in mijn ogen ingrijpendere verandering betreft het lees/bezinningsgedeelte van de avond. Waar we tot vorig jaar hierbij in twee groepen uiteen gingen, blijven we nu als één groep bij elkaar. De splitsing in twee groepen is eigenlijk historisch gegroeid. Toen de Eindhovense Familia enkele jaren geleden een stuk groter was, bleek het moeilijk het bezinningsgedeelte zo in te richten dat zowel Augustinus-kenners als Augustinus-leken hier beiden wat van meenamen. Door in een zogenaamde "leesgroep" en "praatgroep" uiteen te gaan is dit



Grafmonument Eindhoven met de naam van Dorthy

probleem destijds opgelost. Intussen zijn beide groepen een stuk kleiner geworden, en is een splitsing niet langer haalbaar noch zinvol. Toch was er, gezien de ervaringen uit het verleden, in ieder geval bij mij, wel enige huivering bij de samenvoeging van lees- en praatgroep. Achteraf bezien geheel ten onrechte. In enkele maanden tijd zijn beide groepjes tot 'een groep' samen gesmeed. Dit is vooral te danken aan het feit dat iedereen probeert om rekening met elkaar te houden. Daarnaast heeft Hans van Reisen een uitstekende keuze gedaan, met zijn voorstel om het boek "Als korrels tussen kaf" tijdens de Familia-avonden centraal te stellen. Dit boek bevat een groot aantal preken van Augustinus. Omdat iedere preek een afgerond geheel vormt, is het mogelijk om gedurende één of twee avonden een preek te lezen en samen verschillende aspecten ervan te bespreken. Deze formule blijkt voor onze Familia-groep uitstekend te werken.

Aan het laatste onderdeel van onze Familia-avond, het afsluitende avondgebed, is gelukkig niets veranderd. De keuze van liederen, teksten en gebeden wordt door Hans van Reisen en Jaap Vogel verzorgd. Zij weten er, iedere maand opnieuw, iets moois van te maken.

Samenvattend durf ik te stellen dat de wijzigingen in de opzet van onze maandelijkse Familia bijeenkomst helemaal niet zo groot zijn, en voornamelijk verbeteringen zijn gebleken. Hopelijk wordt er door de andere leden van onze groep ook zo over gedacht.

Luc Habets

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL



Iweer tijd.....

Zojuist werd ik vriendelijk herinnerd aan het feit dat er nog een bijdrage van onze groep werd verwacht voor Open Vensters. Het voelt alsof ik het vorige bericht gisteren geschreven heb. Toch is er natuurlijk wel het een en ander te melden. Als eerste: het lijkt erop dat we als groep intussen weer wat vaste grond onder de voeten krijgen. Op de een of andere manier hoort daar ook bij dat we overstappen

naar een ander boek. De bestudering van het Plan voor Augustijnse Vorming was op zich wel inspirerend, maar we vonden het toch "te weinig Augustinus". We hebben nu gekozen voor de preken van Augustinus over de eerste Johannesbrief, de titel is me nu even ontshoten. (*Preken over de eerste brief van Johannes; ingeleid en vertaald door Tarsicius Jan van Bavel o.s.a. redactie*)

Een andere interessante ontwikkeling, waar we al wat langer mee bezig zijn, is dat we de banden met het convent van de Boskapel wat willen aanhalen. Zo spontaan gebeurt er al het een en ander (koffie drinken, op vakantie gaan!), maar vooral voor degenen die niet naast de deur wonen mogen er wel dingen geregeld worden. We moeten maar zien hoe we heen en weer gaan laveren tussen hoop en verwachtingen enerzijds, en mogelijkheden anderzijds.

En dan is het jammer dat er zo weinig van ons aanwezig waren op de 24^e mei, maar dat was pure pech. Het was een inspirerende bijeenkomst, zeg ik maar even op persoonlijke titel. Het was goed om te merken hoezeer we herkenden waar de anderen mee bezig waren. Niet dat iedereen precies hetzelfde bezig is, maar toch. We konden als het ware de zinnen afmaken waar anderen aan begonnen waren. Vooral Ingrid van Neer was daar heel goed in... Echt goed, bedoel ik. Zo langzamerhand gaan we al op de vakantie aan. Het weer voelt in elk geval niet altijd naar werken. Iedereen van harte het beste en een goede vakantie gewenst.

Karel Peijnenborg

Bijeenkomsten: Boskapel, elke derde woensdag van de maand

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT



amen lezen, samen bidden.....

Dit jaar zijn we begonnen aan Charisma Gemeenschap van Tarsicius Jan van Bavel o.s.a. het is inmiddels al het derde boek dat we gezamenlijk lezen. En elke keer weer is het een verbazing en een vreugde, hoe intens je met elkaar, tot elkaar kunt komen, naar

aanleiding van het gelezene. Door de korte samenvattingen van de avonden kunnen de mensen die (tot hun spijt) niet aanwezig kunnen zijn, toch verder in het verhaal. Samen de avond afsluiten met een gezamenlijk tot stand gekomen viering is een facet dat door de jaren heen alleen maar als rijker ervaren wordt.

Ook dit jaar vieren we weer St Augustinus in onze parochie. Dat zal gaan gebeuren in het weekend van 31 augustus.

Intussen gaan er enkele jongeren waaronder ook enkele jongeren uit onze parochie naar Guadarama in Spanje. Jan van Swam is gevraagd als begeleider. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en kijken zelf alvast uit naar het lekencongres in Rome in 2006. (maar dat duurt nog wel even!) We beginnen eerst met vakantie, om uitgerust het volgende werkjaar in te gaan. Omdat het bisdom subsidie's intrekt komen we voor zwaar (financieel) weer te staan, in onze parochie.

Maar... we zijn erg blij met de vorming van het bestuur van de Familia op 24 mei jl. Gerard van Hoof hebben we in het afgelopen jaar leren kennen als een fijne aanwinst voor onze groep. We wensen hem veel inspiratie bij zijn voorzitterschap van het bestuur van de Familia Augustiniana Nederland.

Evert Jan van der Werf

DE WERKHOFGEMEENSCHAP



an een smal weggetje, midden tussen landerijen en boomgaarden ligt de priorij Gods Werkhof. Deze priorij is een ruim opgezet, sfeervol en licht gebouw met een sfeervolle kapel. Tot 1997 leefden hier moniale Augustinessen. In de loop der jaren vormde zich rondom hen een groep betrokken mensen. Zo ontstond de Werkhofgemeenschap (WHG). Na het vertrek van de laatste zusters is hun werk voortgezet, deels door de WHG, deels door het Gastenbezinningscentrum.

De leden van de Werkhofgemeenschap, een oecumenische geloofsgemeenschap, komen iedere zondag om 10.00 uur in de kapel bijeen om te vieren. De achtergrond van deze mensen is heel divers, sommigen zijn katholiek, anderen afkomstig uit protestantse kerken of

anders. Maar men voelt zich in de Werkhofgemeenschap heel thuis en heeft bewust voor deze oecumene gekozen, om met elkaar een gemeenschap, een kerk te zijn. Meestal wordt een viering voorgedaan door een priester of dominee. Van een tekort aan voorgangers, waarvan tegenwoordig zo vaak sprake is, heeft de WHG weinig last. Er is een pool van 12 voorgangers, waaronder drie Augustijnen, die regelmatig voorgaan. De vieringen worden voorbereid door de voorganger plus vier of vijf voorbereiders. Zij komen daarvoor een avond bijeen, bespreken met elkaar de Bijbelteksten en zoeken liederen daarbij uit. Er ontstaan vaak zeer geïnspireerde gesprekken. Een enkele keer wordt er een viering gehouden zonder voorganger, dit noemen wij een thema- of meditatieviering. Deze wordt dan geheel voorbereid en vormgegeven door een aantal voorbereiders. Er is een pool van ca 35 voorbereiders. Verder levert het prachtige koor een grote bijdrage aan de vieringen.

Na het vertrek van de zusters heeft de WHG zich beraden over: hoe verder? Er is gebrainstormd, er is een notitie geschreven en iedereen heeft hierover mee kunnen praten in diverse gespreksrondes. Het bleek dat men graag aansluiting wilde zoeken bij andere kerken: men wilde geen eiland worden en verder bleek dat men het Augustijnse - vanouds aanwezig door de zusters - wilde behouden.

Dat Augustijnse is verweven is veel van wat er in de WHG gebeurt. Zo wordt er bijvoorbeeld met elkaar gegeten in zg. Foyers, groepjes van 6 à 7 personen die gedurende 1 seizoen met elkaar eten en waarbij ieder om de beurt gastvrouw /-heer is. Op deze wijze leert men elkaar beter kennen en is er tijd voor gesprekken die dieper gaan dan een koffiepraatje.

Verder kent de WHG een Werkhof tafel. Dit is een open eettafel die in de wintermaanden 1 keer per maand in de priorij gehouden wordt. Een vast kookgroepje verzorgt dan een vegetarisch maaltijd en na afloop vertelt een gastspreker iets over een (meestal maatschappelijk) onderwerp.

De WHG telt ca 110 leden waarvan de meesten regelmatig in de vieringen aanwezig zijn en waarvan ook een groot aantal deelneemt aan de een of andere werkgroep, zoals het bestuur, de

liturgiecommissie, de redactie van de Berichten, een Augustinus leeskring, een gespreksgroep Spiritualiteit en een actualiteitengroep. Deze laatste houdt zich bezig met, zoals in doelstelling van de WHG staat: (mee)werken aan gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping, en onderneemt daartoe allerlei activiteiten. En zo zijn er nog een aantal werkgroepen, want de WHG wordt voor en door deze 110 leden gerund. Het relatief kleine aantal brengt mee dat men elkaar kent en dat men zeer betrokken is bij elkaar. Men leeft met elkaar mee, heeft zorg voor elkaar en wie daar behoefte aan heeft vindt altijd een luisterend oor. Dat geeft soms het gevoel van familie van elkaar te zijn, en ja, dan is de stap naar Familia niet erg groot.

Hedy de Groot

PERSOONLIJKE BIJDAGEN

Studiedag 21 april 2003



Op 21 april was er weer een studiedag georganiseerd door het Augustijns Instituut.





Buiten het feit dat het een erg boeiende dag was, zou ik graag de mensen van de ‘catering’ die elke keer weer voor ons klaar staan even in het zonnetje willen zetten. De inleiders van de lezingen waren geweldig, maar jullie ook. Bedankt!

Bettineke van der Werf.

Honderd-vijftig jaar Kromstaf. Utrecht 7 juni 2003



Wat heeft 150 jaar Kromstaf met Augustinus te maken? Nou, meer dan u zo een twee drie denkt. Onze Augustijnse Famila had er in ieder geval ook een kraam. Samen met nog heel veel anderen. We hebben aan de diverse mensen die voorbij onze kraam kwamen (en dat waren er nogal wat,

want we stonden héél centraal aan het pad dat naar de hal leidde waar de eucharistieviering was) verteld over ‘onze’ Familia en waar die zo overal in Nederland te vinden is. Ondersteund door kleine brochure’s over Augustinus hebben we veel mensen een duidelijker beeld van Augustinus en zijn betekenis voor ons leven kunnen geven. Voor de liefhebbers van ‘plaatjes’ waren er enige kaarten aanwezig, die wel erg gretig aftrek hadden. (we moeten een volgende keer voor meer voorraad zorgen!)

Boekenliefhebbers konden snel



verwezen worden naar het Augustijns Instituut, dat ook op de manifestatie aanwezig was, en wat een kraampje net achter ons had (ook heel strategisch gelegen, bij het gedeelte waar je eten en drinken kon kopen). Tegen de klok van 3 werd het aanmerkelijk minder druk, en kon er weer ingepakt worden. Zodoende kon er nog nèt een groot deel van de lezing van de heer Lubbers gevolgd worden. Wij kwamen zo ongeveer binnen op het punt waarop hij zei:

kerkvader Augustinus zei het al, **wij** zijn de tijden. **Wij** maken uit of de tijden goed of slecht zijn. *(de jongeren gaan deze zomer met deze tekst samenkomen!)*

In het kader van het vluchtelingenwerk werd hem de vraag gesteld of hij niet mismoedig werd van alle ellende die hij zag. Hij gaf aan juist gesterkt te worden in zijn gelovig leven. ‘Bij intense vreugde en intens verdriet kom je heel snel tot gebed,’ was zijn antwoord. Een sterk slot van een indrukwekkende dag.

De Familia werd vertegenwoordigd door Karel Peijnenburg (Boskapel), en Jan van Swam en Bettineke en Evert Jan van der Werf (Lindholt). Miekie van den Boogaard (Eindhoven) was helaas ziek geworden. Het was ook erg leuk om diverse Augustijnen en mensen uit de Familia bij de kraam tegen te komen.

Karel, Jan, Evert Jan en Bettineke



NIEUWS UIT ROME

Op weg met Sint Augustinus

Er is al een tijd lang een klein boekje, in het Spaans(rode voorkant), Italiaans(blauwe voorkant) en Engels (groene voorkant) en nu ook in het Nederlands de titel heeft: Met Augustinus op weg (oranje voorkant). Het is een leidraad voor leken-groepen; vorig jaar heeft het generaal kapittel het officieel goedgekeurd. Er staat een uitgebreid artikel over in OSA INTERactief. Wim Sleddens heeft het boekje vertaald. Het is inmiddels voor €6,70 te koop in de bibliotheek in Rome. Te bestellen via libri@aug.org (en van twee exemplaren zijn de portokosten evenveel als van één exemplaar, dus samen.....)



FAMILIA EN ORDE 24 MEI 2003

Verslag mededelingen en besluiten van de bijeenkomst van de Familia Augustiniana Nederland op 24 mei 2003 in Mariënhage

Medelingen:

Er wordt vanuit Rome iemand gevraagd die kan en wil meedenken aan de voorbereiding van het internationale congres voor de leken in 2007, georganiseerd door het generalaat van de Orde; Jan van Swam stelt Bettineke van der Werf en Karel Peijnenborg voor, die onderling de afvaardiging zullen regelen. De aanwezigen stemmen hiermee in

Jan van Swam deelt namens de groep Lindenholt mee dat zij namens de FA aanwezig zullen zijn tijdens de manifestatie 150 jaar kromstaf op 7 juni. Leden van andere groepen die willen meedoen kunnen contact met hem opnemen. j.vanswam@chello.nl

Besluiten

De vergadering besluit tot de oprichting van een bestuur van de Familia Augustiniana Nederland

Samenstelling van het bestuur van de Familia Augustiniana Nederland
Het bestuur van de FA bestaat uit vertegenwoordigers van 6 instanties

Groep Eindhoven: Ingrid*

Groep Lindenholt: Jan van Swam

Groep Boskapel: Karel Peijnenborg*

Groep Werkhoven: Hedy de Groot*

Groep Utrecht: wordt uitgenodigd

OSA Nederland: Gerard van Hoof

*voorlopig; nadere invulling volgt

Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter

Opdracht aan het bestuur

- 1 In het bestuur werken leken en Augustijnen samen.
- 2 Het bestuur streeft ernaar plaats te geven aan de verschillende vormen van betrokkenheid. Ook is het bestuur aanspreekpunt voor belangstellenden.
Op 13 maart 2004 geeft het bestuur tijdens een algemene bijeenkomst van de groepen inzicht in de vorderingen om te komen tot een formele structuur. Tussentijdse verslagen kunnen in Open Vensters. Bij het Augustinusfeest presenteert het bestuur de FA en het proces dat nu in gang is. Deeltaken bij de structuur:
 - Het bestuur vormt zo spoedig mogelijk een secretariaat.
 - Het bestuur komt tot een financiële opzet van de FA in Nederland.
 - Het bestuur komt tot een juridische structuur voor de FA in Nederland en bekijkt daartoe ook de mogelijkheden binnen de Orde.
- 4 Het bestuur is een platform voor communicatie, ook naar buiten.
- 5 Het bestuur behartigt de voortzetting van de rondzendbrief

Open Vensters, met een open oog voor de mogelijkheden die Augustijns Forum en het Bulletin bieden.

Notulen: Karel Peijnenborg

*Op de vergadering van 12 juni jl heeft het bestuur uit eigen midden gekozen: tot voorzitter Gerard van Hoof en tot secretaris Hedy de Groot
De volgende bestuursvergadering is op 11 september as. Voor suggestie's, vragen, mededelingen ed graag schriftelijk bericht aan
G v. Hoof Lankforst 11 30
6538 GB Nijmegen.*

Een foto-impressie van de FAN-dag:



VERDER NIEUWS

Commissie voor Internationale Jongerenbijeenkomsten.

Slechte tijden

De mensen zeggen: de tijden zijn slecht
de tijden zijn zwaar.

Als wij goed leven zijn de tijden goed.

Want de tijd, dat zijn wij,

en wat wij zijn, dat is de tijd...

Waarom zijn wij somber en klagen wij bij
God?

Omdat de wereld slecht is, natuurlijk...

Maar wat is een slechte wereld?

Toch niet de hemel, of de aarde of het water?

Toch niet de vissen, of de vogels of de bomen?

Die zijn allemaal goed.

Maar als mensen slecht zijn

maken zij de wereld slecht.

Preek 80,8. (PL 38,498).



Zijn jongeren enthousiast voor het Augustijns Jongerentreffen?

Enkele reactie's:

Een jongere uit de Dominicaanse Republiek:

Wij zijn voor het eerst bij een Augustijnse Jongerenbijeenkomst geweest in Rome, in 2000. Dat heeft bij ons het vuur aangestoken! In de vier Augustijnse parochies zijn nu 25 jongerengroepen, allemaal met tussen de 20 en 25 leden. Van elke groep zou er een vertegenwoordiger naar Guadarrama willen gaan. Rechtstreekse deelname van een lid van de groep werkt het beste voor de hele groep, denken wij. Kan dat? Mogen wij op zoveel plaatsen aanspraak maken?

Een meisje uit Engeland:

Tijdens mijn studie ben ik op Augustinus gestoten, en ik ga over hem mijn proefschrift schrijven. Nu surf ik dus nog wel eens op het

Internet, wat ik daar over hem tegenkom. En zo zag ik een bericht over de Jongerenbijeenkomst, deze zomer, in Spanje. Kan ik daar ook heen? Wie geeft mij informatie? Ik ben zeer geïnteresseerd!

Ariel, uit Argentinië, schrijft:

Ik ben 27 jaar, ik woon in Salta, in Argentinië. Ik heb nog nooit een Augustijn gezien, maar ik denk erover om het te worden. Ik heb namelijk op het Internet gelezen over de Internationale Jongerenbijeenkomst in Spanje. Ik zou daar graag heen gaan, als ik het financieel voor elkaar kan krijgen. Want met de teruggang van de economie in ons land is zoiets echt een probleem. Maar ik denk dat dat me zal helpen om meer duidelijkheid te krijgen over wat ik voor mijn toekomst wil.

Dario studeert voor ingenieur in Turijn, en schrijft aan de Webmaster: Beste Webmaster, kunt u zorgen dat deze brief terecht komt bij de juiste persoon? Ik heb namelijk gelezen over een Augustijnse Jongerenbijeenkomst. Ik zou daar graag heen gaan, maar ik moet eerst wat meer informatie hebben. Ik ben 24 jaar, en ik ben toe aan een week bezinning, in de komende zomer. Ik wil wat kunnen nadenken en praten. Het programma lijkt me precies wat ik eigenlijk zoek.

Het feest van Augustinus 28 augustus 2003

Dit jaar wordt het feest van Augustinus op 28 augustus gevierd in Eindhoven. De samenkomst begint om 14.00u. Reserveer alvast datum en tijd in uw agenda!!! En denk aan het aanmelden vóór 15 augustus!!!



Lezingen Boskapel najaar 2003:

Dinsdag 9 september: De spiritualiteit van Augustinus
Inleider Paul van Geest

Paul van Geest, bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht gaat in helder verstaanbare taal in op de spiritualiteit van Augustinus, met name gericht op de integriteit als weg naar God.
Van 20.00 - 22.00 uur De toegang is gratis

Dinsdag 7 oktober: AUGUSTINUS en GNOSTIEK

Inleider: Prof. Dr. J. van Oort, hoogleraar Patristiek, in het bijzonder gericht op Augustinus

Gnostiek heeft in bijzondere mate de levensloop en het denken van de kerkvader Augustinus bepaald. Van zijn 19e tot na zijn 29e levensjaar was hij een fervent aanhanger van de gnostiek van Mani. Als 'toehoorder' behoorde hij tot de wereldwijde kerk van de manicheeërs, die zich uiteindelijk vanuit het Zuiden van het huidige Irak uitgebreid heeft naar de Atlantische Oceaan in het Westen en de Stille Oceaan in het Oosten. Nieuwe ontdekkingen bevestigen nu wat Augustinus over deze gnostische Kerk te melden had. Ook laten deze nieuwe ontdekkingen zien, hoezeer de vraagstellingen van de gnostiek de theologie van Augustinus hebben gestempeld. En daarmee uiteindelijk -zowel negatief als positief- de westerse Kerk en zelfs onze westerse cultuur.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur, Prijs: €5,=

Maandag 13 en 20 oktober: AUGUSTINUS EN HET GEBED

Inleider: Piet Giesen osa

Augustinus ziet bidden als spreken tot God en spreken met God, waarin hij duidelijk de richting van de innerlijke samenspraak met God aangeeft. God zelf leert ons bidden; hier wordt in de Schrift veelvuldig melding over gemaakt.

De kerkvader gaat ervan uit dat je je kunt laten inspireren door hetgeen God ons biedt, maar dat het uiteindelijk onze eigen woorden zullen

moeten worden. Hij zegt in een preek (over ps. 85 7,8): 'Je gebed is spreken met God. Wanneerje leest dan spreekt God totjou. Wanneerje bidt, dan spreek jij tot God.' En iets verderop vervolgt hij: 'Je roept in, watje bemint... Alsje God inroept met de bedoeling dat geld totje komt, dan maak je God tot een knecht voorjouw begeerten... Roep God in als God, Bemin God als God'.

Augustinus beschrijft de woorden van God als pijlen van liefde:

'Doorboord hebt Gij ons hart met de pijl van uw liefde'

Deze avonden laten we Augustinus weer zelf aan het woord en bezinnen we ons op de preekteksten die hij aan het gebed heeft gewijd en die zijn gebaseerd op teksten uit de Schrift.

NB. De preektekst wordt u op de eerste avond ter beschikking gesteld,

Tijd: 20.00 - 22.00 uur Prijs: € 8,= (voor twee avonden)

STUDIEDAGEN:

- Vijfde ontmoetingsdag rond Augustinus op zaterdag 25 oktober met prof. dr. Paul van Geest van de KTU en waarschijnlijk drs. Fred Verstappen van het AHI in Leuven: thema's zijn nog te bepalen.
- Studiedag op 11 maart 2004 (!) in samenwerking met het Liturgisch Instituut in Tilburg rond het religieuze vasten (onder voorbehoud van goed te keuren begrotingen)
- Zesde ontmoetingsdag rond Augustinus op zaterdag 13 november 2004 (!) i.v.m. 1650 geboortedag van Augustinus; waarschijnlijk rond Mt 25; sprekers nog te bepalen.



VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:

augustijnen algemeen : <http://www.aug.org>
 augustijnen Nederland : <http://www.augustijnen.nl>
 augustijnen Ierland : <http://www.augustinians.ie>
 (vernieuwd)
 Augustijnen Australië : <http://www.augustinians.org.au>

Guadarama 2003
 augustijnen Italië
 Augustine Day by Day

: <http://www.frayluisdeleon.org>
 : <http://www.aug.org/italia>
 : <http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/>

preken van Augustinus

: <http://www.library.villanova.edu/sermons/dates.htm>

boeken van Aug op het net:

<http://www.augustinian.villanova.edu/writings/>

Jan Martijn van der Werf

VIERINGEN:



Woensdag 19.30 u
 Convent Nijmegen Boskapel

Donderdag 7.45 u
 Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:



30 juli -5 augustus	Internationale bijeenkomst van Augustijnse Jongeren in Spanje
28 augustus	Feest van Augustinus
9 september	De spiritualiteit van Augustinus
7 oktober	Augustinus en Gnostiek
13 en 20 oktober	Augustinus en het gebed
25 oktober	Vijfde ontmoetingsdag rond Augustinus met prof. dr. Paul van Geest van de KTU
8 november	Studiedag Leuven



Even pas op de plaats...

*even er tussenuit...
even de boel de boel laten...
even op adem komen...*

Voor wie dat wil...

bieden de Augustijnen daartoe een unieke gelegenheid in hun klooster Mariënhage te Eindhoven. Gelegen aan de stadsrivier de Dommel is dit het oudste gebouw van de levendige lichtstad die Eindhoven is. De muurankers vermelden het jaar 1628. De afgelopen jaren is het grondig gerestaureerd en, met behoud van het laat-middeleeuwse karakter, aangepast aan de eisen van de moderne tijd.

Speciaal voor...

priesters, pastoraal werksters en werkers is een beperkt aantal kamers beschikbaar. Indien gewenst kunnen de gasten kennismaken met het Augustijnse kloosterleven door deelname aan de gebedsoefeningen, maaltijden en andere activiteiten van de gemeenschap.

De kosten bedragen € 30,—, volpension, per persoon per dag.

Voor informatie en aanmelding:

*Louis Mulder OSA, prior
Augustijnendreef 15 - 5611 CS Eindhoven
Tel.: 040-2449515 - E-mail: l.mulder@iae.nl*



*Alles moet
gebeuren in dienst van de*
GEMEENSCHAP
*en met meer ijver en meer geestdrift
dan wanneer ieder voor zichzelf en zijn*
EIGENBELANG
*zou werken. Want over de liefde staat
geschreven dat zij niet het eigen belang zoekt,
dat wil zeggen dat zij het gemeenschappelijke
boven het eigenbelang stelt
en niet omgekeerd.*

DIENSTBARE LIEFDE
AUGUSTIJNEN OPRIJFT HET HETZELFDE VOETJE DE GEMEENSCHAP