

Familia Augustiniana
september 2020



Open

Vensters 78

Rondzendbrief van de Familia Augustiniana

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

Verschijnt 3 x per jaar

REDACTIE

Bettineke van der Werf,
Wedesteinbroek 14 06,
6546 RN Nijmegen
e@vdwerf.eu

Antoinette Reijnders
de Geerkamp 15 22
6545 HP Nijmegen
antoinettereijnders@hotmail.com

Verslagen FAN bijeenkomsten:

Julia van Wel

Technische ondersteuning en foto's:

Evert Jan van der Werf

Verzending:

Marjette de Rechter

FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND

Bestuur:

Voorzitter a. i.:

Annemiek Pacilly

Secretaris:

Ingrid van Neer- Bruggink

Penningmeester:

Marga Bakker

Leden:

Hans Simis

Pieter Renkens

Website

www.familiaaugustiniana.nl

Secretariaat:

Elbeplantsoen 41

5704 KX Helmond

Financiën

banknummer 3108366

IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66

t.n.v. Vereniging FAN

Lidmaatschap FAN inclusief Open Vensters

€55,= per jaar

Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN

€10,= per jaar

Aanvraag toezending Open Vensters:

Secretariaat FAN

De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden teksten in te korten of niet te plaatsen.

VOLGENDE NUMMER:

eind januari 2021

SLUITING KOPIJ:

10 januari 2021



Inleiding:

Voor u ligt het achtenzeventigste nummer van Open Vensters. Het blijkt dat voor sommigen onder ons de nieuwe verschijningsfrequentie van 3 keer per jaar nog niet helemaal is beklifd. Daarom herhalen we dit nog maar eens.

We zitten nog steeds in coronatijd. Dat heeft veel consequenties voor activiteiten. U leest er meer over in dit nummer.

De foto's van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de rondzendbrief op de site van de FAN. Wanneer u ergens onderweg een beeld of schilderij van Augustinus tegenkomt, maakt u de lezers van Open Vensters erg blij wanneer u hiervan een foto (met vermelding van de plaats) naar de redactie stuurt zodat die bij *Augustinus onderweg* 'gedeeld' kan worden!

Veel inspiratie bij het lezen van de rondzendbrief.

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf

INHOUD:

INLEIDING REDACTIE

COLOFON

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKBESPREKING

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Boskapel

Familia Lindenholt

WEBSITE

VAN HET FAN-BESTUUR

FANDAG

REGIONALE FAMILIAGROEP

KENNINGSMAKINGSMAP

AUGUSTINUS ONDERWEG

STUDIEDAGEN

FAN INTERNATIONAAL

AUGUSTIJNSE AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ...

Wat is barmhartigheid?

Heel graag wil ik u, mijn dierbaren, wijzen op het goede van barmhartigheid. Jazeker, ik heb dikwijls ervaren dat u actief bent in allerlei soorten goede werken. Toch wil ik in deze preek een zorgvuldige bijdrage leveren over dit onderwerp.

De vraag luidt: wat is barmhartigheid?

Niets anders dan de pijn van een ander in je hart.

Het Latijnse misericordia (barmhartigheid)

komt van de pijn van een ongelukkig mens.

Je hoort er twee elementen in: pijn (misericordia) en hart (cor).

Wanneer de pijn van een ander jou raakt en je hart treft, heet dat misericordia.

Let maar op, dierbare broeders en zusters:

alle goede werken die we tijdens ons leven doen hebben te maken met barmhartigheid.

U geeft bijvoorbeeld brood aan een hongerige:

doe dat vanuit een barmhartig hart, niet met minachting.

Anders behandelt u iemand die uw gelijke is als een hond.

Als u dus barmhartigheid betoont of brood geeft, voel dan mee met de hongerige.

Als u drinken geeft, voel mee met de dorstige.

Als u kleren geeft, voel mee met de naakte.

Als u gastvrijheid verleent, voel mee met de reiziger.

Als u op ziekenbezoek gaat, voel mee met de zieke.

Als u een overledene begraaft, voel mee met de dode.

Als u een geschil bijlegt, voel mee met de ruziemakers.

Als wij houden van God en van onze naaste,

doen we dit alles niet zonder hun pijn te voelen in ons hart.

Dit zijn de goede werken die ons tot christenen bestempelen.

Ja, de heilige apostel Paulus zegt:

“Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen.”

Uit: Bidden met je handen; Sermo 358A, 1

BOEKBESPREKING



Bidden met je handen

Auteur : Aurelius Augustinus (354-430)

Vertalers : Annemarie Six-Wienen, Hans van Reisen, Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink

ISBN: 9789463402637

Verschenen: 14-02-2020

Omvang: 304 pagina's

Uitvoering: Gebonden uitgave

PRIJS 39,90

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Bidden met je handen is een vervolg op *Huis van barmhartigheid*.

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Voor deze bundel werden tweeëntwintig preken vertaald van de *sermones de diuersis*, preken over verschillende thema's. Dit boek bevat de tweede reeks preken van deze groep, allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige eeuw. De reeks vormt de laatste van de preken die in de loop der tijden als Augustinus' *sermones ad populum* bewaard zijn en geordend. Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen mag je hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het *bidden met je handen*.

De verscheidenheid aan thema's in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus' pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

Omdat op dit moment de belangrijkste groepsactiviteit van onze Familia-groep de meditatieve vieringen zijn wil ik hier wat dieper op ingaan.

Wij zijn zó blij met deze vieringen dat we zelfs in de hele zomervakantie alle vieringen op de dinsdagavond door hebben kunnen laten gaan, steeds met een andere inhoud. Na de Corona-stop in april en mei hadden we geen zin om wéér te stoppen. Gelukkig zijn we allemaal in die tijd wel gezond gebleven.

De meditatievieringen in de Mariakapel van de Boskapel zijn voor mij een rustpunt in een meestal hectische week. De Mariakapel is daar erg geschikt voor door de sacrale sfeer die er hangt. Wij komen samen met 8 tot 12 mensen uit heel verschillende invalshoeken; jong en oud en zitten samen in een grote kring. Fijn dat we voortaan ook nieuwe mensen in de vieringen zien; jongeren trekt duidelijk ook jongeren!

Wij beginnen de viering meestal met een Taizé-lied om tot rust te komen. Daarna steken we de kaars van Augustinus aan gevolgd door een kort openingsgebed. We bidden afwisselend met elkaar een psalm en vervolgens kun je naar een rustig stukje muziek luisteren en heb je de tijd om over de psalm na te denken.

Dan volgt het centrale gedeelte van de viering: een tekst van Augustinus, voorafgaand aan de Schrifttekst waar hij aan refereert, gevolgd door 5 minuten stilte. Deze stilte is voor mij een keuze om naar binnen te keren en God deelgenoot te maken van alles wat er

op dat moment in mijn leven speelt.

Na de voorbeden en het Onze Vader sluiten we de viering af met een mooie slotgedachte, een lied (natuurlijk ivm de Corona wel op CD) en blijven nadien nog even in de stilte zitten.

Ik voel me in deze vieringen echt verbonden met de mensen om me heen en ze zijn daarom een waardevol moment in de week, dat ik niet gemakkelijk zal overslaan.

Tot slot drinken we nog gezamenlijk thee om nog wat van gedachten te wisselen.

Ook is het fijn dat Julia van Well weer terug is vanuit Utrecht en heeft beloofd weer een trouwe bezoeker van onze vieringen te gaan worden.

Marianne Fijn

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT

Ja, wat valt er te zeggen? Corona, corona en nog eens .. vakantie.

Kortom er zijn veel groepsbijeenkomsten uitgevallen.

Daarover schreef Bettineke vorig keer al.

Is er dan niets veranderd? Jawel. Sinds 5 juli mogen onder restricties weer vieringen plaatsvinden en daarmee ook weer de donderdagmorgens. Iedere donderdagmorgen, nu om 8.15 uur is er het morgengebed in een aangepaste kerk. Waar stoelen zijn vrijgelaten en andere stoelen zijn afgezet met rood-wit lint. Zingen mogen we niet daarom zijn de liederen vervangen door gebeden of spreken we ze uit, net als de hymnen. Daarna ook weer op gepaste afstand koffie drinken en vooral ook bijpraten.

Dat samenkomen, elkaar ontmoeten en bijpraten hebben we gemist. Dat geldt ook voor de zondagvieringen. De beperkingen moeten en ook daaraan wen je toch, ook al valt het velen tegen dat er niet gezongen kan worden. (We hebben ook maar een kleine kerk waar nu ongeveer 50 mensen de vieringen kunnen bijwonen.)

Ook hebben we het Augustinusfeest met een viering gevierd. Gerard van Hoof is daarin voorgegaan en heette ons welkom. Door het afzetten van de stoelen waar je niet mocht zitten wist je dat je goed zat! Dat geldt voor iedereen: u bent welkom en zit hier goed. En dan

was dit slechts de opening van de viering. We hebben een goede viering van het Augustinusfeest gehad.

En de groepsbijeenkomsten? Dat is nog een lastig punt. Na de zondagsviering op het kerkplein, waar we door het mooie weer van de afgelopen tijd, nog kunnen napraten hebben we het daar wel over. Maar die bijeenkomsten kunnen we nog niet starten. Dus tot nader order zijn die opgeschort.

Evert Jan van der Werf

WEBSITE

Beste mensen,

Willen jullie allemaal eens een kijkje nemen op de vernieuwde website van de FAN? www.familiaaugustiniana.nl

Het begin (en meer dan dat) is er! Met dank aan Marga Bakker. Nieuws, tips etc zijn altijd welkom bij Marga Bakker of Ingrid van Neer.

VAN HET FAN-BESTUUR

Dit jaar is elke ontmoeting anders geworden. We vragen ons als bestuur af hoe we de ontmoetingsdag dit najaar zullen organiseren. De FAN-dag dit voorjaar is vervallen; we dachten toen nog dat het in het najaar weer mogelijk zou zijn. Vervolgens werd duidelijk dat de geplande FAN-dag op 10 oktober om verschillende redenen niet kan doorgaan. We denken nu aan 27 november met inachtneming van de 1,5 meter afstand en hygiëne.

In de Boskapel is genoeg ruimte om met een grote groep en toch met onderlinge afstand te lunchen, te luisteren naar de lezing en samen een gebedsviering te houden. Een ALV kan ook, tenzij de opkomst te laag wordt. We kunnen ons voorstellen dat sommigen de rit of de middag niet aandurven, maar we horen ook dat sommigen snakken naar een veilig en gezellig samenzijn met veel tijd voor ontmoeting –



daarom allereerst een lange lunch. De lezing *Augustinus over het bidden* wordt verzorgd door Ingrid van Neer.

Een tussenoplossing is ook mogelijk: een echte ontmoetingsmiddag in de Boskapel voor wie dat wil en voor wie thuisblijft is via YouTube op hetzelfde moment de lezing te volgen. De link zullen we op de website zetten (of per brief sturen). Het boekje met de gebedsdienst kunt u ook downloaden om thuis mee te doen. Wat vindt u daarvan? Mocht de situatie in november weer veranderen, dan vergadert het bestuur opnieuw. **We willen graag vernemen wat u verkiest. Wil ieder van u dit vóór 10 oktober via e-mail, telefoon, post of mondeling bij een van de bestuursleden doorgeven a.u.b.?**

Als bestuur hebben we al enige keren via Skype vergaderd, maar ideaal is het niet. Daarom is de volgende vergadering op 16 oktober in Nijmegen weer van aangezicht tot aangezicht. Gelukkig kan dat weer en zijn er ook onderwerpen die niet met corona te maken hebben. We gaan onze nieuwe FAN-folder verspreiden. U vindt een exemplaar bij deze open Vensters.

We hopen natuurlijk dat mensen nieuwsgierig worden en contact opnemen om kennis te maken met een lokale of een nieuwe regionale groep. Pieter Renkens (pcmf.renkens@upcmail.nl) is de contactpersoon.

Voor nieuwe leden binnen de FAN wordt er enthousiast gewerkt aan een kennismakingsmap over Augustinus en augustijnse spiritualiteit. Meer hierover leest u elders. En de lekenaugustijnen wereldwijd gaan, in samenwerking met het Instituut voor Augustijnse Spiritualiteit (ISA) een cursus Augustinus, geschiedenis OSA en augustijnse spiritualiteit ontwikkelen. Het vaststellen van onderwerpen, materiaal, aantal bijeenkomsten en duur wordt op dit moment door twee Spaanstalige groepen uitgewerkt als voorstel richting het ISA.

Als FAN-bestuur hebben we een grote kaart met foto's naar Wim Sleddens gestuurd. Als u hem een kaartje wil sturen, kan dat via het Provinciaal NL-OSA, Gagelboschplein 5, postcode 5654 KN Eindhoven. Als u wilt weten hoe het de Villanovascholen in Maripi en Manokwari vergaat nu ze gedeeltelijk kunnen starten, geeft de

levendige publieksbrief van Ton Tromp (sept. 2020) een goed inkijsje. Zie augustijnen.nl.

We hopen dat u het goed maakt en de coronamaatregelen ook rust en veiligheid bieden. Wij maken in sommige opzichten een barre tijd door, maar volgens Augustinus kun je wonen in de liefde: 'Woon in de liefde en zij zal in u wonen; blijf in de liefde en zij zal in u blijven.' (Eerste brief van Johannes, preek 7,10). En Gods liefde krijgt met onze handen en voeten kansen om goed te doen, vooral nu.

Namens het bestuur, Ingrid van Neer, secr. FAN



FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND (FAN)

REGIONALE FAMILIAGROEP

Woord vooraf

Artikel 3.2 van de statuten van de Familia Augustiniana Nederland geeft aan: *Om zich als lid te kunnen aanmelden en vervolgens te kunnen worden toegelaten, dient men te zijn aangesloten bij - dan wel verbonden met een plaatselijke/regionale gemeenschap, welke als zodanig door het bestuur van de FAN als familiegemeenschap is erkend.*

Op dit moment zijn er plaatselijke gemeenschappen in:

- Amsterdam
- Nijmegen Boskapel
- Nijmegen Lindenholt

- Werkhoven.

Sommige leden zijn niet (meer) aangesloten bij een plaatselijke gemeenschap, simpelweg omdat de afstand te groot is om wekelijks of maandelijks deel te nemen aan de bijeenkomsten van de plaatselijke gemeenschap. Voor hen is er vanaf 1 sept 2020 de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de **regionale gemeenschap** van de Familia Augustiniana Nederland (FAN). Alle (leden van de) gemeenschappen tezamen vormen de landelijke Vereniging Familia Augustiniana Nederland.

De leden van de regionale Familia-gemeenschap hebben dezelfde rechten en plichten als zij, die deelnemen aan de plaatselijke gemeenschappen:

- Onderschrijven de doelstelling van de Vereniging
- Nemen deel aan de landelijke ontmoetingen van de Vereniging
- Houden periodiek contact met de andere leden van de regionale groep (evt via internet)
- Ontvangen het periodieke bulletin van de Vereniging.

Functioneren van de groep

Zoals alle Familia-gemeenschappen maken zij onderling afspraken over:

- Het onderhouden van contacten (minimaal 9 x per jaar);
- Het samen lezen van teksten van Augustinus + de terugkoppeling naar elkaar;
- Het samen bidden of mediteren.

Het is, gezien de woon- en leefafstand van deze leden, begrijpelijk dat zij minder fysiek bij elkaar komen maar vooral virtueel onderling contact zullen onderhouden (bijv via Zoom of Skype). Hierover maken de leden zelf afspraken met elkaar zoals dat ook bij de plaatselijke groepen het geval is. Eén persoon van de landelijke familiagroep heeft zitting in het bestuur, zodat afstemming met de Familia Augustiniana Nederland als geheel is gegarandeerd, o.a. voor het doorgeven van nieuws binnen de FAN.

Contactpersoon van de regionale Familiagroep:

Ingrid van Neer-Bruggink , ingridcascia@gmail.com

ONTWIKKELING VAN EEN KENNINGSMAKINGSMAP VOOR (NIEUW-)GEÏNTERESSEERDEN

In de Familiagroep Boskapel liepen we er ‘tegenaan’ dat er een paar geïnteresseerden zijn, die zich nader willen verdiepen in Augustinus, de Augustijnse spiritualiteit en de Familia Augustiniana in zijn geheel. Dat is mooi natuurlijk, maar er zijn de laatste tijd zo ontzettend veel boeken over Augustinus verschenen; het gevolg was dat ik de ene dit boek meegaf en de andere weer dat boekje aanbood.

Ik heb dit ‘probleem’ voorgelegd aan het bestuur en we moesten met zijn allen constateren dat de FAN hier geen duidelijk beleid in heeft, wat nu eigenlijk de minimale kennis van geïnteresseerden zou moeten zijn alvorens echt lid van de Familia te kunnen worden. Het voorstel was om een soort kennismakingsmap te hebben om aspirant-leden kennis te laten maken met Augustinus, zijn gedachtegoed en zijn spiritualiteit, de Orde en de lekenbeweging rond de Augustijnen, om te voorkomen dat alle Familia-gemeenschappen zelf ‘het wiel moeten uitvinden’ en beoordelen welke teksten aan de aspirant-leden aan te bieden. Het bestuur heeft daarom besloten dit inwerktraject te gaan faciliteren (door dus aspirant-leden een kennismakingsmap aan te bieden) terwijl het inwerken zelf nog steeds een verantwoordelijkheid blijft van de plaatselijk of regionale groep, omdat dit altijd maatwerk vraagt.

Er is een tijdelijke werkgroep geformeerd om tot een kennismakingsmap te komen. Doel van de map is om aspirant-leden zo spoedig mogelijk zich thuis te laten voelen bij de FAN door:

- inzicht te geven in de organisatie van Augustijnse Familie als geheel,
- enige kennis aan te bieden van Augustinus en de Augustijnse spiritualiteit.

De werkgroep is in juli enthousiast van start gegaan. Hierin zitten Bettineke van der Werf (Lindenholt), Marjette de Rechter, Marianne Fijn (Boskapel), Tineke Sessink (Amsterdam) en ikzelf (Boskapel). Het is een enthousiaste groep, die rijkelijk uit het archief van Bettineke mag putten. Helaas kon Wim Sleddens ivm zijn gezondheid niet meer meedoen met deze werkgroep, maar dankzij Bettineke

kunnen we toch nog veel van Wims kennis gebruiken, omdat Bettineke veel voor en met Wim werkte.

De werkgroep is gestart om onderwerpen die essentieel zijn om Augustinus en zijn spiritualiteit een beetje te leren kennen, te inventariseren. Vervolgens hebben we per onderwerp laagdrempelige (reeds gepubliceerde) teksten gezocht en we zijn al een aardig eind ! Alle teksten komen in dezelfde lay-out, zodat de map één geheel wordt.

Tevens komt er informatie in over de Augustijnen, de FAN en heel globaal de verschillen met enkele andere lekenbewegingen.

Tot slot komt er een overzicht van geraadpleegde literatuur, maar óók een overzicht van de overige werken van Augustinus; verder mag een opsomming van waardevolle hyperlinks natuurlijk niet ontbreken. De map wordt aangeboden aan het bestuur van de FAN en na hun instemming nog voorgelegd aan een meeles-groepje van enkele personen.

Wij denken dat de kennismakingsmap een mooi overzicht zal geven op welke wijze je binnen ongeveer 1 jaar kennis kunt maken met Augustinus, zijn spiritualiteit en zijn volgelingen, zonder dat aspirant-leden hiervoor meteen heel veel boeken moeten aanschaffen.

Aspirant-leden krijgen de kennismakingsmap aangeboden door de contactpersoon van de groep en het voorstel is dat de bestaande leden, indien ze dat zouden willen, zelf óók, tegen kostprijs, de map aan kunnen aanschaffen.

Het streven is dat het project begin 2021 gereed is en we liggen op dit moment nog mooi op schema!

Namens de werkgroep Kennismakingsmap
Annemieke Pacilly



Annemieke



Bettineke



Marjette



Marianne



Tineke

Vrijdag 13 november (verjaardag van Augustinus)
wordt de jaarlijkse Augustijnendag gehouden in DomusDELA.
Maar in verband met de coronamaatregelen kunnen er geen 700
bezoekers worden toegelaten zoals vorig jaar.
Het aangepaste programma is via livestream te volgen.
Thema: *Houvast in deze tijden*. Er zijn drie korte voordrachten:
Ingrid van Neer-Bruggink: Augustinus en zijn visie op vriendschap,
het Strijps Kamerkoor zingt,
Gerard Rooijackers: Vrijdag de 13^e.

AUGUSTINUS ONDERWEG



De kerk in
Ootmarsum;
Pieter en Marga
waren in deze buurt
tijdens hun vakantie

STUDIEDAGEN

Studiedag België

Beste vrienden en vriendinnen van Augustinus,

We hopen u in goede gezondheid te bereiken!

Het zijn speciale tijden. De woorden Corona-crisis en Covid-19 zijn ons niet onbekend. We kunnen niet naast de gevolgen van het virus kijken en dat doen we ook niet. Er is veel onzekerheid over hoe het virus zich gaat gedragen tijdens de zomermaanden en zeker ook over de eventuele aanwezigheid ervan in de herfst, typisch ook de periode waarin er een griepvirus circuleert. We hebben besloten op **onze Augustinusdag op 21 november 2020 niet fysiek bijeen te komen. Maar we willen de dag ook niet zomaar laten passeren.**

We willen de studiedag **op een aangepaste manier aanbieden op YouTube**. Zo kan ieder de voordrachten volgen op zijn/haar eigen terrein zonder besmettingsgevaar. Op de reeds aangekondigde datum, zaterdag 21 november zullen we de dag 'live' brengen. Dat verdient wat verduidelijking. We zullen de dag enkele weken eerder opnemen, dat geeft ons de mogelijkheid om eventuele technische moeilijkheden die de boel vertragen eruit te knippen en jullie enkel de goede beelden te laten zien. Het geeft ons ook de mogelijkheid om in te spelen op wat het virus doet. Ofwel organiseren we een klein dagje enkel voor de bubble van de gemeenschap van de augustijnen in Heverlee zodat we de situatie van voorgaande jaren dicht benaderen in onze opname, ofwel als dat niet kan, laten we elke spreker zijn/haar voordracht thuis opnemen en maken we er zo een geheel van.

Wat we wel bedoelen met live uitzenden, is dat we de dag pas op de Augustinusdag zouden willen publiek maken:

- Om 10 uur zou op die manier het eerste gedeelte live gaan met het meer theoretische gedeelte, van telkens 20 minuten per spreker;
- Het tweede gedeelte, de twee middag-sprekers dus, zullen we een heel deel later laten starten;

- zodat we af kunnen sluiten met de vespers.
- De leden van de werkgroep en hopelijk ook de sprekers zullen actief zijn op de dag dat de video's gepubliceerd worden op YouTube, zodat u op 21 november met berichtjes niet alleen met andere kijkers maar ook met ons zult kunnen communiceren. Zo pogen we het luik 'ontmoetingsdag' toch ook vorm te geven.

Achteraf

Natuurlijk zullen de sprekers ook een artikel schrijven dat verder kan uitweiden of dieper op iets in kan gaan en zal er ook een **publicatie** verbonden zijn aan de studiedag. Het **bekijken van de video's zal gratis zijn, maar de publicatie niet.**

Omdat dit zo'n totaal andere manier van werken is willen we u vragen naar uw mening: **ziet u het zitten om de dag in stukjes vanachter een scherm te bekijken?** U heeft ook de mogelijkheid om na zaterdag 21 november de lezingen achter elkaar te bekijken of te herbekijken. De video's blijven beschikbaar. Dit hoeft niet alleen te gebeuren: u kunt de video op een groot scherm tonen in de gemeenschapsruimte van uw gemeenschap.

Reacties naar: Anneke Goovaerts
anneke.goovaerts@augustiniana.be

Nog een weetje:

Wist u trouwens dat de pastoor van de gemeenschap van de augustijnen, Gerben Zweers in Heverlee een YouTube kanaal heeft? Hij zet geen effectieve misvieringen online, maar hij biedt wel wekelijks een overpeinzing aan, en hij maakt veel filmpjes voor de kinderen. Ik geef u zijn kanaal door om al een gevoel te krijgen voor het medium YouTube.

Het kanaal van pastoor Gerben Zweers:

https://www.youtube.com/channel/UCL8g1Le8r_xfL2IT9XGw1w

De video "Niet te bevatten - Drievuldigheid":

<https://www.youtube.com/watch?v=xHGHmFvycHQ>

FAN INTERNATIONAAL

Hieronder een persoonlijke impressie van de vergadering (via Zoom) van de vertegenwoordigers van de Lay Augustinians op 13 juni 2020.

Opening

De opening met gebed werd verzorgd door p. Edward Daleng OSA. Op zijn suggestie openden en sloten we de vergadering met een gezamenlijk Onze Vader ieder in zijn eigen taal. Ook de prior-generaal Alejandro Moral Antón was in het begin aanwezig. Hij vroeg de H. Geest om ons in vergadering bijeen te verlichten om de noden in de wereld beter te verstaan zodat we zijn helpers kunnen zijn. De generaal lichtte nog even de voorgeschiedenis van de leken-conferentie toe. Alle christenen zijn ledematen zijn van het Lichaam van Christus; voor de Orde geldt dat zij leken die geïnteresseerd zijn in augustijnse spiritualiteit willen laten delen in het gedachtegoed van hun gemeenschap. Dat delen en uitdelen is belangrijk: religieuzen hebben immers leken als ouders die hun de belangstelling voor het geloof hebben doorgegeven. Hij dankte ook alle leken voor al het ondersteunende werk dat zij wereldwijd in hun omgeving verrichten. Bijeenkomsten als deze helpen ons om ons beter te kunnen identificeren met de augustijnse spiritualiteit. Hij wenste ons een goede vergadering vanuit de basisgedachte van vrede, eenheid en gemeenschap met ook ruimte voor diversiteit.

Agenda

1 Statuten

- voortgang statuten: de binnengekomen reacties worden verwerkt in een 2^{de} concept. De statuten zijn bedoeld als een algemene structuur voor de geassocieerde leken. Ze beogen zeker geen veranderingen t.o.v. het 'oranje boekje' On the way with St. Augustine.
- De vertegenwoordigers blijven op hun post tot de concept statuten definitief zijn. Daarna kiest elke regio een nieuwe vertegenwoordiger.
- De statuten kunnen alleen door de generaal met toestemming van de Raad (artikel 266 van de constituties) op een generaal kapittel worden goedgekeurd. Aangezien het generaal kapittel in 2019 is gehouden, wordt dit punt door Edward Daleng OSA aangekaart bij de generaal.

2 Doel van dit internationale lekenforum

- het doel van dit virtuele forum van de Lay Augustinians is het delen van ideeën en ervaringen, het creëren van groepen waarin onze spirituele zoektocht verder kan worden uitgediept, ‘ongoing formation’ op basis van teksten van Augustinus maar ook documenten van de Orde, studies etc.

- Hiervoor moet een programma worden gemaakt dat p. Edward Daleng wil ontwikkelen, weliswaar uniform maar met oog voor specifieke behoeften. Men denkt aan een cursus augustijnse spiritualiteit zoals die regelmatig ook voor de fraters wordt georganiseerd.

- Elke groep moet dan eerst doorgeven waaraan behoefte is. p. Alexander Lam onderstreepte nogmaals dat een overzicht van de groepen met hun vragen, verlangens per regio een belangrijk instrument is voor een analyse op basis waarvan een programma gemaakt kan worden voor de komende vijf jaar. Dit zal worden geïnventariseerd.

3 Groepsindeling

- We zijn één familie, streven naar regelmatig open contact, maar hoe doen we dat als één groep? De rijkdom van ons geloof en geloofsbeleving komt ook voort uit onze cultuur, historische opbouw, regionale gebruiken. Mogelijk hebben verschillende gemeenschappen verschillende behoeftes. Verschillen zijn vaak taalgebonden. Informatie kan ook gedeeld worden via mediakanalen als YouTube, WhatsApp. Deze virtuele vergadering via Zoom is echt een fantastisch hulpmiddel om bijeen te zijn. Maar tweetaligheid vertraagt.

- Vergaderen per taal of regio lijkt de beste optie. Dat betekent mogelijk dubbele vergaderingen voor Luis Arana en de augustijnen. De frequentie van de grote bijeenkomsten wordt dan 3 of 4 keer per jaar. Eenheid tussen de verschillende hoofd- en subgroepen in de gaten houden.

- Er komt een WhatsApp-groep voor de vertegenwoordigers

Ingrid van Neer-Bruggink

ABONNEMENT OPEN VENSTERS:



Wilt u een abonnement op Open Vensters?
Het abonnementsbedrag voor 2020 is € 10,00
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66. t.n.v. FAN, onder
vermelding van 'abonnement Open Vensters 2020'

VIERINGEN:



Zondag 10.00 u oecumenische viering
Werkhofgemeenschap

Dinsdag 19.30 u
Meditatieve viering Boskapel

Donderdag 8.15 u
Meditatief morgengebed Lindenholt

Augustijnse websites:

Voor een actueel en goed bijgehouden overzicht van (werken van)
Augustinus, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurelius_Augustinus

Website Augustijns verband: <https://augustijnsverband.nl>

AUGUSTIJNSE AGENDA



13 november

DomusDela dag
Eindhoven

21 november
onder voorbehoud

Virtuele Studiedag België

27 november 2020
onder voorbehoud

FANdag