

**Familia Augustiniana
mei 2026**



**Open
Vensters  95**

Rondzendbrief van de Familia Augustiniana

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE

Bettineke van der Werf
e@vdwerf.eu

Antoinette Reijnders
antoinettereijnders@hotmail.com

Technische ondersteuning en foto's: Evert Jan van der Werf
Verzending: Marjette de Rechter

FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND

Bestuur: bestuur@familiaaugustiniana.nl

Voorzitter: Pieter Renkens

Secretaris: Hans van Reisen
info@familiaaugustiniana.nl

penningmeester: Marga Bakker

Lid Paul Clement o.s.a.

Website www.familiaaugustiniana.nl

Financiën IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66
t.n.v. Vereniging FAN

Lidmaatschap FAN €55,= per jaar

De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden teksten in te korten of niet te plaatsen.

Neem en lees
afb. Vladimir Petrichev



Inleiding:

Voor u ligt Open Vensters nummer 95.

Voor de laatste keer een Open Venster.

Het was geen gemakkelijke beslissing om te stoppen als redactie, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de opzet van het begin, niet meer paste bij de FANleden van nu.

We hebben als redactie telkens geprobeerd een mooi leesbare, interessante brief te maken.

Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan..... En die laatste is voor ons als redactie aangebroken, vinden wij.



Het bestuur van de FAN heeft vanaf nu de taak op zich genomen de leden op de hoogte te houden via een nieuwsbrief.

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze laatste rondzendbrief.

Antoinette Reijnders, Bettineke van der Werf

INHOUD:

COLOFON

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Boskapel
Familia Lindenholt
Familia Regionaal

VAN HET FAN-BESTUUR

DE LEESMAP

TERUGBLIKKEN: **FANDAG 18 APRIL 2026**
OPEN VENSTERS

AUGUSTIJNSE VIERINGEN

AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ..



***“En nieuw moeten we zijn,
want de sleur van het oude
dient ons niet te pakken te krijgen.***

Ja, we dienen te groeien en voortgang te maken.

***Juist over deze voortgang
zegt de Apostel dan ook:***

***“al gaan we ook ten onder naar de uitwendige mens ,
ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag.”***

***En dat voortgang maken moet niet zó geschieden,
dat wij van het nieuw weer oud worden,
maar het nieuwe zelf moet uitgroeien”***

Augustinus En. Ps.131,1 (Bijbelcitaat: 2 Kor.4,16)

De bovenstaande tekst is het eerste Augustinus-tekstcitaat uit Open Vensters en komt uit nummer 1, Weekend 11 en 12 februari 2000

FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA BOSKAPEL

Dit laatste nummer van Open Vensters is een mooi moment om terug te kijken op bijna 30 jaar nauwe verbondenheid met de grote Augustijnse Familie en hun tradities. Want onze relatie met de Augustijnen begon al heel duidelijk in het klooster achter de Boskapel. Velen van ons waren er 'kind aan huis' en we kregen met de papelepel in wat het betekende om 'samen een van hart en een van ziel te zijn, op weg naar God'. Niet vreemd, gezien onze betrokkenheid en vriendschappelijke relatie, dat Joost Koopmans ons uitnodigde om eens na te denken of we geen Augustijnse lekgroep wilden gaan vormen.

Het was dan ook een grote tegenvaller toen de Augustijnen begin 21ste eeuw besloten om de Boskapel en het klooster te gaan verkopen en ze zich langzaam wilden gaan terugtrekken. De klap was groot maar we hebben ons allemaal ingezet om te gaan voor een zelfstandige geloofsgemeenschap, het Augustijns Centrum de



Boskapel, die de Augustijnse spiritualiteit hoog in het vaandel had; de een als koster of als lector, de ander in het bestuur, in de koffiegroep of door het leveren van een bijdrage aan de liturgie of de leerhuizen; in veel groepen waren de familia-leden vertegenwoordigd en we waren allen trouwe Boskapel-bezoekers.

Ook onze jaarlijkse uitstapjes vielen goed in de smaak. De 2 foto's bij dit artikel, gemaakt door onze fotograaf van de groep, Jan van Lierop, laten dat ook duidelijk zien: zoals een keertje met Bob Bodaar naar Amsterdam en bijv. een andere keer naar Zaltbommel en Culemborg met Joep als onze gids.



Een nieuwe tegenvaller was het overlijden van Annemiek Alferink en een paar jaar later van Karel Peijnenborg, met tussendoor ook nog het overlijden van Hans Walkate. De kennis en inzet van Karel en Annemiek missen we tot op de dag van vandaag, maar samen probeerden we toch onze schouders er onder te zetten. Met Martin Claes, pastor en gepromoveerd op Augustinus, hebben we gelukkig weer een fijne en deskundige begeleider gekregen om samen met ons teksten van Augustinus te lezen.

Hoewel de groep echt trouw voelt aan elkaar, zijn we ook blij met Anke en Ineke, ook twee trouwe oud-Boskapellers die al vele jaren onze groep versterken. Ineke heeft ons voor de zomer al weer

uitgenodigd om dit jaar ook een viering te houden in het open veld, in haar voedselbos; op deze uitnodiging zijn we gretig ingegaan. Ook zijn we blij dat we André Witlox weer als groepslid mogen verwelkomen, die zelfs al zijn bevestiging heeft gedaan en nu weer terugkomt bij de FAN. Voor hem is het een thuiskomen, want hij is nooit helemaal weggeweest en bleef contact en belangstelling houden voor de Augustijnen en het Augustijnse gebeuren in en rond de Boskapel. We zijn daarom blij dat André zich weer bij onze groep wil aansluiten.

En natuurlijk jammer dat Annemieke niet meer in het bestuur van de FAN zit en hoe een en ander is gelopen, maar daardoor kan ze gelukkig wel weer meer tijd en energie in onze groep steken en ook dat voelt weer goed!

Ondanks de zorgelijke situatie van de FAN blijven we als Familia Augustiniana Boskapel hoop houden en veerkracht tonen. We willen bewust onze naam als groep blijven behouden, ondanks dat de Augustijnen en de Augustijnse geloofsgemeenschap er zijn vertrokken, maar in de Boskapel liggen wel onze wortels en daar verandert niks aan. De boom is omgehakt, maar de zaadjes waren al gevallen en ontkiemd tot plantjes die nu langzaam en gestadig doorgroeien; ook daar verandert niks aan!

De Familia Augustiniana Boskapel gunt alle lezers van Open Vensters een mooie en inspirerende zomerperiode, maar ook de veerkracht van de Familia Boskapel, de moed om de spiritualiteit van Augustinus te blijven uitdragen en vooral samen met anderen ervan te blijven genieten!

Annemieke Pacilly, Familia Augustiniana Boskapel

FAMILIA LINDENHOLT

Ik ben bij de Familiagroep Lindenholt gekomen toen Wim Sleddens de groep begeleidde tijdens de leesavonden. Ik herinner mij dat Wim nooit nadrukkelijk aanwezig was, behalve als de gesprekken een kant opgingen die hem niet beviel. Dan greep hij in met een

paar heldere en duidelijke zinnen om ons weer op het juiste spoor te zetten. Truus Bartels en Jacqueline Dietvorst waren ook elke maand van de partij; helaas kunnen ze wegens gezondheidsredenen de leesavonden niet meer bijwonen. In die tijd was Hans Simis penningmeester en bestuurslid van de FAN en wilde daarmee stoppen. Deze functie heb ik toen van hem overgenomen en jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd. Karel Peijnenborg verzorgde de website van de FAN, maar al gauw bleek dat hij te ziek was en geen energie meer had voor het bijhouden van de site. Ingrid en ik hebben toen na overleg met de leden besloten een nieuwe website te laten maken voor de FAN. Dit heeft veel tijd en energie gekost, maar het resultaat mag er zijn. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is Hans van Reisen met een frisse blik door de site gegaan en heeft een flink aantal wijzingen aangebracht. Deze heb ik, als webmaster allemaal doorgevoerd met als resultaat dat er nu goede informatie op onze site staat, niet alleen voor de



FAN-leden maar ook als een herkenbaar visitekaartje naar buiten toe. Een goede informatiebron voor belangstellenden van Augustinus. De laatste Open Vensters zal dan ook weer digitaal op onze site beschikbaar zijn. We hebben inmiddels plannen gemaakt om een digitale nieuwsbrief te maken en deze regelmatig te sturen naar alle FAN-leden. De informatie vanuit de groepen blijft dus altijd welkom.

Voor het vele werk dat gedaan is, het telkens weer verschijnen van een OV kan ik alleen maar mijn waardering uitspreken. Niet alleen voor de redactie, Bettineke en Antoinette, maar ook voor de verzending Evert Jan en Marjette.

Heel veel dank voor jullie enorme inzet al die jaren.

Marga Bakker

FAMILIA REGIONAAL

Augustinus, de grote onbekende

“Weet je wat jij moet doen”, zei een medestudent tegen mij in de collegebank tijdens mijn eerste college kerkgeschiedenis aan de universiteit van Nijmegen, “ga eens naar de Augustijnen op de Graafseweg, net iets voor jou”. Wie Augustinus was en wat de Augustijnen waren, ik had werkelijk geen idee.

Een jarenlange spirituele zoektocht vanaf zo ongeveer mijn 17^e jaar leidde mij via talloze landen naar boeddhisme, hindoeïsme, met allerlei vormen van meditatie naar een studie religiewetenschappen op de universiteit, zo rond mijn veertigste. Dat leek me wel wat, eens grondig alle religies bestuderen en dan maar eens een keus maken.

Wel, ik ging naar de Augustijnen in de Boskapel. In die tijd startte een leesgroep over de teksten van Augustinus. Een van de eerste teksten die ik onder ogen kreeg, was: Laat heb ik U lief gekregen, O Schoonheid zo oud en zo nieuw (Conf. 10, 38, in de vertaling van Wim Sleddens):

Te laat ben ik van u gaan houden, schoonheid, oud en toch zo nieuw! Te laat ben ik van u gaan houden. Ja, u was binnen in mij en ik buiten en daar zocht ik u. Onooglijk als ik was, stortte ik mij op al het mooie dat u geschapen hebt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. Het hield me van u weg, wat in u bestond en buiten u niet zou bestaan.

Geroepen hebt u en geschreeuwd, door mijn doofheid bent u heen gebroken. Gestraald hebt u, geschitterd, en mijn blindheid verjaagd. Heerlijk was uw geur, ik heb hem ingeademd en ik snak naar u. Ik heb geproefd, en nu honger en dorst ik naar u. U hebt me aangeraakt en ik kwam in vuur en vlam te staan voor uw vrede.

Ik was geraakt door de tekst en was nieuwsgierig naar deze kerkvader, die ooit zowel een vrouw had en een kind. Voor mij een zeer aardse kerkvader. Zo'n man stond dicht bij mensen, bedacht ik me. Wat me ook aansprak, was dat een mens zijn eigen zoektocht mag gaan in de relatie met God. Er is ruimte voor twijfel.

In de praktijk kwam ik in die Boskapel mensen tegen die allemaal op hun eigen manier met Augustinus bezig waren. Sommigen van oudsher katholiek, anderen zoekende in de spirituele wereld, mensen van verschillende generaties, getrouwd, gescheiden; het maakte de Augustijnen niet uit. Iedereen was welkom die geïnteresseerd was in de Augustijnse gemeenschap. Er was ruimte om in hoge mate jezelf te mogen zijn.

In die ruimte waren er wel een aantal gedeelde waarden. In ieder geval de waarde van verdraagzaamheid, samen op weg. Nu best moeilijk vond ik. Ik was meer van: ik mag jou of ik mag jou niet. Dat beeld wankelde in de loop der jaren. ik kwam mensen tegen die bijvoorbeeld qua kledingstijl niet overeenkwamen met de mijne, 'suf' vond ik die.

Er waren ook mensen die ik gewoon niet aardig vond, soms door een gezichtsuitdrukking, onvoorspelbaar gedrag, of mensen die tijdens de gespreksgroep soms wel of soms niet kwamen opdagen. En ik maakte er ook vrienden. Voor mij was het naast een leesgroep

een groep die zich oefende in verdraagzaamheid. Ik kan met enige trots zeggen dat ik geslaagd ben voor het examen verdraagzaamheid en mededogen.

Ik ging naar de vieringen op 28 augustus in Eindhoven. Naast gezang, een mooie lezing was de tafel altijd goed gevuld en het glas nooit leeg. Immers wat ik leerde was dat je als Augustijn mag genieten van de aardse dingen, maar dat je deze niet verwacht met God.

Ik leerde ook dat ook de ene Augustijn de andere niet is. De een leefde zeer eenvoudig, de andere genoot meer van het materiële, zal ik maar zeggen. Ik hoorde verhalen van paters uit Nieuw Guinea, Zuid Amerika en een niet-augustijn, maar wel een missiepater uit India. Zo kwam er ook een andere Indiase pater uit Calcutta bij mij logeren en ik nam hem mee op toertocht door de provincie. Hij was op retraite. Hij vertelde dat hij dat ieder jaar nodig had om zijn werk in Calcutta vol te houden. Ik bezocht hem vervolgens in Calcutta en ik snapte helemaal waarom de retraite zo broodnodig was. We dronken als afzakkertje een glaasje miswijn. Vast niet volgens de regels maar het was wel leuk. Ik bezocht een andere pater die hoofd van een school was. De armoede droop van de muren, het bed was te slecht voor een kringloopwinkel, het eten was minder dan sober, de warmte en liefde van de mensen was groot. Altijd ontmoette ik mensen die zich inspanden voor de ander, voor de mensen met minder.

Ik heb mij laten dopen in de Boskapel, in kleine kring en werd lid van de Familia Augustiana Nederland (FAN). Vanaf zo mijn veertigste levensjaar is Augustinus, zijn denken en zijn geschriften een onlosmakelijk onderdeel geworden van mijn leven. Eerlijk, niet iedere dag hoor, maar ik denk dat het inmiddels wel in mijn genen zit. De Augustinusliefde krijgt wel voeding door mijn ongeveer maandelijks bijeenkomst met nog twee adepten van Augustinus. We plaatsen zijn teksten in de huidige, zich steeds verder ontwrichtende wereld en zien hoe goed zijn analyses zijn en hoe zijn scherpe blik toen, nog steeds verrassend actueel is. Mijn idee is dat het



gedachtegoed van Augustinus niet verloren kan en mag gaan, ook al neemt het aantal religieuzen af. Dat gedachtegoed kan ook op en andere manier voortleven.

Jij, die dit leest en op zoek bent naar een houvast, een gids in je leven en de wereld, wilt delen met anderen of nieuwe inspiratie wilt opdoen, andere gelijkgestemden wilt ontmoeten, kom, en laat je inspireren. Wil je meer weten? Op de sites van www.augustijnen.nl en www.familiaaugustiniana.nl vind je levensbeschrijvingen van Augustinus en meer. De leden van de FAN kun je

ontmoeten op de landelijke ontmoetingsdagen. Je kunt je al eerder aansluiten bij een (regionale of landelijke) leeskring, zie de site van de FAN.

Misschien wil je nog weten wat mijn zeven jaar religiestudie heeft opgeleverd. We zijn allemaal zoekers en zoeken steun voor het onbegrijpbare, het duiden van onze religieuze ervaringen in welke vorm die dan ook naar ons toekomen. Een lama uit Tibet gaf de doorslag. In een vlammend betoog hield hij de toehoorders voor dat we allemaal wel het boeddhisme kunnen omarmen, maar dat we overal moeilijkheden tegenkomen. Hij adviseerde de aanwezigen om toch vooral de eigen grond te onderzoeken. in dit geval de christelijke beleving. En zo heb ik dat gedaan waarbij ook andere religies voor mij een even waardevolle boodschap hebben.

Margrit Dethmers met dank aan Ingrid Cascia en Joep Beliën

**de afbeelding is een geknoopt wandtapijt uit het oude convent van de Boskapel*

VAN HET FAN-BESTUUR

Van de bestuurstafel



1. Bestuursvergaderingen

Sinds het vorige nummer van *Open Vensters* is het bestuur van de *Familia Augustiniana Nederland* drie keer

bijgeweest op vrijdag 6 februari, op donderdag 26 maart en op donderdag 7 mei jl.

a. De vergadering van **6 februari** werd besteed aan de praktische en inhoudelijke voorbereidingen van de ledenvergadering op 18 april jl. Besloten werd om het inhoudelijke gedeelte vooral te reserveren voor de bespreking van een notitie van de werkgroep FAN-toekomst. Verder kwamen de jaarrekening 2025 aan de orde, de voortgang van de werkgroep nalatenschap Karel Peijnenborg / Annemiek Alferink en van de werkgroep bezinnings- en ontmoetingsdag, het beheer van de FAN-website, de voorbereiding op het afscheid van de redactieleden *Open Vensters* (en hun assistenten), het contact met het Augustijns Verband en ten slotte het contact met de zieke en minder-valide leden van de FAN.

b. De vergadering van **26 maart** werd opnieuw gevuld met de laatste vooral praktische voorbereidingen van de ledenvergadering op 18 april, de jaarrekening 2025, de voortzetting van het werk van drie FAN-werkgroepen, het websitebeheer en het contact met het Augustijns Verband.

c. De vergadering van **7 mei** stond vooral in het teken van een zorgvuldige bespreking van een kritische notitie van de *familiagroep* Boskapel uit bezorgdheid voor de gang van zaken rond het beheer van de nalatenschap Peijnenborg / Alferink. De groepsleden mogen een bestuursreactie tegemoet zien. In verband met verschillende vakanties moet daarvoor nog wel geduld worden betracht. Verzending is voorzien vóór 5 juni a.s., wanneer de betreffende werkgroep opnieuw bijeenkomt.

De **toekomstige bestuursvergaderingen** zijn in de tweede helft van dit kalenderjaar (2026) voorzien op:

- donderdag 2 juli om 14.00 u te Eindhoven (mogelijk te verplaatsen naar vrijdag 24 juli a.s.)
- donderdag 15 oktober en
- donderdag 19 november

De tijd en plaats van vergaderen zijn nog te bepalen.

2. Algemene ledenvergaderingen

Op **18 april jl** vond er opnieuw een algemene ledenvergadering plaats in de Agneskerk te Nijmegen-Lindenholt. Daar waren 12 leden aanwezig. Na een eenvoudige, mooie gebedsdienst werd ter vergadering eerst het verslag vastgesteld van de vorige ledenvergadering op 22 november 2025; evenzo de jaarrekening 2025. Na een ronde mededelingen uit verschillende gremia werden de redactieleden Bettineke van der Werf – Tijssse Klasen en Antoinette Reijnders – Van de Rijdt van onze periodiek *Open Vensters* in het spreekwoordelijke zonnetje gezet.

Grote waardering werd uitgedrukt voor de jarenlange zorg voor het verschijnen van 94 afleveringen; het laatste nummer 95 zal opnieuw een keer in kleurendruk worden uitgebracht.





In de sfeer van het afscheidscadeau borduurde Bettineke verder op de veranderingen in het redactiewerk gedurende de voorbije twee decennia. Met mooie kaarsen kregen naast de redactieleden ook hun assistenten Marjette de Rechter en Evert Jan van der Werf een blijk van waardering.

's Middags stond de vergadering geheel in het teken van de toekomst van de FAN. Daartoe was een notitie opgesteld door de verantwoordelijke werkgroep. Die bestond uit Jan Martijn van der Werf, Ingrid van Neer-Bruggink en Hans van Reisen. De bespreking werd (be-)geleid door Ingrid en Jan Martijn. Daarbij waren tien leden aanwezig. Het werkgroepje oogstte alom waardering voor de

manier waarop de verschillende toekomstmogelijkheden op een rij zijn geplaatst. De vergadering koos er vooralsnog niet voor om de FAN (getermineerd) op te heffen. Wel is men nog dieper doordrongen geraakt van de kwetsbare vooruitzichten voor de toekomst. In een goede vergadersfeer werden enkele voornemens en ideeën als besluit vastgelegd:

- a. de leden wordt aangespoord initiatieven tot versterking naar buiten te nemen. De *familia*-groep Lindenholt heeft daartoe bijvoorbeeld op 7 mei jl een openbare bijeenkomst georganiseerd ter (nadere) kennismaking met Augustinus. Daarbij herhaalde Ingrid van Neer-Bruggink haar bijdrage zoals eerder in Veldhoven gepresenteerd. Aan deze bijeenkomst namen 23 personen deel (inclusief de leden van de *familia*)
- b. contacten op bestuursniveau zullen ook worden versterkt met het Augustijns Verband (12 juni a.s.) en met de fraterniteit.
- c. de werkgroep blijft beschikbaar voor vervolgwerkzaamheden. Daartoe wordt ter peiling over de FAN-toekomst een digitaal formulier voor alle leden uitgewerkt. Zo krijgen ook de bij de bespreking afwezige leden de mogelijkheid zich in het beraad te laten betrekken. De verantwoordelijke werkgroep komt daartoe digitaal bijeen op donderdagavond 28 mei a.s.
- d. tevens zal met de augustijns gedelegeerde Pierre Stikkelbroeck contact worden opgenomen op welke wijze en in welke mate het bestuur van de augustijnen betrokken moet blijven bij de noodzakelijke aanpassingen van de statuten. Daarin kan ook de vraag naar de augustijnse identiteit aan de orde komen.

De toekomstige ledenvergaderingen staan gepland op:

- **zaterdag 7 november a.s.** na de openbare bezinnings- en ontmoetingsdag; die ledenvergadering blijft kort en heeft vooral tot doel de begroting 2027 vast te stellen.

- **zaterdag 17 april 2027 van 10.00 u tot 15.30 u.**

Noteer beide data alvast in de agenda!

Hans van Reisen, secretaris FAN

Aan de FAN-leden:

Wilt u, het contributiebedrag voor 2026 ad € 55,00 zo spoedig mogelijk overmaken op ING nr. IBAN NL28 INGB 0003 1083 66 t.n.v. Vereniging Familia Augustiniana Nederland, o.v.v. Lidmaatschap FAN 2026. Mochten er leden zijn, voor wie deze contributie een probleem is, neem dan even contact op met de penningmeester.



KENNISMAKINGSMAP

In de ALV van najaar 2021 is de map Kennismaking met het gedachtegoed van Aurelius Augustinus door leden van de Familia Augustiniana Nederland gepresenteerd. De map kan door elk lid aangekocht worden! Doel van de map was en is, om (nieuwe) leden kennis te laten maken met het gedachtegoed van Augustinus en zijn spiritualiteit.

Werkgroep Kennismakingsmap FAN

DE AUGUSTIJNSE MOEDER VAN GOEDE RAAD CENTRAAL IN DE MEIMAANDVIERINGEN

Elk jaar heeft de meimaandviering in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch een ander thema. In 2026 is gekozen voor Moeder van Goede Raad.

Het was Paus Leo XIII die in 1903 de titel “Moeder van Goede Raad” toevoegde aan de Litanie van Loreto. Het is onze huidige Paus Leo XIV die als Augustijn een bijzondere devotie koestert voor de Moeder van Goede Raad. Bij diens installatie hing het portret van Maria van Goede Raad prominent bij het hoofdaltaar op het Sint-Pietersplein. Hij stelde zelfs zijn pontificaat onder de hoede van de Maria van Goede Raad en schreef een speciaal gebed tot haar. Daarom heeft de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch ervoor gekozen om de Moeder van Goede Raad centraal te



stellen en zingt de Schola Cantorum tijdens de hoogmis de Augustijnse Maria-Antifoon Ave Regina Caelorum.

Het was in de 14^e eeuw dat in de plaats Genazzano een vervallen kerkje aan Maria was toegewijd en een bemiddelde dame de kerk wilde laten herstellen en vergroten. Maar gaandeweg schoten haar financiële middelen tekort en daarom riep ze Maria te hulp om raad. De Augustijnen, die buiten Genazzano een heiligdom bedienden, had zij gevraagd de

zorg op zich te nemen voor de gerestaureerde kerk. Het was in 1467 dat de beeltenis van Maria zich op wonderbare wijze hechtte aan de muur van de kerk. Volgens de legende kwam deze beeltenis uit Scutari in Albanië want ook daar werd de beeltenis vereerd onder de titel “Moeder van Goede Raad”.

Vanaf die tijd verspreidde de verering van Maria zich onder de titel “Maria van Goede Raad”. Sinds de 15^e eeuw is Genazzano een Mariabedeplaats.

Paus Leo XIV zijn eerste bezoek buiten Rome betrefte het Augustijnse Heiligdom in Genazzano, waarheen hij graag wilde om Maria's hulp te vragen bij de uitoefening van zijn ambt als Paus. Tot de aanwezigheid zei hij dat ze trouw moesten zijn aan de Moeder van Goede Raad “ omdat een moeder haar kinderen nooit in de steek laat”.

De Orde der Augustijnen hebben de verering verspreid doordat zij in kloosters, scholen en soms kapellen de aanbidding hadden opvangen van “Onze Lieve Vrouw van Goede Raad” en vereringen in stand hielden.

André Witlox

TERUGBLIKKEN

Terugblik FANdag 18 april 2026



Na een mooie gebedsdienst kwamen we samen in een van de vergaderkamers om ons aan de FAN-vergadering te wijden. Gelukkig heeft Ingrid haar studie afgesloten en kan ze weeraanwezig zijn op de FAN-bijeenkomsten!





*verhalen over Open Vensters
vergaderen
en nog even gezellig samenzijn.*





*De eerste groepsfoto in Open Vensters (nummer 2)
en de meest recente groepsfoto in Open Vensters (nummer 95)*



Terugblik Open vensters

De laatste Open Vensters nodigt mij uit tot een kleine nabeschouwing. In al die jaren was het een vertrouwd blad, eenzelfde voorblad, eenzelfde indeling en veel lezenswaardige inhoud. Toch veranderde het nodige. Door de tand des tijds werd de kopij van de groepen wat anders en ook beperkter.

Kortom de redactie heeft hard gewerkt steeds weer een blad te maken dat de moeite waard was, en met resultaat. Alle lof voor de redactie. Ik heb het van nabij meegemaakt.

Ook de foto's van die bijeenkomsten laten die ontwikkeling zien in de tijd. De vele foto's van al die jaren, ik bekijk ze nog af en toe. Ze roepen herinneringen op. De energie van de FAN in de begintijd, de zorg en het enthousiasme bij de voorbereiding voor goede bijeenkomsten en de ontmoetingen op de verschillende locaties.

De belangstelling van alle leden die in de artikelen voorbij kwamen en hun enthousiasme is niet minder geworden maar de activiteiten taanden door de mogelijkheden die de leden hadden.

Het gaat te ver om daar inhoudelijk op in te gaan. We hebben genoten van de beschrijvingen van de reizen, lezingen en uitstapjes die er gemaakt zijn. En de foto's van die activiteiten.

De FAN gaat door, we blijven bij elkaar komen voor zover we daar de mogelijkheid toe hebben. We hebben nog twee bijeenkomsten per jaar, houden elkaar daarmee op de hoogte, blijven elkaar inspireren en naar lezingen luisteren. En laten we nog lang elkaar blijven ontmoeten.

Evert Jan van der Werf

Bedanken en Terugblik Open vensters

De eerste twee Open Vensters verschenen in het weekend van 11 en 12 februari 2000 in Eindhoven. Ze waren een initiatief van mensen uit de groep Eindhoven. Nummer 3 verscheen in december 2000, met in de redactie Wim Sleddens o.s.a., Luc Habets en Andre Witlox. Op nummer 4 staat juni 2000, maar erin staat een stukje over het overlijden van Martien Poelen in januari 2001, dus het blad

zal wel in juni 2001 'echt' uitgekomen zijn. Eric Luijten was in de redactie erbij gekomen. Nummer 5 verscheen in januari 2002. Wim vroeg mij in de redactie, omdat, zoals hij zelf zei, hij iemand nodig had om regelmaat in het verschijnen van het blad te krijgen. Vanaf nummer 5 staat er ook telkens in OV wanneer het volgende nummer zou moeten gaan verschijnen. Dat gaf ook een 'stok achter de deur' om het blad af te maken; Wim zijn woorden!

Vanaf dit nummer kwam ook de vorm zoals we die nu nog steeds min of meer kennen. Wat altijd is gebeven is 'de muur met vensters' uit Eindhoven. De augustijnen zijn inmiddels uit het klooster vertrokken, maar de muur bleef op Open Vensters! Er kwamen bijlagen bij Open Vensters van lezingen die we met zoveel mogelijk mensen wilden delen, van (werk)vakanties in San Gimignano, van de nieuwe generale raad, adressenboekjes om elkaar te kunnen bereiken, en er kwamen zwart-wit foto's in de rondzendbrief. In de begintijd moesten ze gerasterd worden, iemand nog enig idee wat dat was? Kleurenfoto's van bijeenkomsten konden bekeken worden op de site van vanderwerf-online. De techniek werd steeds beter, de foto's steeds beter herkenbaar. Nummer 50 was een mijlpaal! Hij mocht in kleur! Maar met beperkt budget. Ofwel, we zouden hem zelf nieten, want dat werd echt te duur. Het blad werd, in augustijns gedachtengoed, bij een Sociale Werkplaats gekopieerd. Groot was mijn verbazing toen men hem daar gratis geniet had. Als geste naar ons werk voor hen!

Ingrid van Neer had op de FANbijeenkomst meteen na nummer 50



alle voorkanten gekopieerd en er een vlaggenlijn van gemaakt. Wat een verrassing! De lijn is zorgvuldig bewaard en ziet u terug op foto's van de FANvergadering van 18 april jl.. Vanaf nummer 50 is Antoinette in de redactie van OV gekomen.

We kregen als FAN een website, waar ook de Open Vensters te vinden waren. En tja, foto's maak je tegenwoordig in kleur. Dat een kopieerapparaat ze omzet naar zwart wit is alleen maar goedkoper. Veel mensen vonden 'het lezen in kleur' op de site veel leuker dan het lezen van de papieren uitgave. Maar de papieren uitgave overleefde de nodige stemmingen. Hij bleef. Tot op nummer 95. En deze mag weer in kleur. Nu op een apparaat dat in kleur kopieert en meteen boekjes niet.....

Het waren leuke tijden, soms ook best spannend; zou het wel lukken weer een boekje te maken, gezien de aangeleverde kopij? Maar met foto's soms een beetje groter lukte dat wel telkens. Van met de auto een stickje wegbrengen (het bestand was in het begin te groot voor de mail) tot mailen, van dagen wachten tot 'de volgende dag ligt uw bestelling klaar'; er is veel veranderd in de jaren van Open Vensters.

Misschien niet altijd bekend maar Open Vensters kwam in Polen, Papoea, Spanje en Engeland. Google vertalen werd steeds beter, dus het woordenboek kon in de kast. Via Internet kan iedereen hem nu lezen, maar in het begin vonden we dit toch wel bijzonder.

Ik kan alleen maar uit de grond van mijn hart iedereen bedanken die nog steeds of ooit tot de redactie behoorde.

En bedankt voor alle technische ondersteuning, Evert Jan! Hij heeft me (geduldig) geleerd hoe ik met een computer kon werken, een hele klus, zeker wanneer u weet dat ik helemaal gek werd van de toetsen op een typemachine en dus niet kon werken op een typemachine.

Voor zijn ieder keer weer het in orde maken van de verzendlijst en alle etiketten. Voor het maken van de foto's, waarvoor ik hem



gevraagd had ... dat was zo'n mooie aanvulling van de tekst, vond ik. Antoinette, bedankt voor het aanhoren van mijn gemopper als er weer eens een kopijsluiting niet gehaald werd, en voor al haar steun bij het samenstellen van OV.



Marjette bedank ik dat ze met de lijsten van Evert Jan het verzendwerk en dus het klaarmaken van de post over heeft genomen. De augustijnen, bedankt voor hun bijdragen aan Open Vensters, voor hun financiële ondersteuning in het begin, en voor hun niet aflatende belangstelling.

En natuurlijk een 'bedankt' aan iedereen die kopij aangeleverd heeft. Zonder u was Open Vensters niet tot stand gekomen! Het ga u allemaal goed, en ik hoop iedereen nog vaak tegen te komen op FAN-dagen.

Bettineke van der Werf-Tijssen Klasen



Augustijnse websites

FAN www.familiaaugustiniana.nl
Augustijns verband www.augustijnsverband.nl
Augustinus en teksten Evangelie Matteus, A jaar
<https://augustijnsverband.nl/a-jaar-matteusevangelie/>

VIERINGEN:



Donderdag 8.45 u
Meditatief morgengebed Agneskerk Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA



Zaterdag 7 november 2026 FANdag
Zaterdag 27 april 2027 FANdag



Dat we nog maar lang samen op weg mogen zijn!