

Familia Augustiniana
December 2008



Open

Vensters 33

Rondzendbrief van de Familia Augustiniana

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland
Verschijnt 4 x per jaar

REDACTIE:

Bettineke van der Werf
Wedesteinbroek 1406,
6546 RN Nijmegen
e@vdwerf.eu

Joep Beliën
Wichard van Pontlaan 19
5302 XA Zaltbommel
joepbelien@chello.nl

FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND

Bestuur:

Voorzitter: Annemieke Pacilly
Secretaris: Hedy de Groot
Penningmeester: Ingrid van Neer -Bruggink
Leden: Jan van Swam
Wim Sleddens o.s.a.

Website: www.familiaaugustiniana.nl
Secretariaat: Goudsbloem 30
3984 CN Odijk
Financiën: gironummer 3108366
t.n.v. Vereniging FAN
5704 KX Helmond

Lidmaatschap FAN inclusief Open Vensters €45,= per jaar
Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN €10,= per jaar
Aanvraag toezending Open Vensters: Secretariaat FAN

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten
in te korten of niet te plaatsen.

VOLGENDE NUMMER: eind maart 2009
SLUITING KOPIJ: 10 maart 2009



**Zijn moeder
droeg Hem
in haar schoot,
laten wij Hem
in ons hart dragen**

Augustinus

Inleiding:

Voor u ligt het drieëndertigste nummer van Open Vensters. Augustinus blijft ons boeien! We vragen dit keer aandacht voor twee boeken, nl. voor een boek dat al verschenen is, Augustinus de Zielzorger, en een boek dat verschijnen gaat, een vertaling van de Belijdenissen.

De foto's van deze rondzendbrief kunt u in kleur bekijken via de site van de FAN. Wij wensen u fijne feestdagen en veel genoegen bij het lezen van de Rondzendbrief.

INHOUD:

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKBESPREKING

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Boskapel
Familia Lindenholt
Werkhoven
Familia Eindhoven

BESTUUR FAN

Van het bestuur

VERDER NIEUWS

Een gemeenschap van lokale gemeenschappen

TERUGKIJKEN

Messelhausen
teksten studiedag Augustijns Instituut 2007
Ontmoetingsdag Augustijnse beweging
Ontmoetingsdag FAN

KAARTEN

Augustinus kaarten
Augustinus en gebed

STUDIEDAGEN

Augustijns Instituut Nederland
Augustijns Instituut België

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ..

*Ik zocht naar een weg om de kracht te krijgen
die mij van u kon laten genieten.*

*Die weg vond ik pas toen ik me overgaf
aan de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus,
die als God boven alles verheven is
en geprezen tot in eeuwigheid.*

*Hij roept ons met de woorden:
'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.'
Het voedsel waar ik te zwak voor was
heeft hij vermengd met vlees,
want het Woord is vlees geworden.*

*Zo wordt uw Wijsheid,
door wie u alles hebt geschapen,
melk voor ons, kinderen.*

*Ik was niet nederig genoeg
om de nederige Jezus vast te houden als mijn God
en ik wist ook niet wat zijn zwakheid mij wilde leren.*

*Uw Woord is immers de eeuwige Waarheid
die de hoogste regionen van uw schepping overstijgt
en tot zich omhoog heft wie zich voor hem buigen.*

*Hier beneden heeft hij uit ons stof een nederig huis gebouwd.
Via dit huis wilde hij mensen die zich eerst neer moeten buigen,
uit hun eigen hoogte weghalen en tot zich brengen.*

*Dan geneest hij hun trots en voedt hun liefde,
dat ze niet verder gaan in grote waan,
maar liever klein worden.*

*Dan zien zij aan hun voeten de Godheid die zwak werd
en ons kleed aantrok, het kleed dat wij dragen.*

*Als ze zich dan afgemat neerwerpen voor deze God in zwakheid,
staat hij op om hen op te richten.*



BOEKBESPREKING:

AURELIUS AUGUSTINUS, BELIJDENISSEN
Confessiones. Vertaling Wim Sleddens

In *de Belijdenissen* - dat getuigt van diep inzicht en grote, literaire kwaliteit - schrijft Augustinus in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is meer. Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle ervaringen heen bezig was hem te, scheppen naar zijn beeld en gelijkenis (Gn 1,26). In die woorden uit het scheppingsverhaal legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen en van zijn eigen antwoord daarop. Daarom vragen de Belijdenissen er eigenlijk om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en je eigen leven wilt leren zien in dat licht van God. Anders zou je Augustinus verkeerd begrijpen.

In de twintigste eeuw is het werk minstens vijfmaal in het Nederlands vertaald en in minstens 21 uitgaven aangeboden. Toch werd na bijna een halve eeuw de tijd rijp bevonden voor een volledig nieuwe Nederlandse vertaling. Wim Sleddens heeft met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus zoveel mogelijk in helder en eenvoudig Nederlands kunnen omzetten.



Wim Sleddens (1934) is augustijn. Hij heeft gewerkt bij de oecumene, in het pastoraat, en in het bestuur en het generalaat van de Orde van de Augustijnen.

ISBN 978 90 5573 915 8, Omvang 352 pp. Prijs € 39,90
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint. Verschijnt in de reeks Augustinus werken, verschijningsdatum: 25 april 2009
Op de Ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut in Eindhoven, belangstellenden Augustinus zal het boek feestelijk gepresenteerd gaan worden.

AUGUSTINUS DE ZIELZORGER



Frits van der Meer; met actuele inleiding door prof. Tarcisius van Bavel OSA en dr. W.A.H.M. Kusters. - herziene druk in huidige spelling. - Kampen : Kok, 2008 . - 650 p. + 28 zwart-wit ill. - ISBN : 978-90-435-1381-4. - Hardback, circa € 25.-

Een klassieker, voor het laatst uitgegeven in 1957, wordt weer verkrijgbaar. Dit boek geeft een uitvoerig beeld van de veertig jaar dat Augustinus gewerkt heeft: eerst als jonge monnik, daarna als priester en tenslotte als bisschop. Van der Meer schetst het portret van een geniaal mens in de kerkelijke praktijk van rond 400 - niet zijn geschreven gedachten, maar zijn doen en laten, met name in liturgie, preken en zijn kritische standpunt rond volksdevoties. aan de hand van zijn vele brieven en preken, en van geschriften van vrienden en tijdgenoten, krijgt de lezer niet alleen een beeld van de mens Augustinus, maar ook van het leven van alledag in die tijd.

Frits van der Meer (1904-1994) was archeoloog, cultuurhistoricus en priester. Hij schreef bijna 40 boeken en ontving in 1964 de P.C. Hooftprijs. Met *Augustinus de zielzorger* verwierf hij internationale faam; het boek werd in diverse talen vertaald.

Martijn Schrama hield op 22 oktober 2008 een lezing waarin hij dit boek en zijn auteur karakteriseerde. *Deze lezing is op PDF formaat te downloaden via de site van het Augustijns Instituut.*

FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

Dit jaar bestaat de Familia-groep Boskapel 10 jaar. Het idee was om dit op 9 december j.l. gezellig met elkaar te vieren, maar door het overlijden van pater Mario van den Berg, jarenlang rector van de Boskapel, stellen we dit feestje nog even uit tot januari; wat in het vat zit verzuurd immers niet !

Naast het lezen van het boek van Gaby Quicke 'Augustinus , een reisverhaal' zijn het bij onze groep onrustige tijden, omdat het niet duidelijk is wat er met de Boskapel gaat gebeuren. Evident is wel dat de Boskapelgemeenschap verder wilt en graag een eigentijdse christengemeenschap wilt blijven, die o.a. op de zon- en feestdagen bijeen komt om samen te vieren. In november hebben we op de medewerkersdag, die jaarlijks in de Boskapel plaats vindt, de Familia-groep gepresenteerd. We hopen dat we in de toekomst een bijdrage kunnen blijven leveren enerzijds aan het voortbestaan van de Boskapel en anderzijds het versterken van de Augustijnse spiritualiteit binnen de Boskapelgemeenschap.

We zijn blij dat het advent is, want dan verzorgt de Familia-groep in de Boskapel op de woensdagavonden de meditatieve vieringen, evenzo in de Veertigdagentijd. Aanvankelijk waren deze vieringen iedere woensdagavond, maar zijn ze 2 jaar geleden overgenomen door de gebedsviering van de paters in het convent.

De Familia-groep heeft haar eigen vieringen achteraf toch wel gemist. Daarom gaan we in het nieuwe jaar kijken hoe we hiermee door kunnen gaan en wat de mogelijkheden zijn om weer regelmatig met elkaar gebedsvieringen te houden.

Verder hebben we een nieuw aspirant-lid t.w. Gerrit Steunebrink, die al lange tijd musiceert in de Boskapel, maar moeten we helaas binnenkort ook afscheid gaan nemen van een ander groepslid: Martien van de Nieuwenhuizen, die naar Mariënbage gaat verhuizen. We zullen hem zeker missen voor zijn filosofische beschouwingen

bij het lezen van teksten van Augustinus. Ik persoonlijk zal ook pater Bert Boxce missen, die met Martien naar Mariënhage verhuist; we konden altijd zo gezellig praten over onze gezamenlijke foto-hobby ! De volgende keer hopen we in Open Vensters iets meer te kunnen zeggen over het voortbestaan van de Boskapel(gemeenschap) , maar willen jullie allereerst mooie inspirerende kerstdagen toewensen.

Namens de Familia Augustiniana Boskapel, Jan van Lierop

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT

Nu de bijeenkomsten op maandag zijn is het voor mij gemakkelijker om erbij te kunnen zijn. Het was dit najaar dus een soort van kennismaking met de avondbijeenkomsten bij de familia Lindenholt. Met het boek van de Drieëenheid op zak, was ik erg benieuwd naar wat me te wachten stond. Ik geef wel direct een impuls naar de gemiddelde leeftijd, maar voel ik me er (hoe kan het anders in Lindenholt....) goed thuis. We zijn nog maar bij de inleiding, maar die geeft al veel stof tot overdenking en praten. In het nieuwe jaar komen we pas toe aan het eigenlijke boek zelf.

Ik laat het bij Augustinus en wens ons:

In zover U mij de kracht hebt gegeven,

heb ik naar U gezocht

en heb ik verlangd met het verstand te zien

wat ik geloofde;

ik heb zorgvuldig gezocht en mij alle moeite gegeven.

Heer, mijn God, mijn enige hoop, verhoor mij,

uit vrees dat ik moe word en U niet meer zou zoeken;

maar moge ik steeds uw aanschijn zoeken

met brandend hart.

Geef Gij de kracht om te zoeken,

Gij, die U al hebt laten vinden

en mij hoop geeft

U meer en meer te vinden.

Jan Martijn van der Werf

WERKHOVEN

De afgelopen maanden heeft de leesgroep zich bezig gehouden met een brief die Augustinus schreef aan een collega geloofsverkondiger. De vertaling daarvan is onlangs gepubliceerd onder de titel Goed Onderwijs, Christendom voor beginners. Precies iets voor ons dus. Deze brief laat zich goed lezen, wij genieten ervan en zoals gebruikelijk in onze groep, associëren wij naar hartelust met wat deze teksten in ons oproepen. Onze begeleider, Charles Steur, moet ons soms weer bij de les roepen want de rest van de tekst dient immers ook nog gelezen te worden...

Verder gaat alles in de Werkhofgemeenschap zijn gangetje. Het ledental blijft al jaren praktisch gelijk; de laatste tijd neemt het zelfs iets toe. Er vallen mensen af door vertrek of overlijden maar er komen ook weer nieuwe mensen bij. De meesten hebben al een lange route afgelegd langs kerken en geloofsgemeenschappen. Zij voelen zich thuis in de geïnspireerde en open sfeer in de WHG. En je ziet dat zij na korte tijd al deel gaan nemen aan voorbereidings- of werkgroepjes. En, niet onbelangrijk, zij brengen ook hun eigen – voor ons verfrissende - ideeën mee. Door deel te nemen aan activiteiten of werkgroepen voelen zij zich op hun beurt ook weer snel opgenomen in onze gemeenschap.

En daar we de hele WHG toch met een kleine groep (ca 115 leden) draaiend moeten houden is het fijn als veel mensen zich hiervoor inzetten. Verder is het nog plezierig te kunnen melden dat wij onszelf ook financieel kunnen bedruipen. Tot voor kort werden wij nog enigszins ondersteund maar deze kraan is nu helemaal dichtgedraaid en door ons aller inzet en goed financieel beheer lukt het ons ! En daar zijn we blij mee!

Hedy de Groot

FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN

Onze groep in Eindhoven komt gemiddeld eenmaal per maand bijeen op de vrijdagavond van 18 tot 21 uur. We zijn meestal met acht tot twaalf mensen bij elkaar en de groep bestaat voornamelijk uit katholieken maar dan wel van alle bloedgroepen en een of twee protestanten ook van diverse bloedgroepen. Er zouden best wat meer vrouwen bij mogen komen zodat er wat dat betreft meer evenwicht in de groep zou komen.

We beginnen de avond altijd met een broodmaaltijd en Hans van Reisen zorgt dan voor een pan met lekkere soep. We nemen de tijd voor rustige gesprekken tijdens de maaltijd en daarna doen we gezamenlijk de afwas.

Rond tien voor half acht bekijken we de liederen van de gebedsviering en oefenen we eventuele onbekende liederen door een couplet en refrein enkele malen te zingen totdat het geheel acceptabel klinkt.

Daarna nemen we een preek van Augustinus bij de hand. Dit jaar lezen we preken uit het boek “Van aangezicht tot aangezicht:”, een vertaling van het Augustijns Instituut uit 2004 met preken van Augustinus over teksten uit het Mattheüs-evangelie.

We lezen een preek eerst helemaal door; iedere aanwezige leest een alinea. Vervolgens lezen we de preek opnieuw; wederom leest iedereen 1 alinea maar nu heeft ieder de mogelijkheid om opmerkingen te maken over hetgeen voorgelezen wordt. Dan ontstaan er vaak levendige discussies over het voorgelezene.

Augustinus hield vaak lange preken zodat wij meestal meerdere avonden nodig hebben om er een uit te lezen en aangezien het boek dat we nu ter hand hebben genomen meer dan 500 pagina's met preken telt hebben we besloten om er een selectie uit te maken. Er staan vaak meerdere preken in over eenzelfde passage uit het Mattheüs-evangelie zodat we er daar dan een van uitkiezen en de andere niet aan de orde laten komen.

Rond half negen eindigen we met een korte gebedsviering en kaarten we nog meestal even na en daarna gaat eenieder weer zijns weegs.

Wat mij persoonlijk aanspreekt is dat een preek als je hem met een groepje mensen leest vaak hele verrassende inzichten oplevert omdat anderen er vaak heel anders naar kijken en dat is verrijkend.

Bij onze laatste bijeenkomst op vrijdag 7 november lazen we verder in preek 53A over de zaligsprekingen. Hans maakte o.a. de opmerking dat de zaligspreking “Zalig de armen van geest” in een nieuwe vertaling van het NBG wordt vertaald met “zalig de nederigen van hart” en dat klinkt wel heel anders en voor sommigen zal dat even wennen zijn want het lijkt op het eerste gezicht opeens een heel andere zaligspreking te worden!

Ik voel me persoonlijk altijd gesterkt na zo’n inspirerende avond en ik kan er dan weer een tijdje tegen in mijn gewone leven, op het werk en in de privésfeer.

Kees Bos, Familiagroep Eindhoven

VAN HET BESTUUR FAN

Van de bestuurstafel

Op onze halfjaarlijkse ontmoetingsdag waren wij dit keer te gast bij de familiagroep Lindenholt, in hun parochiekerk St Agnes. Wij werden zeer gastvrij ontvangen. De ‘Lindenholters’ hadden heel erg hun best gedaan, dat bleek uit alles.



Annemieke Pacilly, voor het eerst in haar rol als voorzitter, opende de vergadering en heette allen van harte welkom, in het bijzonder onze spreekster voor deze ochtend: mevrouw Cobi Voskuilen.

Mw Voskuilen is participante bij de Norbertijnen van de Abdij van Heeswijk. Zij vertelde hoe zij daar was terechtgekomen, hoe zij geïnspireerd en



betrokken raakte en zich tenslotte als participante aansloot. U kunt over deze ontmoetingsdag elders in Open Vensters meer lezen.

Algemene ledenvergadering

Behalve het ontmoeten van de mensen van de andere groepen: “Hé, wat leuk je weer te zien....” werd er ook een algemene ledenvergadering gehouden. Aan de orde kwam o.m. de begroting voor 2009. Vorig jaar hadden we een contributie van € 45 afgesproken. Daar blijken we aardig mee uit te komen. Was vorig jaar de Augustijnenorde nog royaal bijgesprongen bij eenmalige kosten zoals notariskosten bij de oprichting en reservering domeinnaam, dit jaar krijgen wij reeds zelf onze begroting rond. Wel wordt ervoor gepleit om wat meer reserve te kweken.



Bestuursverkiezing

Volgens rooster treden dit jaar af: Annemieke Pacilly en Ingrid van Neer. Zij stellen zich beiden beschikbaar voor een nieuwe termijn en worden met algemene stemmen herkozen.

Ontmoetingsdag 2009

De volgende ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 21 maart 2009 in de Boskapel.

Rest ons nog u een gezegende Kerst te wensen en een voorspoedig en gezond 2009.

Namens het FAN bestuur, Hedy de Groot



Aan de abonnees van Open Vensters:

Wilt u het abonnementsbedrag voor 2009 ad € 10 svp overmaken, op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond onder vermelding van 'abonnement Open Vensters 2009'.

Penningmeester FAN

Wilt u er svp aan denken de contributie voor 2009 ad € 45,= over te maken op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond?

Op de algemene ledenvergadering van 1 november jl is afgesproken dat, wanneer € 45 een bezwaar is, een lager bedrag mogelijk is. Ook een hoger bedrag is van harte welkom.

(zie ook nummer 29 van Open Vensters)

VERDER NIEUWS

OSA International: een gemeenschap van lokale gemeenschappen

In Open Vensters 31 berichtten we voor het eerst over een initiatief om een non-gouvernementele organisatie (NGO) op te richten: Opus Sociale Augustinianum Internationale Nederland, kortweg OSA International Nederland. Tijdens de afgelopen ledenvergadering van de FAN hebben we beloofd om een artikel te schrijven voor Open



Vensters, en belofte maakt schuld! Samen met een aantal mensen uit de Orde en de Stichting Bolivia Komite Geldrop hebben we de handen ineengeslagen. Doel van dit initiatief is om tot een stichting te komen waarin allerlei activiteiten

kunnen plaatsvinden om lokale gemeenschappen te helpen om hun

welzijn te vergroten. Dit kunnen gemeenschappen zijn dichtbij huis, of ver weg. De idee die hieraan ten grondslag ligt, is de idee van gemeenschap die zo belangrijk is bij Augustinus. De stichting maakt deel uit van een internationale gemeenschap, een internationaal netwerk van lokale gemeenschappen van over de gehele wereld die elkaar willen ondersteunen, op welke manier dan ook. Wanneer lokale gemeenschappen een idee hebben voor een project waarmee ze het welzijn van hun gemeenschap kunnen verbeteren, of al zo'n project draaien, kan de stichting helpen. Dit helpen kan op vele manieren: door vrijwilligers te sturen die de gemeenschap helpt, bijvoorbeeld door acties in andere gemeenschappen op te zetten om zo gelden te genereren, of door het te promoten bij allerlei donateurs en instanties, om zo de lokale gemeenschap te helpen hun project uit te voeren. Natuurlijk is het hierbij van belang dat het ook vanuit de gemeenschap zelf moet komen, en het project ook daadwerkelijk de gemeenschap vooruit helpt. Op deze manier kan de ene lokale gemeenschap de andere steunen. De stichting heeft dus een meer ondersteunende rol om mensen bij elkaar te brengen en hulp te bieden bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Hierbij biedt de internationale overkoepeling, OSA International, hulp en advies bij het opzetten van deze projecten.

Misschien denkt u nu wel, waarom is hier weer een nieuwe organisatie voor nodig, wat voegt het toe aan het grote spectrum van organisaties die nu al actief zijn? In onze ogen zijn hier een aantal redenen voor. Allereerst is er het netwerk dat we opbouwen samen met andere lokale organisaties, zoals in Engeland en Italië. Ook het netwerk van de Augustijnse Orde, met wereldwijd mensen op de vloer middenin de lokale gemeenschappen, helpt mee in het bouwen van een groot netwerk. Daarnaast is het doel dat iedere lokale gemeenschap er beter op wordt: de een door te ontvangen, maar minsten zo belangrijk de ander door te geven. Op deze manier proberen we een blijvende band te scheppen, om zo gemeenschap te vormen, en elkaar op spiritueel vlak te kunnen blijven versterken en inspireren. Op deze manier kunnen we gestalte geven aan en deel

uitmaken van het levende lichaam van Christus. Om een voorbeeld te geven, Stichting Bolivia Komite Geldrop ondersteunt al jaren studenten in Bolivia met een beurs. Om geld te werven, worden jaarlijks allerlei activiteiten georganiseerd in Geldrop en omgeving, waarvan de Sinterklaasactie jaarlijks een van de grootste activiteiten is. Zo worden zowel de gemeenschap in Bolivia als in Geldrop versterkt.

Inmiddels zijn we zover dat er een raamwerk ligt, de statuten, waarin deze ideeën passen en uitgevoerd kunnen worden. Maar enkel een raamwerk maakt nog niet dat de stichting bestaansrecht heeft. Hiervoor zijn projecten nodig, om zo te laten zien dat we samen gemeenschap kunnen bouwen. Zo'n project kan van alles zijn, van beurzen aan studenten tot het bouwen van waterputten. Om nu te zien of de idee uitvoerbaar is, zijn we op dit moment een projectaanvraag uit Bolivia aan het uitpluizen om te kijken of er een uitvoerbaar project uit voort kan komen. Dit betekent dat we het project toetsen aan criteria die vanuit de Europese Unie aan dit soort projecten worden opgelegd. Deze criteria gaan over de organisatie die het project gaan uitvoeren: zijn dit professionals of alleen leken, hoe zit het met de continuïteit van het project en de organisatie, heeft het project kans van slagen, maar ook, hoe past het project binnen de gemeenschap, hoe wordt de status van het project gemeten. Al dit soort vragen moeten beantwoord worden om een project in een presenteerbare vorm te krijgen. Dit vergt veel communicatie met de lokale organisatie. Gelukkig kunnen we ook steun krijgen van de internationale gemeenschap.

Nu zult u misschien wel denken, hoe kunnen wij als FAN hier nu aan bijdragen? Dit kan op vele manieren! Als u zelf een idee heeft voor een project om een lokale gemeenschap, dicht bij huis of ver weg, te helpen, kunt u dit aandragen en hier samen vorm aan geven. Wanneer er een project is kan de FAN bijdragen in de vorm van het geven van steun, of op vele manieren acties te voeren en ondersteunen. Natuurlijk kunnen we uw hulp goed gebruiken. Meer

informatie over OSA International kunt u vinden op de website www.osainternational.org. Bent u benieuwd naar de activiteiten van het Bolivia Komite Geldrop, neem dan eens een kijkje op: www.boliviacomite.nl. Heeft u ideeën, of wilt u uw steentje bijdragen, laat het ons weten, want vele handen samen maken licht werk. Kortom, samen willen wij een gemeenschap vormen van lokale gemeenschappen. Helpt u mee?

Jan Martijn van der Werf, Jonas van de Wiel

STUDIEDAGEN

Zaterdag 25 april 2009 Augustijns Instituut Eindhoven

Zaterdag 19 september 2009 : Augustinusdag AHI Leuven

Thema : Augustinus de predikant

Drie sprekers zullen gestalte geven aan dit thema: Prof. dr. G.

Partoens, drs. J. van Neer, ds. M. Smalbrugge. De lezingen worden gebundeld en zijn aan het einde van de dag verkrijgbaar.

Najaar 2009 Augustijnse Beweging

Bijeenkomst participanten van de Augustijnse Beweging

TERUGKIJKEN

Duitse Provincie in Messelhausen 5-7 oktober 2008

Bij het verslag van het bestuur van de FAN vond u al een verwijzing naar de bijeenkomst in Messelhausen. We laten eerst de paters zelf aan het woord:

Lust an Augustinus

Pastoralkonferenz vom 5. bis 7. Oktober in Messelhausen

Bettineke und Evert Jan, Jonas, Karel und noch ein Jan steigen aus dem Auto. Sie sind extra aus den Niederlanden angereist, um uns bei unserer Pastorkonferenz als



Fachleute zur Seite zu stehen. Fachleute wofür? Für augustinische Spiritualität! Sind wir das nicht selbst, der eine mehr, der andere weniger; aber gemeinsam unserem Ordensvater doch recht nah? Die Antwort folgt - ein bisschen später. Und Sie werden vielleicht staunen, so wie die versammelten Augustiner gestaunt haben. Vierundzwanzig Augustiner der deutschen Provinz sind am ersten Oktobersonntag in Messelhausen eingetroffen, um an knappen drei Tagen über *die Facetten augustinischen Lebens im Umfeld der Brüder* ihre Gedanken auszutauschen - und vielleicht ein bisschen mehr. Denn während sich in verschiedenen Provinzen unseres weltweiten Ordens Menschen im Umfeld der Konvente sammeln, um Glauben und Leben mit den Brüdern zu teilen, Menschen, die sich in augustinischen Laiengemeinschaften organisieren oder organisiert werden, ist dieser "Trend" bei uns unterentwickelt. Dabei mangelt es auch uns keineswegs an Kontakten. Wir haben Freunde. Einzelne, aber auch Gruppen unterstützen uns bei unseren unterschiedlichen Aufgaben. Aber, dass jemand dezidiert unsere Spiritualität teilen möchte, ohne gleich mit uns zu Leben, kommt kaum bis gar nicht vor. P. Wim Sleddens von der niederländischen Provinz, der von der Generalkurie mit der Sorge um die augustinischen Laiengemeinschaften betraut ist, öffnete uns ein weites Spektrum augustinischen Lebens, das von sogenannten Laien geführt wird; wirklich ein Spektrum, denn auf der einen Seite, gibt es Gruppen, die gerne Impulse aus dem Orden mit seiner langen Tradition erhalten möchten, auf der anderen Seite Gruppen, die sich partnerschaftlich auf einer Ebene mit den Ordensmännern erleben und auch ihre eigene Spiritualität mit den Augustinern teilen wollen.



Hier kommen unsere bereits genannten Gäste aus den Niederlanden ins Spiel. 1992 begann eine erste Gruppe in Nijmegen miteinander

Augustinus zu lesen, und sie entdeckten, dass seine Gedanken ganz viel mit ihrem Leben zu tun haben. Inzwischen gibt es Gruppen der "Familia Augustiniana" an fünf Orten in den Niederlanden. Bei allen steht das Lesen der Schriften Augustins im Mittelpunkt, aber auch Gespräch, Gebet und gemeinsames Essen. Seit 2006 haben sie eine eigene Satzung.

Sie sehen es als ihre Aufgabe, sich in die Kette derer einzuklinken die das augustinische Erbe pflegen weitergeben. Bettineke, Evert Jan Jonas, Karel und Jan konnten so begeistert davon berichten, wie gut ihnen die Auseinandersetzung unserem Ordensvater tut, dass wir zwar nicht gleich eine *Familia Augustiniana* in Deutschland aus Boden stampfen wollen, das wäre ohnehin eine schwierige Aufgabe aber ungeheure Lust bekommen haben, Augustinus aus den Bücherregalen zu holen, ihn zu lesen, auch gemeinsam. Sie haben uns so gut getan, unsere Fachleute aus Niederlanden.

P Dominik Wernicke

Bron: Augustiner.de nr 26 november 2008

Karel Pijnenborg, Jan van Swam, Bettineke en Evert Jan van der Werf, Jonas van de Wiel, en Wim Sleddens hebben vanuit Nederland deelgenomen aan de Pastoralkonferenz in Messelhausen.



Op een druilerigere zondag reden we diep Duitsland in. Eind van de middag kwamen we aan in Messelhausen. Op dinsdagmorgen waren we gevraagd wat te vertellen over Augustijner groepen en de FAN in Nederland. Gekomen vanuit de familia's Boskapel, Lindenholt en Eindhoven vonden we dat we een duidelijke afspiegeling voor de FAN waren. We



wilden graag de openingsviering bijwonen. We dachten op maandag de route van de Augustinerweg te gaan lopen, met zoiets van dan zijn de Augustijnen toch nog wel ‘onder elkaar bezig’. Dat liep dus even anders.....

Na onze kamers gekregen te hebben na een bijzonder hartelijk welkom, werden we

vanaf het begin gevraagd ook zoveel mogelijk deel te nemen aan de bijeenkomsten. Dat hebben we ook gedaan.

We waren allemaal diep onder de indruk van wat er gebeurde.

Van een ‘we hebben het allemaal al erg druk...en willen niet veel meer erbij....., wat hebben leken met Augustinus, zijn spiritualiteit is toch van ons en uitleg van Augustinus komt met name van onze geleerden,’ kwamen we via ‘de gedeelde spiritualiteit van Augustinus en wij hebben veel contacten met leken’ op ‘wat zegt Augustinus MIJ, wat draagt hij bij in mijn levensvreugde en wat kan ik daarin delen met de anderen om mij heen.

We waren diep onder de indruk van dit proces getuige te mogen zijn en in dit proces te kunnen participeren. We hebben veel met elkaar gedeeld, ook de kaarten met teksten van Augustinus.

Onze gastheren waren erg blij met de manier waarop wij ons in het Duits konden



uitdrukken, wij waren heel bij dat Jonas één jaar in Duitsland gewerkt had, en 'onze' tekst uitsprak.



In de vieringen kwamen we steeds meer teksten van Augustinus tegen, en voor de slotviering kwam het voorstel vanuit de paters, om geen habijt te gragen, om zo allemaal één te zijn, samen met Jezus Christus en Augustinus. Als tastbare herinnering kregen we nog een kaars en een fles

eigen gebrouwen sterke drank mee. We gaan nog wel een keer terug voor de Augustinusweg. Maar de weg die we deze dagen samen gegaan zijn heeft bij ons allemaal een grote indruk achtergelaten.....

Bettineke van der Werf.

Studiedag van het Augustijns Instituut van november 2007

"*Abraham*", themanummer van **Heiliging, nieuw en oud.** - jrg 58 (2008) nr 3. Deze aflevering bevat alle lezingen en teksten die gehouden zijn op de studiedag van het Augustijns Instituut van november 2007

Mekka: het beeld van Abraham in de islam / Nico Landman,
Waarheid komt aan het licht: Augustinus over Abraham / Hans van Reisen, - Over Abraham. Waarin hij op de proef wordt gesteld door God : sermo 2 van Augustinus van Hippo / inleiding en vert. door Joost van Neer. Een vader als kindermoordenaar? Homilie 7 van Basilius van Seleucië / inl. en vert. door Hans Tevel
redactie: Dus voor wie het nog eens na wil lezen....

ONTMOETINGSDAG AUGUSTIJNSE BEWEGING

Na de opening door pater Bob Bodaar was het woord aan Dr. Leo van der Tuin, *Universitair hoofddocent Universiteit Tilburg*. In zijn *Wat bezielt jongeren?* nam hij ons mee in een tocht door de jongerenwereld.

Wat houdt hen bezig, waarin verschilt hun ‘snelle’ contacten- leven, zij hebben bv internet tot hun beschikking, van dat van jongeren zo’n 20, 30 jaar geleden? Door middel van een enquête gehouden onder jongeren in Brabant kwamen verschillende aandachtsvelden in beeld.

Drs. Joost van Neer, *vertaler en onderzoeker Augustijns Instituut Eindhoven en docent Latijn, Jan van Brabant College in Helmond*

gaf met *Wat heeft Augustinus jongeren te bieden?* ons verschillende invalshoeken om ook onszelf weer eens af te vragen: hoe kan ik naar anderen Augustinus ‘in beeld’ ofwel onder de aandacht brengen. Binnen zijn aandachtsplek, jongeren van de hoogste klassen van het gymnasium, bleek Augustinus hen nog zéér aan te spreken. Maar dit kwam natuurlijk ook door de tekstkeuze van de docent..... In de middag was er de presentatie van het boekje Augustinus metgezel en reisgenoot.



Bettineke en Evert Jan van der Werf.

De teksten van de lezingen en het boekje zijn aan te vragen via het secretariaat van de Augustijnse beweging.

ONTMOETINGS DAG FAMILIA AUGUSTNIANA NEDERLAND

Coby Voskuilen nam ons mee op haar weg naar het klooster in Heeswijk Berne. Zij heeft ons verteld hoe zijzelf met de kloostergemeenschap in contact is gekomen, en er in een later stadium als participant



ook in opgenomen werd. Met behulp van wegwijzers gaf ze ons een helder geheel over de doelstellingen en de manier van werken. Het was erg boeiend haar verhaal aan onze eigen belevingen met de augustijnen te linken. Er zijn veel overeenkomsten in haar verhaal het dat van ons. Het grote verschil is wel dat wij ons als FAN duidelijk als groep naast de augustijnen willen zien, daar waar de weg die Coby gekozen heeft, ophoudt wanneer de kloostergemeenschap wegvalt. Tijdens de lunch konden de diverse contacten weer flink opbloeien en in de namiddag was er de FAN vergadering.



We besloten de dag met een gebedsvieringen het afscheidsdrankje.

Evert Jan van der Werf

KAARTEN



Zijn moeder
droeg Hem
in haar schoot,
laten wij Hem
in ons hart
dragen.

Augustinus

Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt.

Er zijn momenteel 6 serie's.

De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de kaarten uit de D serie dragen algemene teksten. De V serie gaat over vriendschap en de R

serie bestaat uit rouwteksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij:

Jan van Swam en Bettineke van der Werf

AUGUSTINUS EN GEBED

Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag een lezing uit het **Augustijns Brevier**.

Voor een korte (Engelse) tekst met gebedstekst kunt u dagelijks terecht bij **Augustine Day by Day**

<http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/>

Augustinus en Miniaturen

Op www.christusrex.org/www2/berry/index.html vindt u ook miniaturen van Augustinus.

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS



Familia Augustiniana : www.familiaaugustiniana.nl
Augustijnen algemeen : www.osanet.org
Augustijnen Nederland : www.augustijnen.nl
Augustijns Instituut nl : www.augustijnsinstituut.nl
NGO : www.osainternational.org
Augustijns Instituut be : www.augustiniana.net
Augustijnse beweging : www.augustijnsebeweging.nlSt

Augustine Day by day : www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/



VIERINGEN:

Zondag 10.00 u
oecumenische viering
Werkhofgemeenschap

Donderdag 7.45 u



Even pas op de plaats...

*even er tussenuit...
even de boel de boel laten...
even op adem komen...*

Voor wie dat wil...

bieden de Augustijnen daartoe een unieke gelegenheid in hun klooster Mariënhage te Eindhoven. Gelegen aan de stadsrivier de Dommel is dit het oudste gebouw van de levendige lichtstad die Eindhoven is. De muurankers vermelden het jaar 1628. De afgelopen jaren is het grondig gerestaureerd en, met behoud van het laat-middeleeuwse karakter, aangepast aan de eisen van de moderne tijd.

Speciaal voor...

priesters, pastoraal werkers en werkers is een beperkt aantal kamers beschikbaar. Indien gewenst kunnen de gasten kennismaken met het Augustijnse kloosterleven door deelname aan de gebedsoefeningen, maaltijden en andere activiteiten van de gemeenschap.

De kosten bedragen € 30,—, volpension, per persoon per dag.

Voor informatie en aanmelding:

*Louis Mulder OSA, prior
Augustijnendreef 15 - 5611 CS Eindhoven
Tel.: 040-2449515 - E-mail: l.mulder@iae.nl*

Morgengebed

Lindholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

Zaterdag 21 maart 2009	Ontmoetingsdag Familia Augustiniana Nederland Boskapel
Zaterdag 25 april 2009	Ontmoetingsdag belangstellenden Augustinus AI Eindhoven
Zaterdag 19 september 2009	Augustinusdag AHI Leuven
Zaterdag 31 oktober 2009	Ontmoetingsdag Familia Augustiniana Nederland