

Familia Augustiniana
Juni 2008



Open

Vensters 31

Rondzendbrief van de Familia Augustiniana

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland
Verschijnt 4 x per jaar

REDACTIE:

Bettineke van der Werf
Wedesteinbroek 1406,
6546 RN Nijmegen
e@vdwerf.eu

Joep Beliën
Wichard van Pontlaan 19
5302 XA Zaltbommel
joepbelien@chello.nl

FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND

Voorzitter: Annemieke Pacilly
Secretaris: Hedy de Groot
Penningmeester: Ingrid van Neer -Bruggink
Leden: Jan van Swam
Wim Sleddens o.s.a.

Website: www.familiaaugustiniana.nl
Secretariaat: Goudsbloem 30
3984 CN Odijk
Financiën: gironummer 3108366
t.n.v. Vereniging FAN
5704 KX Helmond

Lidmaatschap FAN inclusief Open Vensters	€45,= per jaar
Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN	€10,= per jaar
Aanvraag toezending Open Vensters:	Secretariaat FAN

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten
in te korten of niet te plaatsen.

VOLGENDE NUMMER: eind september 2008
SLUITING KOPIJ: 10 september 2008



Raam Erfurt

Inleiding:

Voor u ligt het eenendertigste nummer van Open Vensters. Augustinus blijft ons boeien en in Erfurt zijn zelfs onbekende preken van hem herontdekt! De foto's kunt u toch nog in kleur bekijken via ov.vdwerf-online.nl bij open vensters 31. Foto's via de website van de FAN bekijken komt wat later. Wij wensen u een fijne vakantie en veel genoegen bij het lezen van de Rondzendbrief. Mocht u afbeeldingen van Augustinus tegenkomen tijdens uw vakantie, laat het ons dan weten!

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.

INHOUD:

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKBESPREKING

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Boskapel
Familia Lindenholt
Heemstede

BESTUUR FAN

Terugblik familiadag 19 april 2008
met Terugblik op bestuur en besturen en
Afscheid Gerard van Hoof

VERDER NIEUWS

NGO Nederland
Augustijnse beweging

KAARTEN

Augustinus kaarten
Augustinus en gebed

STUDIEDAGEN- RETRAITE

Augustijns Centrum Boskapel
Augustinusdag
Augustinusdag België
Augustijnse Beweging

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ..

Iemand met een beetje verstand zal toch gemakkelijk begrijpen dat men uitleg van de Schriften moet vragen aan mensen die ze beroepshalve uitleggen! Het kan namelijk gebeuren – en het gebeurt zelfs telkens weer – dat veel zaken absurd lijken voor mensen die daarin geen onderricht hebben ontvangen.



Eenmaal uitgelegd door een bijbel-leraar blijken zulke passages des te hoger te prijzen naarmate ze tevoren verwerpelijker leken en, eenmaal verklaard, worden ze met des te meer genoegen aanvaard naarmate ze vroeger moeilijker toegankelijk waren.

Dat gebeurt in de regel bij de heilige boeken van het Oude Testament - als iemand die zich daaraan ergert - tenminste liever van een vrome leraar inlichtingen probeert te krijgen dan van iemand die ze oneerbiedig verknipt; en als zo iemand zelf meer gedreven wordt om te onderzoeken dan om onbezonnen kritiek te leveren.

Wanneer zo iemand die dingen wil leren en in de katholieke kerk toevallig terecht komt bij een bisschop, priester of wat voor voorganger of bedienaar ook die er wel voor oppassen om zomaar de geloofsmysterieën te onthullen, of die tevreden met hun eenvoudig geloof er geen zorg voor hebben gedragen het hogere te leren kennen, laat hij toch niet wanhopig: in de katholieke kerk is er kennis van de waarheid, hoewel daar niet iedereen aan wie iets wordt gevraagd, onderricht kan geven. Bovendien verdient ook niet elke vragensteller om onderricht te krijgen. We moeten dus zorgvuldig zijn en een vrome instelling hebben.

Uit: God zoeken met de zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs (De moribus ecclesiae et de moribus manichaeorum), ingeleid en vertaald door Elly Houtsma, Marijke

Nota-Renders en Hans van Reisen, mmv. Hugo De Lil. Budel, Damon, 2008, 147 pp., ISBN 978 90 5573 853 3.

BOEKBESPREKING:



De tekst van Augustinus is genomen uit de eerste Nederlandse vertaling van *De moribus ecclesiae ...* In dit werk gaat de nog jonge priester in debat met de manicheeërs. Hij zet hun opvattingen uiteen en weerlegt ze. Hij was er zeer vertrouwd mee, want zelf was hij ongeveer negen jaar lid geweest van de manichese kerk.

Het werk dateert uit de jaren 388-390. In de discussie gaat het om vragen over de Bijbel, het gelukkige leven, de oorzaken en het wezen van het kwaad, de betekenis van soorten voedsel en van de sexualiteit. *God zoeken met de zinnen?* als titel doelt op de laatste twee aspecten. In zijn behandeling wisselt Augustinus de theoretische beschouwingen regelmatig af met gemakkelijke voorbeelden uit zijn eigen leven. Hij wijst op het belang van zorgvuldige en gemeenschappelijke Bijbellesing als voornaamste bron om God te leren kennen.

Een aantal jaren geleden maakte de Nederlandse augustijn Olav Albers een ontwerpvertaling van dit werk. Vanwege zijn hoge leeftijd droeg hij zijn arbeid over aan het Augustijns Instituut. De draad weer opnemend, hebben Houtsma, Nota, Van Reisen en De Lil door hun nieuwe vertaling het arsenaal van Augustinus' geschriften met een belangrijk werk weten uit te breiden.

Martijn Schrama



Voor het Augustinusfeest op 28 augustus krijgt u nog een uitnodiging. Reserveert u alvast de datum?

FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

De afgelopen bijeenkomst hebben we het boek ‘*Charisma: gemeenschap*’ afgesloten. We hebben geëvalueerd wat we er zelf mee zouden kunnen. We stelden vragen aan elkaar als: ‘Wat betekent het gemeenschapsmodel voor ons als familia-groep?’ en ‘In hoeverre zijn wij wel of niet een gemeenschap?’ We noemden aspecten als belangstelling hebben voor elkaar, verbondenheid, zelfde inspiratiebron, delen in elkaars leven en elkaar hierin ook toelaten.

Het maandelijks bij elkaar komen om samen een tekst van Augustinus te lezen is wel een wezenlijk onderdeel, maar een familia-groep verschilt naar onze mening met die van een gespreksgroep, die in veel gevallen een eindigheid kent. Bij de familia-groep daarentegen mag je veronderstellen dat het een samenzijn zónder eindigheid is en er meer in/met de leden gebeurt dan alleen samen een boek lezen. Ook is een familia-groep geen vriendengroepje, want je kiest elkaar niet uit, maar het is daarentegen wel mooi als je een vriendschappelijke sfeer kunt nastreven. Belangrijk voor de gemeenschap is ook het bij elkaar komen; zonder ontmoeting geen gemeenschap! Hoe vaak dit wenselijk is, bepaalt de groep zelf. Hier zijn geen normen voor. We constateerden wel dat als je elkaar vaker ontmoet, bijv. bij de zondagse viering of tijdens werkzaamheden in de Boskapel, dat daarmee de relatie hechter wordt.

We beseften verder dat gemeenschap een groeien is aan elkaar door, naast het aandacht hebben voor elkaar, ook een complimentje wel eens op zijn plaats kan zijn. Van Bavel zegt: ‘Geef me een pluim, en ik kan vliegen’. We hebben een keertje bewust de avond afgesloten door ieder te laten zeggen tegen zijn / haar buurman, -vrouw waarin je de ander waardeert. Een hele bijzondere ervaring!

Afsluitend stelden we dus vast dat het boek *Charisma* ons handvatten heeft gegeven om een lekengemeenschap te vormen en met elkaar in gesprek te gaan over de valkuilen hierbij.

Daarenboven heeft het ons ook inzicht gegeven over de waarde die het vormen van een gemeenschap voor elkaar kan hebben. De gesprekken hebben ons teruggebracht naar de wezenlijke vraag: wat is gemeenschap voor ons en hoe wil je hier zelf in staan? Deze gedachtewisselingen hebben boeiende gesprekken opgeleverd, waarin we gegroeid zijn aan elkaars gedachten.

In september beginnen we vol enthousiasme aan het nieuwe boek van Gaby Quicke : ‘*Augustinus reisverhaal*’ en hopen ook hier weer boeiende gesprekken aan te ontlenuen. We sluiten het jaar traditiegetrouw af met ons jaarlijkse uitstapje waarin we iedere keer op zoek gaan naar een stukje Augustijnse traditie. Dit keer wordt het Bree, waar een augustijnenklooster is omgebouwd tot een stadhuis, en er volgens de burgervader de Augustijnse sfeer bewaard is gebleven; we zijn benieuwd!

Wij wensen ieder een hele mooie inspirerende en ontspannende vakantieperiode toe.

Marjette de Rechter, Annemieke Pacilly

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT

Week van de vriendschap

One World Week with Augustine:

mei 2008



Samen zijn, samen lezen,
samen bidden, samen luisteren

HEEMSTEDE, Vanuit Mariënheuvel, Heemstede

Afgelopen woensdagavond, op 14 mei, hadden we alweer de laatste Augustinusbijeenkomst van het seizoen. Meteen na afloop ben ik achter de computer gekropen, want ik zit dan weer vol. Vol Augustinus, vol gedachten en uitspraken, die ik wil onthouden en overdenken. Dus moet ik meteen gaan schrijven, rijp en groen door elkaar heen; het schiften tot een, voor mij, samenhangend verhaal, komt later wel. Desondanks glippen er memorabele zaken weg, ik weet het zeker, gewoon vergeten. Dat vergeetachtige van ons, mensen, was een algemene ‘klacht’, zo bleek tijdens de evaluatie. Want op zo’n laatste avond is het tijd om te evalueren en om naar aanleiding daarvan afspraken te maken over vorm en inhoud van het volgende jaar.

Onze groep vond over het algemeen de Belijdenissen een mooi, maar moeilijk leesbaar boek. Lastig om grip op te krijgen en bij de les te blijven. Iemand vertelde zich vooraf voorgenomen te hebben om vooral de hoofdlijnen vast te houden. Maar als ze dan thuis de hoofdstukken doorlas, die we geacht werden te lezen, kwam er innerlijk iets zó in beroering, dat de hoofdlijnen uit het zicht verdwenen.

We waren het met elkaar eens, dat de avonden met elkaar vooral door de toelichtingen van Paul op het moment zelf veel duidelijk maakten. Als we van Mariënheuveld vertrokken, hadden we het idee ‘ja, nu hebben we ‘het’ te pakken, we begrijpen het’. Maar eenmaal thuis pak je het leven van alledag weer op. En je blijkt veel te verliezen van wat je eerst zo goed meende te begrijpen. Iemand zei: “wat ik onthield waren uitspraken die me hielpen te accepteren wat zich in mijn leven voordoet!”.

Een ander herkende dat: “ja, je staat open voor wat je nodig hebt, veel van de rest beklijft niet. Je onthoudt t e weinig, en dat is eigenlijk heel jammer.”

Dat leidde tot het idee om volgend jaar opnieuw de Belijdenissen te bestuderen. Laten we eens de proef op de som nemen en kijken wat we dan weer ontdekken. Velen vonden het een sympathiek idee, maar willen toch liever pas over een paar jaar op herhaling gaan.. Uiteindelijk werd een voorstel goedgekeurd om volgend jaar een paar kleine, goed afgebakende tractaten te bestuderen en aan het

eind van het jaar boek 8 van De Trinitate Dei. En..., we kregen er zin in..., het jaar erop, we praten dan over 2009 – 2010 (!!)

pakken we De Trinitate Dei bij de kop of het boek van Paul “Stellig, maar onzeker”. U ziet het, we zijn nog lang niet uitgestudeerd, plannen genoeg.

Vanuit Mariënheuvel wensen we u allen een zonnige en ontspannen zomervakantie toe. Tot volgend seizoen.

Carla Smit

Het grote Augustinusboek

Ik wil u graag iets vertellen over “Het grote Augustinusboek”. Het boek is te verkrijgen bij de boekhandel. Het boek kreeg ik van mijn familialeden ter ere van mijn afstuderen aan de universiteit dit jaar. Tijdens een van de eerste colleges kerkgeschiedenis in 2000 maakte ik voor het eerst kennis met Augustinus, van wie voor die tijd nog nooit gehoord had. Ik was direct erg onder de indruk van zijn schrijfstijl en zijn zoektocht naar God. Hij raakte mij letterlijk in het hart, tot op de dag van vandaag. Gisteren kocht ik nog een klein boekje over Augustinus, in de ramsj, een korte inleiding op zijn persoon en op zijn werk, heel aardig. Bij de welbekende boekhandel Dekker van der Vegt kunt u het krijgen. Maar goed, nu terug naar Het Grote Boek.

Het boek heet Sint Augustinus en het ligt meestal op mijn tafel. Ik kijk er regelmatig in, lees eens een stukje, blader er eens door heen. Het is een fors boek dat je niet zo gauw op schoot neemt.

Het boek handelt over zijn leven, de geschriften en op welke manier Augustinus naar de bijbel kijkt en over de commentaren die hij heeft geschreven op die bijbel. Het boek staat vol prachtige foto's zodat ik mij ook voor kan stellen in welke omgeving Augustinus gewandeld en geleefd heeft.

Het boek herinnert mij aan mijn zoektocht naar God, aan mijn eigen wandeling, telkens als ik het boek zie liggen. Ik lees het niet chronologisch. Soms pak ik een willekeurig hoofdstuk of valt mijn oog op een uitspraak die in het boek staat uitgelicht.

Een mooi hoofdstuk is hoofdstuk 11.1 dat gaat over de Confessiones, zijn beroemde boek en bij dat hoofdstuk staat de

bekende maar voor mij altijd mooie tekst uitgelicht:

“Veel te laat heb ik u lief gekregen, schoonheid wat bent u oud en wat bent u nieuw, veel te laat heb ik u lief gekregen”.

De woorden zijn zo mooi geschreven, de kleur van de woorden is perfect en op zo'n mooie zomerse dag als vandaag vergezellen zij mij. Ik zie de schoonheid van de bloemen in mijn tuin, het mooie weer en ik geniet en weet net als Augustinus dat hoewel ik van de schepping geniet ik me altijd realiseer dat het uiteindelijk om de liefde voor de schepper gaat.

Het is ook nu nog niet te laat om het boek aan te schaffen !

Margrit Dethmers, familia Boskapel

VAN HET BESTUUR FAN

Terugblik op bestuur en besturen

De overdracht van mijn taken in het bestuur van de Vereniging F.A.N. is voor mij aanleiding tot de volgende terugblik. Als geheugensteun heb ik er de verschenen afleveringen van Open Vensters bij



genomen. In plaats van het alleen even doornemen van berichten over en van het bestuur werd het al gauw een met veel plezier bladeren, lezen en terugkijken in de laatste acht jaren levendige Familiageschiedenis. Een rijk en makkelijk toegankelijk archief.

In Open Vensters 11 (juni 2003) is voor het eerst sprake van een ‘Bestuur van de Familia Augustiniana Nederland’. Dit bestuur telt 5 leden: 4 uit de plaatselijke Familiagroepen en 1 augustijn namens het Provinciaal bestuur van de augustijnen.

In zijn eerste vergadering op 12 juni 2003 in Werkhoven kiest het F.A.N. bestuur uit eigen midden een voorzitter en een secretaris, zo is ook in Open Vensters 11 te lezen. Van een penningmeester is pas sprake in Open Vensters 25 (december 2006/januari 2007).

Voorafgaand aan de officiële oprichting van de vereniging F.A.N. op 29 december 2006 werd die gekozen in de bestuursvergadering van 27 november. Deze verkiezing bevestigde overigens de taak die

de nieuwe penningmeester in het bestuur al langer behartigde. Dit laatste grijp ik aan als één van veel voorbeelden hoe het in de uitgroei en vorming van de F.A.N. is gegaan sinds het ontstaan van plaatselijke lees-, bezinnings- en ontmoetingsgroepen in augustijnse geest vanaf het begin van de negentiger jaren: begin!, maak samen werk van wat je bij elkaar gebracht heeft en probeer dat een solide basis en ruimte voor verdere groei te geven. (*“en dat alles moet gebeuren in dienst van de gemeenschap en met meer ijver en meer geestdrift dan wanneer ieder voor zichzelf en zijn eigen belang zou werken..”*, zegt Augustinus in zijn Regel voor de Gemeenschap). Zó zij we in het bestuur eind 2003 aan het opstellen van statuten voor de Familia begonnen. Een volle ordner van opeenvolgende ontwerp teksten getuigt van het werk dat we verzet hebben. We hebben elkaar moeten tegenspreken en bijsturen om te voorkomen dat niemand het bos meer zou zien door onze uitgekende aanplant van bomen. Maar we hebben ook met plezier en voldoening aan de Statuten gewerkt. Alles bij elkaar voelden we ons soms ook zelf een Familiagroep, naast de bestaande.

We hadden ons tot doel gesteld dat de Vereniging F.A.N. een structuur ter ondersteuning en een krachtige hulp zou kunnen zijn voor de verdere uitgroei van gemeenschapsvorming en leven in augustijnse geest. Met datzelfde doel was het bestuur, waarvan wij deel uitmaakten, zelf ook in het leven geroepen, als een vervolg op eerdere initiatieven.



Tussen 1997 en 2003 wordt de vorming en uitgroei van de F.A.N. weerspiegeld in de ontwikkeling van een commissie van 4 augustijnen met een taak voor de Familia naast hun

taken voor de augustijnenprovincie, tot een Commissie Vorming en Begeleiding voor en van de F.A.N, bestaande uit 4 augustijnen en 4 Familialeden, tot een Bestuur van de F.A.N. bestaande uit 4 Familialeden en 1 augustijn. Bestuur en Vereniging blijven, zoals ik

het zie, beide ten dienste van de grotere Familia Augustiniana en, hoop ik, de groei daarvan.

Van de vereniging en de Familia blijf ik graag lid. De bestuurstaken die ik sinds 1997 had, heb ik met het oog op andere, steeds meer tijd vragende taken teruggegeven.

Tégen dat besluit pleitte het vertrouwen dat de vereniging me gaf en de hartelijke samenwerking in het bestuur. Ik ben er de leden van de vereniging en van het bestuur zeer dankbaar voor!

Er vóór pleitte mijn idee dat de vereniging volop leeft en met een bestuur in nieuwe samenstelling mee kan gaan met een nieuwe fase van uitgroei, te zien in bijvoorbeeld plannen voor een plaatselijke woon/leefgemeenschap en het verkennen van mogelijkheden om tot de oprichting van een ‘Niet Gouvernementele Organisatie’ te komen.

Tenslotte. In deze terugblik heb ik geen namen vermeld. Het zouden er heel veel zijn geweest als ik ieder had genoemd aan wie ik terug moest denken. En u hoop ik gewoon weer tegen te komen op augustijnse en andere dagen. Liefst allemaal gezond en wel!

Gerard van Hoof o.s.a.



www.familiaaugustiniana.nl



Afscheid

Tijdens de ontmoetingsdag in Mariënhage op 19 april 2008 nam Gerard van Hoof afscheid als bestuurslid van de FAN. Hij had zijn vertrek reeds ruim tevoren aangekondigd maar nu het dan zover was, was het toch even slikken. Want wij zullen hem missen.

Gerard vervulde zijn voorzitterstaak op bijzonder deskundige en betrokken wijze. Drukke werkzaamheden o.a. voor het bestuur van de Orde, maakten dat hij een aantal taken moest afstoten.

Sinds de oprichting van de FAN,



eind 2006 was Gerard officieel voorzitter, maar zijn voorzitterschap en zeker zijn betrokkenheid bij de Familia begonnen al veel eerder. Reeds vele jaren ervoor was Gerard betrokken bij de vorming van de augustijnse lekgemeenschappen.



Zijn voorzitterschap startte toen in 2002 een commissie werd samengesteld waarin alle familiagroepen een vertegenwoordiger afvaardigden. Het bestuur van de Orde vaardigde Gerard af. Door de andere commissieleden werd Gerard unaniem

aangezocht als voorzitter; een rol die hij met grote inzet en betrokkenheid vervulde.

Deze commissie, die spoedig bestuur genoemd zou worden, kwam in de plaats van de Commissie Vorming en Begeleiding.



V
ee
l
w

ijsheden en soms ook diplomatie was nodig in de volgende fase: het vormgeven van de FAN en het opstellen van de statuten. Ook het leiden van de

Algemene Ledenvergaderingen ging Gerard goed af. Hij bereidde de vergaderingen zorgvuldig voor, gaf iedereen voldoende aandacht, en vatte de behandelde punten helder samen en, ook een belangrijke taak van een voorzitter, hij hield ook de tijd goed in de gaten. Met de factor 'tijd' werd in onze bestuursvergaderingen iets anders omgegaan. Door de vele bespreekpunten had die de neiging nogal eens uit te lopen. Gerard begon de vergaderingen dan ook altijd met de vraag: hoe laat stoppen we? Tijdens de ALV op de

ontmoetingsdag bedankte Hedy de Groot Gerard voor het vele werk dat hij voor de FAN verricht heeft en voor zijn inzet en warme betrokkenheid. Zij overhandigde hem namens alle leden bloemen en een boekenbon. Gerard blijft bij het reilen en zeilen van de Familia betrokken als lid van de Lindenholt-groep.



www.familiaaugustiniana.nl



Bestuurswisselingen

Wim Sleddens zal Gerard vervangen als afgevaardigde van de Orde. Wim is goed bekend met de Familia. Ook hij stond aan de wieg van augustijnse lekgroepen. Sinds kort begeleidt hij de Lindenholtgroep ter vervanging van Gerard die ook deze taak neer heeft gelegd. In de bestuursvergadering van 26 mei jl is besloten dat Annemieke Pacilly de taak van voorzitter op zich zal nemen.

Hedy de Groot

Vanwege zijn werkzaamheden voor de NGO is Wim Sleddens veel in België. Zijn adres daar is: Convent Augustijnen Heverlee,
Pakenstraat 65, 3001 Heverlee, België
telefoon: vanuit België 016 38 71 67

vanuit Nederland 0032 16 38 71 67

email: wtgsnl@gmail.com of wsleddens@hotmail.com

NGO Nederland - Beste mede-familialeden,

Op de laatste Familia-bijeenkomst, in Mariënhage, hebben wij al kort wat uitleg gegeven over een nieuw project dat is ontstaan vanuit de internationale Augustijnse orde en dat nu ook in de Nederlandse Familia aandacht begint te krijgen. Het gaat over het opzetten van een non-gouvernementele hulporganisatie (ngo), gestoeld op Augustijns gedachtegoed.



Inmiddels is vanuit Leuven een internationale hulporganisatie opgestart (OSA International), onder leiding van Jean Carbonera. Met een aantal mensen zitten we momenteel rond de tafel om te kijken of en hoe wij hier vanuit Nederland gestalte kunnen geven. Dit zijn Evert Jan van der Werf en ondergetekenden namens de Familia, Wim Sleddens en Paul Clement, vanuit de Augustijnse orde, Jean Carbonera, vanuit OSA International, en Peter Derks en Theo Stijntjes van het Bolivia Comité Geldrop. Inmiddels zijn we hier al een stuk verder mee, en willen jullie daarom graag van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Allereerst kort even de achtergrond en het doel van deze organisatie: binnen de Augustijnse beweging wordt van oudsher gestreefd naar gemeenschapszin. Wij zien daarvan ook nu weer vele voorbeelden, waarvan de Familia zelf er één is. Op een hele andere manier is deze ngo gebaseerd op diezelfde gemeenschapszin, die zo duidelijk uit de teksten van Augustinus naar voren komt. De gemeenschap bestaat in dit geval uit onze medemensen, over de gehele wereld. En zoals dat in een gemeenschap gaat, men heeft zorg voor elkaar, en probeert elkaar te helpen. Vanuit die gedachte willen wij hulp bieden aan mensen elders in de wereld of dicht bij huis, die het niet gemakkelijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Nu zult u zich misschien afvragen wat deze organisatie nu toevoegt aan het grote aantal hulporganisaties dat er al is. Wij menen om een aantal redenen toch iets heel wezenlijks te kunnen toevoegen. Daarbij is op de eerste plaats heel belangrijk dat onze Nederlandse stichting, via OSA international, en via het netwerk van de internationale Orde van Augustijnen, heel veel mensen kan bereiken die andere hulporganisaties misschien moeilijker kunnen bereiken. Met name kunnen wij door dit netwerk een intensiever contact hebben met de vragende kant, wij kunnen hun hulpvragen beter verstaan, en kunnen veel beter op maat hulp bieden, met inschakeling van de lokale Augustijnen en hun lokale netwerken. Wij hopen daarnaast ook een extra dimensie te kunnen geven aan de hulp, omdat wij niet ‘alleen’ streven naar verbetering van de materiële leefomstandigheden van mensen. Wij willen daarnaast

tussen hen en ons een blijvende band scheppen, een echte gemeenschap, zodat wij elkaar over en weer ook op spiritueel vlak kunnen blijven versterken en inspireren. Daarnaast gaat het ons ook om de lokale gemeenschappen die ondersteuning bieden. Ook voor de gevende kant is het van belang om te voelen dat hun steun daadwerkelijk helpt. Zo kan de ngo een schakel gaan vormen tussen lokale gemeenschappen.

Inmiddels zijn we zover dat de statuten voor een Nederlandse stichting, die verbonden zal zijn met de internationale ngo, in concept klaar zijn. Later dit jaar hopen we echt aan de slag te kunnen. De Nederlandse stichting zal dan, zeker in eerste instantie, vooral functioneren als intermediair tussen de lokale hulpprojecten en de internationale ngo. Via de internationale ngo kunnen dan middelen en medewerkers worden aangezocht voor het project. Als u dus projecten weet, of met ideeën rondloopt, kunt u bij ons terecht. Het klinkt u misschien allemaal nog een beetje abstract en ambitieus in de oren. We zijn ook nog maar net begonnen. En een beetje ambitie kan echt geen kwaad. Wij hopen dat de Familia ons in dit project zal steunen, want ook wij kunnen elk steuntje in de rug goed gebruiken! Natuurlijk zijn alle vragen of suggesties ook van harte welkom!

Jonas van de Wiel, Jan Martijn van der Werf

De Augustijnse Beweging

Van het front van de Augustijnse Beweging is inzoverre groot nieuws te melden dat we de afgelopen maand een uitbreiding hebben gekregen en wel dankzij het zich aansluiten van de Heren Norbertijnen in Heeswijk.

Dat doet ons goed,- we zijn nu met negen participanten.

Dinsdag 3 juni houden we onze reguliere vergadering (hebben we onze reguliere vergadering gehouden...-als U dit leest-), zodat ik daar op dit moment weinig van kan zeggen.

Drie agendapunten noem ik:

1. Na de Kerstuitgave met teksten van Augustinus in een Brochure zal nu de tweede verschijnen, verzorgd door Boskapel en de Familia

rond de Boskapel. Thematiek is dit keer het Onderweg-zijn, het reizen, er komen o.a. reisgenoten aan het woord, maar ook dit keer zijn het vooral teksten van Augustinus die het zullen doen. De uitgave is gericht op jongere mensen.

2. We gaan de voorbereiding voor onze jaarlijkse Studiedag rondmaken, die op 25 oktober valt en in Nijmegen wordt gehouden en aansluit bij de thematiek van de nieuwe Brochure. In Nijmegen omdat daar sluitingsplannen liggen...

3. Voorts komen het wel en wee van de participanten aan de orde, de verwelkoming van onze negende participant, de verspreiding van de Zorg voor de doden van Augustinus en andere zaken.

Het gaat goed, wil ik maar zeggen, met die Augustijnse Beweging,- we doen ons best om de onderlinge communicatie en samenwerking te verstevigen.

Bob Bodaar

Aan de abonnees van Open Vensters:
Mocht u het abonnementsbedrag ad € 10 nog niet over gemaakt hebben, wilt u dit dan svp dit bedrag binnenkort overmaken op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond onder vermelding van 'abbonement Open Vensters'.

Penningmeester FAN

Denkt u eraan de contributie voor 2008 ad € 45,= over te maken op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond?
Op de algemene ledenvergadering van 15 december jl is afgesproken dat, wanneer € 45 een bezwaar is, een lager bedrag mogelijk is. Ook een hoger bedrag is van harte welkom. (zie ook nummer 29 van Open Vensters)

VERDER NIEUWS

KAARTEN

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit Eindhoven zijn onder andere te koop bij het Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6 verschillende afbeeldingen.
Per set van 6 kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)



Zijn moeder
droeg Hem
in haar schoot,
laten wij Hem
in ons hart
dragen.
Augustinus

Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt. Er zijn momenteel 6 serie's. De A, B en C serie bestaan uit

kerstteksten, de kaarten uit de D serie dragen algemene teksten. De V serie gaat over vriendschap en de R serie bestaat uit rouwteksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij: Jan van Swam en Bettineke van der Werf

AUGUSTINUS EN GEBED

Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag een lezing uit het **Augustijns Brevier**. Voor een korte (Engelse) tekst met gebedstekst kunt u dagelijks terecht bij **Augustine Day by Day**
<http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/>

" Twee dingen moet men bedenken ten aanzien van ons, bisschoppen: in de eerste plaats, dat wij christenen zijn; in de tweede plaats, dat wij een taak hebben gekregen. Omdat wij een taak gekregen hebben, worden wij tot de herders gerekend, als we tenminste goed zijn. Maar omdat wij christenen zijn, zijn wij ook samen met jullie schapen "

" ik ben jullie medearbeider in de wijngaard van de Heer, ik ben jullie mededienaar en jullie medeleerling in dezelfde school van Christus. "

Tekst 28 augustus

Zes preken van Augustinus in collectie handschriften ontdekt

In Erfurt zijn onlangs zes preken van Augustinus teruggevonden door het onderzoek van Isabella Schiller, Dorothea Weber und Clemens Weidmann. Ze bevinden zich in een collectie handschriften die bekend staat als "Bibliotheca Amplonia". In een 12de eeuws handschrift met ruim 70 preken van verschillende middeleeuwse auteurs, blijken naast de twintig preken die al aan Augustinus werden toegeschreven- soms ten onrechte-, nog zes preken van Augustinus te zijn. Vier hiervan zijn voor een groot deel volledig nieuw en twee teksten bieden een meer complete versie van al bekende preken. De middeleeuwse belangstelling in Erfurt voor Augustinus is overigens ook op een andere manier aanwijsbaar. In Erfurt bevindt zich het oudste glasvenster met afbeeldingen uit het leven van Augustinus.

Meer info: website Augustijns Instituut.

LEZINGEN / RETRAITE

augustinuslezing

AUGUSTIJS CENTRUM DE BOSKAPEL



AUGUSTINUS DIE MIJ RAAKT

door drs. Anke Tigchelaar

verbonden aan het Augustijns Instituut te Eindhoven

Dinsdag 16 september 2008 om 20.00 uur.

De toegang is gratis

Iedereen is welkom,
maar het is wel prettig wanneer u zich van te voren aanmeldt via
email: a.c.boskapel@wanadoo.nl of een bericht te sturen naar
Augustijns Centrum de Boskapel, Graafseweg 276, 6532 ZV
Nijmegen.

Augustinusdag 2008 België

Zaterdag 20 september 2008 van 9u45 tot 16u00 organiseert het Augustijns Historisch Instituut te Heverlee



GELOOF EN POLITIEK

Wij hebben onze jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag verplaatst naar een warmer jaargetijde, op zaterdag 20 september 2008, van 9u45 tot 16u00 in en rond ons eigen Instituut, in de Pakenstraat 65 te Heverlee.

Het thema van deze dag is:

GELOOF EN POLITIEK

STAD VAN GOD EN STAD VAN MENSEN

Drie sprekers zullen gestalte geven aan het thema: Bernard Bruning, augustijn, zal spreken over de scheiding van kerk (stad van God) en staat (stad van mensen), maar ook de raakpunten en de wrijvingen tussen de twee. Herman Van Rompuy, Kamervoorzitter, zal spreken over kerk en staat in onze huidige samenleving. Anthony Dupont, wetenschappelijk medewerker aan het instituut, zal spreken over hoe Augustinus zijn theorieën in praktijk trachtte te brengen.

Deze dag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken en de spiritualiteit van Augustinus en zijn invloed op latere tijden. Kostprijs van deze studiedag is € 30,00, inclusief koffie, middagmaal én het boekje met teksten van dit, jaar. Het is mogelijk extra exemplaren aan te kopen op de dag zelf, evenals van boekjes van voorgaande jaren.

Uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 5 september 2008. Opgelet: we kunnen geen onbeperkt aantal mensen ontvangen. Tijdig inschrijven dus! U kunt zich inschrijven :

- door een e-mail te sturen met uw naam, adres en aantal deelnemers naar augustiniana@augustijnen.be
- via www.augustiniana.be , doorklikken op het bericht over de Augustinusdag

Wij hopen van harte U op 20 september te mogen begroeten. Een augustijnse groet namens de werkgroep Augustinusdag!
Bernard Bruning, augustijn, Anneke Goovaerts, medewerkster AHI
Anthony Dupont, medewerker AHI, Kristina Van Wonterghem, kan.
v. h. H. Graf, Emmy Vermeulen, ursuline, Pierre-Paul Walraet,
kruisheer

De Augustijnse Beweging

Op zaterdag 25 oktober.s. wordt een ontmoetingsdag van de Augustijnse beweging georganiseerd in de Boskapel ;
thema Augustinus , Reisgenoot voor jongeren ?

De dag begint om 10 uur en wordt om 1600 uur afgesloten met een Gebedsviering.

Opening door Bob Bodaar , voorzitter van de Augustijnse Beweging. Doelgroep is de achterban-leden van de Augustijnse beweging : diverse ordes en congregaties en in het bijzonder ook jongeren -deelnemers.

Met het oog daarop is een brochure samengesteld getiteld :
Augustinus, Reisgenoot en Gids , gedachten voor jongeren :
Augustinus aan het woord. Dit wordt op deze dag uitgedeeld aan deelnemers.

Inleiders m.n. dr Leo van der Tuin : wat bezielt jongeren?

Joost van Neer : Wat biedt Augustinus jongeren?

Joost Koopmans: Augustinus: Reisgenoot.

Aan de deelnemers wordt een bijdrage van € 10 gevraagd

- Opgave (voor 13 Oktober) bij Augustijns Centrum de Boskapel

Terugblik Augustijnse lekenbijeenkomst in Clare (2)

Goed kijkend op de groepsfoto vond u Wim Sleddens niet, omdat hij al afgereisd was naar Duitsland op het moment dat de foto genomen werd.....

Bettineke van der Werf

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS



Familia Augustiniana : www.familiaaugustiniana.nl
Augustijnen algemeen : www.osanet.org
Augustijnen Nederland : www.augustijnen.nl
Augustijns Instituut nl : www.augustijnsinstituut.nl
Augustijns Instituut be : www.augustiniana.net
Augustijnse beweging : www.augustijnsebeweging.nl
St Augustine Day by day : www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/

VIERINGEN:



Zondag 10.00 u
oecumenische viering
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.00 uur
Avondgebed Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

28 augustus	Feest van Augustinus
16 september	lezing Boskapel
20 september	Augustijns Instituut Leuven
25 oktober	Augustijnse Beweging
1 november	Familia-ontmoetingsdag