

Familia Augustiniana
Maart 2008



Open

Vensters 30

Rondzendbrief van de Familia Augustiniana

OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland
Verschijnt 4 x per jaar

REDACTIE:

Bettineke van der Werf
Wedesteinbroek 1406,
6546 RN Nijmegen
e@vdwerf.eu

Joep Beliën
Wichard van Pontlaan 19
5302 XA Zaltbommel
joepbelien@chello.nl

FAMILIA AUGUSTINIANA NEDERLAND

Voorzitter: Gerard van Hoof o.s.a.
Secretaris: Hedy de Groot
Penningmeester: Ingrid van Neer -Bruggink
Leden: Jan van Swam
Annemieke Pacilly

Website: www.familiaaugustiniana.nl
Secretariaat: Goudsbloem 30
3984 CN Odijk
Financiën: gironummer 3108366
t.n.v. Vereniging FAN
5704 KX Helmond

Lidmaatschap FAN inclusief Open Vensters €45,= per jaar
Abonnement Open Vensters zonder lidmaatschap FAN €10,= per jaar
Aanvraag toezending Open Vensters: Secretariaat FAN

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten
in te korten of niet te plaatsen.

VOLGENDE NUMMER: eind juni 2008
SLUITING KOPIJ: 10 juni 2008



Foto: Gerard Dietvorst

Inleiding:

Voor u ligt het dertigste nummer van Open Vensters. Het is weer een beetje een historisch moment want dit is het eerste nummer, naar wij hopen van een reeks, waar u officieel via de FAN een abonnement op kunt nemen! De foto's kunt u in kleur bekijken via ov.vdwerf-online.nl bij open vensters 30. Vanaf nummer 31 gaat dit via de website van de FAN gebeuren. Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de Rondzendbrief.

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.

INHOUD:

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKBESPREKING

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Boskapel

Familia Lindenholt

De Werkhofgemeenschap

Mariënheuvel, Heemstede

BESTUUR FAN

Lid worden van de FAN

VERDER NIEUWS

KAARTEN

Augustinus kaarten

Augustinus en gebed

STUDIEDAGEN- RETRAITE

Vooruitzien

Terugkijken Clare

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

AUGUSTINUS ZEGT ..

In deze nacht, zeer geliefde broeders en zusters, nu wij de rust van de Heer in het graf herdenken, vieren wij de wake. Wij blijven wakker gedurende de tijd waarin Hij heeft gerust. Lang tevoren immers kondigde Hij zijn lijden al aan bij monde van de profeet: 'Ik ben ingeslapen en opgestaan omdat de Heer mij heeft opgenomen.' Hij noemde zijn Vader 'Heer'. In de nacht dus waarin Hij is ingeslapen, blijven wij wakker. Zo kunnen wij leven dankzij de dood die Hij heeft ondergaan. Gedurende de uren van zijn tijdelijke slaap houden wij een nachtwake. Zo zullen wij zonder vermoeidheid blijven wanneer wij verrezen zijn tot een eeuwige wake, onvermoeid omdat Hij dan voor ons de wachter is. Maar in deze nacht is Hij ook



verrezen. En naar zijn verrijzenis zien wij wakend uit. Hij is overgeleverd om onze misslagen en Hij sliep in. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Daarom vieren wij juist in deze ene nacht, de nacht waarin Hij rustte, onze wake met velen, om - geborgen in de wake voor Hem - eens van de slaap vrij te zijn. Wij waken en zien uit naar het uur van zijn ontwaken. Zo wordt voorkomen dat we op het

ogenblik van onze rechtvaardiging- daarom is Hij opgewekt - liggen te slapen, omdat onverschilligheid wist binnen te sluipen; ik bedoel niet slapen met het lichaam maar in het hart. Laten wij dus waken en bidden, mijn geliefden, dat wij niet op de bekoring ingaan.

Uit: Als licht in het hart, Preken voor het liturgisch jaar
vertaald door drs. Joost van Neer, dr Martijn Schrama o.s.a.,drs
Anke tigchelaar en drs Paul Wammes
Sermo 223^B Geborgen in de wake voor Christus. [2]

BOEKBESPREKING:

Stephen Cooper: Augustinus voor amateurtheologen

Tijdens het afronden van mijn vertaling van de Belijdenissen van Augustinus kreeg ik dit boekje onder ogen. Anthony Dupont uit Leuven bracht het mee naar Rome, toen hij daar enkele maanden kwam studeren. We vonden beiden dat het een niet onverdienstelijke



inleiding is tot de Belijdenissen. Niet tot het hele boek, maar wel tot de eerste negen boeken. Daarom besloten we het samen te vertalen. Het boekje helpt de afstand te overbruggen tussen toen en nu, het geeft enige toelichting op de thema's die Augustinus uitvoeriger bespreekt, enzovoort.

Het boekje is geen inleiding tot het denken van Augustinus, zoals bij de presentatie op de Internetsite van de uitgeverij Averbode wordt gesuggereerd. Het geeft wel enige toelichting bij de latere hoofdstukken van de Belijdenissen, maar te weinig om voor het gevoel van de lezer een inleiding of toelichting te zijn op het hele boek. Maar toch, het is een niet onverdienstelijk boekje en ademt een frisse atmosfeer.

Een laatste hoofdstuk over Augustinus als bisschop geeft een oriëntatie op een aantal problemen waar de Kerk in die dagen mee te maken kreeg, en ook op de theologische inzichten die de weg baanden naar een oplossing, inzichten die voor een groot deel van Augustinus moesten komen. Het is echter geen algemene oriëntatie op zijn theologie.

Het originele boekje bevat veel tekeningen. Wij vonden die niet ter zake en we hebben ze dus weggelaten. De uitgeverij Averbode was het daar zonder meer mee eens. En de vele en langere citaten uit de Belijdenissen hebben we door laten lopen volgens de tekst van de Belijdenissen zelf, dat wil zeggen dat we een aantal hinderlijke

sprongen ongedaan hebben gemaakt, daar waar de auteur zelf af en toe enkele regels uit een passage wegliet.

Wim Sleddens o.s.a.

Van de site van uitgeverij Averbode

Augustinus voor amateurtheologen Stephen Cooper

Vertaald door Anthony Dupont en Wim Sleddens in de reeks

“Meesters in spiritualiteit”

De naam van Augustinus roept het soort erkenning op die over het algemeen hoort bij grote faam of grote bekendheid. Tegelijk heeft zo'n bekendheid ook een prijskaartje. Wat mensen over Augustinus weten, beperkt zich dikwijls tot een karikatuur. In dit boek introduceert Stephen Cooper de lezer op toegankelijke wijze in het leven en het denken van Augustinus van Hippo. Hij maakt hierbij vooral gebruik van diens beroemde “Belijdenissen”. Cooper bespreekt Augustinus' theologische opvattingen, die ontstonden vanuit de belangrijke controversen van zijn tijd.

Oorspronkelijke titel: Augustine for Armchair Theologians

Uitvoering: paperback Formaat: 12,5 x 20 cm

Omvang: ca. 252 blz. ISBN: 978-90-317-2582-3

Prijs: 17,50 euro

FAMILIA-GROEPEN

FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL

De familia-groep Boskapel groeit in familieband en diepgang ; we zijn bezig met het boek Charisma en gemeenschap van Tarcisius van Bavel . Het samen minutieus lezen van de tekst en daar in twee modaliteiten mee bezig zijn, voert tot boeiende gesprekken.

De laatste maanden, wordt het lezen voorafgegaan door gezamenlijke maaltijd.

We worden in onze groep ook geraakt door het principe-besluit om de Boskapel en het aanpalende klooster in 2009 te ' verkopen' aan een niet Augustijnse koper.. De Orde stoot het complex af; de

Boskapel gemeenschap verzelfstandigt zich - De nog aanwezige Augustijnen gaan in Eindhoven of elders wonen - Alleen Joost Koopmans blijft verbonden met de Boskapel - Een embryonaal plan voor een Augustijnse Leefgemeenschap als drager van de Kapel en de familia-groep is in ontwikkeling. Kortom stof te over voor continu spannend beraad , rond het samen eten, bidden, lezen en zingen in onze maandelijksse bijeenkomsten .

Twee zaken vragen acute aandacht:

1) Er is een uitnodiging van de Ierse Familia om mee te doen in de week van 11 t/m 18 in '

Óne World Week with Augustine' Besloten is om dit samen met de Lindenholt groep te organiseren .

Wellicht ook iets voor andere groepen ,en andere Augustijnse belangstellenden in den Lande. Er is een format uit Ierland , waar Annemiek Pacilly alles van af weet.

2) We denken aan een diakonale activiteit of project die we met ons groepje ondersteunen - We zijn er nog niet uit: Sluiten we ons aan bij een project van de Boskapel, een project uit een van de Augustijnse missies in de derde wereld: Bolivia , Papoea Nieuw Guinea, of elders of bedenken we iets nieuws dichtbij (bezoek aan eenzamen / daklozen/ asielzoekers andere nooddriftigen ?...)

Zoals zo vaak heeft iedereen volle agenda's .

Joep Beliën

FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT

Als groep hadden we het idee om een extra dag te plannen om eens bij elkaar te komen om op een andere manier van gedachten te wisselen en wat meer tijd daarvoor te nemen. Zo kwamen we op 9 februari samen van 's morgens 10 uur tot ongeveer 2 uur.

Om 10 uur begonnen we met een gebedsviering en daarna een kopje koffie. De bedoeling was om met een tekst van Augustinus te beginnen, maar Jan van Swam had pas een mailtje gekregen vanuit Ierland. Daar zijn we samen over gaan praten, en dat sprak ons wel aan. Het voorstel was om wereldwijd in de week van 11- 18 mei in je eigen groep op je eigen plaats bezig te zijn met een aspect van de

spiritualiteit van Augustinus. Het thema is vriendschap.

We hebben samen meteen gekeken hoe we dat zouden kunnen invullen. Elke dag was erg veel, maar 4 keer was wel haalbaar. Zo beginnen we op maandag 12 mei 's avonds van 8 uur tot 10 uur. Dinsdag 13 mei is er in de Boskapel een lezing van Wim Sleddens waar we heen gaan.

Vrijdag 16 mei van 17.30 tot 20.30. Dan eten we gezamenlijk.

Zondag 18 mei om 10 uur beginnen we met een viering, waarin Wim Sleddens voorgaat en sluiten we daarna samen de week af.

Hoe dit alles verder moet worden ingevuld wordt op een later tijdstip bekeken.

Wim Sleddens had daarna ook nog het een en ander te vertellen. Zo vloog de morgen om. Wel hebben we het nog gehad over de hulp aan onze zusterparochie in Ayawassi. Daar gaat al jaren onze opbrengst van de vastenactie naar toe. Dit kwam op tafel naar aanleiding van de gesprekken op de gezamenlijke dag in de Boskapel, en het bezig zijn met de NGO.

Het was zomaar half 1, en tijd om te eten. De vrouw van Jan had een heerlijke soep gemaakt en Truus had voor de broodjes gezorgd. Nog even wat nagepraat en toen hebben we besloten om te stoppen. We hebben er een goed gevoel over, en het is voor herhaling vatbaar.

De tekst die we op 9 februari hadden gepland, hebben we genomen op 4 maart. De dinsdag dat we gewend zijn bij elkaar te komen. Deze ging over een stukje van het onze Vader: "vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven". Dat was een moeilijk thema als je er eens langer bij stilstaat. Hoe gaan wij er eigenlijk zelf mee om? Maar het was wel heel boeiend. Volgende maand weer verder, zoals altijd de eerste dinsdag van de maand.

Wat we erg jammer vinden is, dat Gerard van Hoof niet meer bij ons kan zijn op die avonden. Gerard heeft het te druk binnen het bestuur. We zullen hem echt missen, maar komt hij nog wel op de donderdagmorgen bij het morgengebed. Gelukkig is Wim Sleddens weer terug in Nederland en Wim heeft beloofd ons te komen ondersteunen. Een vertrouwd gezicht voor ons natuurlijk.

Zo kunnen wij op een goede manier bezig zijn met de spiritualiteit van Augustinus.

Jacqueline Dietvorst.

DE WERKHOFGEMEENSCHAP

Een oprisping uit Gods Werkhof

Tussen Kerst en Pasen lazen we de preken 119 en 120 uit De weg komt naar u toe. Uit die eerste een opmerkelijk fragment:

'De evangeliëlezing van daarnet heeft ons herinnerd aan een groot en goddelijk geheim. De heilige Johannes rispte dit begin van het evangelie op omdat hij had gedronken aan de borst van de Heer. U weet natuurlijk nog wel hoe diezelfde heilige evangelist Johannes rustte aan het hart van de Heer. Omdat hij heel duidelijk wilde zijn, schreef hij: "Aan de borst van de Heer." Dan konden we begrijpen wat hij bedoelde met "aan het hart van de Heer." Hij rustte aan de borst van de Heer. Wat denken we dat hij daar dronk? We moeten niet denken maar drinken. Ook wij hebben daarnet gehoord wat we moeten drinken. Er staat: "In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God." Wat een verkondiging! Wat een rijke oprisping van wat hij had gedronken aan de borst van de Heer!'

Wij zijn gewend de proloog van het Johannesevangelie met Kerst te horen. Augustinus becommentarieert deze tekst hier op Pasen, in aanwezigheid van de pasgedoopten. Dat waren volwassenen, maar in het taalgebruik van die tijd pasgeboren kinderen in het geloof. Dat bracht de bisschop op de associatie van de oprisping, die hij toepast op Johannes aan de borst van Jezus. Johannes rispt op, als een kind dat een boertje laat, wat hij ontvangen heeft: de wijsheid die hij verwoordt in zijn evangelie.

Toevallig zongen we in Gods Werkhof alle zondagen van de veertigdagentijd een lied van Jannet Delver, naar een oude tekst van Hildegard van Bingen, waarin eveneens Johannes centraal staat:

*'Jij, die de liefde hebt geleerd en onderzocht,
de zuiverheid ervan, als water uit de bron.
Hebt het geheim van haar vrijgevigheid gezien,*

*die als een scheppingswonder is. ..
Wie zou niet willen zijn als jij,
die in de armen van de zon rust vindt.
Veel geliefde, uitgelezen vriendschap is jouw naam,
"God is genadig" is jouw naam.'*

Heel andere beelden, minder plastisch, maar even suggestief. Johannes die rust aan de borst van Jezus en daar de wijsheid van diens leer indrinkt om die aan ons verder te geven, is door de eeuwen heen een thema geweest dat de gelovigen heeft geïnspireerd.

Charles Steur

HEEMSTEDE

Vanuit Mariënheuvel, Heemstede

Bij het opruimen van mijn 'zolderdozen' vorige week stuitte ik op een doos met middelbare schoolspullen. Tot mijn verbazing kwam ik een groot schrift tegen met de titel "godsdienstgeschiedenis en filosofie". Ik kon me er niets meer van herinneren en bladerde verrast het schrift door. Natuurlijk was in die geschiedenis een vooraanstaande plek ingeruimd voor Augustinus. In het schrift was een heel hoofdstuk aan hem gewijd. Wat me toen, als puber, kennelijk het meest interesseerde was zijn 'introdactie van de vrijheid van de menselijke wil', aldus het kopje boven het grootste sub-hoofdstuk.

De vrijheid van de menselijke wil, al of niet, is een vraagstuk dat me nog steeds boeit, en wat betreft mijn interesse voor dit soort thema's word ik op mijn wenken bediend tijdens onze Augustinus-bijeenkomsten, een keer per maand op Mariënheuvel.

Op de tweede woensdag van de maand genieten wij, een groep van zo'n 30 mannen en vrouwen, de gastvrijheid van klooster Mariënheuvel om gezamenlijk een aantal geschriften van Augustinus en de achtergronden en gelaagdheid ervan te bestuderen. Paul van Geest, onze leidsman, maakt er een begrijpelijke, vaak humorvolle en altijd weer inspirerende bezigheid van.

Dit jaar is het boek Belijdenissen onderwerp van lezing en bespreking. Om u een indruk te geven, hoe dat in zijn werk gaat, zal ik u een voorbeeld geven van een van de gesprekken tijdens een

bijeenkomst dit jaar.

--- Eén van de grondmotieven van Augustinus in alle 13 delen van het boek handelt over de menselijke hoedanigheid. Die is niet ideaal, soms zelfs uitgesproken beroerd. Wij, mensen, zijn niet volmaakt, maar we mogen die onvolmaaktheid uit handen geven aan onze schepper. We hoeven voor hem ook niet volmaakt te zijn, we mogen vallen en opstaan, we zijn menselijk. Schuld belijden over dat steeds weer vallen van ons is tegelijkertijd onze schepper eren (confiteri = laudare).

Waarom zou schuld belijden hetzelfde zijn als eren?

Door je onvolmaaktheid te erkennen en te belijden, de schuld daaraan voor je eigen rekening te nemen en in handen van je schepper te leggen, verootmoedig je jezelf. Dat is geen doel op zich, het is een opmaat tot je vrijheid. Die onvolmaaktheid is namelijk niet bij wijze van gebondenheid ingeschapen en ligt niet aan Hem, die ligt aan mij! Daarmee erken je tegelijkertijd Zijn grootheid en volmaaktheid en is dat niet hetzelfde als Hem eer betuigen?

*Hoe zou iets dat volmaakt is zoals God,
iets onvolmaakts als de mens kunnen scheppen?*

God scheidt in de juiste tijd, de juiste maat etc. alles in de juiste verhouding tot een volmaakte ordening. In de textura van de schepping staat de mens met zijn bijzondere rol. Hij is geschapen naar het beeld van God. De natuur van de mens is in principe goed, net zoals God goed is; de mens is vrij, net zoals God. De mens kan in de door God volmaakt geordende schepping met zijn vrije wil twee kanten uit, ten goede en ten kwade. Denk je niet dat het daarmee behoorlijk mis kan gaan?

Okay, maar als God volmaakt en almachtig is en alles vooruit weet, waarom zou hij ons dan niet anders, ten goede, geschapen hebben?

Als God de mens tot het goede gepredisponeerd had, hoe zou de mens dan vrij kunnen zijn?

Zou je dan niet moeten concluderen, dat God met al zijn mogelijkheden toch wel een erg slechte productie afgeleverd heeft?

Zo je vindt, dat van een slechte productie sprake is, dan is die van de mens afkomstig. De natuur van de mens is in principe goed en

volmaakt geschapen. Van die natuur is de vrije wil een onderdeel. De wilskeuze van de mens bepaalt wat hij ermee doet, welke productie hij aflevert. Klachten over het product kunnen bij de mens ingediend worden.....

Na dergelijke gesprekken ga je weer verkwikt naar huis met een zak vol bagage om over na te denken en tot je door te laten dringen. Want ieder dient zijn eigen conclusies te trekken op basis van eigen onderzoeken. Ook Augustinus roept ons daartoe op, zo drukt Paul ons aan het begin van ieder jaar weer op het hart.

Zo, dat was het voor deze keer. Ik hoop u hiermee een klein kijkje in de keuken van de groep Mariënheuvel gegeven te hebben. Over keukens gesproken, van geen enkel groepslid heb ik ooit ook maar één negatieve conclusie over de producten van de Mariënheuvel-keuken gehoord. Tijdens de koffiepauzes van onze bijeenkomsten worden die, nog immer ambachtelijke, producten door ieder onderzocht en beproefd. De conclusies zijn bijna altijd eensluidend: “heerlijk, praktisch volmaakt”!

Carla Smit

Week van de vriendschap familia Lindenholt

maandag 12 mei 20.00 uur tot 22.00 uur.

Bijeenkomst parochiecentrum Lindenholt

Dinsdag 13 mei 20.00 uur - 22.00 uur

Bijeenkomst Boskapel een lezing van Wim Sleddens

Vrijdag 16 mei van 17.30 uur tot 20.30 uur.

Bijeenkomst parochiecentrum Lindenholt.

We beginnen met gezamenlijk eten.

Zondag 18 mei 10 uur eucharistieviering, voorganger Wim Sleddens
parochiecentrum Lindenholt

Bijeenkomst tot ergens in de middag

Meer informatie vindt u op de site www.augnet.org



One World Week with Augustine: 2008 (OWWWA)
11-18th May 2008

This is an Irish initiative to bring people together to explore something of the spirituality of St Augustine, to have fun in the process, and to have a sense of being united with others elsewhere doing the same thing.

The coordinating committee invites intending groups to enrol as soon as possible.

VAN HET BESTUUR FAN

‘Vaststellen van de contributie’ stond op de agenda van de laatste Algemene Leden Vergadering. Een makkelijk onderwerp als je het rekenmachientje er bij neemt. Deel het bedrag van de Begroting door het aantal leden en je bent er. Volgende punt van de



agenda. Maar zo simpel was het niet. In het Bestuur niet, toen we het er voor het eerst over hadden en ook op de ledenvergadering niet. Met hetzelfde bedrag vraag je van de een meer dan van de ander. En dan wordt het onderwerp gevoelig. Moet er een lijstje komen van kortingkrijgers en voltariefbetalers? Behalve gevoelig wordt het onderwerp nu ook ingewikkeld.

Gelukkig is er intussen het bedrag van de Begroting dat de penningmeester voor ons heeft uitgerekend. Voor ons. Het bedrag om bij elkaar te brengen en te kunnen besteden aan wat we nodig vinden. We. En dan wordt het vaststellen van de hoogte van de contributie eenvoudig.

Met behulp van het richtbedrag voor de contributie, te lezen op het beeldschermje van het rekenmachientje, kan ieder er aan bijdragen dat we samen het bedrag van de Begroting opbrengen.

“Zorg er voor dat alles onder u gemeenschappelijk is”, schreef Augustinus in zijn Regel voor de Gemeenschap. “Aan ieder moet gegeven worden wat hij nodig heeft (.....) Alles moet gebeuren in dienst van de gemeenschap en met meer ijver en meer geestdrift dan wanneer ieder voor zichzelf en zijn eigen belang zou werken”.

Augustinus schreef dit niet met het oog op het vaststellen van de contributie voor wie lid van de gemeenschap wil zijn. Wél spreekt uit zijn woorden de aandacht voor wat mensen bij elkaar brengt en tot gemeenschap maakt én tegelijk rekening houdt met ieders eigen omstandigheden. In die geest mag gezegd worden dat wie méér bijdraagt zich niet méér moet voelen en wie minder bij kan dragen zich niet minder hoeft te voelen. Dat is spiritualiteit zonder hoofdletter. Gewoon met een dagelijkse letter ‘s’. Ofwel:

‘spiritualiteit concreet’. Zo luidde ook het thema van de FAN Ontmoetingsdag waarvan de laatste Algemene Leden Vergadering deel uit maakte.

Gerard van Hoof o.s.a.



www.familiaaugustiniana.nl



Ontmoetingsdag FAN 19 april 2008

*Ontmoetingsdag zaterdag 19 april a.s. in Mariënhage, Eindhoven
tijd: 10.00 uur tot ± 16.30 uur*

Deze dag wordt een vervolg op de Ontmoetingsdag van 15 december vorig jaar.

Er wordt een korte Algemene leden Vergadering gehouden en verder staan de ontmoeting en de gesprekken net als in december in het teken van ‘spiritualiteit concreet’.

In het ochtendgedeelte zal zr. Yvonne Peyresaubes, augustines van sint Monica, een inleiding houden en ‘s middags staan ‘initiatieven in augustijns verband’ op het programma.

Aan bod komen dan o.a. ‘uitgangspunten voor een eigentijdse augustijnse gemeenschap’; een augustijnse ‘Niet Gouvernementele Organisatie’ (N.G.O) en ‘internationale contacten’.

De uitnodiging en het volledige programma van 19 april worden binnenkort toegezonden.

Gerard van Hoof o.s.a.

Aan de abonnees van Open Vensters:

Mocht u het abonnementsbedrag ad € 10 nog niet over gemaakt hebben, wilt u dit dan svp dit bedrag binnenkort overmaken op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond onder vermelding van ‘abonnement Open Vensters’.

Penningmeester FAN

Denkt u eraan de contributie voor 2008 ad € 45,= over te maken op girorekening 310 83 66 t.n.v. FAN, Helmond? Op de algemene ledenvergadering van 15 december jl is afgesproken dat, wanneer € 45 een bezwaar is, een lager bedrag mogelijk is. Ook een hoger bedrag is van harte welkom. (zie ook nummer 29 van Open Vensters)

VERDER NIEUWS

KAARTEN

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit Eindhoven zijn onder andere te koop bij het Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6 verschillende afbeeldingen.

Per set van 6 kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)



Zijn moeder
droeg Hem
in haar schoot,
laten wij Hem
in ons hart
dragen.

Augustinus

Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt. Er zijn momenteel 6 serie's. De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de kaarten uit de

D serie dragen algemene teksten. De V serie gaat over vriendschap en de R serie bestaat uit rouwteksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij: Jan van Swam en Bettineke van der Werf

AUGUSTINUS EN GEBED

Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag het gebed uit het **Augustijns Brevier**. Voor een korte (Engelse) tekst kunt u dagelijks terecht bij **Augustine Day by Day**
<http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/>

19 maart: It is God Who Initiates Conversion:

Did you make it possible for yourselves to merit God's mercy because you tuned back to him ?

If you hadn't been called by God, what could you have done to turn back? Did not the Very One called you when you were opposed to Him make it possible for you to turn back?

Don't claim your conversion as your own doing. Unless He had called you when you were running away from Him, you would not have been able to turn back.

Commentary on Psalm 84,8

Prayer -(Gebed -vertaald) :

Laat mij niet mijn eigen Leven zijn. Ik heb geleefd op eigen rekening en ben innerlijk dood geweest , maar in U leef ik weer.

Spreek tot mij Heer.

Confessiones 12,10

LEZINGEN / RETRAITE

De Quasimodolezing

Utrecht - Bij de tweede Quasimodolezing staat de schrijver Willem-Jan Otten centraal. 'De ambigue gelovige' is de titel van zijn lezing. Ferdinand Borger leest hierbij teksten o.a. van Augustinus. Martijn Schrama houdt een coreferaat. De Quasimodolezing is een initiatief bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. De lezing vindt plaats rond de 2de zondag van Pasen, zondag Quasimodo. Met de lezing worden thema's die in de (oud-) katholieke traditie een belangrijke rol hebben gespeeld, in een ruimere context geplaatst en onderzocht op hun betekenis voor de actuele situatie van geloof en kerk. Een internationaal bekend specialist geeft zijn of haar visie op het thema,

waarop twee andere deskundigen in het kort reageren. Aansluitend is er gelegenheid tot gedachtenwisseling met het publiek.

Locatie: Kathedrale kerk van St Gertrudis, Willemsplantsoen 2 te Utrecht

Kosten: € 15,- (studenten € 10,-) toegang, koffie/thee, publicatie

Aanmelding: per e-mail aan: Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke Kerk(buro@okkn.nl) en

gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 22.50.00 ten name van Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, onder vermelding van: Quasimodolezing 2008.

Augustinus' zoektocht

Lezing door Wim Sleddens osa , op dinsdag 13 mei om 20.00 u. in het Augustijns Centrum de Boskapel te Nijmegen

Augustinus neemt mensen gemakkelijk mee in zijn hartstochtelijk zoeken naar de waarheid die in staat is zijn leven, of in het algemeen het leven van een mens, te dragen. Dat maakt zijn *Belijdenissen* boeiend, maar hij is het in heel zijn leven en in al zijn geschriften. Zijn *Belijdenissen* geven niet alleen de feiten van zijn leven weer, maar beschrijven vooral een innerlijk gebeuren. Augustinus maakt je deelgenoot van zijn zoeken en laat je ervaren hoezeer een mens echt leeft in zijn zoeken.

In zijn *Belijdenissen* stelt Augustinus bijna 700 vragen. Naast een aantal retorische vragen als stijlfiguur, is het merendeel van deze vragen karakteristiek voor zijn wijze van denken. Het is een zoeken naar waarheid, een zoeken naar begrijpen, een kritisch doorvragen, dat de vraag liever openhoudt voor verder zoeken dan zich tevreden te stellen met een te snel antwoord.

Lezing door drs. Anke Tigchelaar op dinsdag 16 september 20.00 u.
Augustinus die mij raakt

Nadere informatie www.boskapel.nl. en aanmelding
info@boskapel.nl of Annemieke Pacilly 024 3561809 (tussen 18.15
en 19.15)

Terugblik Augustijnse lekenbijeenkomst in Clare



Klooster Clare

Na een snelle vlucht van Weeze naar Stansted werden we met de auto opgehaald en zagen we na de eerste Suffolk -roze huizen het roze klooster in Clare. Het werd een ontmoeting met Engelse Vrienden van Augustinus, jongeren rond Augustinus uit Polen, Duitsland en Engeland en

de enkele leden van de FAN uit Nederland. Het zijn goede bijeenkomsten, gezellige maaltijden en inspirerende vieringen geworden. Het was héél erg goed elkaar te zijn!



Gebedsruimte

Uit de lezing van Wim Sleddens:

Een keerpunt in het leven van

Augustinus was het moment dat hij Ambrosius de H. Schrift ziet lezen en hem ontroerd ziet worden door wat hij leest. De woorden van de Schrift raken Ambrosius en daardoor ook Augustinus, diep in het hart. Je hart heeft net als de zintuigen die je laten zien en horen zintuigen om je leven 'thuis' te vinden in God die ons geschapen heeft. Is dat niet net wat ons allemaal erg raakt?

En als we de Schrift lezen kan dat letterlijk (*wat staat er*) allegorisch (*een diepe betekenis vinden*) en moralistisch (*waar brengt de Schrift ons in ons leven*) En natuurlijk kunnen we dat samenvatten in God liefhebben en je naaste liefhebben. Augustinus gaat hiermee rechtstreeks



naar het ‘hart’ van ons bestaan. Hij noemt deze liefde ‘gemini’ liefde, een tweeling liefde dus. Beiden even belangrijk en op hetzelfde niveau. Je kunt het ene niet zonder het andere! Het is Gods onzelfzuchtige liefde waarom we er zijn. We hoeven niets naar Hem, we ‘moeten’ niets. Wanneer je het Scheppingsverhaal hoort, of leest staat er dat alles



Groepsfoto

geschapen is ‘naar zijn soort’. Alleen de mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Wij mensen zijn georiënteerd op God en dat moet ook de oriëntatie van ons hart en van ons leven zijn. Vandaar uit leven we met elkaar ons leven. Zijn levensgeest aan ons gegeven, maakt het ons ook mogelijk in Zijn spiritualiteit te leven. Mensen die in Gods spiritualiteit leven, geven zoals zon en maan aan het firmament licht geven, licht aan onze wereld. In deze liefde van God geven vinden we rust voor ons hart en onze eigen plaats in de wereld waarin we leven. Het is een wonderlijke gedachte om het verschil te maken tussen licht en donker in deze wereld door vanuit de liefde van God in de wereld ons leven te leven, leek of religieus.

En zo kregen we een snelle verbinding naar de volgende lezing over het oprichten van een NGO (een Non Governmental Organisation) door Jean Carbonera.

Goed doen naar elkaar, naar je naaste ook als die wat verder weg is. En het was verbazingwekkend wat er al aan goeds gedaan werd! We hebben ons gelaafd aan elkaars werken en zijn ook geïnspireerd aan elkaars werken en door elkaar. Ook de inspirerende viering op zondag met de parochie viel op door zijn warmte en aandacht voor elkaar. En goed kijkend op de groepsfoto herkent u vast Jonas van de Wiel, Jan Martijn en Evert Jan van der Werf, Wim Sleddens en Jean Carbonera.

Bettineke van der Werf

Aandacht voor Christus die op straat ligt

*De Heer ging het huis van Zacheüs binnen (vgl. Lc. 19,1-10).
Gelukkige man!*

*Kwam Jezus ook maar eens bij ons binnen.
Christus is nu immers in de hemel.*

*Christus, lees mij Uw nieuwe verbond voor,
en maak mij gelukkig met Uw wet.*

*Lees Zijn wet en je zult beseffen
dat je niet van Zijn tegenwoordigheid beroofd bent.
Luister hoe Christus eens oordelen zal:*

*« Wat gij gedaan hebt voor een van de minsten van de mijnen,
dat hebt gij voor Mij gedaan » (Mt. 25,40).*

*Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel,
maar heb aandacht voor Christus
die op straat voor uw deur ligt,
heb aandacht voor Christus
die honger heeft en kou lijdt,
die in nood verkeert en vreemdeling is.*

Augustinus, Preek 25,8,8
uit: Veel te laat heb ik jou lief gekregen.

VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS



Familia Augustiniana :www.familiaaugustiniana.nl
Augustijnen algemeen :www.osanet.org
Augustijnen Nederland :www.augustijnen.nl
Augustijns Instituut nl :www.augustijnsinstituut.nl
Augustijns Instituut be :www.augustiniana.net
Augustijnse beweging :www.augustijnsebeweging.nl
St Augustine Day by day :www.artsci.villanova.edu/dst
elman/augustine/

VIERINGEN:



Zondag 10.00 u
oecumenische viering
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.00 uur
Avondgebed Boskapel

Donderdag 7.45 u
Morgengebed Lindenholt

AUGUSTIJNSE AGENDA:

19 april	Familia-ontmoetingsdag in Eindhoven
13 mei	lezing Boskapel
28 augustus	Feest van Augustinus
16 september	lezing Boskapel
20 september	Augustijns Instituut Leuven
1 november	Familia-ontmoetingsdag