

**Familia Augustiniana**  
**Juni 2006**



# **Open**

# **Vensters 23**

**Rondzendbrief van de Familia**  
**Augustiniana**

## OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE: Bettineke van der Werf  
Wedesteinbroek 1406,  
6546 RN Nijmegen  
e.van.der.werf@hccnet.nl

Joep Beliën  
Wichard van Pontlaan 19  
5302 XA Zaltbommel  
joepbelien@chello.nl

Aanspreekpunten familia i.v.m. Open Vensters:

Karel Peijnenborg	Familia Boskapel
Luc Habets	Familia Eindhoven
Jan van Swam	Familia Lindenholt
Jan van Dril OSA	Augustinusleesgroep Utrecht
Hedy de Groot	Werkhofgemeenschap

Aanvraag toezending Open Vensters:

Bettineke van der Werf

VOLGENDE NUMMER: eind september 2006

SLUITING KOPIJ: 15 september 2006



St Augustinus (Coelo - Prado, Madrid)

### Inleiding:

Voor u ligt het drieëntwintigste nummer van Open Vensters. In het kader van het 3<sup>e</sup> jubileum dat gevierd wordt, 750 jaar geleden is de Magna Unia ondertekend, dachten wij u een plezier te doen door hier wat extra aandacht aan te geven door middel van een middenkatern. De foto's ( Jan van Lierop en Evert Jan van der Werf) uit deze uitgave kunnen op de inmiddels 'bekende' manier in kleur bekeken worden bij [ov.vdwerf-online.nl](http://ov.vdwerf-online.nl) bij open vensters 23. (vanaf begin juli)

Wij wensen u veel inspiratie en veel genoegen bij het lezen van de 23<sup>e</sup> Rondzendbrief.

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.

## **INHOUD:**

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKPRESENTATIE

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Lindenholt

Familia Boskapel

Augustinus Leesgroep Heemstede

LEKENCONGRES ROME

BESTUUR FAN

Ontmoetingsdag 8 april

TERUGBLIK

Slotmiddag kapittel

Lezing 21 mei

VERDER NIEUWS

Tentoonstelling Pierre de Grauw

Augustinusfeest 28 augustus

Magna Unia 28 oktober België

Augustinus kaarten

Augustinus en gebed

STUDIEDAGEN- RETRAITE

Augustijns Centrum Boskapel

JONGEREN EN O.S.A.

Bijeenkomst in Pavia

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

## AUGUSTINUS ZEGT ..



*Het plan van de mens is schadelijk voor hemzelf, wanneer hij alleen op zijn eigenbelang uit is en niet op de belangen van God. Gods erfenis zal God zelf zijn, wanneer Hij zichzelf aan ons te genieten zal geven. Dan zal er geen gemeenschap meer zijn die ons in het nauw drijft vanwege het feit dat wij van onze zaken houden als waren ze louter privé, want het zal een gemeenschap*

*van heiligen zijn.*

*Als die glorierijke stad de beloofde erfenis in ontvangst zal genomen hebben ... dan zullen daar geen burgers zijn die als individuen van hun eigen goederen genieten, omdat God alles in allen zal zijn (1 Kor 15,28). Al wie gedurende deze omzwerving op aarde trouw en vurig verlangt naar de gemeenschap met God, oefent zich erin de algemene belangen te stellen boven het eigen belang, en zoekt niet alleen het zijne maar datgene wat van Jesus Christus is*

*Preek over psalm 105(106)34. T. van Bavel, Charisma-Gemeenschap. Gemeenschap als plaats voor de Heer. Leuven, Augustijns Historisch Instituut, 2000, p.124-25.*

## BOEK

*Een gedeelte uit Charisma Gemeenschap*

### GEMEENSCHAP ALS DEELHEBBEN AAN ELKAARS LEVEN

#### *Gemeenschap*

Gemeenschappelijk leven is binnen de augustijnse traditie een norm. Het volgen van Christus ligt volgens Augustinus altijd in het model van de gemeenschap. Als christenen volgen we Christus niet in ons eentje maar als gemeenschap. Gemeenschap is: de liefde tot God en de naaste intens beleven; heel concreet aan elkaar beleven alles wat er aan relatie tussen mensen bestaat. Dus: deelhebben aan elkaars geloof, hoop, affectie, gevoelens, gedachten, activiteiten, verantwoordelijkheden, tekortkomingen, fouten, zonden. Gemeenschap veronderstelt een zekere openheid, de wil erbij te horen, een gevoelen van aanvaard en bemoedigd te worden, zelf gevoelig te zijn voor anderen en de wens te koesteren bij hen tegenwoordig te zijn. De plaatselijke gemeenschap is voor ieder de omgeving waar de meest onmiddellijke eisen aan jou worden gesteld.

Er zijn verschillende typen gemeenschappen, bijvoorbeeld studie-gemeenschappen, werk-gemeenschappen etc. Maar de augustijnse gemeenschap heeft geen doel buiten de gemeenschap zelf. De gemeenschap heeft een zin in zichzelf. Zij is geen middel om een doel te bereiken, want God en mensen zijn geen middelen. Als je van de gemeenschap een nuttigheids-instelling maakt, gaat dat dwars tegen de spiritualiteit van Augustinus in. Gemeenschap in optimale vorm is een leven in liefde, nederigheid, vriendschap, mededeelzaamheid en gesprek, harmonie en eensgezindheid.

#### *Leven in liefde*

Zodra je begint te beminnen is God begonnen in jou te verblijven (*In Ep Joh 8,12*). Augustinus beklemtoont de liefde boven de gehoorzaamheid of andere deugden. De deugden zijn in feite vormen van liefde. Heel de Heilige Schrift gaat over de liefde tot God en de naaste. Door de naaste lief te hebben en door om hem

bezorgd te zijn, blijf je je voorwaarts bewegen op de Weg. En waarheen anders leidt de Weg dan naar God de Heer (*In Ev Joh 17,8-9*). De liefde voor de naaste is de concrete vorm van onze liefde tot God. Beide liefdes zijn niet te scheiden. De leden van een gemeenschap moeten daarom allereerst goede relaties met elkaar hebben in het concrete dagelijkse leven. De vruchtbaarheid van onze gebeden, liturgie en sacramenten is afhankelijk van onze liefde voor de mens.

Nederigheid is noodzakelijk om in liefde samen te leven. Er is geen liefde mogelijk zonder openheid en ontvankelijkheid. Liefde veronderstelt de bekwaamheid om zichzelf te overstijgen en uit te gaan naar anderen. De nederigheid doorbreekt de muren van het eigen ik. Nederigheid is overigens niet hetzelfde als slaafse onderdanigheid. Het heeft meer te maken met het juist inschatten van de werkelijkheid en van de verhoudingen. 'Er wordt niet tegen je gezegd 'wees minder dan je bent' maar 'weet wat je bent' (*Preek 137,4*). Liefde en nederigheid zijn de hoogste christelijke waarden.

### *Vriendschap in God*

Vriendschap in God is een hoofdkenmerk van Augustinus' spiritualiteit. Vriendschap is een grote vertroosting in ons zorgelijk bestaan. Als christenen erkennen we dat God de vriendschap tussen mensen tot stand brengt. De vrienden zijn met God verenigd in de liefde die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort (Rom 5,5). De vriendschap in God is de enige waarachtige vriendschap (*Belijdenissen 4,4,7*). Augustinus kiest niet voor het vader- of moedermodel van het egyptische monnikendom. In Thagaste gaat hij met vrienden samen wonen. Het is een meer broederlijke en democratische levensstijl. Vriendschap is een concrete uitdrukking van de liefde die God eert en dient in een andere mens; een liefde die in de relatie met de ander niet zoekt naar bevrediging van eigen verlangens welke tegenstrijdig zijn met de waarden van het religieuze leven. Op het punt van de vriendschap hebben wij tegenover andere vormen van spiritualiteit een eigen augustijns erfgoed te verdedigen.

Groei in vriendschap is een langzaam proces. Vriendschap steunt op wederzijdse liefde en wederkerig vertrouwen, vriendschap is echter geen inteelt. Wij mogen nooit iemand afwijzen die met ons vriendschap wil sluiten, ofschoon wij niet verplicht zijn onmiddellijk iemand in onze vriendschap op te nemen. Wel moeten we wensen zo'n persoon als vriend te kunnen aanvaarden. Onze houding tegenover anderen moet zo zijn dat de mogelijkheid om hen in onze vriendschap op te nemen open blijft (*DeDivQuaest 83, q.71,6*). Vriendschap is een ideaal, maar we mogen nooit vergeten dat het slechts één vorm van liefde is. Onze meeste relaties spelen zich af op andere vlakken. Ieder relatie heeft een eigen betekenis en een eigen waarde, ook al zijn ze geen vriendschapsrelaties. Het betekent al veel als er in een gemeenschap een vriendelijke en uitnodigende sfeer heerst.

### *Gesprek*

Het gesprek met elkaar is belangrijk. Dan gaat het om gesprek op allerlei niveau's, ook op het niveau van ontspanning en recreatie. Het gesprek maakt wezenlijk deel uit van het netwerk van relaties tussen de leden van de gemeenschap. Gesprek is echter wat anders dan geklets waarmee je elkaar kunt lastig vallen. Geen enkele gemeenschap kan groeien wanneer haar leden niet met elkaar spreken of elkaar tekenen geven van verbondenheid. Mededeelzaamheid in het gesprek brengt zowel mee 'risico durven nemen' alsook 'vertrouwen hebben'. We maken onszelf kwetsbaar door onze openheid voor anderen. Alleen in een gemeenschap die een stevig niveau van onderlinge relaties bereikt, kunnen de leden er zich van bewust worden dat zij niet alleen een 'ik' zijn maar ook een 'wij'.

### *Eensgezindheid*

Gemeenschappelijk leven is geen toevluchtsoord voor zwakke mensen, of voor mensen die een zorgeloos bestaan willen leiden. Het is een school waarin men leert om te gaan met de concrete werkelijkheid. Het is een vuuroven waarin we gelouterd kunnen worden. Ook zal men altijd te maken krijgen met spanningen en



conflicten, want ieders persoonlijkheid is anders. De spanning tussen mijzelf en de ander kan zich uiten in egoïsme, trots, afbrekende kritiek, roefbouw. Zulke spanningen vormen een natuurlijk onderdeel van de wisselwerking tussen mensen. Maar spanningen in een gemeenschap mogen niet frustrerend en zuiver negatief blijven. Ze kunnen een positieve betekenis krijgen wanneer ze bijdragen tot persoonlijke groei en tot meer vreugde in de deelname aan het gemeenschapsleven

## **FAMILIA-GROEPEN**

### **FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT**

Waarom bidden als God toch al weet wat we nodig hebben?

**D**it stond op de uitnodiging, die Ruud en ik ontvingen van een studie- en ontmoetingsdag in het Augustijns Instituut in Eindhoven op 10 juni 2006. Bidden...daar wilden wij wel meer over weten, dus aanmelden maar.



Na een hartelijke ontvangst met koffie, thee en koekjes was daar de opening door Hans van Reisen.

De 1e lezing door prof. dr. Jozef Wissink en ging over:

De Geest, het gebed en het leven - over spiritualiteit en gebed.

De 2e lezing was van dr. Martijn Schrama en had als thema,

Gebed als therapie - Augustinus over het genezende karakter van het bidden.

Na de lunch werd de grote groep (wel 80 personen) in tweeën gedeeld onder begeleiding van: drs. Joost van Neer rond Augustinus sermo 77B, Blijf



bidden en drs. Hans van Reisen rond Augustinus sermo 136A, Luistert God niet? Na een vrolijke afsluiting, ook ons "Oranje" werd door Hans van Reisen even aangehaald, gingen wij weer huiswaarts.

*Wat heeft deze dag voor mij betekend?*

Bidden.....

Van kinds af aan, ben ik al betrokken bij de Rooms Katholieke kerk. In Hatert bij een kinderkoor en op 10 jarige leeftijd naar het jongerenkoor "The Anthony Singers". Bij The Anthony Singers heb ik ruim 33 jaar gezongen en zing nu al weer 7 jaar bij het koor "SubTilia" in Lindenholt - Nijmegen. Dus ik heb heel wat vieringen meegemaakt, gezongen en mee voorbereid. Dus ook bidden komt wel in mijn leven voor.

Maar aan het Onze Vader en Wees Gegroet had ik echt niet genoeg. Bidden is voor mij veel meer. Bidden is zingen, muziek maken, praten, overleggen, samen vieren, gemeenschap vormen in onze parochie, zorgen en aandacht voor de medemens. Vooral de Vietnamese medemens trekt mij heel erg aan.

Jaren geleden toen Wim Sleddens nog pastor was in onze parochie, wist ik van zijn Augustijnse groep en ben ik dan ook al jaren lid van de Familia groep Lindenholt. Een warme familie die mij zeer dierbaar is en waar ik, ook als ik in een van de Augustijnse "huizen" kom, mijn gevoel van thuiskomen ervaar. Ik ben niet zo'n prater in die groep, ik luister vooral, naar al die gesprekken, verhalen die komen, als wij weer een stukje tekst hebben gelezen.

Zelf overdenk ik dan allemaal, wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan en niet gedaan. Wat mij is overkomen en wat niet. Hoe ik verder moet en verder wil?

Bidden...

Veel gedachten komen er dan los, over mijn jeugd.

Zorgen voor zieken.

Bidden...

Gedachten over mijn overleden man, over mijn kinderen, die jarenlang zonder vader waren. Opvoeding en zorgen. Hoe moet dat toch allemaal?

Bidden...

Zelf ziek geworden, relatie verbroken..... Ik ben bang.

Ga ik beter worden? Hebben mijn kinderen straks ook geen moeder meer? En dan?

Bidden...

Er komt iemand anders op mijn pad, hoe moet dat nou?

Praten met dierbaren, priesters, hulp heb ik nodig, is dit mijn weg, onze weg?

Bidden.....

Voor mij zelf, voor mijn partner, onze relatie en onze kinderen.

Samen verder. Na een moeilijke tijd kon dat en mocht dat.

Het voelt goed.

Bidden...

Afgelopen zaterdag, kwam voor mij na alle lezingen en middagsessie een lichtpuntje. Het kan, ik heb het gehoord, ik heb het goed gevoeld, bidden is niet alleen het Onze Vader en Wees Gegroet, het is veel meer, zoals ik dat altijd al voelde. Mijn gevoel laat mij weer niet in de steek.

Bidden...

De dag erna zijn Ruud en ik naar Linden gegaan, waar Piet Vermeeren zijn 40 jarige priesterfeest vierde, samen met allen die hem lief zijn. Kijk daar had ik dat weer, samen vieren, samen bidden en op de manier, die ik zo graag wil. Gewoon, Augustijns, het blijft aan me trekken. Geen hoogdraverij, maar eerlijk en open naar elkaar.

Ik ben Piet Vermeeren erg dankbaar voor zijn 40 jaar werken voor de gemeenschap en dankbaar voor de bijzondere wijze waarop hij is voorgedaan tijdens die viering. Ik denk dat ik vaker even de Maas overkom en zolang Piet daar nog voorgeeft, even naar Linden wil. Rome is me iets te ver, maar gelukkig komt Wim Sleddens regelmatig naar Nijmegen om ons van zijn gave te schenken. Want ook hem ben ik dankbaar, want zonder hem had ik de Augustijnse Gemeenschap niet ontmoet.

Bidden.....

Ik blijf bidden, want het voelt goed, geeft mij hoop, kracht, energie, een positief gevoel. Bidden op mijn eigen manier, want ik weet dat het echt goed is.

Nelleke Vonk, Familia Augustiniana Lindenholt

*Bijeenkomsten Lindenholt: eerste dinsdag van de maand*

#### **FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN**

*Bijeenkomsten Eindhoven: wisselend op vrijdag*

#### **FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL**



Is Familia-groep hebben we een enerverende periode gehad met hoogte- en dieptepunten. Allereerst hebben we afscheid moeten nemen van pater Jan Frank, die sinds 3 maanden terug was uit Papua-Indonesië en in het convent van de Graafseweg woonde. Het was iemand waar je snel bevriend mee raakte. Daarom zal hij nog lange tijd in onze harten voortleven.

Daarna kwam het kapittel, wat voor menigeen een nieuwe ervaring was. Enerzijds was het voor de Familia-leden een belangrijk moment dat de statuten aan het Bestuur van de Nederlandse Provincie werden aangeboden, anderzijds was het mooi dat Annemiek Alferink haar bevestiging aflegde, te samen met 2 andere leden van de Familia Augustiniana. Ook de gemoedelijke sfeer die er op het kapittel heerste heeft ons getroffen en kwam de augustijnse kleur goed tot zijn recht.

Verder heeft op 17 juni ons jaarlijkse uitstapje plaatsgevonden, traditiegetrouw naar een plek die een relatie heeft met de Orde der Augustijnen. Ook de twee jongeren, die vanaf het nieuwe seizoen zich willen aansluiten bij onze Familia-groep, waren voor deze dag uitgenodigd om op deze wijze al eens kennis te maken met onze groep. De reis ging dit keer naar oud-Amsterdam, waar vanaf 1652 augustijnen in diverse kerken hebben gediend. Bob Bodaar, een Amsterdammer in hart en nieren, liet ons vele historische plekjes van Amsterdam zien. Echt erg veel, maar gelukkig kregen we ook een beschrijving van de hele



wandeling, zodat we enerzijds het thuis nog eens konden nalezen, en we anderzijds de wandeling nog eens over kunnen doen; geen overtollige luxe, gezien de veelheid van indrukken! Een van de hoogtepunten was absoluut de bezichtiging van de, in 1662 gerealiseerde schuilkerk ‘Ons Lieve

Heer op Zolder’, van waaruit de augustijnen het pastoraat voor de binnenstad verzorgde. Ook de (gevels van) de latere Augustinus-kerken werden bezocht.

Helaas was de tijd te kort om nog naar de Augustinus-kerk in West en naar A’dam Noord te gaan, dus vraagt het nog om een tweede bezoekje. De foto’s laten zien dat het weer een geslaagde dag was.



Verder wil ik namens onze groep de andere Familia-leden ook een

hele mooie vakantieperiode toewensen.

Jan van Lierop

## LEESKRING HEEMSTEDE



ot onze verrassing ontvingen wij een uitnodiging tot het bijwonen van de inaugurele rede van onze docent Paul van Geest. Iedere maand komen wij (ongeveer 25 cursisten en 4 zusters) op Mariënheugel bij elkaar om onder de bezielende leiding van Paul een tekst of preek van Augustinus te lezen.

Donderdagmiddag 8 juni jl. waren wij met 6 andere cursisten aanwezig in de aula van de VU in Amsterdam. Het was een heel mooie en plechtige gebeurtenis. Vooral de binnenkomst van het 'college', met de rector magnificus en Paul voorop, gevolgd door een aantal prominente mensen, (wij signaleerden kardinaal Simonis, bisschop Muskens en monseigneur Bar), het bestuur van de Augustinus leerstoel en het college van hoogleraren van de theologische faculteit, maakte grote indruk. Het was fijn te constateren dat we de rede, met als titel: 'Stellig maar onzeker' goed konden volgen. Wat zijn we dankbaar voor de lessen van de afgelopen twee jaar. We beseffen dat God een geheim is, maar via Augustinus leren we onszelf steeds beter kennen. Ter afsluiting sprak de rector magnificus zijn grote dankbaarheid uit over de komst van Paul van Geest, de eerste katholiek bij de theologische faculteit van de VU. Helaas waren de zusters verhinderd. Daarom hebben wij tijdens de receptie, die na afloop van de rede werd gehouden, voor de zusters foto's van Paul, zijn echtgenote en dochttertjes gemaakt.



Paul van Geest

Jan en Marijke Noorlander

## INTERNATIONALE LEKENCONGRES IN ROME 12 - 18 JULI 2006

*Together, for a better world*  
*Opgeven via het bestuur van de FAN*  
*Meer informatie bij Wim Sleddens o.s.a*  
[wsleddens@aug.org](mailto:wsleddens@aug.org)



Vanuit Nederland gaan er 9 mensen naar het congres.  
U zult er ongetwijfeld nog over gaan lezen!

### VAN HET BESTUUR FAN

Verslag Algemene Ledenvergadering FAN  
Gehouden op de ontmoetingsdag  
in Werkhoven op 8 april 2006



1. Opening - door de voorzitter Gerard van Hoof
2. Mededelingen - Hans van Reisen wijst op de studiedag op 10 juni in Eindhoven over Augustinus en het gebed.  
mogelijk heeft niet iedereen hiervoor een uitnodiging gekregen want niet alle FA-leden zijn opgenomen in het adressenbestand van het Instituut. Ook Bettineke v.d. Werf vraagt mutaties in het adressenbestand van Open Vensters door te geven. Afgesproken wordt alle adresgegevens te laten lopen via het secretariaat van de FAN: Hedy de Groot.
3. Augustijnse Beweging  
Op 25 april is in Utrecht de Augustijnse Beweging opgericht. Het betreft hier religieuze gemeenschappen / instituten /groepen, die leven vanuit/geïnspireerd zijn door het Augustijns gedachtegoed. Er werd een stuurgroep samengesteld, bestaande uit Zr van Dijk, Bob Bodaar en Hans van Reisen.

#### 4. Augustijns Kapittel

Van 14 t/m 18 mei 2006 houden de Augustijnen in Nederland hun vier-jaarlijks kapittel, dit keer in de Zwanenhof in Zenderen. Dit jaar staan de verkiezing van een nieuw bestuur en de realisering van een grotere verzelfstandiging van diverse onderdelen van de gemeenschap op de agenda. Het kapittel zal worden voorgezeten door de Prior Generaal, pater Robert Prevost. De FA-groepen krijgen de gelegenheid zich te presenteren en hun verbondenheid met de FAN en de Orde te bevestigen. Verder zal de FAN de statuten aanbieden.



#### 5. Concept statuten

De eerste versie is inmiddels terugontvangen van de notaris. Tot uiterlijk 17 april kunnen reacties schriftelijk worden ingediend. Na 18 april wordt de aangepaste tekst voorgelegd aan de Orde der Augustijnen en aan de Familia. Daarna gaat de tekst naar de notaris voor de definitieve versie.

Er worden tijdens de vergadering diverse opmerkingen gemaakt:

- Voorgesteld wordt dat het zittend bestuur als eerste bestuur zal fungeren. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.



- Het aspirantlidmaatschap duurt 'tenminste/maximaal' één jaar. Gekozen wordt voor 'maximaal.'
- Lidmaatschap: Wij hebben steeds de FA gezien als een gemeenschap van gemeenschappen Volgens de notaris kunnen alleen natuurlijke personen lid worden van een vereniging, dus het lidmaatschap beperkt zich tot natuurlijke personen.
- De vraag wordt gesteld of de doop een voorwaarde voor lidmaatschap moet zijn. Hierover ontstaat enige discussie. Door de doop niet als voorwaarde op te nemen wordt niemand bij voorbaat uitgesloten van deelname.
- Verbinding FAN en de Orde - De Orde heeft het recht iemand af te vaardigen in het bestuur.
- Instemming door de Orde:  
Na 18 april wordt de laatste versie aan het bestuur van de Orde aangeboden met het verzoek mede-oprichter te worden van de FAN; iemand af te vaardigen in het bestuur van de FAN en akkoord te gaan met de tekst.
- Op het Kapittel in mei zullen de statuten gepresenteerd worden.
- De contributie zal op de eerstvolgende ALV worden vastgesteld.
- De aanwezigen maken het bestuur hun complimenten voor de vele werkzaamheden van de afgelopen periode.

#### 6. Internationaal Lekencongres in Rome - 12-18 juli 2006

De bezoekers is gevraagd een presentatie voor te bereiden. De bezoekers uit Nederland zullen hierover nog contact hebben.

7. Datum volgende vergadering - zaterdag 18 november 2006 in de Boskapel in Nijmegen. *In de ochtend zal Joop Smit o.s.a. een inleiding houden over het Marcusevangelie.*

8. Rondvraag: Er wordt aandacht gevraagd voor het Jongerencongres dat van 1-7 augustus 2006 gehouden wordt in Pavia.

Hedy de Groot

# TERUGBLIK

## Slotmiddag van het kapittel 19 mei in Zenderen.



De nieuwe provinciaal



Slotviering



Uitspreken naar de orde



Fraterniteit



Ontstaan  
famieliegroepen



De statuten van de FAN



Statuten



Ontmoeten



Ontmoeten

**Maandag 21 mei: Lezing Boskapel**  
Een nieuwe kijk op de Belijdenissen van  
Augustinus  
*door Wim Sleddens osa*



Het was druk. En het kostte de inleider weinig moeite iedereen mee te krijgen in de materie. Want natuurlijk was iedereen nieuwsgierig.

Een nieuwe kijk op een boek wat al zo veel vertaald is??? Voor ons wel, bleek.

Wim Sleddens liet ons aan de hand van enkele tekstvoorbeelden zien hoe hij de parabel van de verloren zoon bijna 'moeiteloos' terugvond bij de Belijdenissen van Augustinus.

En ook hoe Augustinus zichzelf keer op keer spiegelt aan zijn moeder. Hij de zoekende, zij de standvastige. Het waren voor de meesten van ons verrassende invalshoeken. De enige kritiek was, dat de pauze te lang geduurd had, daardoor konden 'we' minder van de lezing meekrijgen..... Annemieke had het euvel al 'ondervangen' door tien minuten langer door te laten gaan...



Bettineke van der werf



Er komt een nieuwe vertaling aan van de belijdenissen van Augustinus. Wim Sleddens, de auteur, verzorgde een lezing, volgens de aankondiging. Maar zoals van hem bekend, zorgde hij met korte vragen, aanwijzingen en voorzetjes dat hij ieders aandacht had.

Daarna nam hij ons mee op een kleine, bijzondere tocht door de belijdenissen. Hij liet ons kennis maken met verschillende invalshoeken en visies. Kortom we hebben meer via doorkijkjes en uitkijkpunten naar dit grote werk van Augustinus mogen kijken. Zo ongeveer als een goede gids je heel kort wat interessante gezichten van een stad laat zien. Kortom we zien verlangend uit naar het verschijnen van deze nieuwe versie en kijken ook op een andere manier naar de versies die er nu zijn.

En eigenlijk verlangen we naar een uitgebreidere rondleiding door deze gids. Met hem op stap naar een beter zicht op de belijdenissen en op Augustinus.

Evert Jan van der Werf

## VERDER NIEUWS

### Tentoonstelling

Dinsdag 4 juli a.s. om 19.30 uur wordt er in de Grote Kerk aan de Voorstraat in Vianen (bij Utrecht) een tentoonstelling geopend :

**"De getekende psalmen van Pierre de Grauw uit een periode vanaf 1975".**

Tijdens de opening zal het koor van de Pieterskerk in Utrecht een aantal van de getekende psalmen zingen.

De tentoonstelling zelf zal te bezoeken zijn tot 16 oktober a.s.

Inlichtingen: mw.M. Kluit-Roozen, tel. 0347-326107.

Pierre de Grauw is de (augustinse) kunstenaar die ook de augustijnse Provinciepenning ontworpen heeft ( zie Augustijns Forum van maart jl, pag.. 5).

### Augustinusfeest

Het Augustinusfeest wordt dit jaar op 28 augustus vanaf 15.00 uur in Mariënhage, Eindhoven gevierd. Noteer de datum en de tijd vast in jullie agenda!.

### Kaarten



Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit Eindhoven zijn onder andere te koop bij het Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6 verschillende afbeeldingen. Per set van 6 kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)



Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt. Er zijn momenteel 4 serie's. De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de D serie dragen algemene teksten.

Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij:

Jan van Swam en Bettineke van der Werf

### **E-mailkaart**

Dat je een kaart kunt sturen met de post is algemeen bekend. Maar met behulp van het internet kunnen ook kaarten verzonden worden. Daar zijn verschillende aanbieders u graag behulpzaam mee.

Kaarten met afbeeldingen van de fresco's uit San Gimignano vindt u als e-mail kaart op

<http://gallery.euroweb.hu/html/g/gozzoli/4gimignal/>

Volg de instructie voor het versturen!

Bettineke van der Werf

## **Augustinus en gebed**

Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag het gebed uit het Augustijns Brevier. Voor een korte (Engelse) tekst kunt u dagelijks terecht bij

**Augustine Day by Day** - For each day of the year, a one-page reflective excerpt from Augustine's writings. Originally edited by the late Fr John Rotelle O.S.A. of Villanova University, United States of America. <http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/>

## **LEZINGEN / RETRAITE**

### **Augustijns Centrum de Boskapel**

De lezingen/leeravonden vinden plaats in het Augustijns Centrum de Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen. Uitgebreidere informatie over het programma van het Augustijns Centrum is te vinden op de homepage [www.boskapel.nl](http://www.boskapel.nl).

U kunt zich aanmelden via email [a.c.boskapel@wanadoo.nl](mailto:a.c.boskapel@wanadoo.nl) of telefonisch 024-3561809 (tussen 18.15 en 19.15)



Op dinsdag 12 september om 20.00 uur vindt in het Augustijns Centrum de Boskapel, Graafseweg 276 te Nijmegen, de **Augustinus-lezing** plaats en heeft als titel ‘**AUGUSTINUS EN DE VROUW**’. De lezing wordt gehouden door p. **Bernard Bruning**, Provinciaal raadslid & Directeur van Augustijns Historisch Instituut te Leuven.

Voor dit onderwerp is gekozen omdat Augustinus vaak wordt verweten ‘vrouwonvriendelijk’ te zijn. De inleider zal de toehoorders duidelijk maken dat dát erg meevalt, wanneer je een aantal uitspraken van hem in de context van zijn tijd weet te plaatsen. De toegang tot de lezing is gratis.

Annemieke Pacilly

## JONGEREN EN OSA:

### Internationale Ontmoeting Augustijnse Jongeren

Vanuit Nederland gaan er 5 jongeren naar Pavia.

## VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:



augustijnen algemeen : [www.aug.org](http://www.aug.org)  
augustijnen Nederland : [www.augustijnen.nl](http://www.augustijnen.nl)  
Augustijns Instituut nl : [www.augustijnsinstituut.nl](http://www.augustijnsinstituut.nl)  
Augustijns Instituut be : [www.augustiniana.net](http://www.augustiniana.net)  
St Augustine Day by day : [www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/](http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/)

## VIERINGEN:



Zondag 10.00 u  
oecumenische viering  
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.30 uur  
Boskapel

Donderdag 7.45 u  
Morgengebed Lindenholt

## AUGUSTIJNSE AGENDA:



- |              |   |
|--------------|---|
| 4 juli       | Opening tentoonstelling<br>Pierre de Grauw  |
| 12-18 juli   | Internationaal Lekencongres in<br>Rome <i>Together, for a better world</i>                                    |
| 1-7 aug      | Internationale Jongeren-<br>bijeenkomst in Pavia<br><i>Blessed are the Ones who build the<br/>City of God</i> |
| 28 augustus  | Augustinusfeest Eindhoven   |
| 12 september | Augustinus en de vrouw<br>lezing Bernard Brüning o.s.a.   |
| 4 november   | Augustijnse studiedag Leuven  |
| 18 november  | Ontmoetingsdag Familia  |