

**Familia Augustiniana**  
**Maart 2006**



# **Open**

# **Vensters 22**

**Rondzendbrief van de Familia**  
**Augustiniana**

## OPEN VENSTERS

Rondzendbrief van de Augustijnse Familia-groepen in Nederland

REDACTIE: Bettineke van der Werf  
Wedesteinbroek 1406,  
6546 RN Nijmegen  
e.van.der.werf@hccnet.nl

Joep Beliën  
Wichard van Pontlaan 19  
5302 XA Zaltbommel  
joepbelien@chello.nl

Aanspreekpunten familia i.v.m. Open Vensters:

Karel Peijnenborg	Familia Boskapel
Luc Habets	Familia Eindhoven
Jan van Swam	Familia Lindenholt
Jan van Dril OSA	Augustinusleesgroep Utrecht
Hedy de Groot	Werkhofgemeenschap

Aanvraag toezending Open Vensters:

Bettineke van der Werf

VOLGENDE NUMMER: eind juni 2006

SLUITING KOPIJ: 10 juni 2006



**Inleiding:**

Voor u ligt het tweeëntwintigste nummer van Open Vensters.  
Wij wensen u een fijne Ontmoetingsdag (8 april), veel inspiratie  
door alle lezingen, en veel genoegen bij het lezen van de 22<sup>e</sup>  
Rondzendbrief.

Bettineke van der Werf, Joep Beliën.

## **INHOUD:**

INLEIDING REDACTIE

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKPRESENTATIE

UIT DE FAMILIA-GROEPEN

Familia Lindenholt

Familia Boskapel

Provinciepenning voor Jan van Lierop

Augustinus Leesgroep Heemstede

LEKENCONGRES ROME

BESTUUR FAN

Ontmoetingsdag 8 april

VERDER NIEUWS

Augustinus kaarten

E-mailkaart sturen

Casella

Groeten uit Rome

De Augustijnse Beweging

Augustinus en gebed

Oh, zag ik maar weer eens zo'n zwarte pij...

STUDIEDAGEN- RETRAITE

Augustijns Centrum Boskapel

JONGEREN EN O.S.A.

Bijeenkomst in Pavia

WEBSITES AUGUSTIJNEN

VIERINGEN

AUGUSTIJNSE AGENDA

## **AUGUSTINUS ZEGT ..**

*Vandaag vieren we het feest van twee heilige martelaressen die in hoog aanzien staan door hun bijzondere moed bij hun lijden en dood.*

*Bovendien verwijzen zij met hun namen naar hun eigen beloning en die van hun lotgenoten, zoals mooi aansluit bij hun zware strijd voor het geloof. Perpetua [eeuwig] en Felicitas [geluk] zijn de namen van de twee maar ook de beloning van allen. Want alle martelaren hebben het in de strijd waarin zij leden en voor hun geloof*

*getuigden een tijdlang dapper volgehouden om de vreugde van het eeuwig geluk te krijgen. Dat was hun enige motief.*

*Door de goddelijke voorzienigheid was bepaald dat deze twee niet alleen martelaressen waren, neen, ze zouden ook nauw met elkaar verbonden lotgenoten zijn. En zo is het ook gebeurd. Daardoor komt het dat ze op één en dezelfde dag een stempel hebben gezet met hun overwinning en dat ze de viering van een gezamenlijk feest aan het nageslacht hebben nagelaten. Door het voorbeeld van hun glorievolle strijd sporen ze ons aan tot navolging, door hun namen getuigen ze van de onverbreekelijke eenheid van de beloning die we zullen ontvangen.*

*Laten beiden elkaar stevig vasthouden, laten beiden met elkaar verbonden blijven. Onze verwachting gaat niet uit naar de een zonder de ander. Want eeuwigheid heeft niets te bieden zonder geluk, en geluk zal ons ontvallen als het niet eeuwig is. Wat betreft de namen van de martelaressen aan wie deze dag is gewijd, wil ik het voor dit ogenblik bij deze enkele woorden laten.*

*Dit waren hun namen, nu over die vrouwen zelf. We hoorden het toen hun acten werden voorgelezen en we weten het uit de overlevering: zij die zo moedig waren en zo grote verdiensten hebben, waren niet alleen vrouwen, maar ook nog getrouwde vrouwen. Een van hen was zelfs moeder, en zo was er bij haar naast de zwakheid van haar sekse*



*ook nog een grotere kwetsbaarheid.*

*Daarom zette de vijand hen op alle manieren onder druk, alsof zij niet in staat zouden zijn de zware en wrede vervolging te doorstaan. Hij dacht dat ze zich meteen naar zijn wil zouden schikken en dat ze gauw in zijn macht zouden zijn. Maar met de omzichtigheid en de sterke kracht van hun innerlijk hebben ze zijn listen getrotseerd, zijn aanvallen gebroken.*

*In dit bijzonder roemvolle gezelschap waren ook mannelijke martelaren. Precies op dezelfde dag hebben ook zeer moedige mannen door hun lijden de overwinning behaald. Maar toch waren het niet hún namen, die op deze dag een apart stempel hebben gezet. Niet dat de vrouwen door hun waardig optreden de mannen hebben overtroffen. Het is zo gegaan omdat het een groter wonder was dat zwakke vrouwen de oude vijand hebben overwonnen en het juist het **eeuwig geluk** was waar sterke mannen voor hebben gestreden.*

Augustinus, preek 282, uit: *Eeuwig geluk. De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas en drie preken van Augustinus*, vertaling door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans, inleiding door Toon Bastiaansen. Zoetermeer, Meinema, 2004, p.83-85.

*Meer info: <http://www.let.ru.nl/V.Hunink/perpetua.htm>*

## **BOEKPRESENTATIE**

Dit keer wil ik twee bundels vermelden: één met drie preken van Augustinus en één over het denken van de kerkvader.

De drie preken zijn vertaald en ingeleid door enkele classici, allen bekenden in het Augustijns Instituut. De bundel telt 88 pagina's. Voorafgaande aan de preken wordt het martelaarschap van de heilige Perpetua en Felicitas verhaald zoals het al sinds vele eeuwen is overgeleverd. Hun namen komen voor in het eerste Eucharistisch Gebed (Romeinse Canon). Het verhaal van hun martelaarschap is ontroerend om te lezen, telkens weer, althans zo ervaar ik dat steeds.

Perpetua en Felicitas waren jonge vrouwen uit Noord-Afrika, de een was welgesteld, de ander dienstbode. Ze werden in het circus van Carthago voor de wilde beesten geworpen en aldus ter dood gebracht, waarschijnlijk op 7 maart 203. In de tijd van Augustinus kenden deze geloofsgetuigen een grote verering. In preek 281 en 282 benadrukt Augustinus dat aan een overwinning van het zwakke geslacht op de boze vijand een speciale zegekrans toekomt: de vrouw overwint de vijand (de duivel) die door een vrouw de man had overwonnen. Perpetua en Felicitas helpen mee de bres te dichten die Eva had

geslagen. De retor Augustinus kon niet anders dan spelen met de namen van zijn heldinnen: Perpetua voert hij op als Dame Eeuwig en Felicitas als Dame Geluk. Een mooiere combinatie dan die van Eeuwig en Geluk is bij een martelaarsfeest niet denkbaar.

De inhoud van de tweede bundel gaat over twee andere vrouwen, Eva en Maria. De titel luidt: *Val en opstanding van de vrouw*. De bundel bevat de lezingen van de Augustinusdag in Leuven van 2004.

Marleen Verschoren sprak toen over: *Een exclusieve heilsgeschiedenis. Eva, Maria en de Kerk in de visie van Sint Augustinus*. Lode Aerts over: *De Kerk als moeder bij Augustinus*. En Bernard Bruning over: *Is er een tegenstelling tussen gemeenschapsleven en actief leven?* De bundel wordt afgesloten met een bijdrage van Jozef van Houtem: *Ter lezing aanbevolen*. Hij wijst op recente Augustinus-publicaties met vooral Nederlandse en Franse boeken en artikelen. De bundel (64 pp) is verkrijgbaar bij het Augustijns Historisch Instituut, Pakenstraat 65, 3001 Heverlee-Leuven, België.



## FAMILIA-GROEPEN

## FAMILIA AUGUSTINIANA LINDENHOLT



Ike eerste dinsdag van de maand komen we met de Augustijnse familia van Lindenholt bij elkaar voor onze gespreksavond. Het is fijn te kunnen zeggen dat onze groep zich nog uitbreidt; zo hebben we Ruud van Gisteren mogen verwelkomen. Als er mensen waren die weggingen was dat omdat ze gingen verhuizen en dus niet meer konden komen.

De avond beginnen we met enkele "huishoudelijke" informatie en we praten even bij. Maar zo gauw het kan gaan we verder met het boek waarmee we al vanaf vorig jaar bezig zijn: "Charisma: gemeenschap van Tars van Bavel. De gemeenschap die Augustinus bedoelt, is vooral de kloostergemeenschap, maar wij ervaren dat dit ook zeker betrekking heeft op onze eigen gemeenschap nu, of dat nu thuis is, op het werk, in de kerk of onze familiagroep. Er is zoveel te zeggen over die gemeenschap.

Als we een stuk tekst hebben gelezen wordt het even stil, de tekst moet bezinken, maar dan komt de discussie.

Dat is elke keer weer boeiend, ieder heeft zijn eigen inbreng; je vult elkaar aan maar soms ben je het helemaal niet met de ander eens. Ieder wordt gerespecteerd om datgene wat hij of zij inbrengt. Dat is het mooie van deze avonden. Je voelt je in vrijheid verbonden met elkaar. Soms vergeten we de tijd en gaan we langer door dan de bedoeling was, maar toch sluiten we altijd af met gebed, psalmen, een stukje tekst van Augustinus en een lied.

Als ik dan naar huis ga heb ik een goed gevoel over de avond, en een hoofd vol gedachten die nog nawerken.



Maar ook het donderdagmorgengebed is voor mij belangrijk. In mei van dit jaar is het 10 jaar geleden dat we hiermee begonnen (dus voor het begin van de familia). Bij de toen aanwezige augustijnen van de Boskapel en enkele leken van de parochiegemeenschap





van Lindenholt was behoefte aan zo'n bijeenkomst. Wim Sleddens was toen nog onze pastor en zo hebben wij eigenlijk kennis gemaakt met Augustinus. Zo is de groep van start gegaan en is er een heel vaste kern die elke donderdagmorgen naar Lindenholt komt. Ook tijdens de vakantie gaan we door en zien we wel wie er komt. Een goede gewoonte om zo de dag te beginnen en daarna samen een kopje koffie of thee te drinken en bij te praten.

Jacqueline Dietvorst

*Bijeenkomsten Lindenholt: eerste dinsdag van de maand*

## **FAMILIA AUGUSTINIANA EINDHOVEN**

*Bijeenkomsten Eindhoven: wisselend op vrijdag*

## **FAMILIA AUGUSTINIANA BOSKAPEL**



### **ratis en voor niets**

Het is maart en in mijn agenda staat dat ik een stukje schrijf voor “open vensters”. Dus ga ik gewoon achter mijn computer zitten en wacht tot de inspiratie komt om iets te schrijven over Augustinus en Augustijnen. Ik denk en jawel, ik heb onlangs veel geld uitgegeven aan een nieuwe badkamer maar wat is er nu nog gratis?

In de Familiagroep lezen wij op dit moment een boek dat mij bijzonder inspireert. Het is niet meer te koop; ik heb een kopie in een snelhechter en voor het slapen gaan blader ik door de teksten. De titel luidt “Van vriendschap en liefde”, en is geschreven door de



Augustijn T.J. van Bavel. Zo'n titel, daar kan niemand iets tegen hebben. In onze groep lezen wij een hoofdstuk en spreken daarover met elkaar. Vriendschap reikt ver hebben wij gemerkt. Onlangs verscheen in onze groep een jonge vrouw afkomstig uit Zuid Amerika, die hier naar Nederland kwam om de liefde van haar leven te volgen. Maar toch, in een vreemd land is alleen een echtgenoot niet

altijd genoeg. Weliswaar er van uitgaande dat hij je beste vriend is, zijn meer vrienden altijd welkom. Bijzonder aanstekelijk vertelde zij hoe zij op een dag langs de Boskapel reed en daar het woord "augustijnen" zag staan. Dat kende zij uit Zuid Amerika omdat zij daar was opgegroeid, met en onder de augustijnen, er naar school was geweest en daar de kerk bezocht. Ze belde vervolgens aan de deur en jawel er werd opgedaan en al spoedig kon in het Augustijnse jaarboek enkele gezamenlijke bekenden worden gevonden. Tijdens onze avond vertelde zij met veel liefde en warmte wat Augustinus voor haar betekende: "het gaat erom wat je in je hart voelt" zo zei ze, en wij waren het daar hartgrondig mee eens! Een stukje thuis in Nederland via onze gezamenlijke vriend Augustinus. En nu dan bij ons in de Familiagroep. Vriendschap is volgens Augustinus gratis, want zo schrijft hij "Als men niet onbaatzuchtig (gratis) vriend is, is men helemaal geen vriend: Hier ligt de oorsprong van ware vriendschap, dat zij niet afgewogen wordt naar tijdelijke voordelen, maar geschat word naar de belangeloosheid van de liefde". "Niemand kan men kennen tenzij door vriendschap". Wat Augustinus daar nog meer over vertelt; een kopie van dit fraaie boek kunnen wij vast wel voor u regelen, of dat gratis kan, kan ik u niet zeggen!

Margrit Dethmers

*De bijeenkomsten van de groep vinden voortaan in de 3de week van de maand afwisselend op de woensdag- en donderdagavond plaats; jaarplanning is gemaakt.*

**Augustijnse Provinciepenning**

*Jan van Lierop, lid van de familia Augustiniana Boskapel, heeft de Augustijnse provinciepenning ontvangen als teken van waardering voor zijn jarenlange (vrijwilligers)werk in de Boskapel. Meer hierover vindt u in Augustijns Forum.*

*De redactie*

## **AUGUSTINUS LEESGROEP HEEMSTEDE**



De leesgroep is in het 2e jaar iets anders bezig dan in het 1e jaar. Toen was de rol van Paul van Geest veel groter dan nu. Ieder lid van de leesgroep krijgt de stof uit een preek van Augustinus mee naar huis. De leesavond beginnen we met, in 4 kleine groepjes, de door Paul aangegeven kerntekst aan elkaar voor te lezen en er kort op te reageren of vragen te formuleren. Na de 2<sup>e</sup> koffie gaat Paul plenair op de preek in en kunnen de vragen worden behandeld.

De 4 avonden zijn weer boeiend geweest, zij het iets rommeliger door de interactie, maar wel vruchtbaar. Het is hartverwarmend om te bemerken hoe de mensen thuis echt lezen en actief meedoen. Men komt heel graag en meldt zich met spijt af als het onmogelijk is om te komen. We zijn meestal zo met 18 tot 20 deelnemers (van de 23) en met 4 zusters Augustinessen en Paul uiteraard.

We wensen de Augustijnse Beweging een goede ontwikkeling toe. Met vriendelijke groet,

zr. Marie-Anne Kras osa

## INTERNATIONALE LEKENCONGRES IN ROME 12 - 18 JULI 2006

*Together, for a better world*

Het Tweede Congres van Augustijnse Leken

### MISSION STATEMENT

We come together, seeking God in unity of mind and heart,  
under the guidance and inspiration of St. Augustine,  
to contribute to the creation of a better world,  
by building the Kingdom of God in friendship and fraternity  
among peoples of all cultures



### PROGRAM

WEDNESDAY, 12 July/ Arrival in Rome

Registration at the Secretariate in the Augustinianum

7:00 p.m: Opening of Congress (dus 19.00uur!)

THURSDAY, 13 July

With the help of Fr. James Hanvey, SJ, we will reflect on The economic, social and religious reality of the world in which we are called to proclaim the Gospel and to give testimony, to Jesus Christ in word and action.

FRIDAY, 14 July

The intuitions of St. Augustine, especially those present in the City of God, still have importance for us today. Fr. Robert Dodaro, OSA will present key ideas within the City of God.

SATURDAY, 15 July

The morning: Various groups of lay Augustinians will present their experience and its impact on Augustinian Spirituality. They will share how, practically, they live their Christian life.

The afternoon: will be free time to tour Rome or there is also the possibility of a guided tour of Augustinian places in Rome (S. Anna, S. Maria del Popolo and S. Agostino).

SUNDAY, 16 July

Here there will be the opportunity to have an experience of our Augustinian roots. Those who wish, can visit Ostia Antica. This visit will be guided by Fr. Brian Lowery, OSA.

In the evening there will be a Eucharistic celebration at S. Maria del Popolo (Fr. Rob ert Prevost, Prior General), where, in 1256, the signing of the Grand Onion took place and the Order of St. Augustine was established.

MONDAY, 17 July

Together, we will verify 'the practical ways in which we can reinforce our links among the many Augustinian groups so that we can be even more 'One in heart and mind on our way to God'

This day will conclude with a Eucharistic celebration, followed by dinner in the garden.

TUESDAY, 18 July.

Day of departure

*Plaats: Patristisch Instituut Augustijnen Rome*

*Kosten:  550,=*

*Opgeven via het bestuur van de FAN*

*Meer informatie bij Wim Sleddens osa*

*[wsleddens@aug.org](mailto:wsleddens@aug.org)*



**VAN HET BESTUUR FAN**  
**Ontmoetingsdag**  
**van de Familia Augustiniana**



zaterdag 8 april 2006  
van 10.00 – 16.30 uur  
in priorij Gods Werkhof in Werkhoven -  
Hollendewagenweg 20

**P R O G R A M M A**

- 10.00 – 10.30 uur: ontvangst met koffie/thee  
10.30 – 10.35 uur: opening door de voorzitter Gerard van Hoof  
10.35 – 11.00 uur: concert voor orgel en zang  
– uitgevoerd wordt:  
Miroir de Peine van Hendrik Andriessen  
door: Gert Oost (orgel)  
en Leenke de Leege (zang)
- 11.00- 11.15 uur: korte pauze met koffie
- 11.15 – 12.15 uur: ledenvergadering  
Agendapunten:  
1 mededelingen  
2 stand van zaken statuten  
3 lekencongres Rome 2006  
4 datum volgende bijeenkomst
- 12.15 – 13.45 uur: lunchpauze  
– met mogelijkheid tot een bezoek aan de fraaie tuin
- 13.45 - 14.15 uur: Thema: Leven in Augustijnse geest  
- Zr Marion Loermans, Augustines van St Monica in Utrecht,  
spreekt over haar keuze voor augustijns religieus leven
- 14.15 – 15.15 uur: gesprek en uitwisseling in kleine groepen.  
- Aan deze gesprekken zullen behalve zr Marion Loermans

ook de zusters Clara, Theresia en Gabriël, monialen Augustinessen, deelnemen. Zij hebben in de priorij ‘Gods Werkhof’ geleefd en gewerkt toen die nog als klooster in gebruik was

ca 15.15 – 15.30 uur theepauze  
(v.a. 15.00 uur staat de thee klaar)

15.30 – 16.00 uur: voortzetting gesprek en uitwisseling (plenair)

16.00 – 16.30 uur: gebedsdienst

16.30 Sluiting

Hedy de Groot

## VERDER NIEUWS

### Kaarten

Kaarten met afbeeldingen van de teksten uit Eindhoven zijn onder andere te koop bij het Augustijns instituut in Eindhoven. Er zijn 6 verschillende afbeeldingen. Per set van 6 kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten)



Zijn moeder  
droeg Hem  
in haar schoot,  
laten wij Hem  
in ons hart  
dragen.

Augustinus

Kaarten met teksten van Augustinus met initiaal van Mariarosa Guerrini osa zijn te koop bij de Familia Augustiniana Lindenholt. Er zijn momenteel 4 serie's. De A, B en C serie bestaan uit kerstteksten, de D serie

dragen algemene teksten. Per set van 5 kaarten met 5 enveloppen kosten ze € 5,= (exclusief verzendkosten) Ze zijn te bestellen bij:

Jan van Swam en en Bettineke van der Werf

### **E-mailkaart**

Dat je een kaart kunt sturen met de post is algemeen bekend. Maar met behulp van het internet kunnen ook kaarten verzonden worden. Daar zijn verschillende aanbieders u graag behulpzaam mee. Kaarten met afbeeldingen van de fresco's uit San Gimignano vindt u als e-mail kaart op

<http://gallery.euroweb.hu/html/g/gozzoli/4gimigna/>

Volg de instructie voor het versturen!

Bettineke van der Werf

### **Graag vertel ik u wat over Casella.**

Casella is een religieuze woongemeenschap. Zij bestaat vanaf 11 oktober 2001. In deze gemeenschap wonen een aantal zusters Augustinessen van Sint Monica samen met jonge vrouwen. Deze vrouwen, tussen de 20 en 45 jaar, sluiten zich op tijdelijke basis aan. Vanuit een groep zusters ontstond een aantal jaren geleden het verlangen om in een kleine leefgemeenschap een nieuwe leefvorm gestalte te geven.

We zijn God-zoekers. Dit staat aan de basis van ons samenleven. We willen leven vanuit de Augustijnse spiritualiteit, volgens de Regel van Augustinus. We zijn samen op weg, als pelgrims.

Casella is een latijnse naam voor huisje. Casella's waren huisjes langs de routes waar pelgrims of reizigers voor de nacht een veilige plek vonden, onderdak.

Ons huisje wil een warme, gastvrije plek zijn, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten in ieders eigenheid, waar samen gezocht wordt naar waar het wezenlijk over gaat. Waar vriendschap ervaren en geleefd kan worden. "samen leven, samen bidden, de afwezigen missen, met elkaar van mening verschillen zonder dat de band geschaad wordt", het gebeurt, zoals Augustinus erover schrijft. Door het samenkomen van twee 'werelden', mensen met ervaring in een gekozen religieuze gemeenschap en mensen die leven in de



maatschappij, vindt er een boeiende uitwisseling plaats. Het samenleven vraagt veel. Het is een schuren en schaven aan elkaar. Illusies en verwachtingen worden al gauw doorgeprikt. Durven loslaten en ombuigen geven met kleine stapjes vrijheid in het gebonden zijn.

Ons samen leven en bidden geven we handen en voeten in ons werk, dat kan op diverse manieren en kenmerkt zich door het aandachtig en toegewijd nabij zijn, met name bij de ander in nood die we op onze weg tegenkomen en dan doen wat gedaan kan worden, o.a. op Meisjesstad.

Eens in de maand organiseren we vriendenavonden rond een thema. De 'vrienden' zijn jonge mensen die vallen onder de bredere groep belangstellenden van Casella, die er niet wonen, maar zich wel op een of andere manier verbonden voelen

Casella is geen project om nieuwe zusters Augustinessen te werven, het kan wel, Marion is 2,5 jaar geleden gekomen met de wens om in te treden en is nu ook een van de zusters die in Casella leeft. In de afgelopen jaren zijn er een aantal jonge vrouwen geweest die met ons meegeleefd hebben en na een jaar of anderhalf jaar hun leven op een andere manier voortzetten. Zo hopen we een inspiratieplek te zijn waar vanuit de waarden en het rijke van het Augustijns gemeenschapsleven op andere plekken ook verder geleefd wordt.

Casella Maria

### **Hartelijke groeten uit Rome .**

De lezers van dit blad ontvangen de hartelijke groeten van onze Indonesische medebroeders die in Rome studeren. Met een vrolijke lach noemen zij steeds de vele mensen van de familia en anderen die zij kennen en weten er aardige verhalen bij te vertellen. Overigens wordt er ook steeds met veel respect gesproken over de medebroeders die hen vroeger hebben "grootgebracht" en overleden zijn. De band met de Nederlandse gemeenschap is sterk en wordt ook zo beleefd.. Ondergetekende was op 4 maart in Rome bij de diakenwijding van vijf medebroeders, onder wie Bernardus Baru en Hyun-Wong Kim Paolo, uit Duitsland, die een aantal jaren in Leuven heeft gestudeerd en bijgevolg uitstekend Nederlands spreekt. Zijn

vader uit Duitsland en drie broers waren er ook. De diakenwijding als stap naar het priesterschap wordt goed gevierd. Dit jaar had men zelfs curiekardinaal Walter Kasper weten te strikken. Bij de dienst in de kapel van Santa Monica waren zeker 160 mensen aanwezig. Ik zat achter een gelegenheidskoortje van een vijftien jonge gitzwarte medebroeders. De meeste studenten komen uit niet-Europese landen. Aansluitend was er natuurlijk een stevig diner, waarbij de kardinaal eregast was. Het hoort tot de vaste gewoontes dat hij de taart aansnijdt onder luid applaus natuurlijk. Omdat de medebroeders op verschillende universiteiten in Rome studeren, mochten ook vele studievrienden bij het diner aanzitten. En bont gekleurd gezelschap was het. Eigenlijk is het iedere dag op Santa Monica een beetje Pinksteren, als je ziet en ervaart hoeveel mensen daar met erg verschillende achtergronden en geloofsbelevingen en karakters met elkaar omgaan en elkaar begrijpen. Tot slot heeft "onze" pater John Jehuru die aan de Gregoriaanse Universiteit filosofie studeert nog een vraag. Hij zoekt voor zijn eigen achtergrond (oude) boeken, liefst in het engels, over de vriendschap bij Plato, Aristoteles, Cicero en Augustinus. Wie weet of iemand hem kan helpen. Overigens is Ingrid van Neer van de bibliotheek in Eindhoven van dit verzoek op de hoogte.

Dolf van der Linden osa

### **De Augustijnse Beweging**

Verspreid over heel ons land leven mensen, die op een of andere manier "iets" met Augustinus hebben. Dat kan zijn dat ze als Religieuzen in een gemeenschap samenleven op grond van zijn Regel, maar het kan ook zijn dat ze zich wetenschappelijk in Augustinus verdiepen en bekendheid geven aan zijn gedachtengoed; er zijn mensen die zich bezinnen op zijn teksten omwille van hun eigen spiritualiteit, ofwel anderszins werkzaam zijn op terreinen waar Augustinus een rol speelt, zoals bv. in parochies. Alles bij elkaar, zijn het er best wel heel veel.

De tijd lijkt rijp al die in Augustinus geïnteresseerde of bij hem betrokken mensen samen te brengen in één -wat we zouden willen noemen- "Augustijnse Beweging". Niet om iets nieuws op te gaan

zetten en vervolgens al het andere op te heffen. Integendeel. Wel om samen, méér dan als we alleen op onszelf zijn aangewezen, aandacht te besteden aan zijn spiritualiteit, aan het leven en de werken van Augustinus, of om anderen daarmee te inspireren, om sterker te staan in het aanpakken van allerlei vragen, om elkaar aan te vullen of te ondersteunen. En dit dus vanuit de hoop en het vertrouwen dat de onderscheiden, deelnemende gemeenschappen die deel uitmaken van deze Beweging er ook meer garen bij spinnen dan wanneer er geen sprake van "gezamenlijkheid" is.

We spreken dus van "gemeenschappen", van groepen. Van gezamenlijk aangepakte projecten, met elkaar ondernomen initiatieven. Voor individuen is er plek bij die diverse, van elkaar onderscheiden gemeenschappen en groepen, niet als zodanig dus bij déze opzet.

We hebben het met elkaar geformuleerd in een tekst waarop we elkaar konden vinden: De Augustijnse Beweging wil een platform zijn waarop Religieuzen én groepen van leken én instellingen die ofwel volgens de Regel van Augustinus leven, ofwel opereren dan wet werkzaam zijn binnen Augustijns verband, ofwel betrokken zijn bij het gedachtegoed van Augustinus, initiatieven ontwikkelen, dat wat hen gemeenschappelijk is samen behartigen en de vragen en problemen der afzonderlijke leden tot gemeenschappelijke aandachtspunten maken".

En zo zijn we met zijn achten gestart, en om ze even te noemen: Zusters van Sint Monica (Hilversum), evenals de gemeenschap van de Boskapel (Nijmegen), De Augustijnen (Utrecht) evenzeer als het Augustijns Instituut (Eindhoven), de Augustinessen van Heemstede net zo goed als de Kanunnikessen van het H. Graf in Maarssen, de FAN (een leken-beweging in Nederland), maar ook de gemeenschap van Gods Werkhof (Werkhoven).

Deze groepen hebben zichzelf opgericht, met instemming van de diverse Besturen, als "Augustijnse Beweging" op 10 januari 2006, en hebben een stuurgroepje in het leven geroepen dat nu een en ander uit gaat werken en "op de rol" gaat zetten.

Intussen is er natuurlijk plek voor andere gemeenschappen, voor andere beginnende groepen of projecten, graag zelfs.

Wat stellen we ons nu voor als mogelijkheden van dat samen-optrekken?

- Je kunt je voorstellen dat we in den lande gemeenschappelijk bezinnings-mogelijkheden aanbieden rondom Augustinus, een kerkvisie e.d.

- Het zou kunnen, dat we samen folders of brochures uitgeven over wie die Augustinus wel is en waarom we iets met hem te maken willen hebben en hoe je je leven met hem kunt verrijken,- over wie we zelf zijn, religieuzen en teken

- Je kunt ook denken aan mogelijkheden elkaar van dienst te zijn bij het invullen van functies, bij het nadenken over belangrijke vragen die een bepaalde gemeenschap raken, misschien kan er samenwerking groeien op het terrein van sociale of diakonale of religieuze activiteiten

Kortom, we gaan gewoon eens kijken hoe we elkaar van dienst kunnen zijn en hoe we samen een gezicht naar buiten kunnen tonen, in Augustinus' geest van vriendschap en liefde ... Dit verhaal is slechts bedoeld als 'n eerste kennismaking, we willen even laten weten dat we er zijn. Wie weet, misschien hoort U meer van ons ... Of wij van U!

Bob Bodaar, pr.prov. osa

### **Augustinus en gebed**

Op de Nederlandse Augustijnse site staat elke dag het gebed uit het Augustijns Brevier. Voor een korte (Engelse) tekst kunt u dagelijks terecht bij

**Augustine Day by Day** - For each day of the year, a one-page reflective excerpt from Augustine's writings. Originally edited by the late Fr John Rotelle O.S.A. of Villanova University, United States of America. <http://www.artsci.villanova.edu/dsteelman/augustine/>

### **Oh, zag ik maar weer eens zo'n zwarte pij**

een klein pleidooi voor zichtbaarheid van 'religieuzen'

In ander verband heb ik mij al wel eens publiekelijk afgevraagd waarom - zelfs op een expliciet religieuze manifestatie - religieuzen

en met name Augustijnen - met wie ik het meeste 'heb' - hun markante zwarte habijt niet dragen. Later ben ik daar door menigeen aardig op afgerekend. Ik zou lijden aan regressie of besmet zijn door een restauratief virus.

Maar het laat me niet los - en ik heb de oren van mijn hart te luisteren gelegd bij stemmen uit het binnenste van de Nederlandse O.S.A -- Daar heerst ongeveer het volgende standpunt: het Augustijner habijt is een dracht voor in het klooster - en het staat elke kloosterling vrij om in het klooster het bekende kled te dragen – Zeker bij uitvaarten of kerkelijke hoogfeesten. Buiten is het dragen van deze kleding alleen maar 'ridicueel' of niet functioneel in de huidige moderne samenleving; schept het afstand t.o.v. mensen die men nu juist nabij wil zijn, kortom 'wij moeten een grijze schutkleur dragen zodat wij in geen enkel opzicht uit de toon vallen bij de outfit van de gemiddelde midden-klasse burgerman en/ of vrouw... zo zijn wij mensen nabij en kunnen wij modern pater of broeder zijn van mensen... '

Maar – Laat ik nu recent twee werkers in Gods wijngaard ontmoeten - een in Den Bosch en een in Utrecht, die manifest en met overtuiging hun religieuze habijt dragen! Juist op de plaatsen waar zij mensen nabij willen zijn: de meest kanslozen van de stad - bij en rond de inloop-centra voor dak en thuislozen.. Zij voelen zich zo goed zichtbaar en benaderbaar voor de mensen die zij met hun aandacht en luisterend oor bijstaan. Bovendien dissoneren zij totaal niet en zijn ze herkenbaar voor de vele moslims die in Jellaba of Gandoora langskomen -- en die volop deel uit maken van onze 'moderne' wereld.....De een is Dominicaan-Wit / de ander broeder van een Franse orde van Jerusalem -Grijs Zwart...

Ergo: Zou dat idee dat het 'op straat en in de wereld' dragen van de Augustijnse pij een anachronisme is, niet eens herbezien moeten of kunnen worden -- Naar mijn bescheiden maar vaste overtuiging zou het dragen van het (religieuze (Augustijnse)) tuniek in het openbaar een bijdrage leveren aan de herontdekking van Kerk / Religie en Spiritualiteit in het openbare leven -- een simpele maar kostbare bijdrage aan het doorbreken van het louter economische en zakelijke en chaotisch libertijns - consumentisme in de openbare ruimte waarin

wij m.i. momenteel moeten leven en / dat de (on)Geest van deze tijden bepaalt...

Het was toch Augustinus die zei: Niet zeuren: Wij zijn de tijden -- Volgens mij betekent dat vandaag: Vaker een Augustijns of minstens religieus habijt in het straatbeeld: Zo zijn Kerk- cq religie mensen zoutend zout en visueel zuurdesem voor een steeds onverschilliger wereld, waar alles getuigt van Niets / en niets van 'de Kostbare Ene'... Graag commentaar (via joepbelien@chello.nl)

Joep Beliën,

## LEZINGEN / RETRAITE

### Augustijns Centrum de Boskapel

Maandag 1 mei:

Hoe Etty Hillesum

zich door Augustinus heeft laten raken.

*door Frans Boddeke cssr, en Ine Verhoeven.*

Op deze avond zal nader worden ingegaan op overeenkomsten tussen Augustinus en Etty Hillesum. Zo zijn bijv. ook voor Etty God en mens geen gescheiden werelden. Etty zegt het aldus: :'Ik heb de mensen zo lief, dat ik in ieder een stukje van jou zie, mijn god. En ik zoek jou overal in de mensen en ik vind vaak een stuk van jou'. Kennen wij een soortgelijke tekst ook niet van Augustinus?



Maandag 21 mei:

Nieuwe kijk op de Belijdenissen van Augustinus

*door Wim Sleddens osa*

Binnenkort komt de nieuwe vertaling van de Belijdenissen op de markt van de hand van Wim Sleddens. Aan de hand van teksten zal hij op een aantal verschillen met andere vertalingen dieper op ingaan. Zij, die (gedeelten van) de Belijdenissen al hebben gelezen, worden in het bijzonder uitgenodigd, zodat er na de pauze een boeiende discussie kan ontstaan.

De lezingen/leeravonden vinden plaats in het Augustijns Centrum de

Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen.  
Uitgebreidere informatie over het programma van het Augustijns Centrum is vanaf begin januari te vinden op de homepage [www.boskapel.nl](http://www.boskapel.nl). U kunt zich aanmelden via email [a.c.boskapel@wanadoo.nl](mailto:a.c.boskapel@wanadoo.nl) of telefonisch 024-3561809 (tussen 18.15 en 19.15)

Annemieke Pacilly

## **JONGEREN EN OSA:**

### **Internationale Ontmoeting Augustijnse Jongeren**

De Commissie voor Internationale Ontmoetingen van Augustijnse Jongeren heeft besloten om de volgende internationale ontmoeting te houden in Pavia, Italië, van 1-7 augustus 2006. In Pavia worden in de Basiliek van Sint Pietro in Ciel d'Oro de stoffelijke resten van Sint Augustinus bewaard. In de directe omgeving ligt Cassiacum, de plaats waar Augustinus zich voorbereidde op zijn doop. Vanuit de dom in Milaan heb je toegang tot de oude doopkapel, waar Augustinus gedoopt is. Het thema van de Ontmoeting is: *Blessed are the Ones who build the City of God*. De ontmoeting is bedoeld voor jongeren van 18-26 jaar. Het programma omvat ontmoeting, gesprek en bezinning. Natuurlijk wordt er ook gebeden, en is er tijd om het gezellig te hebben met elkaar.

## **PAVIA 2006**

### **International Augustinian Youth Encounter**

**1-7 August, 2006**

Convento S. Agostino

Piazza S. Pietro in Ciel d'Oro, 2 – 27100 **Pavia**

## **“BLESSED ARE YOU**

## **WHO BUILD THE CITY OF GOD”**

In 2006, the Order of Saint Augustine celebrates the 750<sup>th</sup> anniversary of its foundation as an Order. Pope Alexander IV, in 1256, declared it as a Mendicant Order in service to the needs of the church. Pavia, Italy houses the tomb of St. Augustine, “an

*incomparable man whose children and disciples we all are in a certain fashion.” (John Paul II)*

For this reason, young people from around the world will gather in Pavia, Italy 1-7 August, 2006 to learn from St. Augustine and the ways of happiness.

### **PLACE OF THE ENCOUNTER**

Convento S. Agostino  
Piazza S. Pietro in Ciel d’Oro, 2  
27100 Pavia tel. 0382.303036 fax 0382.303040  
[www.santagostinopavia.it](http://www.santagostinopavia.it)

### **PROGRAM**

#### **Tuesday, August 1, 2006    Arrival and Orientation**

19:30            *cena* (dinner)  
20:30            Opening ceremony

#### **(Typical schedule from August 2-6)**

8:00            *colazione* (breakfast)  
9:00            morning prayer  
10:00           various activities  
13:00           *pranzo* (lunch)  
16:00           personal and group activities  
18:40           OSA prayer  
19:30           *cena* (dinner)  
21:00           Evening activities

#### **Wednesday, August 2, 2006    Our experience of being “blessed”**

Language groups: presentations and constructions of posters on the experience of being “blessed”.  
21:00 Mass with the Prior General.

#### **Thursday, August 3, 2006    The example of Augustine**



In the footsteps of St. Augustine: Pilgrimage to Cassiciacum (Cassago Brianza) and the Duomo in Milan (the place of Augustine's baptism)

21:00 Recital: "Cristo Uomo Nuovo" on the beatitudes.

### **Friday, August 4, 2006**

Happiness in the various nations (2 per continent) and the answer in the beatitudes.

21:00: Via Lucis (the Way of Light)  
in the historic center of Pavia.

### **Saturday, August 5, 2006**

Saint Augustine and the beatitudes – Group presentations on happiness (in mime)

21:00 Festival of nations!

### **Sunday, August 6, 2006      **Building the City of God****

Presentations of projects already in action and of new possible projects

Reconciliation service, later Eucharist.

20:30 Italian Festival!

### **Monday, August 7, 2006      **Day of departure****

### **Registration**

From January 30, 2006 until June 30, 2006.

**Total cost: 175,00 €, to be paid to the Province of each country.**

Payment is necessary for all those who will attend the encounter including Augustinians and other advisors, and

Room and board in Pavia: **from August 1-7, 2006 only** (We cannot provide housing in Pavia before or after these dates)

### **How does one register?**

On line at [www.santagostinopavia.it](http://www.santagostinopavia.it) beginning January 30, 2006.

All registrants should make reference to their group and group advisor who will provide to all the registrants the appropriate form published on the web site.

### **How does one get to Pavia? (30 kilometers south of Milan)**

From Malpensa airport (by bus) 11:00 and 18:30

From Linate airport (by bus) 6:00, 9:00, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00, 20:30

From Milan central train station (by train) every hour from 6:00 – 24:00.

### **What should one bring?**

Personal effects for a week// musical instrument// a photo of your personal experience of being blessed// any pharmaceutical needs// mosquito repellent// ideas and proposals for new projects in which one can work with the Augustinian Order.

### **How does one prepare for the encounter?**

Reflect with your group advisor on the text, “An Augustinian exegesis of the Beatitudes” by Giuseppe Caruso, OSA form the Augustinianum in Rome. The text will be available in Italian, English and Spanish and Dutch on the website

[www.santagostinopavia.it](http://www.santagostinopavia.it) and on the website of the Order [www.osanet.org](http://www.osanet.org).

To discover where and in what ways young people search for happiness, one will obtain this from a photo or some music that expresses one’s personal story of blessedness-happiness or even unhappiness. To bring to Pavia 2006, together with one’s own group, some concrete ideas or projects for and with youth, that do/can happen in one’s own nation together with the Augustinians.

*Je kunt altijd contact opnemen met pater Wim Sleddens osa  
Hij is te bereiken via [wsleddens@aug.org](mailto:wsleddens@aug.org)*

## VOOR DE INTERNET (BE)ZOEKERS:



augustijnen algemeen : [www.aug.org](http://www.aug.org)  
augustijnen Nederland : [www.augustijnen.nl](http://www.augustijnen.nl)  
Augustijns Instituut nl : [www.augustijnsinstituut.nl](http://www.augustijnsinstituut.nl)  
Augustijns Instituut be : [www.augustiniana.net](http://www.augustiniana.net)  
St Augustine Day by day : [www.artsci.villanova.edu/dstelman/augustine/](http://www.artsci.villanova.edu/dstelman/augustine/)

## VIERINGEN:



Zondag 10.00 u  
oecumenische viering  
Werkhofgemeenschap

Woensdag 19.30 uur  
Boskapel

Donderdag 7.45 u\*  
Morgengebed Lindenholt

\* In de Goede Week is het morgengebed  
donderdag, vrijdag en zaterdag 's morgens om 9.00 uur

## AUGUSTIJNSE AGENDA:



- |                 |   |
|-----------------|---|
| 8 april 2006    | FAN dag   |
| 1 mei 2006      | lezing Augustijns Centrum<br>Etty Hillesum en Augustinus<br>door Frans Boddeke                                |
| 22 mei 2006     | lezing Augustijns Centrum<br>Nieuwe kijk op de Belijdenissen van<br>Augustinus, door Wim Sleddens.            |
| 12-18 juli 2006 | Internationaal Lekencongres in<br>Rome <i>Together, for a better world</i>                                    |
| 1-7 aug 2006    | Internationale Jongeren-<br>bijeenkomst in Pavia<br><i>Blessed are the Ones who build the<br/>City of God</i> |